



Bouwsteen#23

Informatieblad van de

Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 23
20 december 2024



Het volgende nummer verschijnt vrijdag 10 januari 2025.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 8 januari 2024 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

1 december *Femmy Pereboom*
8 december *Diny Sijbranda*
15 december *Liesbeth Varkevisser*



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op 22 en 29 december om 9.30 uur, op 24 december om 21.00 uur, op 25 december en 5 januari om 10.00 uur en op 12 januari om 11.00 uur en later via:
https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:
<https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 22 december, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

vierde zondag van advent
Huub Oosterhuis viering

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Pianist: Hanneke van Werven

Project: *Help je me hopen?*

Lezingen: Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45

Thema: *Feest van herkenning*

Collectes: Ziekenpastoraat Groningen/Drenthe
Oecumenische Gemeente Meppel



Dinsdag 24 december, 21.00 uur, livestream 21.00 uur

kerstavond

*met medewerking van een projectkoor
onder leiding van Gerrit en Hanneke van Werven*

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Pianist: Hanneke van Werven

Project: *Help je me hopen?*

Lezingen: Lucas 2, 1-14 en Johannes 1, 1-5, 14b

Thema: *Hopen op licht*

Collectes: Arme kant van Meppel

Oecumenische Gemeente Meppel



Woensdag 25 december, 10.00 uur,

livestream 10.00 uur

kerstmorgen

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Hanneke van Werven

Project: *Help je me hopen?*

Lezing: Lucas 2, 1-20

Thema: *Hopen op een stem*

Collectes: Kinderen in de Knel

Werkgroep restylen Mennozaal



Zondag 29 december, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

eerste zondag in de kersttijd

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Lucas 2, 22-40

Thema: *Een zwaard door je ziel*

Thema bij de groeischikking: *Hopen op een lied*

Collectes: Stichting Anders Bekeken

Oecumenische Gemeente Meppel



Simeon zingt als hij het kind Jezus en zijn ouders ziet in de tempel. Hij is verrukt en blij en kijkt ook verder dan hij kan zien. Hij profeteert dat er een zwaard door Maria haar ziel zal gaan. Zoals nu ook overal op de wereld veel vaders en moeders in hun ziel getroffen worden door de pijn van hun kinderen. Maar groter dan ons hart en onze smart is de liefde van het pas geboren Kind. Maria hoort de woorden van Simeon en toch zingt zij: Mijn ziel prijst hoog de Heer. Magnificat.



Beeld van Käthe Kollwitz



Zondag 5 januari, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

Epifanie

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Yoeri Emmaneel

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Matthéüs 2, 1-12

Thema: *Wie is koning?*

Collectes: Stichting Futuro

Wergroep restylen Mennozaal



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20



Zondag 12 januari, 11.00 uur, livestream 11.00 uur

eerste zondag na Epifanie

Voorganger: Leddy Karelse

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Lucas 3, 15, 16, 21, 22

Thema: *Water en vuur*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel



SAMEN VIEREN

Adventsproject 'Help je me hopen?'

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. We verlangen naar licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Maar wat als ons de moed in de schoenen zinkt om dat te kunnen en te durven verlangen in deze wereld en in deze tijd? Laten we de hoop varen of hopen we tegen beter weten in?

Het thema van deze periode is: 'Help jij me hopen?' We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. Hopen doen we niet alleen. Dat doen we samen. De nadruk ligt wat ons betreft erop dat hopen een volhouden en niet opgeven is, een vasthouden aan 'en-toch'. Daar mogen we elkaar bij helpen. We mogen een beroep op elkaar doen, we mogen elkaar aanspreken om te helpen hopen.

Bron: werkgroep Vieren

Groeischikking 'Hopen op ...'

De basis van de groeischikking zijn een kandelaar en een takkenbundel die samen een anker vormen, symbool van de hoop. De kaars op de kandelaar, de adventskaarsen en de kaars van kerst zijn groen, de kleur van de hoop.

22 december, vierde advent, thema: hopen op kinderen.

In de takkenbundel liggen twee amaryllisbollen, symbolen van verwachting en vriendschap (Lucas 1, 39-45). De korenaren verwijzen naar de betekenis van Bethlehem: huis van brood (Micha 5, 1).

24 december, kerstnacht, thema: hopen op licht.

De takkenbundel is gevuld met wit bloeiende planten. Een grote, groene kaars is symbool van licht (Johannes 1, 5).

25 december, kerstmorgen, thema: hopen op een stem.

De takkenbundel is gevuld met wit bloeiende planten. Een amaryllisbol, omwikkeld met hooi, verwijst naar het kind van Bethlehem (Lucas 2, 1-20)

29 december, zondag na kerst, thema: hopen op een lied.

In de takkenbundel staan twijgen van de bandwilg als teken van zang en dans (Lucas 2, 29-32).

24 december, kerstavond, 21.00 uur

De viering in de kerstavond is geïnspireerd door het karakter van een Festival of Lessons and Carols. Het aantal lezingen is beperkt. In plaats daarvan zijn er meditatieve momenten. Door de medewerking van een projectkoor is er een mooie variatie van koor- en gemeentezang. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van warme chocolademelk en een kerstkrans.

25 december, gezamenlijke viering op kerstmorgen, 10.00 uur

De viering op kerstmorgen is er een voor jong en oud. Ook de jonge musici Maretta en Imke verlenen hun medewerking. De afbeeldingen bij het kerstevangelie zijn van Marius van Dokkum uit zijn boek 'De beste wensen uit Bethlehem'. Voor wie een overdenking te lang duurt om het hoofd er bij te houden, is er een kleurplaat of een woordzoeker.

5 januari, gezamenlijke viering om 10.00 uur en nieuwjaarsbijeenkomst

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar is er een gezamenlijke viering. Voorganger is ds. Kees Stroop en voorgaand gemeentelid is Yoeri Emmaneel.

Na het koffiedrinken is er een nieuwjaarsbijeenkomst met een pubquiz.

5 januari, Taizéviering om 19.00 uur

Op zondag 5 januari is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

12 januari, begin van de vieringen om 11.00 uur

Tot 1 juni beginnen de vieringen van de Oecumenische Gemeente Meppel om 11.00 uur met uitzondering van de gezamenlijke vieringen op 19 januari, 9 en 23 februari, 2 en 16 maart, 13, 20 en 27 april, 11 en 25 mei. Deze beginnen om 10.00 uur.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Huub Oosterhuisviering op 22 december



Huub Oosterhuis was een mens van de hoop. Zelf zei hij daarover: "Hoop is de intonatie van het geloof. Hoop is oerkracht. De kracht in je dat je het niet opgeeft. Dat je utopieën koestert, visioenen tegen de feiten in. Jammer van de feiten." Op deze laatste zondag van Advent, waarin de

vraag was "Help je me hopen?" hebben Willemijn en ik een viering samengesteld waarin Huub Oosterhuis, zowel in liederen als in teksten en gebeden aan het woord komt. "Hoop bouwt een huis" en wie zoekt er in deze dagen geen onderdak?

Zondag 29 december: "Een zwaard door je ziel"

Wanneer Jozef en Maria Jezus naar de tempel brengen, ontmoeten zij daar Simeon en Hanna. Zo kort na Kerst is de profetie van Simeon wat minder feestelijk. Als Simeon de kersverse ouders en Jezus gezegend heeft, zegt hij ook tegen Maria over Jezus: "Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden." Bij die woorden hebben Klazien en ik stil gestaan. Wat weet je nu eigenlijk van je kind, op het moment dat het geboren wordt? Hoe zal zijn of haar leven verlopen? Hoe vaak zal de moeder, maar ook de vader een steek in het hart voelen?

De rooms-katholieke en oosters-orthodoxe kerken kennen de traditie van Maria van de zeven smarten. Deze zeven smarten worden uitgebeeld door zwaarden. Op deze zondag zullen we het hebben

over deze smarten en smarten van vaders en moeders overal ter wereld. Klazien, die als tweede naam de naam Maria draagt, schreef ooit een eigen Magnificat en die zal ze (in een wat aangepaste vorm) met ons delen. Laat u zich niet afschrikken door het thema. We vertrouwen erop dat het een mooie en ook hoopvolle viering wordt.



Goede Kerstdagen gewenst!

Zoals afgesproken zal ik de kerstdiensten in IJhorst vieren. Ook daar hebben we mooie plannen en ik heb er zin in. Ik wens jullie allemaal goede kerstvieringen en kerstdagen toe. Daaromheen zien wij elkaar!

Vrede en alle goeds!
ds. Betsy Nobel



Meeleven

De dagen en de feesten naderen, die ieder van ons op een eigen manier zal beleven en ervaren. De één ziet er al weken naar uit, de ander zou willen dat ze al voorbij waren. Veel hangt af van onze persoonlijke omstandigheden en perspectieven, van gezondheid en ziekte, vreugde en verdriet, ruime of krappe financiële middelen, zorgeloosheid of bezorgdheid om de wereld om ons heen, in het klein en in het groot, dichtbij en ver weg. Mogen we ons in deze tijd, één voor één en samen, gedragen weten door de vrede van God, die alle verstand te boven gaat en die onze harten en gedachten zal bewaren in Christus Jezus.

We feliciteren Ton en Marian van Kessel, die 7 januari 2025 50 jaar getrouwd zijn. We wensen jullie een prachtig en onvergetelijk feest toe en nog vele jaren samen met elkaar en allen die jullie lief zijn. Wie een kaart wil sturen, hun adres is: Anne Frankplein 7, 5122 CB Rijen.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 8 januari.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING



Een God die in mij gelooft

Gespreksgroep onder leiding van Anneke van der Velde

Datum: donderdag 9 januari.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Levend verlies

Gespreksbijeenkomst onder leiding van Wilma Heeres

Datum: maandag 13 januari.

Tijd: 9.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Wilma Heeres, wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Rouwen is liefde

Gespreksbijeenkomst onder leiding van Tineke Weidema-Bos

Datum: dinsdag 14 januari.

Tijd: 9.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Tineke Weidema-Bos: tinekeweidema@kpnplanet.nl of 06-28324545

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Een engel verschijnt in een droom aan de drie koningen

Gislebertus (beeldhouwer in de 12^e eeuw)

kathedraal Saint-Lazare, Autun, Frankrijk.

Kunstenaar Gislebertus maakte het kunstwerk van de drie koningen en de engel. Terwijl de koningen samen slapen onder één deken, wordt een van hen zachtjes wakker gemaakt door de rechterhand van een engel. Met zijn linkerhand wijst de engel naar de ster en stuurt hen zo op pad. Wat Gislebertus zo prachtig weergeeft, is de zachte aanraking door de engel. Zijn vlucht wekt nauwelijks beroering in de lucht. Plotseling is hij er, een vriendelijke en stille aanwezigheid. Als een zachte aanraking. In deze tijd vol luid en overrompelend lawaai is het bijna onmogelijk om de aanraking van een engel te voelen en op pad te gaan op basis van een knikje, een hint.
Klazien Lambregtse



SAMEN DELEN

Open deur: Kom je een kaarsje aansteken?

Data: zaterdag 21 en 28 december.

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur.

Plaats: Vledderstraat 20.





Interview met Aldert Dijk

Kun je wat over jezelf vertellen.

Ik ben geboren in Beilen, in 1954. Mijn ouders kregen, na mijn geboorte, beide een baan als koster in Hoogersmilde. Dus we verhuisden toen daar naartoe en ik heb daar op de lagere school gezeten. Via het latere werk van mijn vader op een meelfabriek (Agrifirm) zijn we in Meppel terecht gekomen.

Daar heb ik de openbare middelbare school gedaan en daarna de Rijks Pedagogische Academie. Dat was een bewuste keus omdat mijn ouders niet de financiële middelen hadden om mij naar het christelijke voortgezet onderwijs in Hogeveen of Zwolle te laten gaan en later naar de christelijke PA. Bij mijn latere sollicitaties in het christelijk onderwijs had ik daardoor altijd wel wat uit te leggen.

Werk

In 1976 ben ik gaan werken als groepsleerkracht in Gieten op een driemansschool. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt tot ik mij afvroeg, wil ik dit tot aan mijn pensioen blijven doen? Toen ben ik

directeur geworden op een christelijke school in Erica. Dat hield in, 1 dag directeur zijn en 4 dagen voor de klas. Daarna heb ik nog een paar jaar gewerkt in het voortgezet speciaal onderwijs, als leraar. Praktijkonderwijs. Prachtige baan. Via mijn vrouw Cora hoorde ik op een gegeven moment dat er een directeur gevraagd werd op de Christelijke Nationale School (CNS) in Staphorst. Waarbij de directeur geen les gaf maar de leiding had, sturing gaf aan het team van toen ca. 20 mensen. Daar heb ik de laatste 18 jaar gewerkt, tot aan mijn pensioen.

Gezin

Via mijn laatste baan zijn we dus weer in Meppel terecht gekomen. Cora is een echte Meppelse. Ik ben pas op mijn twaalfde in Meppel komen wonen. Bijna naast het gezin van Cora. Dus ik ben met het buurmeisje getrouwd! Zij heeft altijd gewerkt in de zorg, en nu nog steeds, in het Hospice. En is daarnaast ook veel bezig met zingen, heeft dit na het Conservatorium ook een tijd professioneel gedaan.

We hebben 2 dochters, beide zijn getrouwd en beide hebben twee kinderen. De oudste dochter woont in Coevorden en heeft 2 jongens. De jongste dochter woont ook in Meppel en heeft een zoon en een dochter. De oudste kleinzoon is inmiddels 16 jaar. Maar je kunt hem bijna geen kleinzoon meer noemen want hij is groter dan ik ben, haha.

Bezigheden nu

Ik zit in het bestuur van het Meppeler Muziekfestival en in het bestuur van de Stichting Orgelconcerten.

Daarnaast hebben we een aparte moestuin wat ik ook leuk vind om te doen.

Kerk

Ik was altijd betrokken bij de Protestantse Gemeente Meppel. In de Grote Kerk heb ik regelmatig taken vervuld in het kerkbestuur. In de periode dat ik ouderling was kwam ter sprake dat één van de twee kerken moest sluiten. Ik vond dat geen plezierige periode. Door toeval ontmoette ik toen iemand die met regelmaat naar de Oecumenische wijkgemeente ging, Mevr. Kaldenberg. Mij werd gevraagd of ik met haar mee wilde en zo ben ik regelmatig als 'kerktaxi' met haar mee geweest. Later ging Mevr. Goettsch ook mee.

Zo kwam ik dus zelf wat meer in aanraking met de Oecumenische Gemeente en ik voelde me daar prima thuis. Ook omdat, voor mijn gevoel, mijn afstand tot de PGM wat groter werd.

Femke zag mij daar regelmatig en nodigde mij een keer uit voor een gesprek bij haar thuis. Dus ik ben toen bij Femke en Kees op de koffie geweest. Femke legde uit dat we uit het Erf weg moesten en wat nieuws zouden gaan beginnen in de stad, in de DoRe-kerk. En vroeg mij of ik in het nieuwe bestuur zou willen. Daar moest ik wel even over nadenken, na meer dan 60 jaar bij de Protestantste Gemeente aangesloten te zijn geweest, met alle persoonlijke historische binding. Dat was voor mij wel een grote stap. Na nog een paar gesprekken heb ik gezegd, dat is goed, ik wil wel in het kerkbestuur. Toen kwam de vervolgvraag van Femke... of ik wel voorzitter zou willen zijn. Daar heb ik toen ook ja op gezegd.

Ik had inmiddels wel vergader - ervaring. Ik merk tot op de dag van vandaag, dat binnen de Oecumenische Gemeente áltijd het gesprek gaande gehouden wordt. Ook al heb je een andere mening, ook al heb je wat nieuws in te brengen. Er wordt niets van bovenaf opgelegd. De gesprekken gaan altijd harmonieus. Ik had helaas andere ervaringen. Maar ik heb Femke toen ook gezegd, ik ben bereid om voorzitter te worden maar wel op één voorwaarde. Ik wil op geen enkele manier iets doen waarbij ik gedwongen word om met modder te gooien naar mijn verleden, naar wat nu de Samenstroom is. Evalueren en terugkijken is prima. Ik ga niet met modder gooien, daar komen we niet verder mee. Femke had daar ook volledig respect voor. Ja, ik voel me op dit moment prima op mijn plek.

Samenleving

Wat omgangsvormen in de samenleving betreft, dan kijk ik wel eens verontrustend naar de toekomst. Hoe wij in het land met elkaar omgaan, elkaar beledigen, polariseren, dat vind ik heel zorgelijk. Het gebeurt overal in het land, in de politiek, maar ook in de eigen stad en wijk, op het voetbalveld etc.

De wal zal het schip moeten keren want zo komen we niet verder.

Wat is jouw spreuk voor op een tegeltje?

Luisteren is verantwoordelijkheid!

Theo Pereboom

Kerstwandeling



Het is zover, reis je mee door het kerstverhaal?

Op zaterdag 21 december a.s. vindt er van 16.00 – 19.00 uur, in het centrum van Meppel een kerstwandeling plaats die deelnemers meeneemt door het kerstverhaal. De start is bij de Bibliotheek aan de Marktstraat in de vorm van inschrijving in het Romeinse Rijk. Ook Maria en Jozef moesten op weg om zich te laten inschrijven. In negen scènes wordt het kerstverhaal verteld en hopelijk ook beleefd. Onderweg zullen de deelnemers onder meer Jozef en Maria, wijzen, herders, engelen en uiteindelijk het kindje in de kribbe ontmoeten. Al gaande de reis blijkt het oude verhaal opvallend actuele kenmerken te hebben.

Iedereen is van harte welkom. Er kan tot 18.00 uur gestart worden bij de bibliotheek en de toegang is gratis.

Met name voor kinderen is er tijdens de reis veel te beleven. Zo gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar sterren met een verrassing als beloning voor hun zoektocht. Ook aan de volwassenen wordt gedacht, zij die dat willen kunnen het kerstverhaal op hun eigen leven betrekken. De wandeling van ongeveer drie kwartier wordt afgesloten met een warme drank en wat lekkers, waarbij ontmoeting centraal staat.

Gezamenlijke kerken in Meppel organiseren de kerstwandeling waarbij een groot aantal andere organisaties zich heeft aangesloten. In onze DoRe-kerk vindt de bruiloft van Jozef en Maria plaats en deze wordt uitgevoerd door de Baptistengemeente. De scène van de wijzen/sterrenkijkers wordt door mensen uit de OGM gemeente ingevuld, naast en in de toren van de Grote of Maria kerk. We zijn blij dat we een aantal wijzen uit onze gemeente bereid vonden en ook twee sterrenkundigen uit Meppel. Zij willen hun kennis met ons delen en vanuit de Vrije School zullen ouders een lied zingen over Drie koningen. Ook zijn er verkeersleiders uit onze kerk actief en nog vele anderen. Informatie is te vinden op de site www.kerstwandelingmeppel.nl

Namens de kerngroep,
Jannie en Tjimmie

Uit de kerkenraad

We hebben dit seizoen gekozen om maandelijks een kerkenraadsvergadering te houden, meestal op de eerste dinsdag van de maand, met beurtelings een vergadering met agenda- en bespreekpunten afgewisseld met een thema-vergadering.

Op 3 december hadden we een vergadering met als thema: coördinatie en samenwerking onderling.

De kerkenraad had vertegenwoordigers van werk- en taakgroepen uitgenodigd om daarover samen van gedachten te wisselen.

Drie punten kwamen naar voren:

- welke taak- en werkgroepen zijn er
- hoe stroomlijnen (communiceren) we de initiatieven die er zijn
- wat hebben we nodig op de korte en wat op de lange termijn

Er zijn oplossingen en suggesties naar voren gekomen en deze gaan we de komende tijd uitwerken. Wie doet wat en wanneer en hoe communiceren we dat naar elkaar.

We zullen de opbrengsten delen o.a. via de Bouwsteen.

We kijken terug op een inhoudelijk goede avond in een goede sfeer.

Gezamenlijke gemeenteavond 22 januari 2025

aanvang 19.30 en inloop met koffie/thee vanaf 19 uur (eindtijd: 21.30 uur)

De avond heeft deels een informatief karakter met name over waar komen we vandaan en waar zijn we nu.

Afsluitend heeft de avond een meer ontspannen programma.

In de eerste Bouwsteen van 2025 komen we er op terug.

De Kerkenraad wenst jou en u een hele fijne Kerst en een goede jaarwisseling.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
1 dec	De Vaart	118,80
8 dec	Hospice Eesinge	264,44
15 dec	Eigen diaconie	160,25

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
1 dec	101,40
8 dec	166,30
15 dec	146,20

(opbrengst 8 december restylen Mennozaal)

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Oproepje

Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van collectebonnen (zie onder). Dat scheelt ons veel werk. Mocht u toch verzamelde kleine munten in de schaal willen leggen, dan graag eerst even inwisselen bij de bakker of slager voor grotere munten.

Komende collectes

22 december – Ziekenpastoraat Groningen/Drenthe

Financiering van een deel van de predikantsplaats op de kinderafdeling van het UMCG, het Beatrix Kinderziekenhuis. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen.

24 december – Arme kant van Meppel

De werkgroep zet zich in voor inwoners van Meppel met een laag besteedbaar inkomen en let daarbij speciaal op kinderen die wel een extraatje kunnen gebruiken.

25 december – Kinderen in de knel

Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.

29 december – Stichting Anders bekeken

Organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met een visuele beperking ter verbetering van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfacceptatie, zodat meer regie over eigen leven kan ontstaan.

5 januari – Stichting Futuro

De stichting stelt zich ten doel het opzetten en doen functioneren van een kindercentrum voor de armste kinderen in een achterbuurt in Masaya in Nicaragua. Deze kinderen worden door gekwalificeerde medewerkers gestimuleerd in regelmatig schoolbezoek en het gaan naar een vervolgopleiding.



Uit het college van kerkrentmeesters

Als Oecumenische Gemeente Meppel doen we ook in **2025** weer mee aan de actie kerkbalans. Als kerkrentmeesters zijn we druk bezig om al het drukwerk op tijd klaar te krijgen.

In de week van **20 -25 januari** worden de enveloppes door de contactpersonen bezorgd. Meer info omtrent de actie kerkbalans staat vermeld in de bouwsteen van januari. We hopen ook in 2025 weer op uw financiële steun te mogen rekenen.

De kerkrentmeesters.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

Op donderdag 9 januari 2025 start de **gespreksgroep 'Een God die in mij gelooft'**. Deze wordt begeleid door Anneke van der Velde. Aanvangstijd is 19.30 uur. De vervolggesprekken vinden plaats op 13 februari en 6 maart. Het boek van Claartje Kruijff met dezelfde titel vormt het vertrekpunt voor de gesprekken. Daarin biedt zij tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven anno nu kan zijn. Wars van dogma's en met een open blik is dit boek een inspiratiebron voor vrije gelovigen, ongelovigen, twijfelaars en andere zinzoekers. (Zie ook het programmaboekje Zin Zoeken) Aanmelden kan bij Anneke van der Velde; via e-mail: veld5834@plannet.nl

Op donderdagavond 30 januari is de thema-avond over **'God in de supermarkt'**; aanvang: 19.30 uur. Deze zal plaatsvinden in de kerkzaal.

Deze thema-avond / workshop verkent de keuzes die wij in de supermarkt maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat een serieuze maar niet te zware dialoog aan. (Zie ook het programmaboekje Zin Zoeken)

De gesprekken over **"De tijd waarin we leven"**, waarvan het eerste gesprek gepland staat voor 16 januari 2025, zullen voorsnog niet starten. Er zijn tot nu toe geen aanmeldingen voor ontvangen en daarom ook geen boekjes van besteld. Voor deelnemers is het goed wanneer het boekje tevoren al eens doorgenomen kan worden. Natuurlijk kan het zo zijn dat sommigen van u het inmiddels al zelf hebben aangeschaft en gelezen. Als dat zo is én u heeft belangstelling voor gesprekken daarover, wilt u dit dan alsnog melden bij Arnold Heijblom, email: a.j.heijblom@kpnmail.nl , vóór 1 januari a.s.?

Uit de taakgroep Liturgisch bloemschikken

Ook dit jaar heeft de DoRe-gemeente de taakgroep Liturgisch bloemschikken uitgenodigd om mee te werken aan de kerstversiering. De DoRe-gemeente verzorgde de kerstversiering in de kerkzaal en de taakgroep Liturgisch bloemschikken maakte kerststukjes, wanddecoraties en twee kerstschikkingen met lichtjes voor de Mennozaal. De kerstversiering blijft, indien mogelijk, tot en met 5 januari. De eigenaars van tuinen in Emmen en Ruinerwold zeggen wij hartelijk dank voor het vele groen dat beschikbaar kwam door een wintersnoei.

Vlinder

In de duisternis is de meeste plaats voor het licht.

(Kim Phúc)

Kerstverhaaltje

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggefallen zijn.

Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. Graag, zegt de arts.

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.

De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen," zegt de dokter. Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar. De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

Auteur onbekend.

Agenda

21 december	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
21 december	kerstwandeling	16.00-19.00 uur	centrum Meppel
22 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
23 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
24 december	kerstavondviering	21.00-22.00 uur	kerkzaal
25 december	kerstmorgenviering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
28 december	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
29 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
30 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
5 januari	viering aansluitend koffiedrinken en nieuwjaarsbijeenkomst	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
6 januari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
8 januari	koffiemorgen	10.00 uur	Mennozaal
9 januari	Een God die in mij gelooft	19.30 uur	DoRe-kerk
12 januari	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
13 januari	Levend verlies	9.45 uur	DoRe-kerk
13 januari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
14 januari	Rouwen is liefde	9.45 uur	DoRe-kerk



**DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur
en vanaf 12 januari 2025 om 9.30 uur**

22 december: zangdienst met organist Hans van Sas, **11.30 uur**

25 december: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**. Voorganger: ds. Kees Stroop, voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

29 december: geen kerkdienst

5 januari: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**. Voorganger: ds. Kees Stroop, voorgaand gemeentelid: Yoeri Emmaneel. Na deze kerkdienst is er koffiedrinken en een nieuwjaarsbijeenkomst.

12 januari: mw. Jolanda Molenaar, **9.30 uur**



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

	Vigilieviering			📺 geen online uitzending			
Di. 24-12	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Nieuw koor		👤
Di. 24-12	Meppel	20:00	Eucharistie	P. Wellen	Gemengd koor		👤
	Nachtmis			📺 online uit Beilen			
Di. 24-12	Beilen	22:00	Eucharistie	C. Cortés	LMW		👤
Di. 24-12	Hoogeveen	22:30	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor		
	1 ^{ste} Kerstdag			📺 online uit Hoogeveen			
Wo. 25-12	Meppel	10:00	Eucharistie	C. Cortés	De Stephannootjes		👤
Wo. 25-12	Hoogeveen	9:30	Eucharistie	P. Wellen	Gemengd koor		👤
Wo. 25-12	Beilen	11:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	LMW	Kinderwoorddienst	👤
	Feest van de Heilige Familie			📺 online uit Hoogeveen			
Za. 28-12	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor		👤
Za. 28-12	Meppel	19:00	Eucharistie	C. Cortés	P. Belt-Verwey		
Zo. 29-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Samenzang		👤
	Oudejaarsviering			📺 online uit Beilen			
Di. 31-12	Meppel	19:00	Gebedsviering	R. Schoemaker en M. Mentink	J. Bouman		
Di. 31-12	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	R & T koor		👤
Di. 31-12	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		👤
	Heilige Maria, Moeder van God			📺 online uit Hoogeveen			
Wo. 1-1	Hoogeveen	11:00	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	Samenzang		
	Openbaring des Heren			📺 online uit Beilen			
Za. 4-1	Hoogeveen	19:00	Vesper		Samenzang		
Za. 4-1	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		👤
Zo. 5-1	Meppel	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	Gemengd koor	Kinderwoorddienst	👤
Zo. 5-1	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	A. Klaassen en M. Overvliet	Gemengd koor		👤
	Doop van de Heer			📺 online uit Beilen			
Zo. 12-1	Meppel	10:00	D.O.L.P.	R. Schoemaker en M. Mentink	N. Kunnekes		
Zo. 12-1	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Samenzang		👤
Zo. 12-1	Beilen	10:00	Eucharistie	P. Wellen en KWD	Cantor	Kinderwoorddienst	👤

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen

loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-.

Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het

gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening

NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van

bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste

collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt

op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen,

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.



De *Werkgroep Vieren* (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien als iets 'van en door' de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen komen we tot een 'rode draad' die bepalend is voor de invulling van de liturgie (waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Zaterdag kerk open

Op zaterdag is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen voor een praatje of voor de stilte. Het is ook mogelijk om een kaarsje aan te steken. De koffie en thee staat klaar. Wees welkom!

