



## Bouwsteen#22

Informatieblad van de  
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk  
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 22  
**29 november 2024**

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 20 december 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 december 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

### Bloemengroet

17 november *Frans Weltevreden*

24 november *Siefie van Dijk*

### Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

#### Vieringen bekijken

Livestream om 9.30 uur en later via:

[https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering\\_bekijken](https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken)

#### Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>



### Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl) aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

### Zondag 1 december, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

*eerste zondag van advent*

**Voorganger:** ds. Douwe Geertsma

**Voorgaand gemeentelid:** Wout Zilverberg

**Organist:** Albert Hoekerswever

**Project:** *Help je me hopen?*

**Lezingen:** Zacharia 14,4-9 en Lucas 21, 25-31

**Thema:** *Hij, die komen gaat*

**Collectes:** Vaartweek

Oecumenische Gemeente Meppel



### Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

**Zondag 8 december, 10.00 uur,  
livestream 10.00 uur**

*tweede zondag van advent*

*gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente*

*doop van Levi Beren Emmaneel Schothorst*

**Voorganger:** ds. Betsy Nobel

**Voorgaand gemeentelid:** Yoeri Emmaneel

**Organist:** Albert Hoekerswever

**Project:** *Help je me hopen?*

**Lezingen:** Maleachi 3, 1-5 en Galaten 3, 27, 28 en Galaten 5, 22, 23

**Thema:** *geborgenheid en gerechtigheid*

**Collectes:** Hospice Eesinge en Orgelfonds



**Zondag 15 december, 9.30 uur,  
livestream 9.30 uur**

*derde zondag van advent*

*met medewerking van het vrouwenkoor Meander*

*uit De Wijk*

**Voorganger:** ds. René Kok

**Voorgaand gemeentelid:** Marja van Wieren

**Pianist:** Martijn Dijkstra

**Project:** *Help je me hopen?*

**Lezingen:** Sefanja 3, 14-20 en Lucas 3, 7-18

**Thema:** *Houthakker en heelmaker*

**Collectes:** eigen diaconie en Oecumenische Gemeente Meppel



**Zondag 22 december, 9.30 uur,  
livestream 9.30 uur**

*vierde zondag van advent*

*Huub Oosterhuis viering*

**Voorganger:** ds. Betsy Nobel

**Voorgaand gemeentelid:** Willemijn van Schilfgaarde

**Pianist:** Hanneke van Werven

**Project:** *Help je me hopen?*

**Lezingen:** Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45

**Thema:** *Een feest van herkenning*

**Collectes:** Ziekenpastoraat Groningen/Drenthe en Oecumenische Gemeente Meppel



## **BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel**

### **SAMEN VIEREN**

#### **Adventsproject 'Help je me hopen?'**

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. We verlangen naar licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Maar wat als ons de moed in de schoenen zinkt om dat te kunnen en te durven verlangen in deze wereld en in deze tijd? Laten we de hoop varen of hopen we tegen beter weten in?

Het thema van deze periode is: 'Help jij me hopen?' We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. Hopen doen we niet alleen. Dat doen we samen. De nadruk ligt wat ons betreft erop dat hopen een volhouden en niet opgeven is, een vasthouden aan 'en toch'. Daar mogen we elkaar bij helpen. We mogen een beroep op elkaar doen, we mogen elkaar aanspreken om te helpen hopen.

Dit kan mogelijk gaan schuren en wrijven, want willen we wel dat een ander ons vraagt 'Help je me hopen?' En kunnen we dit zelf aan een ander te vragen? Het thema is ook een tegenbeweging tegen het individuele en privé karakter van het geloof in onze tijd. 'Help je me hopen?' doen we samen.

*Bron: werkgroep Vieren*

### **Groeischikking 'Hopen op ...'**

De basis van de groeischikking zijn een kandelaar en een takkenbundel die samen een anker vormen, symbool van de hoop. De kaars op de kandelaar, de adventskaarsen en de kaars van kerst zijn groen, de kleur van de hoop. Materialen die hieraan worden toegevoegd, verwijzen naar de lezingen uit het evangelie en de profeten. Het project van de groeischikking loopt door tot en met 29 december.

**1 december**, eerste advent, thema: *hopen op een nieuw begin*.

In de takkenbundel staan twijgen van de vijg (Lucas 21, 29-31). De verdroogde zonnebloemen op een stervormig bord verwijzen naar het doven van de zon, maan en sterren (Zacharia 14, 6).

**8 december**, tweede advent, thema: *hopen op een weg om te gaan*.

Stenen en rechte takken van kornoelje en kromme takken van de kronkelhazelaar staan voor het recht maken van een weg (Lucas 3, 4 en 5 en Maleachi 3, 1). Het vuur uit Maleachi 3, 2b en verder wordt verbeeld met een harspot, gevuld met vegetatieve materialen in vuurtinten.

**15 december**, derde advent, thema: *hopen op inzicht en ommekeer*.

Een spiegel verwijst naar de doop (Lucas 3, 7) en is beeld van inzicht en ommekeer. Het fruit in de takkenbundel symboliseert de vruchten van de Geest (Lucas 3, 16). De afkomst van het fruit uit alle windstreken duidt op het bijeenbrengen van mensen uit alle delen van de wereld (Sefanja 3, 18 en 19).

**22 december**, vierde advent, thema: *hopen op kinderen*.

In de takkenbundel liggen twee amaryllisbollen, symbolen van verwachting en vriendschap (Lucas 1, 39-45). De korenaren verwijzen naar de betekenis van Bethlehem: huis van brood (Micha 5, 1).

### **1 december, Taizéviering om 19.00 uur**

Op zondag 1 december is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.



### **Avondgebeden in advent**

In de tijd van advent wordt op dinsdag 3, 10 en 17 december van 19.30 uur tot 20.00 uur een avondgebed gehouden in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73.

Deze avondgebeden worden geleid door voorgangers en leden van diverse kerkgenootschappen in Meppel.

Het thema is 'vragen en verwachten'.

Het zijn momenten van bezinning en inspiratie om je met elkaar voor te bereiden op kerst door gebed, stilte, muziek en (koor)-zang.

*Bron: Missie in Meppel*

## **Projectkoor 24 december, kerstavond**

Voor de viering op kerstavond, die begint om 21.00 uur, zijn we op zoek naar zangeressen en zangers die samen een projectkoor willen vormen. Bij het repertoire wordt gedacht aan vier liederen, waaronder een aantal Carols en liederen uit het kerstoratorium 'De verhalen'. Gerrit en Hanneke van Werven verzorgen de repetities. Deze zijn op zondag 15 december van 10.45 uur tot 11.45 uur in de kerkzaal, vrijdag 20 december van 19.00 uur tot 20.00 uur op Boerkist 13 en op een nader te bepalen tijdstip op dinsdagavond 24 december in de kerkzaal.

Je kunt je opgeven, graag voor zondag 8 december, bij Wilma Heeres: [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl) of 06-20567324.

## **3 december, avondgebed**

Tijd: 19.30-20.00 uur.

Plaats: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73.

Voorgangers: Annemarie Rodenburg (Protestantse Gemeente Meppel) en Roelof Telgenhof (Nederlandse Gereformeerde Kerk).

## **8 december, gezamenlijke viering om 10.00 uur**

Op 8 december is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is ds. Betsy Nobel, voorgaand gemeentelid is Yoeri Emmaneel. In deze viering wordt Levi Beren Emmaneel Schothorst gedoopt. Hieronder een berichtje van Maaïke en Yoeri, gevolgd door een aanvulling van Betsy.

Op 8 December wordt onze zoon Levi gedoopt. Voor, na en tijdens de koffie zal er gelegenheid zijn om op een briefje op te schrijven wat je hem toewenst of andere goede woorden voor zijn leven. Deze zal je in een pot kunnen doen.

Zo hopen we een pot vol goede woorden voor hem te verzamelen.

Lieve groeten,  
*Maaïke en Yoeri*

Als gemeente kijken we uit naar de doop van **Levi Beren Emmaneel Schothorst**. Yoeri en Maaïke willen hun zoon graag laten dopen in het midden van de gemeente. Yoeri en Maaïke hebben elkaar leren kennen via Taizé, dat zal in de dienst te merken zijn in de liederen en de symbolen.

Het was mooi om deze viering voor te bereiden, samen met Maaïke en Yoeri -die deze zondag ook voorgaand gemeentelid is-, Annie, de moeder van Maaïke, die jarenlang pastor is geweest in de Rooms Katholieke kerk en Albert Hoekerswever, de organist van deze zondag. We hebben geput uit de tradities van het Erfdeel, met ruimte voor de eigen inbreng van Yoeri en Maaïke.



Wanneer er gedoopt wordt in de kerk is het feest. Feest om het nieuwe leven dat geboren is, maar ook feest omdat de gemeenschap rondom Christus een nieuw mens mag ontmoeten op haar weg. Zo belijden de ouders en getuigt de gemeenschap van het geloof dat wat jou ook gebeurt, hoe jouw leven ook verloopt...de Eeuwige God trekt jou door het dreigende water heen op vaste grond, Hij doet jou "gaan waar geen weg is", Hij doet jou opstaan uit de dood en schenkt jou telkens een nieuw begin. Iedereen is uiteraard van harte welkom in deze feestelijke viering.

Een hartelijke groet,  
*ds. Betsy Nobel*

### **10 december, avondgebed**

Tijd: 19.30-20.00 uur.

Plaats: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73.

Voorgangers: Henk van Dam (Vrije Evangelische Gemeente) en Sarien Horinga (Leger des Heils).

### **15 december, muzikale medewerking van vrouwenkoor**

Op 15 december verleent het vrouwenkoor Meander uit De Wijk haar muzikale medewerking aan de viering, die begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. René Kok uit Nijeveen en voorgaand gemeentelid is Marja van Wieren.

### **17 december, avondgebed**

Tijd: 19.30-20.00 uur.

Plaats: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73.

Voorgangers: Hans Donkers (Oecumenische Gemeente Meppel) en Johan Otten (Baptistengemeente).

### **OMZIEN NAAR ELKAAR**

In de afgelopen weken ontving ik vele lieve kaartjes, bemoedigingen en praktische hulp. Ook werd er ruimhartig geruild en overgenomen in de roosters rond vieringen en andere taken die ik uitvoer binnen onze gemeente. Hiervoor wil ik iedereen hartelijk danken. Het gaat goed met me en beetje bij beetje pak ik het gewone leven weer op. Ook mijn taken binnen onze geloofsgemeenschap. Daar ben ik al voorzichtig mee begonnen. Zo ligt vanaf nu de sleutel weer bij mij.

Warme groet,

*Willemijn*

### **Meeleven**

We denken aan de dochters, schoonzonen en kleinkinderen van Jet Massier-van Son. Jet is op 21 november overleden in de leeftijd van 80 jaar. Zo'n anderhalf jaar geleden hebben zij afscheid moeten nemen van haar man, hun vader, schoonvader en opa Joop. Niet lang daarna is Jet ernstig ziek geworden. Verdriet en rouw golven over hen heen, verlies en gemis stapelen zich op. We wensen hen de nabijheid van anderen en van de Ander toe en een mildheid met zichzelf.

Dit wensen we allen toe die in de komende maand vol momenten van samenzijn van gezin, familie, vrienden en bekenden, steeds meer lege plekken tellen en van wie de kring van geliefden kleiner wordt. De liefde blijft. Goede en mooie herinneringen blijven. Maar we weten dat velen juist in december de fysieke aanwezigheid van hun gestorven geliefden extra missen.

### **Koffiemorgen**

Datum: woensdag 11 december.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

### **Informatieavond Hospice Eesinge**

Op dinsdag 26 november was er een avond voor contactpersonen en diakenen in de Groene kamer. Anneke Tolsma, beroepskracht bij het Hospice als coördinatrice, gaf een heldere presentatie over het reilen en zeilen van het hospice.

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, willen het eindstadium van hun leven doorbrengen in vertrouwde, geborgenheid, intimiteit en een persoonlijke levenssfeer.

Het liefst thuis, maar als dat niet (meer) gaat, biedt Hospice Eesinge alles waar in die laatste levensfase behoefte aan is. De verzorging gebeurt net als thuis door familie en vrienden, aangevuld door geschoolde vrijwilligers en gediplomeerde thuiszorgverplegers. Buiten de vrijwilligers bevat het team twee beroepskrachten. Er konden vragen gesteld worden waarop Anneke antwoordde. Wist u dat er plaats is voor 4 'gasten', zoals Anneke ze noemt? En dat ruim 80 vrijwilligers zorgen voor een prettige, huiselijke sfeer?

Het was een leerzame avond over een niet alledaags onderwerp, we kregen echt een totale indruk van hoe het er toegaat. Een applaus viel Anneke te deel onder het in ontvangst van een welverdiend presentje.

*Eef Lugtmeier*

## **INSPIRATIE EN BEZINNING**

### **Meditatie**

Datum: maandag 2 december.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: [joke.berendsen@gmail.com](mailto:joke.berendsen@gmail.com)

### **Beemdgangers over hoop**

Op 21 november hebben de Beemdgangers met elkaar gesproken over hoop naar aanleiding van het adventsproject 'Help je me hopen?' Een korte impressie in de ik-vorm geeft weer hoe ouderen, gepokt en gemazeld door het leven, hierover denken.

'Ze zeggen 'Hoop doet leven' en 'Zolang er leven is, is er hoop'. Nou, dan mag je als je zo oud ben als ik, heel wat hoop hebben gehad en ervaren. Tegelijk vraag ik me af of er nog wel hoop is met alles wat tegenwoordig gebeurt. Ik hoop op een mooie en goede toekomst voor de mensen die na mij komen. Het is niet zo, dat ik dat moet hopen, want ik heb een hekel aan 'moeten'. Het vraagt wel om moed om te kunnen blijven hopen. En het vraagt om vertrouwen. En je doet het niet alleen. Je doet het met elkaar. Een gebed kan helpen hopen, maar God werkt zeker ook door mensen. Als je het over hoop hebt, heb je het ook over liefde. Geloof, hoop en liefde en de meeste daarvan is de liefde. Liefde mag je helpen hopen: positief blijven kijken naar de mensen en de wereld om je heen; lichtpuntjes blijven zien, vaak zijn het de kleine dingen die 't 'm doen; dankbaar zijn voor de mensen om je heen. Een lied kan ook helpen hopen en muziek. Muziek kan zowel een lijntje zijn naar God als naar mensen. Hoop, ik voel het wel, maar ik kan het even niet onder woorden brengen.'

## **SAMEN DELEN**

**Open deur:** Kom je een kaarsje aansteken?

Data: zaterdag 30 november, 7, 14 en 21 december.

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur.

Plaats: Vledderstraat 20.

## 21 december, kerstwandeling



Op zaterdag 21 december vindt er van 16.00 – 19.00 uur, in het centrum van Meppel een kerstwandeling plaats die deelnemers meeneemt langs het kerstverhaal. De start is bij de bibliotheek aan de Marktstraat in de vorm van een inschrijving in het Romeinse Rijk. In groepsverband gaan de wandelaars langs negen scènes waar ze onder andere Jozef en Maria, wijzen, herders, engelen en het kindje in de kribbe ontmoeten. Het oude verhaal blijkt daarbij opvallend actuele kenmerken te hebben.

Iedereen is van harte welkom. Er kan tot 18.00 uur gestart worden en de toegang is gratis. Voor kinderen is er tijdens de reis veel te beleven. Zo gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar sterren met een verrassing

als beloning voor hun zoektocht. Ook aan de volwassenen wordt gedacht.

De wandeling van ongeveer drie kwartier wordt afgesloten met een warme drank en wat lekkers, waarbij ontmoeting centraal staat. Gezamenlijke kerken in Meppel organiseren de kerstwandeling waarbij een groot aantal andere organisaties zich heeft aangesloten. De scène van de wijzen/sterrenkijkers wordt naast de toren van de Grote of Maria kerk door mensen uit onze eigen oecumenische gemeente ingevuld. We zijn blij dat twee sterrenkundigen uit Meppel hun kennis met ons willen delen en dat vanuit de Vrije School een lied wordt gezongen over de Drie koningen.

Verdere informatie is te vinden op de site [www.kerstwandelingmeppel.nl](http://www.kerstwandelingmeppel.nl)

### *Oproep!!*

Wie wil in onze scene van "de drie wijzen" een taak op zich nemen? Dat mogen ook kinderen zijn, of opa met kind. We zoeken ook nog een paar verkeersregelaars om de mensen van de Plataan naar de DoRe kerk, en van de DoRe kerk richting het centrum te leiden. Aanmelden kan bij Jannie (06-44504583) of Tjimmie (06-48765559).

Je mag je naam ook noteren op de lijst bij de ingang van de kerk.

*Namens de kerngroep en de scene van de wijzen, Esmé, Jannie en Tjimmie*

### **Interview met Riet Olsder en Wout Koopman**



In 2023 zijn wij vanuit Zwolle in Meppel komen wonen.  
*Riet:* ik kom uit Meppel en ben dus een Meppeler Mug.  
Het kringetje is weer rond.

#### **Werk**

*Riet:* ik ben met pensioen en Wout werkt nog.

*Wout:* ik heb jaren als accountant gewerkt en ik ben nu controller bij een bedrijf in Zwolle.

*Riet:* ik ben al een hele tijd uit de running. In 2019 heb ik een ongeluk gehad met de fiets. Ik ben op mijn hoofd gevallen en heb daarbij hersenletsel opgelopen. Na 5 maanden tijd om te helen heb ik nog negen maanden gerevalideerd in de Vogellanden in Zwolle. Mijn nieuwe leven is vrij beperkt. Ik ben o.a. super prikkelgevoelig geworden en moet regelmatig rusten.

Dat is ook de reden dat ik achter in de kerk ga zitten, onder het orgel met de oordopjes in en als de zon schijnt, heb ik de zonnebril op.

Ik ben letterlijk over de kop gegaan, maar ook ons leven is over de kop gegaan.

*Wout:* een dagje uit wil dus niet omdat Riet beperkte energie heeft.

Wij maakten in het verleden de meest mooie motortochten samen. Daar hebben we mooie herinneringen aan. Gelukkig lukken kleine tochtjes nog wel.

*Riet:* na mijn scheiding ben ik theologie gaan sturen, puur voor mezelf, dacht ik. Ik ben afgestudeerd op ouderenpastoraat. Net toen ik daarin aan het werk zou kunnen, kwam mijn oudste dochter te overlijden. Er volgde een lang traject van rouwtherapie. Toen kon ik geen zorg geven; ik had zorg nodig. Tegen de tijd dat ik het weer aankon, kreeg ik een ongeluk.

*Wout:* wij zijn allebei gescheiden en zijn sinds 2006 samen. Riet heeft een zoon en 2 dochters. Ik heb drie dochters.



## **Jeugd**

*Riet:* ik ben in Meppel geboren en één van zes kinderen. Mijn vader werkte in een herenkledingzaak in Meppel. Mijn moeder was coupeuse.

Toen ik negen jaar was, is mijn vader overleden. Wij woonden toen in Kampen. Mijn moeder moest het in haar eentje zien te redden met zes kinderen. Het was niet breed. Er werd thuis niet meer over mijn vader gepraat. Het was alsof mijn vader er nooit geweest was. Wij verhuisden met ons gezin naar Zwolle.

*Wout:* ik ben de jongste van vijf kinderen. Geboren in Bunnik.

Ik heb een christelijke achtergrond, Gereformeerd synodaal. Op mijn 17<sup>e</sup> heb ik belijdenis gedaan.

## **Kerk en geloof**

*Riet:* Ik ben opgegroeid in de Christelijke Gereformeerde kerk en altijd zoekend geweest. Ik had het gevoel dat ik aan de rand dreef en dat het in het midden gebeurde. Vlak voor mijn scheiding ging het helemaal mis met mij. Ik was mezelf kwijt. Ik kon niet meer eten en slapen, liep de hele dag te janken. Op een middag ben ik op bed gaan liggen, heb mijn armen gespreid en heb gezegd: "Heer, ik geef mij over, ik ben alle touwtjes kwijt. Ik kan zelfs geen moeder meer zijn." Ik ben in slaap gevallen. In de slaap kreeg ik een visioen: Ik werd meegenomen naar een grote spiegel en God stond achter mij. Hij zei: "Kijk eens in de spiegel, wat zie je?" Ik keek in de spiegel en ik antwoordde: "Ik zie helemaal niks," want ik was niks meer, zelfs geen spiegelbeeld was ik. "Nee", zei Hij, "nou moet je nog een keer kijken en nu door mijn ogen." En wat ik zag was zo mooi! Ik zag mijzelf door Zijn ogen en dat was goed. Er was zo veel liefde! Ik was Zijn kind.

Ik kreeg nog een visioen: Er was een nest, waar ik op het randje liep en Hij zei: "Toe maar." En ik zei: "Nee dat kan ik niet, dan val ik te pletter." "Nee hoor, je valt niet. Toe maar, spring maar." En toen sprong ik uit het nest en kreeg ik vleugels. Toen werd ik wakker had ik een grote grijns op mijn gezicht.

Ik kreeg de volgende tekst: Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij. (Psalm 139). Overal kwam ik die tekst daarna tegen, o.a. in de kerk en in een dagboekje dat ik had gekocht.

Ik moest thuis weg. Mijn huwelijk kon ik niet redden. Maar ik was niet meer alleen. Ik had God aan mijn zijde staan. Hij zorgde voor mij en gaf wat ik nodig had: steeds was er weer een woonplek voor mij; van een caravan tot 8 weken op een huis passen, tot een anti-kraakwoning die na een jaar moest worden afgebroken. Uiteindelijk kreeg ik een huurwoning, precies achter het huis waar mijn gezin woonde.



Door een ander fietsongeluk, veroorzaakt door een jongetje, moest ik rust houden en had ik recht op letselschade. Daardoor kon ik mijn eerste jaar theologiestudie afronden en het tweede jaar betalen.

Ik had God gevraagd om rust en geld en dat kwam er. Via dat ongeluk.

Dat heet geloven, maar voor mij is het zeker weten. Op mijn kettinkje staat: "Ik ben bij je, alle dagen". Ik leef met een plus.

*Wout:*

Wat Riet dus vertelt over haar geloofsbelevingen, dat heb ik niet. Ik kan daar niet zo goed in meegaan. Het kan mij, theologisch gezien, niet modern genoeg zijn. Ik ben trouwens mijn geloof niet kwijt maar het staat wel op een lager pitje.

Op mijn 17<sup>e</sup> ging ik studeren in Amsterdam.

De kerk werd politieker. De preken in die tijd gingen heel veel over de derde wereld, over bevrijding, linkse theologie. Ik herinner me nog dat ik in die tijd een boekje las van de studentenpredikant Herman Wiersinga, dat mij erg aansprak: Verzoening met het lijden. De kern van het boekje was: hoe kan er zoveel misgaan in de wereld als God oppermachtig is en hij (Wiersinga) benaderde dat anders, meer vanuit de menselijke theologie: God wil dat lijden ook niet. En dat heeft bij mij wat zaadjes geplant om daar wat verder mee te gaan doen.

Na lange tijd gereformeerd te zijn geweest, gingen we over naar een meer charismatische Kerk. Een tijd lang heb ik dat prettig en aangenaam gevonden en ik heb me daar ook erg in thuis gevoeld totdat er dingen verkeerd gingen in die kerk, waar ik op afgeknapt ben. Ik kan nu geen opwekkingsliederen meer horen.

Ik ben rationeler geworden wat geloofszaken betreft.

Na 28 jaar huwelijk ben ik in een scheiding geraakt. Het ging niet meer. In een moeizaam scheidingsproces bleek contact met mijn kinderen voor hen niet mogelijk. Na ruim 10 jaar is het contact met één van mijn dochters hersteld waar ik heel blij mee ben, en zij ook. Ik leerde Riet in 2006 kennen op een koor dat repeteerde in de Chr. Ger Kerk. Na een jaar gingen we samenwonen. In oktober 2021 zijn we getrouwd. Thuis aan de keukentafel!

In de Chr. Geref. kerk zijn wij niet gebleven, omdat wij ons er niet meer in thuis voelden. Na lang zoeken kwamen we bij de Lutherse kerk in Zwolle. Vrijzinnige theologie; goed verzorgde liturgie. Een verhaal erbij dat in deze tijd staat. De ontmoeting is daar, net als in deze kerk, belangrijk. En ook vrouwen hebben taken. Toen kwam de verhuizing naar Meppel. Ook hier zijn we gaan zoeken naar een geloofsgemeenschap. We kwamen met de overburen aan de praat en via hen kwamen bij deze kerk. We vinden het heel jammer dat we na de dienst niet kunnen blijven koffiedrinken. Ik ben tot nu toe één keer gebleven voor ontmoeting. We proberen zo (aangepast) er toch bij te horen.

**Hobby's:**

*Wout:* ik ben dol op klassieke muziek. Zowel om te luisteren als ook zelf spelen op de vleugel. Ik zing in 2 koren. Motorrijden. Ook heb ik als hobby vrachtwagen gereden; een jongensdroom, die in vervulling ging en wielrennen.

*Riet:* schilderen, wandelen, handwerken, lezen, zingen en koken. Ik vind het heerlijk om (maximaal 2) mensen uit te nodigen om te komen eten. Ook omdat grote gezelschappen niet meer lukken.

**Tegeltje:** In gedachten kun je alles doen en overal naar toe!

*Wietske Hilberdink*

## **Uit de diaconie**

### *Opbrengst collecte:*

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
17 nov	Noodfonds	128,30
24 nov	St. Kleine Nodenhulp	126,90

### *Eigen gemeente:*

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
17 nov	83,40
24 nov	96,50

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

### *Komende collectes*

#### *1 december – De Vaartweek*

Ieder jaar wordt er een vakantieweek voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Deze vakantie vindt plaats in het mooie zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn. De accommodatie is prachtig gelegen op een oud landgoed te midden van de Utrechtse Heuvelrug. Met deze collecte leggen we een voorziening aan om deelname voor iedereen mogelijk te maken.

#### *8 december – Hospice Eesinge*

Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met bijvoorbeeld een druk gezin.

#### *15 december – Eigen diaconie*

Voor eigen diaconale projecten en kosten die we maken collecteren we 1 keer per maand. Op deze wijze kunnen we enige reserve opbouwen voor diaconale projecten vanuit de gemeente.

## **Uit het college van kerkrentmeesters**

Begroting Oecumenische Gemeente Meppel (OGM) 2025. In de bijlage, die separaat wordt meegezonden, vindt u de begroting van de Oecumenische Gemeente Meppel voor 2025 zoals is vastgesteld in het college van Kerkrentmeester. Het bestaat uit een toelichting op onze inzet op kerkelijke activiteiten en een prognose van de inkomsten en uitgaven. Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten vindt u in de al eerder verspreide activiteitenkalender 2024/2025. Als u vragen heeft over de begroting kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, Bob Bolt of Jan Albert Kreuze. De begroting is in november in de kerkenraad voorgelegd en vastgesteld.

## **Uit de taakgroep Communicatie**

### *Aanleveren kopij kerst en jaarwisseling*

Bouwsteen nr. 23 verschijnt op 20 december. In deze Bouwsteen wordt informatie gegeven over vieringen en activiteiten van 20 december 2024 tot en met 14 januari 2025. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 18 december.

De eerste Bouwsteen in 2025 verschijnt op 10 januari. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 8 januari.

### *Kerstgroet*

Een paar leden van de taakgroep hebben met veel plezier samengewerkt met de werkgroep Omzien naar elkaar bij het verzorgen van de kerstgroet. Voor het jaar 2025 is de wens geuit om de paas-, vakantie- en kerstgroet gezamenlijk uit te brengen met de DoRe-gemeente.

### **Uit de werkgroep Omzien naar elkaar**

#### *Kerstgroet*

Contactpersonen en buurtcoördinatoren brengen bij alle leden en vrienden van onze gemeente een kerstgroet rond. De afbeelding is van Emmeline van Schilfgaarde en de tekst op de voorkant is gemaakt door Willemijn van Schilfgaarde. Een paar leden van de taakgroep Communicatie hebben gezorgd voor de opmaak en de tekst aan de achterkant. Mocht u of jij de kerstgroet niet hebben ontvangen voor zondag 22 december, kijk dan in de Gemeentegids, september 2024 vanaf bladzijde 19 bij Buurtindeling en neem contact op met uw of jouw buurtcoördinator of contactpersoon. De kerstgroet wordt dan alsnog bij u of jou thuis bezorgd.

#### *Bij de kerstgroet*

Zo'n 50 jaar geleden, ik weet het niet precies maar ik was nog jong, was mijn tante Emmeline bij ons rond de kerstdagen. Later zag ik haar nog een keer in Londen. Ik herinner mij scrabbelen. Als tiener ging ik bij haar logeren in Aberdeen. Mijn eerste vliegreis die ik maakte.

Mijn tante groeide op als enige meisje tussen zes broers. Ze was niet gelukkig en zij ontwikkelde mentale problemen. Uiteindelijk stierf ze toen ze 44 was, ik was toen 17 jaar. In mijn familie werd - en wordt nog steeds - niet openlijk gesproken over Emmeline. Toch is ze altijd aanwezig. Vooral in de angst voor haar waanzinnige periodes en de zorg dat het erfelijk zou kunnen zijn.

Maar ik zag een andere Emmeline. Een hoog intelligente vrouw verdwaald in de wereld waarin zij opgroeide. Zij speelde piano, net als haar broers, maar ook dwarsfluit, het instrument wat zij zelf koos. Dat verbond. Ik maakte ijs met haar, bezocht een festival van oude muziek toen ik bij haar logeerde. En zij was creatief, in de zin dat zij grote verbeeldingskracht had en dat om kon zetten in iets tastbaars. Ik stopte nooit met vragen naar haar en ineens kreeg ik een adventskalender die zij had gemaakt. Kunstig geknipt en blijkbaar zorgvuldig bewaard. Emmeline had deze voor mij gemaakt volgens de overlevering, toen zij bij ons was rond kerst zo'n 50 jaar geleden.

Die adventskalender hing bij mij vele jaren voor het raam. Waarbij eerst allemaal sterren geopend konden worden, maar met kerst ook de herders, stal en de koningen. Nu is de kalender niet zo mooi meer. De tand van de tijd is zichtbaar. Op dit moment ben ik bezig met het omzetten van de goede delen naar een soort kerststal. Tussen glas, voor het raam of met een kaars er achter. En één van de engelen gebruikte ik voor een postuum "in memoriam" in mijn eigen kunstdagboek. Het is tijd om in liefde afscheid te nemen van mijn tante.

Dus toen Joke (Berendsen red.) vroeg of ik nog een idee had voor de kerstgroet liet ik haar de inmiddels in stukken geknipte adventskalender zien. Gewoon weer eens een kerststal met engel op de kaart? We hielden delen tegen het raam en het resultaat zien jullie op de kaart. Met dank aan Joke. Ik schreef een korte kerstgedachte over toekomst en hoop voor bij dit nieuw geboren kind. Ik hoop dat ik met kerst mijn eigen stal klaar heb. Het past mooi in mijn eigen traditie van zelf gemaakte kerststallen, die ik vroeger samen met mijn kinderen in elkaar zette. Waarschijnlijk voor het raam, tot drie koningen.

*Willemijn van Schilfgaarde*

## Vlinder

Hoop is datgene in ons, dat volhoudt,  
ondanks alle bewijzen van het tegendeel,  
dat er iets beter ons te wachten staat  
als we de moed hebben om ernaar te reiken,  
om ervoor te werken en om ervoor te vechten.

*(Barack Obama)*

## Een krachtig geluid in een polariserende samenleving

Tijdens het leerhuis, waarin we in het gebouw van de Beemd in de wijk Oosterboer, het boek Leviticus van J. Sacks bespreken merkte iemand op: Hoe kan God die vol liefde is ook oproepen tot geweld? Die vraag liet me niet meer los. Allerlei artikelen o.a. van de Gereformeerde Bond van de Ned. Herv. Kerk en artikelen van een aantal theologen vanuit verschillende richtingen heb ik bekeken. Zo kwam ik ook uit bij het boek van J. Sacks Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld. Het boek lag nog niet op deurmat of ik begon hoofdstuk 12 te lezen over *moeilijke teksten*. Hij begint met de opmerking dat religies, vooral religies van het Boek, moeilijke teksten: verzen, geboden, episodes, narratieve kent die we onmogelijk letterlijk kunnen opvatten. Ze gaan in tegen ons moreel gevoel, maar ook tegen de kernwaarden van de religies zelf. Hoe we ze kunnen interpreteren is geen eenvoudige zaak. In elk geval vraagt het om geduldig te luisteren naar de verschillende antwoorden die verschillende generaties hebben gegeven. Het is ook geduldig luisteren en lezen van de tekst, die niet zomaar omgezet kan worden in onze tijd. In het boek geeft hij niet een pas en klaar antwoord op allerlei vragen maar geeft een richting aan en stimuleert tot nadenken. Ook wil ik u als voorbereiding tot deze teksten u attenderen op de viering op 28 juli en die van zondag 24 november 2024. Deze zijn te zien en te beluisteren via het internet.

*Inmiddels heb ik wat gelezen en verwerkt en mede leerhuis deelnemers lastiggevallen met mijn eerste concepten. Tijdens mijn zoektocht kwam ik in een artikel van een predikant in opleiding de opmerking tegen dat er geen preekschets beschikbaar is over Jozua 10. Blijkbaar durven theologen het niet aan om daarover te preken en wijken ze uit in een alternatief. Voor mij dus juist een uitdaging om daar wel op in te gaan. Het eindresultaat wordt een reader voor internegebruik. Het is een filosofisch/theologisch knutselwerkje geworden waar nog wat aan valt te redigeren. De moeilijkheid is om diepgang te bewaren en tegelijk ook een toegankelijke tekst te produceren. Heeft u belangstelling en wilt u het lezen en erover wilt praten dan hoor ik dat graag. Op verzoek stuur ik het u per e-mail toe.*

*Ik hoor graag van u.*

*Hein van den Heuvel*

*Coördinator leerhuis over Leviticus in de Beemd.*

*Contactadres: [heinvandenheuvel@ziggo.nl](mailto:heinvandenheuvel@ziggo.nl)*

## Agenda

30 november	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
1 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
1 december	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
2 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
2 december	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
3 december	avondgebed	19.30-20.00 uur	Kruiskerk
3 december	kerkenraad	19.30 uur	Groenekamer
4 december	werkgroep vieren	19.30 uur	op afspraak

7 december	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
8 december	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
9 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
10 december	avondgebed	19.30-20.00 uur	Kruiskerk
11 december	koffiemorgen	10.00 uur	Mennozaal
14 december	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
15 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
15 december	repetitie projectkoor	10.45-11.45 uur	kerkzaal
16 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
17 december	avondgebed	19.30-20.00 uur	Kruiskerk
20 december	repetitie projectkoor	19.00-20.00 uur	Boerkist 13
21 december	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
21 december	kerstreis	16.00-19.00 uur	centrum Meppel
22 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
24 december	repetitie projectkoor	nader te bepalen	kerkzaal
24 december	kerstnachtviering	21.00 uur	kerkzaal
25 december	kerstmorgenviering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal



### **DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur**

1 december: mw. J. Brouwer-Huisman, Avondmaal

8 december: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**. Voorganger: ds. Betsy Nobel, voorgaand gemeentelid: Yoeri Emmaneel

15 december: adventviering met maaltijd om **16.30 uur**, verzorgd door pastor Tineke Weidema-Bos en

het Zustercontact

22 december: zangdienst met organist Hans van Sas om **11.30 uur**



### **R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid**

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger	Koor / Cantor	Bijzonderheden	Extra
	Christus, Koning van het heelal			📺 online uit Beilen			
Za. 23-11	Hoogeveen	19:00	Vesper		Samenzang		
Za. 23-11	Meppel	19:00	Eucharistie	C. Cortés	N. Kunnekes		
Zo. 24-11	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.		Samenzang		👤
Zo. 24-11	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	Cantor	Kinderwoorddienst	👤
	1 <sup>ste</sup> zondag van de Advent			📺 online uit Hoogeveen			
Zo. 1-12	Meppel	10:00	Gezinsviering	D.O.L.P.	De Stephannootjes		👤
Zo. 1-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Gemengd koor		👤
Zo. 1-12	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	Cantor	Kinderwoorddienst	👤
	2 <sup>e</sup> zondag van de Advent			📺 online uit Hoogeveen			
	<b>Boeteviering in alle geloofsgemeenschappen</b>						
Za. 7-12	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		👤
Zo. 8-12	Meppel	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	P. Belt-Verwey	Kinderwoorddienst	
Zo. 8-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor		👤
Rose	3 <sup>e</sup> zondag van de Advent			📺 online uit online uit Meppel			
Za. 14-12	Hoogeveen	19:00	Vesper		Samenzang		
Zo. 15-12	Meppel	10:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	Gemengd koor	Kinderwoorddienst	👤
Zo. 15-15	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.		Samenzang		👤
Zo. 15-12	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	Cantor	Kinderwoorddienst	👤
	4 <sup>e</sup> zondag van de Advent			📺 online uit Beilen			
Zo. 22-12	Meppel	10:00	D.O.L.P.		N. Kunnekes		👤
Zo. 22-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Samenzang		👤
Zo. 22-12	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	Cantor	Kinderwoorddienst	👤

## Colofon

**Website** Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

**Instagram** Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene\\_in\\_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

**Facebook** Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

**Informatieblad** Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

## Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier ([bouwstenennog@gmail.com](mailto:bouwstenennog@gmail.com)) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

## Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: [diaconienog@gmail.com](mailto:diaconienog@gmail.com) Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-.

Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



## Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

De *Werkgroep Vieren* (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien als iets 'van en door' de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen komen we tot een 'rode draad' die bepalend is voor de invulling van de liturgie (waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout Zilverberg, [zilverberglettink@kpnmail.nl](mailto:zilverberglettink@kpnmail.nl) is voldoende.

## Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar [martijn\\_plas@hotmail.com](mailto:martijn_plas@hotmail.com) (0623714762) of [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl)

## Zaterdag kerk open

Op zaterdag is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen voor een praatje of voor de stilte. Het is ook mogelijk om een kaarsje aan te steken. De koffie en thee staat klaar. Wees welkom!

