



Bouwsteen#21

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 21
15 november 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 29 november 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 november 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

3 november *Fam. Houweling*

10 november *Fam. Hartono*



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream om 9.30 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 17 november, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

negende zondag van de herfst

Voorganger: pastor Graddie Meijer

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Marcus 12, 38-13, 2

Thema: *Met alles wat je hebt*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 24 november, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

tiende zondag van de herfst

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Gerrit van Werven

Lezing: Marcus 13, 14-27

Thema: *Voleinding?*

Collectes: Stichting Kleine Nodenhulp

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 1 december, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

eerste zondag van advent

Voorganger: ds. Douwe Geertsma

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg

Organist: Albert Hoekerswever

Project: *Help je me hopen?*

Lezingen: Zacharia 14, 4-9 en Lucas 21, 25-31

Thema: *Hij, die komen gaat*

Collectes: Vaartweek

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

Adventsproject 'Help je me hopen?'

Het thema van het adventsproject van dit jaar is 'Help je me hopen?' Meer informatie over dit project, de groeischikking en andere activiteiten staat in Bouwsteen nr. 22 op vrijdag 29 november.

1 december, Taizéviering om 19.00 uur

Op zondag 1 december is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omljsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Het Koninkrijk

Graf te Blauwhuis – voor Buurvrouw H. te G.

*Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.*

*Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.*

Een kind nog. Dag lieve jongen.

*Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,*

Gij weet waarom het is, ik niet.

Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

De laatste regels van dit gedicht van Gerard Reve met de titel: "Graf te Blauwhuis" - voor Buurvrouw H. te G.- spelen regelmatig door mijn hoofd; Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? Jongens van achttien jaar sterven op het slagveld en de vrede komt niet dichterbij.

Prachtig hoe Reve hier de grote woorden van de wereld, die hij alleen aanduidt met de woorden "een strijdbaar opschrift roept van alles", maar die wij zo goed kennen: Woorden als: "held", "gestorven voor het vaderland", "hij gaf zijn leven voor onze vrijheid". Prachtig en huiveringwekkend tegelijk hoe Reve deze woorden persoonlijk maakt. De foto op zijn graf toont een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag lieve jongen.

Het opschrift voor Buurvrouw H. te G. brengt de jongen nog dichterbij. Hij was een zoon, een buurjongen, een kind nog aan het begin van zijn leven. Op de grens van kind zijn en volwassene loopt het af. Waarom toch gebeuren deze dingen in de wereld. Kan het nu niet eens afgelopen zijn. God heeft ons toch zijn Koninkrijk beloofd. In de woorden "weet u wel" lijkt Reve God daaraan te herinneren. Is Hij met misschien zelf vergeten? Bent U er eigenlijk nog wel mee bezig, vraagt Reve zich af, of is dit project stilletjes gestopt. Wij willen nu wel eens resultaten zien.

De bijbelse en ook onze geschiedenis beweegt zich tussen schepping en eindtijd. Tussen zaaien en oogsten. We mogen dit letterlijk nemen, maar we kunnen het ook lezen als een duiding van de tijd waarin we leven, vanuit bijbels perspectief. Zou het zo kunnen zijn, dat wij leven in die tussentijd. In de tijd tussen zaaien en oogsten, die zichtbaar zijn. En in de tijd waarin het zaad verborgen is en wij niet weten wat er onder de grond gebeurt? Wat staat ons dan te doen in deze tussentijd? Niets? Slapen en opstaan alsof het ons niet aangaat? Alles in de handen van God leggen en wachten tot alles nieuw wordt? Kunnen wij eigenlijk wel iets bijdragen aan dat Koninkrijk?

Toch zegt de bijbel ons: Ja, dat Koninkrijk dat wordt nog wat. Ook al zijn de kiemen van tijd tot tijd diep in de aarde verborgen en zien wij er niets van: er is iets gaande dat belooft ik je.

Kan ik dat geloven? Soms wel, soms niet, maar ik merk wel dat hoe meer ik durf te vertrouwen op dat visioen van het koninkrijk, hoe meer kracht ik ook voel om mee te werken aan dat koninkrijk. Ik kan overspoeld worden door het leed en de chaos in deze wereld, maar dan komt er niets meer uit mijn handen. Ik kan ook om mij heen kijken om te zien waar ik wel van betekenis kan zijn. Misschien is dat zo eenvoudig en zo ingewikkeld tegelijk als een kop koffiedrinken met Buurvrouw H. te G. Zij verloor haar zoon. Hij was nog maar achttien jaar. Een kind nog.

ds. Betsy Nobel

Meeleven

Wij denken aan allen voor wie de nacht geen rust brengt. Zij die 'van nature' of door lichamelijke klachten 'slechte' slapers zijn. Zij die wakker liggen door dagelijkse beslommeringen, zorgen en problemen. Zij die de slaap niet kunnen vatten door leegte en gemis. Met alles wat er om ons heen gebeurt, ver weg en dichtbij, kan het zomaar zijn dat er meer van ons niet of onrustig slapen. Sommigen lukt het om rust te vinden in een gebed. Anderen lukt het om alles even te 'parkeren' om er de volgende dag mee op te staan. Weer anderen blijven woelen en waken in de langer wordende nachten. God geeft het niet al zijn beminden in de slaap. En dan is het binnenkort ook nog advent. Een tijd waarin we zingen dat de nacht ten einde loopt en

de dag naderbij komt, dat sterren ons melden dat geen nacht te donker is en dat het duister van de nacht door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die licht. Wellicht is er dit jaar geen passender thema voor advent dan 'Help je me hopen?'

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatie

Datum: maandag 18 november en maandag 2 december.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

'Spelen' met en in verhalen

Bibliodrama onder leiding van Tjimmie van der Wal

Datum: dinsdag 19 november.

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

De Beemdangers

Datum: donderdag 21 november.

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Kosten: € 1,50 per persoon per keer voor koffie en thee.

Begeleiding: Kees Stroop.

Ziel zoekt zin

Gespreksgroep onder leiding van Betsy Nobel

Datum: donderdag 21 november.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Betsy Nobel, betsynobel1963@gmail.com

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

SAMEN DELEN

Open deur: Kom je een kaarsje aansteken?

Data: zaterdag 16, 23 en 30 november.

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur.

Plaats: Vledderstraat 20.

Zet alvast in je agenda: [Kerstwandeling](#)

Datum: zaterdag 21 december.

Tijd: 16.00 uur - 19.00 uur.

Startplaats: Bibliotheek, Marktstraat 27.

Starttijd: tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Toegang: gratis meer info verderop in deze bouwsteen.



Interview met Elly van Sas



Iets over mijzelf

Ik ben als oudste dochter geboren in een domineesgezin. In Assen, Hijken, Lochem, Ede en Zeist heb ik mijn jeugd doorgebracht en diverse scholen bezocht. Uiteindelijk wilde ik na de ULO naar de kleuterkweekschool in Utrecht. Omdat in die tijd er bijna geen werk voor was te vinden is mij geadviseerd om naar de PABO in Utrecht te gaan. Daar is het niet van gekomen, maar ik heb wel 2 voorbereidende jaren HAVO gedaan.

Daarna ben ik gaan werken op het Katholiek Internaat Katwijk de Breul in Zeist. Dit internaat werd geleid door Jezuiten. Ik deed daar de boekhouding van het internaat en de administratie van de patersgemeenschap en was zagezegd een bezienswaardigheid tussen al die mannen als dochter van de predikant. Ze waren heel erg open naar mij toe en zo werd ik aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om met hen de eucharistieviering mee te beleven.

Op een zeker moment was de tuinman van het grote terrein rondom de school gestorven en werd opgebaard. Een van de paters zei tegen mij: "Gelukkig heeft hij nog het sacrament van de zieken gehad". Ik vroeg nieuwsgierig: "Wat is dat?" "Nou", zei hij "Zie het maar als het visitekaartje voor de hemel". "Dat is dan jammer, want dat krijg ik dus niet", zei ik. "Maak je daar maar geen zorgen over", zei hij glimlachend "Jij komt er ook wel".

In ons gezin stond de oecumene centraal en dat heb ik ook altijd heel belangrijk gevonden. Het begon al in Zeist toen we samen met de Hervormden het avondmaal vierden.

Op mijn 16^e zat ik al op de gemengde jeugdvereniging Ad Fontes. Daar ontmoetten Hans en ik elkaar. Het was een bloeiende vereniging met zondags op 2 banken achter in de kerk, dan bij iemand thuis koffie drinken, 's middags naar koor (Pamfanos o.l.v. de organist Jan van Ramshorst). En 's avonds verenigingsavond. In de week deden we GJO clubwerk voor de kinderen van de kerk. Tot ons trouwen heb ik met Hans op de vereniging gezeten.

Na een aantal jaren in Zeist gewoond te hebben, waar 3 kinderen werden geboren, verhuisden we naar Meppel, vanwege Hans zijn werk. We hebben al met al zo'n 25 jaar in Meppel gewoond en nu in De Wijk.

Bezigheden

Ik heb in Zeist op de jeugdafdeling van de Bibliotheek gewerkt. Ik ben met werken gestopt toen de kinderen geboren werden. Toen zoon Sander aan een opleiding van SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) begon ben ik daar ook ingestapt en in het volwassenen onderwijs het SPW diploma gehaald. Ik ging werken in Dunninghe in de Wijk. Later is de dagopvang voor ouderen verplaatst naar ABC in Meppel. Mijn functie was activiteitenbegeleidster: om met de mensen een zinvolle dagbesteding te hebben was de belangrijkste taak. Geleidelijk aan werd deze functie weg bezuinigd. Ik heb vervolgens de opleiding tot taalcoach gedaan en als vrijwilliger gepraktiseerd in Meppel en tot op heden in de Wolden.

Kerk

In Meppel kerken we om de 14 dagen in de stad of in Oosterboer. Ik voelde me in Oosterboer meer thuis en ben daar kindernevendienst gaan doen. We hebben de relatie met de stad in de loop van de jaren, ondanks een prachtig plan tot integratie, volledig zien ontsporen en hebben daar met velen om ons heen veel verdriet van gehad. We zijn gelukkig met de huidige situatie als Oecumenische gemeente in de Do-Re kerk. En hopen stapje voor stapje met elkaar door te gaan.

Wat emotioneert en verontrust mij?

In dagblad Trouw van 30 oktober verhaalt de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish over de aanhoudende militaire acties waardoor hij al meer dan 55 familieleden heeft verloren, alsmede zijn 3 dochters en een nicht. Hij verlangt echter niet naar wraak, maar is pleitbezorger voor onderling begrip tussen Palestijnen en Israëliërs. In 2010 verscheen zijn boek "I shall not hate", met op dit moment een verfilmde documentaire van dit boek.

Dat deze handreiking - tot nu toe - door geen van de partijen in of om dit conflict is aangepakt maakt mij opstandig en angstig.

De verharding van de samenleving verontrust mij ook. Mensen halen elkaar voortdurend onderuit er is een golf van negatieve mentaliteit gaande. De huidige regering doet bijvoorbeeld niets met het aangetaste milieu. Kunnen we deze mentaliteit van egoïsme nog keren?

Ik zie daarom kerkelijke activiteiten, zoals de invulling van de afgelopen vredesweek vanuit de kerken als belangrijk om signalen af te geven over liefde, verzoening en vrede. We moeten dergelijke activiteiten blijven uitdragen.

Wat staat er op jouw tegeltje?

Dat we als kerk praktiseren dat we respect voor elkaar moeten blijven oefenen.

Jan Varkevisser

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 5 november jl. een eigen vergadering gehad en op 12 november een gezamenlijke vergadering met de DoRe.

De werkgroep 'liturgie' heeft haar bevindingen over de gezamenlijke liturgie gedeeld met ons op onze gemeenteavond in juli. Deze basisliturgie zal ook in onze eigen OGM-vieringen gebruikt worden.

We kijken terug op een goed bezochte Kerk-Schoolviering in de Kruiskerk. Inhoudelijk hebben we het als een goede viering ervaren. Wat ons betreft zouden we na de viering nog meer contact met elkaar kunnen zoeken, maar we beseffen ook dat dat niet altijd even gemakkelijk is.

We hebben het rooster van aftreden van kerkenraadsleden besproken. De betreffende ambtsdragers hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een verlenging. We zijn blij dat ze door willen gaan. We hebben de conceptagenda voor de gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de DoRe gemeente besproken.

Belangrijk om nu al te vermelden:

Op 22 januari willen we een gezamenlijke gemeenteavond houden.

Deze datum kan door u alvast worden vastgelegd.

Nader bericht en uitnodiging volgt uiteraard.

De werkgroep *Omzien* heeft aangegeven om bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50 en 60 jaar bloemen te brengen met de felicitaties.

Op 1 februari 2026 loopt het contract met Betsy af. Een beroepscommissie is een jaar bezig, heeft de praktijk ons recent geleerd. De vraag is gesteld aan Betsy hoe zij er in staat. Het heeft de aandacht van de kerkenraad.

De begroting van zowel de diaconie als van de kerkrentmeesters hebben we officieel vastgesteld. Er zijn solide en realistisch plannen die beide goed onderbouwd zijn.

Dank aan beide colleges.

De gezamenlijke kerkenraadsvergadering

Ook de roosteraars, de mensen die de voorgangers zoeken en vastleggen voor de diensten/vieringen waren uitgenodigd. Voor ons was Geke Bos aangeschoven.

Ook Wout Zilverberg namens de werkgroep Vieren en actief betrokken bij de liturgie

was vertegenwoordigd. Het jaar 2025 is al ingevuld met voorgangers. Omdat meestal in januari/ februari al beginnen moet worden met het maken van afspraken voor het jaar daarop, 2026 zijn we aan het afstemmen hoeveel vieringen we dan gezamenlijk willen doen. Aandachtspunt is ook dat een vast schema van de aanvangstijdstippen voor de kerkgangers als zeer prettig ervaren wordt. In een open gesprek met elkaar hebben we erover gesproken en komen er op de gemeenteavond op 22 januari op terug.

We hebben een conceptlijst met aandachtspunten opgesteld met als titel: Aspecten van kerkgemeente-zijn. Te denken valt aan diaconaat/ omzien naar elkaar, pastoraat, diensten/ vieringen, andere activiteiten, gebouwbeheer, financiën, kerkbestuur, communicatie en samenwerking met derden. Hoe we dit wegzetten in de tijd en vormgeven zal in het kalenderjaar 2025 onderwerp van gesprek zijn.

We hebben 4 gezamenlijke vergaderingen vastgelegd in 2025.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
3 nov	Gabriela Cebu	125,40
10 nov	Vakantiebank	119,90

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
3 nov	116,05
10 nov	110,60

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Gabriela Cebu

Lieve mensen,

Weer heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan de Vrouwenorganisatie Gabriela Cebu, Filipijnen. Hierbij een update van onze activiteiten. Op dit moment zijn er in Cebu een heel aantal landaanwinningsprojecten die plaatsvinden. Veel van deze projecten gaan gepaard met een gebrekkige milieueffectrapportage, te positieve economische voorspellingen en helaas ook corruptie. Bij een groot project in Minglanilla, een voorstad van Cebu, dreigt een groot aantal families gedwongen verplaatst te worden van de kust naar de bergen. Voor de families (veel vissers) heeft dit uiteraard gigantische gevolgen. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk voor kinderen om onderwijs te volgen. Gabriela Cebu is bezig om de vrouwen hier te organiseren en hen te wijzen op hun rechten, hen te steunen om hun stem te laten horen bij de overheid. Jullie bijdrage is een grote steun bij het maken en delen van voorlichtingsmateriaal.

Vriendelijke groet

Ubo en Leny Pakes (broer en schoonzus Eric en Marijke Moen)

Stichting Anders bekeken

Tijdens de diaconale zondag maakte we kennis met de mensen achter Stichting Anders Bekeken. Dit jaar staan ze op ons collecterooster, de laatste keer eind december. Omdat de wandeltocht in oktober plaats vond hebben we alvast een mooi bedrag overgemaakt wat de organisatie de ruimte gaf om onbezorgd op pad te gaan. Met z'n twaalfen is de bergen in. Weer of geen weer, er werd iedere dag gelopen.

Voor de slechtziende deelnemers de uitdaging om te vertrouwen op je buddy die jouw ogen vormen. Maar ook een reis waarin gerouwd werd over het verlies van mogelijkheden bij het achteruitgaan van je zicht. Hoe heerlijk het is om te lopen door de bergen en tegelijkertijd weten dat je dit nooit alleen zal kunnen doen. Rouw bij levend verlies noemen we dat. Namens de stichting Anders Bekeken wil ik iedereen hartelijk danken voor de diaconale bijdrage die er voor zorgde dat deze tocht ook dit jaar weer mogelijk was.



Komende collectes

17 november – Noodfonds

Door een aantal keren per jaar te collecteren voor het noodfonds kunnen we vanuit de diaconie een bijdrage doen bij acute hulp in noodsituaties. Denk aan aardbevingen, overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten en hulp in oorlogsgebieden. Met uw bijdrage kunnen wij een 'spaarpot' aanleggen voor deze situaties en hoeven we niet ad-hoc het collecterooster aan te passen als nood zich voordoet.

24 november – Stichting Kleine Nodenhulp

Wij doen ons diaconaal werk niet alleen. In Meppel bestaat een goed netwerk waar mensen terecht kunnen bij financiële nood of ondersteuning in de persoonlijke sfeer. Deze stichting is er één van.

Uit de taakgroep Communicatie

Aanleveren kopij advent, kerst en jaarwisseling

Bouwsteen nr. 22 verschijnt op 29 november. In deze Bouwsteen wordt informatie gegeven over vieringen en activiteiten van 29 november tot en met 23 december. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 27 november.

Bouwsteen nr. 23 verschijnt op 20 december. In deze Bouwsteen wordt informatie gegeven over vieringen en activiteiten van 20 december 2024 tot en met 14 januari 2025. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 18 december.

De eerste Bouwsteen in 2025 verschijnt op 10 januari. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk woensdag 8 januari.

Uit de taakgroep Liturgisch bloemschikken

In de vergadering van 30 oktober kwam naast de evaluatie van de zomer- en de herfstperiode en de vaststelling van het rooster tot maart 2025 het adventsproject van de werkgroep Vieren aan de orde om met elkaar na te denken over een groeischikking. We kunnen ons goed vinden in de hoofdlijnen van de symbolische bloemschikking zoals deze aangereikt wordt in de brochure van de Protestantse Kerk in Nederland: Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst 2024, 'Als nieuw – leven in het licht'. In verband met het thema van onze eigen gemeente 'Help je me hopen' houden we de voorgestelde schikking in de vorm van een anker, symbool van de hoop. Dit anker wordt verbeeld met een kandelaar en een takkenbundel. De kaars op de kandelaar, de adventskaarsen en de kaars voor kerst zijn groen, de kleur van de hoop. We maken er een groeischikking van door het toevoegen van diverse materialen en door aandacht te geven aan de lezingen uit de profeten. Verder trekken we het adventsproject door naar kerst en de zondag na kerst.

Vlinder

Dit land is een land waar de grens openstaat,
waar zoekers en zwemmers, uit nood hier gekomen,
van bed, bad en brood en gerechtigheid dromen,
waarin wie zij zijn tot erkenning mag komen,
de geest van het recht is de mens'lijke maat.
(Geert-Harmen Veenstra, Harry Pals en Liesbeth Timmers)

Kerstwandeling in Meppel



Op zaterdag 21 december a.s. vindt er van 16.00 – 19.00 uur, in het centrum van Meppel een kerstwandeling plaats die deelnemers meeneemt door het kerstverhaal. De start is bij de Bibliotheek aan de Marktstraat in de vorm van inschrijving in het Romeinse Rijk. In groepsverband gaan de wandelaars langs negen scènes waar ze o.a. Jozef en Maria, wijzen, herders, engelen en natuurlijk het kindje in de kribbe ontmoeten. Het oude verhaal blijkt daarbij opvallend actuele kenmerken te hebben. Iedereen is van harte welkom. Er kan tot 18.00

uur gestart worden en de toegang is gratis. Voor kinderen is er tijdens de reis veel te beleven. Zo gaan ze bijvoorbeeld op zoek naar sterren met een verrassing als beloning voor hun zoektocht. Ook aan de volwassenen wordt gedacht.

De wandeling van ongeveer drie kwartier wordt afgesloten met een warme drank en wat lekkers, waarbij ontmoeting centraal staat. Gezamenlijke kerken in Meppel organiseren de kerstwandeling waarbij een groot aantal andere organisaties zich heeft aangesloten. De scène van de wijzen/sterrenkijkers wordt door mensen uit onze eigen OGM gemeente ingevuld, naast de toren van de Grote of Maria kerk. We zijn blij dat twee sterrenkundigen uit Meppel hun kennis met ons willen delen en dat vanuit de Vrije School een lied wordt gezongen over de Drie koningen.

Verdere informatie is te vinden op de site www.kerstwandelingmeppel.nl

Namens de kerngroep en de scene van de wijzen,
Esmé, Jannie en Tjimmie

Agenda

16 november	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
17 november	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
18 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
18 november	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
19 november	bibliodrama	20.00 uur	DoRe-kerk
21 november	Beemdgangers	10.15-11.30 uur	De Beemd
21 november	Ziel zoekt zin	19.30 uur	DoRe-kerk
23 november	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
24 november	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
25 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
30 november	open deur	10.00-12.00 uur	Vledderstraat 20
1 december	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
2 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
2 december	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
3 december	kerkenraad	19.30 uur	Groenekamer
4 december	werkgroep vieren	19.30 uur	op afspraak



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

17 november: ds. Anneke van der Velde

afscheid van de organisten Bert Dokter en Hendrik Snel

24 november: pastor Tineke Weidema – Bos

gedachtenis van hen die dit jaar zijn overleden

1 december: mw. J. Brouwer - Huisman



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

33 ^{ste} zondag door het jaar				📺 online uit Meppel			
Za. 16-11	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		😊
Zo. 17-11	Meppel	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Gemengd koor		😊
Zo. 17-11	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor en Con Amora		😊
Christus, Koning van het heelal				📺 online uit Beilen			
Za. 23-11	Hoogeveen	19:00	Vesper		Samenzang		
Za. 23-11	Meppel	19:00	Eucharistie	C. Cortés	N. Kunnekes		
Zo. 24-11	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.		Samenzang		😊
Zo. 24-11	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	Cantor	Kinderwoorddienst	😊
1 ^{ste} zondag van de Advent				📺 online uit Hoogeveen			
Zo. 1-12	Meppel	10:00	Gezinsviering	D.O.L.P.	De Stephannootjes		😊
Zo. 1-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Gemengd koor		😊
Zo. 1-12	Beilen	10:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	Cantor	Kinderwoorddienst	😊
2 ^e zondag van de Advent				📺 online uit Hoogeveen			
Boeteviering in alle geloofsgemeenschappen							
Za. 7-12	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		😊
Zo. 8-12	Meppel	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	P. Belt-Verwey	Kinderwoorddienst	
Zo. 8-12	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor		😊
3 ^e zondag van de Advent				📺 online uit online uit Meppel			

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

De *Werkgroep Vieren* (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien als iets 'van en door' de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen komen we tot een 'rode draad' die bepalend is voor de invulling van de liturgie (waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout Zilverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl

Zaterdag kerk open



Zaterdag is de kerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen voor een praatje of voor de stilte. Het is ook mogelijk om een kaarsje aan te steken. De koffie en thee staat klaar. Wees welkom!