



Bouwsteen#19

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 19
18 oktober 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 1 november 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 30 oktober 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

6 oktober *Willemijn van Schilfgaarde*
13 oktober *Marijke en Eric Moen*



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream om 9.30 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 20 oktober, 11.15 uur in de Kruiskerk, livestream vanuit de Kruiskerk om 11.15 uur

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/178-Kruiskerk-Meppel/events/event/16092928-202410201115>

vijfde zondag van de herfst

schoolkerkvierving met Kindcentrum Kornalijn

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Lucas 2, 41-52

Thema: *Eigenwijs*

Collectes: Stichting Grote Broer



20 oktober is de jaarlijkse schoolkerkvierving.

Dit jaar zijn we gekoppeld aan Kindcentrum Kornalijn. Zij zijn in onze viering te gast. Vanwege ruimtegebrek aan de Vledderstraat vieren we in de Kruiskerk om 11.15 uur. Deze zondag is er dus geen andere viering van de Oecumenische Gemeente Meppel. Het Meppel-brede thema is 'Eigenwijs'. We zingen zowel liedjes die de kinderen kennen via internet als muziek van onszelf onder begeleiding van Hanneke. Het zou fijn zijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn. Er wordt veel tijd in de viering gestopt en er werken veel gemeenteleden aan mee.

Na afloop is er koffiedrinken. We nodigen iedereen van onze gemeente uit om met de kinderen en hun ouders een gesprekje aan te knopen. Niet om zielepjes te winnen (dat zal vast ook niet lukken 😊) maar om hen een welkom gevoel te geven. Ze zijn bij ons te gast!

In de viering is er één collecte, nl. voor *stichting Grote Broer*. Dit kan zowel met collectebonnen als geld. Er is daarnaast nog een uitgangscollecte na de viering voor stichting Small Miracle door een aantal ouders van Kindcentrum Kornalijn. Bij deze collecte kunnen geen collectebonnen worden ingeleverd.

Dan nog een link van de clip van Make Some Noise Kids.

Dit is een lied dat gemaakt is voor de christelijke basisscholen bij het thema van de Boekenweek. Dit lied komt ook terug in de dienst en er zullen enkele kinderen op dansen. <https://youtu.be/3RbqJw67egM?si=Sun2qDRz4EQDsvV4>

Namens velen,

Betsy Nobel en Martijn Plas (voorganger en voorgaand gemeentelid)



Wintertijd

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober gaat de klok één uur achteruit.

Zondag 27 oktober, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

zesde zondag van de herfst

gedachteniszondag

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: fragmenten uit Psalm 139 en het lied 'Als de dag niet meer glanst'

Thema: *Die wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat*

Collectes: Kerk in Actie Bolivia

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 3 november, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

zevende zondag van de herfst

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Gerrit van Werven

Lezing: Marcus 12, 18-27

Thema: *Wat is jouw kompas?*

Collectes: Gabriela-Cebu

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel SAMEN VIEREN

Doorgeven van namen op de gedachtenisondag

Rond Allerzielen houden wij een viering waarin wij onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Er is ook gelegenheid om een overledene uit jouw eigen familie of vriendenkring te gedenken. Als je wilt dat zijn of haar naam wordt genoemd, kun je van tevoren de naam doorgeven samen met overlijdensdatum en leeftijd, aan Kees Stroop, tel. 0522-256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com
Dit kan tot en met zondag 20 oktober.

27 oktober, gedachtenisondag

Op deze zondag gedenken wij mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In de eerste kring noemen wij de namen van leden en vrienden van de Oecumenische Gemeente Meppel en in de tweede kring de namen van anderen die ons dierbaar zijn. In de derde kring kan eenieder die dit wil, naar voren komen om een lichtje aan te steken. Na de viering kun je een witte roos of een graflicht meenemen naar huis.

3 november, Taizéviering om 19.00 uur

Op zondag 3 november is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.
Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Erik Galle

Tijdens de cursus "Ziel zoekt zin" in de Abdij van Berne, leerde ik het werk van Erik Galle kennen. Hij is priester en psychotherapeut en komt uit Vlaanderen. Zijn zoekende manier van geloven raakt mij en wellicht spreekt het ook u aan. Daarom hiervan hem een gedicht uit "Alles wat blijft, verandert. Een Kunstzinnig overleg met God". Uitgeverij Halewijn/Adveniat.

Taalmoe

*De onmogelijkheid
om U in woorden te krijgen,
maakt me moe.*

*Soms lijkt het
alsof U woorden
gebruikt als een val,
Alsof U me water serveert
met een dosis zout erin.*

*Hoe meer woorden ik drink,
des te groter wordt mijn dorst
om te kunnen zeggen
wie U werkelijk bent.*

*Woorden zijn afstand,
een aflossingskoers
zonder einde.*

*Welk nieuw woord
ik ook voor U verzin,
ik moet het schrappen
want U bent het niet.*

*Ik kan niet geloven
dat U me iets vraag wat niet kan.
Ik stop met U te willen
vinden in woorden.
Ik zal u onophoudelijk zoeken.
Taal houdt me niet gevangen,
Ze maakt me vrij
om in haar eindeloze variatie
blijvend op weg te gaan
naar U.*

*Platgetreden paden,
U wilt dat ik ze verlaat.
Mijn comfortzone,
U lokt me eruit weg.*

*Geen rust gunt U me.
Gelukkig heb ik op die manier geen tijd
om beelden te maken van U
die de tijd kunnen trotseren.*

*Als in het begin het woord was,
dan hebt U het laten vallen.
Het is in een ontelbaar
aantal woorden gebroken.*

*Ik verzamel de scherven ervan,
Een leven lang.*

Erik Galle

*Een hartelijke groet,
ds. Betsy Nobel*

Meeleven

Als wij rond Allerzielen de mensen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvielen, denken wij min of meer vanzelf aan hen van wie wij eerder in de tijd afscheid hebben moeten nemen. Rouwen is hard werken en werken met je hart. Wat blijft is wie zij geweest zijn, wat zij deden en wat zij betekend hebben en nog steeds kunnen betekenen. Hen gedenken betekent ook dat wij bewust blijven van onze eigen wortels en onze eigen groeiprocessen van wie wij zijn, wat wij doen en wat wij mogen betekenen. Die processen kunnen pijnlijk zijn. Die processen kunnen verrassend zijn. Mag het gedenken van hen die overleden zijn, ons tot zegen zijn.

Oproep

CONTACT

Wie wil af en toe een keer met Rien Ipenburg een wandeling maken of gewoon eens op bezoek gaan voor een gesprekje?

Wie is Rien? Rien is een 80 jarige man die twee jaar geleden in Meppel is komen wonen (Reestoord) en lid geworden van de OGM. Rien staat nog met beide benen in de samenleving en leest daarom ook dagelijks het dagblad Trouw. Zijn hele leven is hij kerkelijk actief geweest en een boeiend spreker omtrent de kerkgeschiedenis.

Rien kan door zijn fysieke beperking maar kleine stukjes met de rollator lopen en is niet in staat om onze vieringen bij te wonen. (wel digitaal)

Een aantal weken geleden heb ik samen met Rien een wandeling gemaakt (Rien in de rolstoel) en dat was erg gezellig. Omdat Rien, behalve zijn dochter, geen netwerk heeft in Meppel heeft vroeg hij mij deze oproep in bouwstenen te plaatsen.

In overleg met Rien is afgesproken om het eerste contact via mij te laten lopen. Dus denkt u/ jij dit is wel iets wat wel bij mij past, stuur dan een mailtje naar:

janalbertjkr@gmail.com.

Jan Albert Kreuze , contactpersoon van Rien.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatie

Datum: maandag 4 november.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Ziel zoekt zin

Gespreksgroep onder leiding van Betsy Nobel

Datum: donderdag 7 november.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Betsy Nobel, betsynobel1963@gmail.com

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Ziel zoekt zin. Een terugblik.

Op zondagmiddag 6 oktober 2024 hebben we een bijzondere middag onder leiding van Pauline Weseman, journalist, religiewetenschapper en biografisch coach. Pauline deelt eerst met ons haar eigen zoektocht naar zingeving na ingrijpende levensgebeurtenissen in haar leven. Daarna stelt zij ons biografische vragen, zoals ze die ook stelt aan deelnemers aan de schrijfmeditaties die zij geeft in het klooster van Huissen. Wij hebben ieder een pen, potlood en papier gekregen en formuleren onze persoonlijke antwoorden op haar vragen. Pauline noemt dit een schrijfworkshop en wij ervaren het als een inspiratiemoment. Deze middag wil ik omschrijven als een middag waarin ruimte was voor kwetsbaarheid en openheid. Maar zwijgen mocht zeker ook, want antwoorden zijn niet altijd in woorden te vatten.



Ik lees nu het boek van Pauline Weseman: *Ziel zoekt Zin*. Daarin schrijft ze: Ik, journalist, had geen woorden meer. Het enige dat restte was stilte. Stilte om te overdenken (...) en langzaam ontdekte ik de heilzame kracht van die stilte en voelde ik een bodem in mij, zonder te weten wie of wat die bodem is. Ik viel niet te pletter. Het boek *Ziel zoekt Zin* is een aanrader. Het bevat interviews, reportages en duidende essays over zoekende gelovigen die eerst dachten dat alle antwoorden vast lagen, maar gaandeweg merkten dat er vernieuwing komt als je zekerheden op drift raken. Voor wie zin of behoefte heeft om met leeftijdgenoten verder te praten over God, over onzekerheid en pijn, over vinden en troost zijn er drie gespreksmomenten gepland onder leiding van Betsie Nobel op 17 oktober, 7 november en 21 november van 19.30-21.00 uur in de bovenzaal van de kerk.

En voor de zoekende liefhebber van meditatie en retraites verwijs ik naar de website van Klooster Huissen: <https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/>
Klazien Lambregtse



Interview met Klaas Heeres

Kun je wat over jezelf vertellen.

Ik ben geboren in 1959 in het plaatsje Wirdum, gemeente Loppersum en heb daar 5 jaar gewoond. Toen zijn mijn ouders verhuisd naar Garrelsweer, naar een grotere woning. De reden daarvoor was dat mijn moeder haar ouders ging verzorgen, die kwamen bij ons in huis wonen. Die grotere woning was echt nodig want wij waren al

met z'n zessen. Ik heb nog 2 broers en 1 zus. Zij heeft ze 10 jaar verzorgd, dat was wel intensief, vooral voor mijn moeder. Voor de rest van het gezin was het eigenlijk geen belasting, zo heb ik het tenminste ervaren. En verder, ik ben getrouwd met Wilma en we hebben 2 kinderen.

Opleiding en Werk

Na de basisschool ben ik naar de Mavo gegaan, daarna Havo en uiteindelijk naar de hogere landbouwschool in Dronten. Toen ook nog een 2-de graads lerarenopleiding erbij gedaan, veehouderij en agrarische bedrijfseconomie. Ik heb die lerarenopleiding vooral gedaan omdat ik dacht, ik ben niet zo'n prater en als ik dan voor de klas sta dan móet ik wel, en dan kan ik dat wat meer ontwikkelen. Ik ben niet zo'n 'verhalende' leraar geworden, meer iemand die de stof overbrengt, de feiten, dingen voordoet, meer de praktische kanten.

Ik ben gaan solliciteren en in Meppel aangenomen, bij het vmbo (nu Terra Meppel), als leraar veehouderij en biologie. Ook heb ik jarenlang scheikunde gegeven, wat ik zelf een erg mooi vak vond. Uiteindelijk ben ik wat meer gaan doen met de verwerking van agrarische producten. Een heel praktisch vak wat onze leerlingen ook erg waardeerden. Daar heb ik altijd veel plezier aan beleefd. Het type leerling dat naar onze school gaat is vooral een doe-leerling.

Al die jaren heb ik op dezelfde school gewerkt, deze zomer precies 40 jaar! En toen vond ik het ook wel mooi geweest eigenlijk. Ik kon gebruik maken van de RVU (regeling vervroegde uittrede) en dat heb ik gedaan. Dus sinds 1 september ben ik met pensioen. De eerste tijd voelde dat wel onwennig, alsof ik aan het spijbelen was, haha. Maar nu ben ik eraan gewend en het bevalt mij prima.

Hobby's

Ik heb nu meer tijd om wat te klussen. Vroeger was ik helemaal niet zo handig. Als er wat met mijn fiets of brommer was dan loste mijn grote broers dat op, die konden dat veel beter. Maar sinds we hier wonen heeft zich dat meer ontwikkeld. Die hekken hier

rond het terrein bijvoorbeeld, die heb ik zelf gemaakt, dat vind ik leuk om te doen. En ik ben nu bezig om een prieeltje te maken met dakconstructie en al. Wilma houdt niet zo van de zon en die kan dan lekker in de schaduw zitten.

En de schapen hier, dat is ook een hobby. Prachtig als er lammetjes geboren worden. Ja, eigenlijk is alles wat met de natuur te maken heeft belangrijk in mijn leven. We hebben 15 fruitbomen en een grote groentetuin. Leuk om de producten daarvan te verwerken tot appelmoes, pruimengelei etc.

Wat vind je een mooie eigenschap van jezelf?

Ja, misschien wel dat ik rustig ben, de rust die ik in me heb. Maar ik kan ook wel eens stress hebben hoor. Op een gegeven moment was ik adjunct-directeur en toen ging de directeur weg en werd ik tijdelijk plaatsvervangend directeur. Nou.. dat was niet mijn ding. Dat paste niet bij mij. Maar andere dingen in de organisatie, zoals bijvoorbeeld examensecretaris dat vond ik prima.

Kerk

Ik ben traditioneel gereformeerd opgevoed, met op zondag 2 keer naar de kerk. Maar toen de oecumenische diensten in de Anne Frankschool begonnen zijn Wilma en ik daar vrij snel naar toe gegaan. En al die jaren betrokken gebleven. Ik ben twee keer een periode ouderling geweest en op dit moment ben ik koster. Ik ben wel benieuwd hoe onze kerk er over 20 jaar uitziet en of hij nog wel bestaat. Samenwerken met andere kerken, zoals nu met de DoRe kerk, dat is prima, hoewel er natuurlijk verschillen bestaan in kerk-zijn.

Wat is jouw spreuk voor op een tegeltje?

Het is tijd om te ontspannen als je er geen tijd voor hebt!

Theo Pereboom

SAMEN DELEN

Uit de kerkenraad

Open kerk op zaterdagmorgen

In de maanden november en december gaan we uitvoering geven aan het idee om op zaterdag de kerk open te stellen. Vrijwilligers van DoRe en OGM zullen op zaterdagmorgen van 10 - 12 uur aanwezig zijn om bezoekers te verwelkomen.

De bezoekers kunnen terecht in het stiltecentrum, een kaarsje aansteken of voor een gesprek. Voorlopig is het een pilot.

Mocht het echter in een behoefte voorzien dan gaan we mogelijkheden onderzoeken om er een permanent karakter van te maken.

Groet, Jan Albert Kreuze

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
6 okt	KIA Myanmar	99,70
13 okt	Nog niet bekend	

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
6 okt	87,05
13 okt	Nog niet bekend

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

20 oktober – Stichting Grote Broer

Deze stichting is er voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kinderen met een bijzonder talent en voor kinderen met een bijzondere wens of droom. Het werkgebied is Meppel en directe omgeving.

27 oktober – KIA Bolivia

Duurzame landbouw in de hoge Andes.

Vlinder

Liever eigenwijs
dan helemaal geen zelfvertrouwen.
(Loesje)

Agenda

20 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	11.15-12.00 uur	Kruiskerk
21 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
24 oktober	werkgroep omzien	19.30 uur	op afspraak
27 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
28 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
30 oktober	taakgroep liturgisch bloemschikken	20.00 uur	op afspraak
3 november	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
3 november	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
4 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
4 november	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
5 november	kerkenraad	19.30 uur	Groenekamer
6 november	werkgroep vieren	19.30 uur	op afspraak
7 november	Ziel zoekt zin	19.30 uur	DoRe-kerk



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

20 oktober: ds. Anneke van der Velde

27 oktober: dhr. J. Vellekoop



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Negen en-twintigste zondag door het jaar  online uit Meppel							
Za. 19-10	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor		
Zo. 20-10	Meppel	10:00	Gezinsviering	P. Wellen	De Stephannootjes		
Zo. 20-10	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	M. Mentink en P. Maes	Nieuw koor		
Dertigste zondag door het jaar  online uit Beilen							
Za. 26-10	Hoogeveen	19:00	Vesper		Samenzang		
Zo. 27-10	Meppel	10:00	D.O.L.P.	A. Klaassen en R. Schoemaker	Gemengd koor		
Zo. 27-10	Hoogeveen	10:00	Eucharistie en KWD	C. Cortés	Samenzang	Kinderwoorddienst	
Zo. 27-10	Beilen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor		
Allerheiligen  online uit Hoogeveen							
Vr. 1-11	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	Gemengd koor		
Allerzielen  geen uitzending							
Za. 2-11	Meppel	14:30	Viering op de begraafplaats	P. Wellen	Samenzang	Viering op de begraafplaats in Meppel	
Za. 2-11	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor		
Za. 2-11	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor		
Een-en-dertigste zondag door het jaar  online uit Meppel							
Zo. 3-11	Meppel	10:00	Eucharistie en KWD	P. Wellen	Gemengd koor	Kinderwoorddienst	

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

De *Werkgroep Vieren* (WGV) is verantwoordelijk voor onze zondagse vieringen. Deze worden in een kleine groep ruim van tevoren voorbereid, omdat we de vieringen zien als iets 'van en door' de gemeente. De voorbespreking wordt gewoonlijk gedaan door de voorganger, het voortgaand gemeentelid en vaak ook de organist/pianist. Meestal is het oecumenisch leesrooster het startpunt van het inhoudelijke gesprek. Samen komen we tot een 'rode draad' die bepalend is voor de invulling van de liturgie (waaronder de liederen, de muziek, de te lezen teksten). Het meedoen met de voorbereiding verdiept de beleving en verhoogt de betrokkenheid. De WGV staat open voor suggesties van buiten de werkgroep. Ook is het mogelijk mee te doen met de voorbereiding. Iedereen wordt hiertoe uitgenodigd. Een berichtje naar Wout Silverberg, zilverberglettink@kpnmail.nl is voldoende.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl