



Bouwsteen#18

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 18
4 oktober 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 18 oktober 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 16 oktober 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

22 september *Lieneke Faas*

29 september *Mevr. Appie Goettsch*

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream om 9.30 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>



Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 6 oktober, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

derde zondag van de herfst

Voorganger: pastor Graddie Meijer

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Marcus 10, 1-16

Thema: *Verantwoordelijk voor elkaar*

Collectes: Kerk in Actie Myanmar

Oecumenische Gemeente Meppel



Op zondag 6 oktober is de lezing uit Marcus 10:2-12 Een lezing waarin de nadruk ligt op verantwoordelijkheid tegenover afhankelijkheid. Kinderen worden daarbij door Jezus op de voorgrond gezet. Vooral kleine kinderen zijn immers afhankelijk van de zorg en bescherming van hun ouders of verzorgers. Die verantwoordelijkheid is een opdracht en een plicht. Als we goed zorgen voor kwetsbare kinderen en ouderen gaat het ons allen goed.

Zondag 13 oktober, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

vierde zondag van de herfst

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: pastor Tineke Weidema-Bos

Organist: wordt in de viering bekend gemaakt

Lezingen: worden in de viering bekend gemaakt

Thema: wordt in de viering bekend gemaakt

Collectes: worden in de viering bekend gemaakt



**Zondag 20 oktober, 11.15 uur in de Kruiskerk,
livestream vanuit de Kruiskerk om 11.15 uur**

vijfde zondag van de herfst

kerk-en-school-viering met Kornalijn

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Organist: Hendrik Snel

Lezing: Lucas 2, 41-52

Thema: *Eigenwijs*

Collectes: Stichting Grote Broer

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

6 oktober, Gregoriaans gezongen Eucharistieviering

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: St. Stephanuskerk, Comm. De Vos van Steenwijkstraat 30.

Iedereen is van harte welkom.

13 oktober, gezamenlijke viering om 10.00 uur

Op 13 oktober is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is pastor Tineke Weidema-Bos. Deze viering begint om 10.00 uur.

20 oktober, kerk-en-school-viering in de Kruiskerk om 11.15 uur

Op 20 oktober zijn in Meppel op diverse plaatsen kerk-en-school-vieringen. Kerken en scholen bereiden samen vieringen voor met het thema 'Eigenwijs'. Dit thema sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2024, 'Lekker Eigenwijs'. Deze week wordt gehouden van 2 tot en met 13 oktober.

Onze gemeente werkt samen met het team en de kinderen van Kornalijn aan de Emmastraat. Voorganger, voorgaand gemeentelid, leerkrachten en kinderen werken het thema op verschillende manieren uit en zij laten dit zien en horen in een gezamenlijke viering. Ds. Betsy Nobel bezoekt de school op vrijdag 18 oktober. Deze viering wordt gehouden in de Kruiskerk, omdat de ruimte in de DoRe-kerk beperkt is. De begintijd is 11.15 uur en de viering duurt ongeveer drie kwartier. Het is dus – eigenwijs – anders dan andere zondagen en wees daarom zelf ook maar zo eigenwijs om bij deze viering te zijn. Weet je van harte welkom.

(nog even een aanvulling van Martijn)

20 oktober is de jaarlijkse schoolkerkviering.

Dit jaar zijn we gekoppeld aan Kindcentrum Kornalijn. Zij zijn in onze viering te gast.

Vanwege ruimtegebrek aan de Vledderstraat vieren we in de Kruiskerk om 11.15 uur. Deze zondag is er dus geen andere viering van de Oecumenische Gemeente Meppel. Het Meppel-brede thema is 'Eigenwijs'. We zingen zowel liedjes die de kinderen kennen via internet als muziek van onszelf onder begeleiding van Gerrit of Hanneke. Het zou fijn zijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn. Er wordt veel tijd in de viering gestopt en er werken veel gemeenteleden aan mee. Na afloop is er koffiedrinken. We nodigen iedereen van onze gemeente uit om met de kinderen en hun ouders een gesprekje aan te knopen. Niet om zieltjes te winnen (dat zal vast ook niet lukken 😊) maar om hen een welkom gevoel te geven. Ze zijn bij ons te gast!

OPROEP!

Wie wil meezingen in het koortje? Het gaat om een paar bekende liederen. Oefenen/inzingen gebeurt op de zondag zelf om 10.45 uur in de Kruiskerk. Misschien zingen er nog wat kinderen mee van de school. Aanmelden kan via wilmaheeres@kpnmail.nl Graag uiterlijk 12 oktober. Graag tot ziens op 20 oktober!

Namens velen,
Betsy en Martijn (voorganger en voorgaand gemeentelid deze viering)

27 oktober, gedachteniszondag



Rond Allerzielen houden wij een viering waarin wij onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Daarin noemen wij de namen van hen die uit de kring van de gemeente zijn weggevallen. Er is ook gelegenheid om een overledene uit jouw eigen familie of vriendenkring te gedenken. Als je wilt dat zijn of haar naam wordt genoemd, kun je van tevoren de naam doorgeven samen met overlijdensdatum en leeftijd, aan Kees Stroop, tel. 0522-256322, e-mail: kees.stroop@gmail.com Dit kan tot en met zondag 20 oktober.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Studieverlof "Zorg voor de ziel" in de Abdij van Berne

Van 7 tot en met 9 oktober verblijf ik weer in Heeswijk-Dinther. De één na laatste keer. Kees Stroop staat deze dagen stand-by.

Deze dagen zullen we bezig zijn met het bespreken van onze eigen spirituele autobiografieën. Hoe heeft ons leven ons geloof gevormd en hoe heeft het geloof ons leven gevormd? Dat zijn intensieve maar ook heel waardevolle gesprekken. Daarnaast is er een inleiding van en gesprek met Anne-Marie Bos verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Het thema is: actie en contemplatie. Daar kijk ik wel naar uit. Ik ben iemand die snel in de actiemodus schiet, maar daar kun je ook op leeglopen, zeker als de werkelijkheid weerbarstiger is dan je vaak hoopt. Een beetje hulp om daar een goede balans in te vinden kan ik wel gebruiken. Ik hoop weer iets wijzer terug te komen van deze dagen.



In de refter van de Abdij van Berne

Een hartelijke groet,
ds. Betsy Nobel

Wij gedenken

Op 20 september is Christien Faber – de Roos overleden in de leeftijd van 95 jaar. De begrafenis vond plaats in besloten kring op 28 september op de natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Zij woonde jarenlang aan de Zuiderlaan 22. De laatste jaren verbleef zij in Reestoord. Haar leven lang heeft zij zich ingezet voor een rechtvaardige en liefdevolle wereld. Christien is lid geweest van de basisgroep De Werkplaats in Zwolle en de basisgroep De Bascule in Meppel. Namens de basisgroep De Bascule was zij afgevaardigd naar de plaatselijke Raad van Kerken. Ook was zij actief betrokken bij de vredesbeweging. Met veel belangstelling volgde zij de ontwikkeling van onze oecumenische gemeente via de Bouwstenen. Mogen haar dromen van en vechten voor een wereld bedekt met vrede en gerechtigheid samen met alle goede en fijne herinneringen haar dochter Esther en schoonzoon Wiebo en hun kleinkinderen Ramon en Daphne tot troost zijn en mogen zij met het gemis van zoveel geliefden in hun gezin de kracht vinden om opnieuw een levenspad te zoeken in een land waar je de weg niet kent.

Kees Stroop

Meeleven

De geboorte of een huwelijk van een kleinkind. De komst van een achterkleinkind. Het bereiken en vieren van een kroonjaar, van een jubileum met de glans van een edelsteen of edelmetaal. Het mag je doen denken aan de vrolijke en vlamme kleuren van de herfst: rood, oranje, geel. Ze verwarmen hoofden, harten en handen en stemmen tot dankbaarheid. Het gouden licht van het najaar strijkt over jouw bestaan. Een onverwachte ziekte, al of niet behandelbaar. Blijvend letsel of chronische pijn. Zorgen om ouder wordende ouders. Zorgen om kinderen en kleinkinderen in deze wereld en in deze tijd. Een overlijden, misschien al de zoveelste in je familie- of vriendenkring. Het kan je doen denken aan die sobere kleur van de herfst: bruin. Verwelken en ondergang. Pijn en verdriet. Gemis en eenzaamheid. Kilte en leegte. Het valse licht van het najaar duwt de schaduw ver voor zich uit, lang en donker, en het regent harder dan je hebben kan. Mogen we met een milde blik naar onszelf kijken, naar ons wel en wee, naar onze sterke en zwakke kanten, naar alles wat menselijk is, en mogen we ons gedragen weten door Iemand die onmiddellijk verstaat waar wij geen woorden voor kunnen vinden in lief en leed.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 9 oktober.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Ziel zoekt zin

Lezing en schrijfworkshop door Pauline Weseman, auteur van 'Ziel zoekt zin'

Datum: zondag 6 oktober.

Tijd: 14.30 – 16.30 uur. Vanaf 14.00 uur koffie en thee. Eigen baksels zijn welkom.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Meditatie

Datum: maandag 14 oktober.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: kerkzaal DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Info of aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Levend verlies

Gespreksbijeenkomst onder leiding van Wilma Heeres.

Datum: dinsdag 15 oktober.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: Op afspraak.

Opgave bij Wilma Heeres, wilmaheeres@kpnmail.nl of 06-20567324

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

'Spelen' met en in verhalen

Bibliodrama onder leiding van Tjimmie van der Wal

Datum: dinsdag 15 oktober.

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

De Beemdgang

Datum: donderdag 17 oktober.

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee.

Begeleiding: Kees Stroop.

Ziel zoekt zin

Gespreksgroep onder leiding van Betsy Nobel

Datum: donderdag 17 oktober.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Opgave bij Betsy Nobel, betsynobel1963@gmail.com

Zie voor meer informatie 'Zin Zoeken', activiteitenprogramma 2024-2025 en websites van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente.

Herstelbroeders en moedige moeders



De voorstelling *The Meeting* van Mads Wittermans is een hilarische scherpe voorstelling over de ontluisterende gevolgen van zijn eigen verslavingen. Op vrijdag 20 oktober 2024 trad hij op in Schouwburg Ogterop. Het was een bijzondere voorstelling en een bijzondere ervaring want de zaal zal vol bezoekers die zelf werken aan hun verslaving en familieleden die te maken hebben met verslaving. (Ik was daar als

professional). In de foyer waren organisaties aanwezig zoals de Herstelbroeders en moedige moeders van Meppel. Soms voel ik me enorm bevoorrecht en soms voel ik

me beschaamd over mijn voorspoed en gezondheid. Dat laatste was op deze avond van toepassing. Wat ben ik toch een geluksvogel. En wat zijn er fantastische initiatieven voor herstel waarvan ik het bestaan niet wist.

Kijk voor meer informatie op www.herstelbroeders.nl en www.moedigemoeders.nl

Klazien Lambregtse



Interview met Trijn Joling.

Jeugd

Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Weerdinge. Wij, mijn ouders en oudere broer, woonden op een boerderij. We hadden een akkerbouwbedrijf. Helaas is mijn vader plotseling overleden toen ik 14 jaar was. De boerderij is kort daarna gestopt. Mijn moeder is tot aan haar overlijden op de boerderij blijven wonen.

Opleiding

Na de lagere school ben ik na de MAVO naar de MTS-Meubelmaken in Rotterdam gegaan. Het was niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Ik dacht dat het meer een ambachtelijke opleiding zou zijn, maar er kwam nogal wat machinale houtbewerking aan te pas, wat niet mijn ding was. Toch maar doorgezet met de opleiding. Het laatste jaar was een stagejaar. In dat jaar heb ik o.a. in een sociale werkplaats meegelopen. Hier kwam ik er achter dat deze doelgroep me erg aansprak.

Werk en verdere opleiding

Na het behalen van het diploma wilde ik graag met bovengenoemde doelgroepen aan de slag, maar het werd me wel duidelijk, tijdens het solliciteren, dat ik toch nog een opleiding moest gaan doen om dit werk te kunnen uitoefenen. Daarom heb ik toen de deeltijd opleiding MBO-AT (arbeidstherapeut) gedaan. Tijdens deze periode en daarna heb ik bij verschillende instellingen gewerkt, o.a. in de psychiatrie, op de sociale werkplaats, in het dagactiviteitencentrum en in de gehandicaptenzorg.

Werk

Ik ben tijdens dit werk langdurig ziek geweest en ik begreep dat het beter voor me was niet meer naar de laatste werkgever terug te gaan.

Om terug te komen in het arbeidsproces ben ik begonnen als vrijwilliger bij het AZC in Steenwijk om daar aan buitenlandse mensen Nederlandse les te geven. Dat was leuk om te doen. Tot op de dag van vandaag doe ik dit nog steeds. Wel vond ik weer betaald werk, maar ik bleef het vrijwilligerswerk ernaast doen.

Mijn werk nu

Nu doe ik alleen nog onbetaald werk: Nederlandse les aan buitenlanders aan een school in Steenwijk; afgelopen winter ook aan Oekraïners in het voormalige ziekenhuis; op dit moment werk ik tijdelijk bij de Mobiele Werkplaats in Ruinerwold, waar ik buitenlandse en enkele Nederlandse vrouwen kennis laat maken met patchwork en quilten.

Kerk

Toen Het Erfdeel werd geopend, ben ik hier gaan kerken. Er heerst hier een prettige sfeer en dat iedereen er mag zijn, hoe of wat hij/zij ook is, vind ik nog steeds het fijne van de OGM.

Hobby

Een hobby van me is art quilten. Ik vind het leuk om een eigen ontwerp te bedenken voor een art quilt(je). Soms is het alleen op de naaimachine gemaakt, soms is de quilt zowel op de naaimachine als met de hand gemaakt. Het is een geduldwerkje, maar een ontspannende bezigheid waar ik veel voldoening uithaal.

Mijn tegeltje
Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn

Wietske Hilberdink

Actie Groene Sokken



Deze zomer breide ik samen met mijn zus al vele paren groene sokken. Zij doet dit via de Odd Fellows in Meppel voor Stichting Olijf <https://olijf.nl/> Dit is een patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker. Wie meedoet breidt sokken voor vrouwen die een chemokuur krijgen omdat ze een gynaecologische kanker hebben. Dan hoeven ze geen koude voeten te hebben (een bijwerking van chemo). En, de sokken

geven niet alleen warmte, ze verzachten angsten en geven hoop. Wil je ook meedoen? Alle soorten en maten groene gebreide of gehaakte sokken zijn meer dan welkom! Brei dan **groene** sokken (groen is de kleur van de hoop). Die worden vervolgens in de ziekenhuizen onder de patiënten verdeeld. Meer info of patronen zie [hier](#). Of neem gerust contact met mij op.

Joke Berendsen en Ans Berkhout-Berendsen

SAMEN DELEN

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
22 sept	KIA Colombia	100,00
29 sept	Ziekenpastoraat	100,05

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
22 sept	87,72
29 sept	65,00

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

6 oktober - Kerk in actie Myanmar

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.

13 oktober - nader te bepalen

De doelen worden in de viering bekend gemaakt vanwege een gezamenlijke viering met de DoRe.

Oproep van de diaconie:

Op dit moment is de diaconie aan het nadenken over de collectiedoelen voor 2025. Naast een aantal vaste doelen kiezen we elk jaar weer een aantal doelen die bijdragen aan

- zorg en aandacht rond vluchtelingen, ook in eigen land
- kansen scheppen zodat iedereen deel kan blijven nemen aan het maatschappelijk leven
- zorg en bewustwording voor milieu- en klimaat

Wilt u een organisatie onder de aandacht brengen bij de diaconie neem dan contact op met de diakenen of stuur een mail naar diaconienog@gmail.com. Wij nemen ze mee in onze afweging.

Uit de werkgroep Vieren

We zijn heel blij dat Ulie van Ittersum ja gezegd heeft op het verzoek om onze werkgroep te komen versterken. Wat is het fijn als iemand direct ja zegt en ook onmiddellijk kan en wil aansluiten! Met haar komst is onze basis verbreed in meerdere betekenissen. Een brede basis in onze gemeente vinden we belangrijk.

Juist ook daarom zoeken we nog uitbreiding van onze Werkgroep. Wie kan en wil meedenken over onze vieringen op korte en langere termijn. De Werkgroep is namens de kerkenraad de eerst verantwoordelijke voor de inhoud en kwaliteit van de vieringen. Wij zijn nu met vier leden + een notulist (Zie de gemeentegids) en dat is te krap om ons werk goed te doen. We komen 10 keer per jaar, meestal de eerste woensdag van de maand, bijeen. Onderwerpen waarover we spreken en afspraken maken, zijn bijvoorbeeld de periodieke basisliturgie, de organisatie en coördinatie van bijzondere zondagen, de liturgische samenwerking met DORE, het kiezen van thema's voor bijvoorbeeld advent of de 40-dagen, het kiezen van de lezingenseries en zorgen voor goede verbindingen met de verschillende taakgroepen en eens per jaar het zorgen voor een goed jaarrooster dat de basis is voor preekvoorzieners en andere betrokken groepen.

Uitbreiding is ook gewenst omdat Werner Brinkman zijn lidmaatschap van de werkgroep gestopt heeft. Wij bedanken Werner vanzelfsprekend heel hartelijk voor zijn bijdrage en inzet voor onze werkgroep.

Namens de WGV, Wout Silverberg

Vlinder

Het licht is een dieper geheim dan de duisternis.

(A. Roland Holst)

Vredesweek 2024

Hoe samenwerking tot stand kwam

Tijdens de Vredesweek 14 t/m 22 september vonden er in Meppel spontaan een aantal activiteiten plaats waarbij een groot aantal organisaties samenwerkten waaronder gezamenlijke kerken.

De Kerstwandeling die vorig jaar vanwege het natte weer niet door kan kon, leverde wel iets heel positiefs op. De onderlinge samenwerking van geloofsgemeenschappen smaakte naar meer. Zo kwam de Stiltekring ter sprake. Onze samenwerking met de kerk van Blijdenstein vormde een goede basis om daar in Meppel vorm aan te gaan geven. Binnen het Meppeler Kamerkoor Cigale leefde de gedachte het 'Onze Vader' van Frank Martin op te gaan voeren. Vraag was hoe hier aandacht voor te vragen omdat het om een kort muziekstuk gaat. Meteen laten klinken na de Stiltekring leek

een goed moment. De Grote of Mariakerk en de Samenstroom wilden belangloos meedoen, Marieke Wapenaar en Mannes Hofsink zegden hun medewerking toe. Het Apostolisch Genootschap zocht, net als in het verleden vaker in de Vredesweek gebeurde, contact met de DoRe-gemeente om samen een activiteit te organiseren. Onze diaconie werd benaderd die van harte mee wilde werken. Zo ontstond de gedachte een thema-avond te organiseren waarbij het niet alleen bij woorden zou



blijven. Meppel is Fairtrade Gemeente wat o.a. inhoudt dat Fairtrade gepromoot wordt. De gemeente zegde toe Fairtrade koffie, thee en chocola te willen sponsoren.

Hieronder het persbericht zoals dat in de regio verspreid is, aangevuld met een aantal foto's.

Thema-avond over vrede

Op donderdag 19 september in de Vredesweek vond er een thema-avond in het gebouw van het Apostolisch Genootschap plaats. Spreker was Arjan Biel, voorzitter en aanjager van de Stichting voor Oekraïne MYZwolle. De stichting zet zich in voor een wij-gevoel in de vorm van activiteiten en projecten die er toe doen en zich richten op vrijheid, het verbeteren van de

leefsituatie van anderen en bijdrage levert in 'vraaggerichte' duurzame ontwikkelprojecten. Activiteiten of projecten worden alleen geïnitieerd op basis van een concrete hulpvraag van lokale of regionale partijen.

Op deze avond werd om financiële ondersteuning van de drinkwatervoorziening in Oekraïne gevraagd.

Stiltekring

Zaterdag 21 september was het de internationale Dag voor de vrede. In Meppel werd hier op een indrukwekkende manier aandacht aan geschonken.

Wie in de wereld om zich heen kijkt, ziet op veel plaatsen conflicten. Dichtbij en verder weg. Dat kan gevoelens van onmacht oproepen én tegelijkertijd ook een heel diep verlangen naar vrede. Om aan die gevoelens vorm te geven, waren er op zaterdag op uitnodiging van een groot aantal kerken zo'n 125 mensen naar het Kerkplein gekomen om samen een grote Stiltekring te vormen.

Na een korte inleiding om 12.00 uur was er een kwartier stilte. De Stiltekring is een

statement tegen oorlog. Met zo'n kring wordt ook aandacht voor vrede en veiligheid gevraagd en wordt er solidariteit met de slachtoffers van geweld – waar ook ter wereld - betuigd.



Het 'Onze Vader' van Frank Martin



Na afloop van het kwartier stilte klonk in de Grote of Mariakerk de Engelstalige versie van het Notre-Père van de Zwitsers-Nederlandse componist Frank Martin. Prachtige klanken in die mooie ruimte, mede door de begeleiding op het orgel door Mannes Hofsink, stadsbeiaardier van Meppel en als organist verbonden aan de Nieuwe Kerk te Groningen, en de directie van Marieke Wapenaar, cantor-organist van de PG Meppel.

Velen werden geraakt door de sobere en ingetogen melodie waardoor de tekst aan zeggingskracht wint.

Met deze uitvoering werd ook in Meppel gehoor gegeven aan een oproep van de Frank Martin Stichting om het Onze Vader wereldwijd tot klinken te brengen in het weekend van de Internationale Dag van de Vrede. Het heeft ook geklonken in Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika. De uitvoeringen vonden plaats tijdens concerten, op festivals, als onderdeel van liturgische vieringen of openbare repetities, in kerken, concertzalen en in de openlucht.

Het Onze Vader is een onderdeel van het oratorium 'In Terra Pax' – vrede op aarde - dat Martin rond het eind van de Tweede Wereldoorlog schreef, zo'n 80 jaar geleden. Hij deed dat op van verzoek van Radio Genève, zodat het stuk klaarlag toen de vrede aanbrak. Het volledige oratorium werd op 22 september in het kader van een 'Friendenskonzert' in de Kölner Philharmonie uitgevoerd. Martin overleed 50 jaar geleden.

Het projectkoor van ruim vijftig personen kwam tot stand na een uitnodiging van het Meppeler Kamerkoor Cigale aan een twintigtal koren en muziekverenigingen in en om



Meppel. Alle aangemelde zangers oefenden thuis met bladmuziek en om 11.00 uur smeedde Marieke Wapenaar hen tot een geheel en werden in een half uur de puntjes op de i's gezet. Het was voor de zangers een bijzondere ervaring te merken dat je door gewoon samen mooie dingen te doen zoveel eenheid tot stand kunt brengen. Ook de bereidwillige en spontane medewerking van de Grote of Mariakerk en van de Samenstroom droegen bij aan deze bijzondere

Dag van de Vrede.

Ontmoeting

Na het 'Onze Vader' was er gelegenheid om elkaar op het Kerkplein onder het genot van koffie en thee te ontmoeten. De gemeente Meppel bood Fairtrade koffie, thee en chocola aan. Ook was er de mogelijkheid om een kaarsje te branden.

Tot slot



Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Het heeft ook te maken met oog voor elkaar, verbinding met elkaar zoeken en met welzijn voor iedereen. De manier waarop de activiteiten van zaterdag tot stand kwamen symbolen dit door de harmonieuze en vaak spontane samenwerking een groot aantal personen en organisaties. Zowel de Stiltekring als de uitvoering van het 'Onze Vader' maakten indruk op de aanwezigen. Iemand verwoordde het zo: 'De stilte en de muziek voelden weldadig en troostend. Fijn om juist in deze tijd stil te staan voor vrede en eenheid met elkaar te ervaren.'

Diaconie en Werkgroep Inspiratie en Bezinning

Agenda

6 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
6 oktober	Gregoriaanse mis	10.00 uur	St. Stephanuskerk
6 oktober	Ziel zoekt zin	14.30-16.30 uur	DoRe-kerk
7 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
9 oktober	koffiemorgen	10.00-12.00 uur	Mennozaal
13 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
14 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
14 oktober	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
15 oktober	Levend verlies	19.30 uur	op afspraak
15 oktober	bibliodrama	20.00 uur	DoRe-kerk
17 oktober	Beemdgangers	10.15-11.30 uur	De Beemd
17 oktober	Ziel zoekt zin	19.30 uur	DoRe-kerk
20 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	11.15-12.15 uur	Kruiskerk
21 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
24 oktober	werkgroep omzien	19.30 uur	op afspraak



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

6 oktober: ringdag in Zwolle, **10.00 uur**

13 oktober: gezamenlijke kerkdienst met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**. Voorganger: pastor Tineke Weidema-Bos.

20 oktober:



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](#)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **[hier](#)** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: [Bouwstenen](#)

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is

verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente

Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter

attention van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard

te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste

collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de

collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale

collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande

rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en

geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen,

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen

mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen

met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat

samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische

Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997

– 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige

Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl