



Bouwsteen#16

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 16
6 september 2024



Het volgende nummer verschijnt vrijdag 20 september 2024.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 september 2024 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

18 augustus *Ella Vink*
25 augustus *Fam. Hoen*
1 september *Evert Halma*

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op 8 september om 11.00 uur en vanaf 15 september om 9.30 uur en
later via: https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:
<https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die
uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier
behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

8 september, startzondag



Verras een ander en laat je verrassen met hartige
en zoete lekkernijen bij de koffie en de thee na de
viering. De pubquiz maakt plaats voor een
smulfeestijn. Zie voor meer informatie de
uitnodiging en oproep onder
Samen vieren, 8 september, startzondag.

Zondag 8 september, 11.00 uur, livestream 11.00 uur

*twaaftde zondag van de zomer
startzondag*

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Organist: Albert Hoekerswever

Collectes: Eigen diaconie
Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 15 september, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

dertiende zondag van de zomer

Voorganger: ds. Janke Bolhuis

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Pianist: Gerrit van Werven

Lezing: Marcus 9, 14-29

Thema: *Geloof jij nog in vrede?*

Collectes: Vaartweek

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 22 september, 9.30 uur, livestream 9.30 uur

eerste zondag van de herfst

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Handelingen 15

Thema: *Jezusbeweging*

Collectes: Kerk in Actie Colombia

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

8 september, startzondag

Startzondag: we doen het samen!

Op zondag 8 september starten we het nieuwe seizoen op. Het Programmaboekje is klaar. Er staan veel zinvolle activiteiten in. Enkele daarvan zullen na de viering worden toegelicht. Mooi om elkaar weer te ontmoeten na de zomer!

Om deze zondag een feestelijk accent te geven wil ik u vragen iets lekkers mee te nemen, zodat we samen van een high tea/coffee kunnen genieten. Bij een high tea horen zoete en hartige hapjes, het maakt niet uit of deze zelfgemaakt of gekocht zijn, alles is welkom.

Misschien heeft u ook nog een etagère thuis staan. Wilt die dan meenemen, dan kunnen we alles feestelijk presenteren. U hoeft niet aan te melden wat u maakt. De ervaring leert dat er altijd genoeg mensen zijn die het leuk vinden om iets mee te nemen. Daar rekenen we ook deze keer op. Geen tijd of geen zin om iets te maken of te kopen? Ook helemaal goed. We delen van wat er meegenomen wordt.

Tot ziens op 8 september!



Gebed aan het eind van de zomer

*Goede God,
bewaar in ons de zomer,
de ontspanning,
de gezelligheid,
de opgedane fitheid,
de rust en de buitenlucht.*

*Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe plek,
met een nieuwe baan of studie.*

*Breng ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.
Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,
en onze ogen opengaan voor wie op onze weg komt
met hulp en vrede.*

*Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,
tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp
en vrede. Amen*

tekst: ds. Marieke Meiring

Een hartelijke groet!
ds. Betsy Nobel

Alternatieve lezingen uit Handelingen

Vanaf 8 september tot en met 22 september kan ervoor gekozen worden om de alternatieve lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster, herfst 2024, te volgen. 'Handelingen is "het Evangelie van de Geest": het is de heilige Geest die beweging in gang zet en grenzen doorbreekt. Wat gebeurt er als je de grenzen overschrijdt die binnen jouw vertrouwde groep gelden? Die vraag biedt het uitgangspunt voor deze serie uit Handelingen.'

(Bron: Oecumenisch Leesrooster)



Begintijd vieringen vanaf 15 september

Vanaf 15 september beginnen de vieringen van onze gemeente om **9.30 uur**.

Uitzonderingen hierop zijn de gezamenlijke vieringen met de DoRe-gemeente op 13 oktober en 8 december. Die beginnen om 10.00 uur.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wij gedenken

Op 24 augustus is Wil Bergman-van der Velde overleden in de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis vond plaats in besloten kring op 31 augustus. Zij woonde jarenlang met haar man Aaldert, die overleed in 2013, aan de Kluft. De laatste jaren verbleef zij in de Schiphorst. Wil was een betrokken gemeentelid die het nieuws van Het Erfdeel volgde van A tot Z en voor zover de thuissituatie wegens mantelzorg dat toeliet, regelmatig de buurtgesprekken bezocht. Ze hield van gezelligheid en de contacten met familie, burens en kennissen. Door de coronatijd werd het stiller om haar heen en kon ze zich erg eenzaam voelen. Ze raakte ook verder van de wereld weg, elke dag een beetje, dichterbij de hemel toe, elke dag een treetje. Mag dat samen met alle goede herinneringen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost zijn en mogen zij vanuit de leegte en het gemis een weg vinden om zich opnieuw toe te vertrouwen aan dit leven.

Kees Stroop

Meeleven

Voor kinderen en jongeren lijkt het leven weer wat 'gewoner' te worden nu de scholen en opleidingen begonnen zijn, sportverenigingen trainingen hervatten en muziek- en kunstdocenten lessen en cursussen geven. Zij zijn gestart met een nieuw seizoen vol kansen en uitdagingen.

Ook volwassenen nemen na de vakantieperiode weer de draad van het 'gewone' leven op. Naast alles wat er moet gebeuren is er hopelijk ook tijd en ruimte voor sport en spel, voor inspanning en ontspanning en misschien een activiteit van een buurthuis of een kerk. Wellicht biedt het programma van de werkgroep Inspiratie en bezinning dat binnenkort verschijnt, iets vertrouwd of iets onverwachts.

Niet voor iedereen is het leven na de zomertijd weer 'gewoon'. Voor sommigen staat de tijd stil en de wereld op zijn kop door diepingrijpend nieuws over de eigen gezondheid of die van een geliefde. Anderen staan voor de uitdaging om na een verhuizing van een huis een thuis te maken. Wij wensen allen van wie het bestaan niet 'gewoon' is of van wie het ook niet weer 'gewoon' wordt, veel sterkte, geduld en wijsheid toe, samen met de liefde en het meeleven van mensen die hen ter harte gaan.

Bedankje

Lieve mensen,

Inmiddels is het alweer bijna 11 weken geleden dat onze zoon, Levi, is geboren. We hebben met ons drie een hele bijzondere en mooie zomer gehad. Graag willen we iedereen bedanken van wie we in deze periode hebben gehoord.

Alle kaarten, mailtjes en appjes waren hartverwarmend om te ontvangen!

Geweldig bedankt!

Maaïke, Yoeri en Levi

Gemeentegids september 2024 en seizoenprogramma 'Zin Zoeken'

De Gemeentegids is weer geactualiseerd en gedrukt. Dit keer wordt (of is) deze op elk adres bezorgd. Tegelijkertijd ontvangt u ook het activiteitenprogramma voor het nieuwe seizoen 2024-2025. Dat heeft de titel 'Zin Zoeken' gekregen, ons jaarthema. Het programma zal ook digitaal beschikbaar komen op de website.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 11 september.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatie

Datum: maandag 16 september.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: Kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Info of aanmelden graag bij Joke Berendsen jberendsen@gmail.com

De Beemdgangers

Datum: donderdag 19 september.

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee.

Begeleiding: Kees Stroop.

Et in terra pax hominibus,

Van 14 tot 22 september 2024 vindt de landelijke vredesweek plaats. Op de radiozender van mijn voorkeur hoor ik daar steeds reclame voor het samen zingen van het muziekstuk *Et in terra pax* van Frank Martin. *Et in terra pax hominibus* betekent letterlijk: en op aarde vrede voor alle mensen. Ik herken hier meteen de engelenzang in. Vrede voor alle mensen lijkt wel verder weg dan ooit. Ik kan daar vanuit betrokkenheid wakker liggen net zoals vele anderen. Samen zingen lijkt mij dan de beste oplossing voor mensen zoals ik. Want mijn invloed reikt niet zo ver dat ik de wereldvrede kan bewerkstelligen. Wel heb ik invloed in het klein. Laten we zingen: en op aarde vrede voor alle mensen. *Et in terra pax hominibus*. Dat wens ik uit de grond van mijn hart aan alle mensen op aarde.

Klazien Lambregtse

SAMEN DELEN

Vredesweek, 14-22 september: Samen voor vrede nu

Meppel vraagt aandacht voor vrede tijdens Vredesweek, ook onze gemeente is actief betrokken bij de verschillende activiteiten.

Wie in de wereld om zich heen kijkt, ziet op veel plaatsen conflicten. Dichtbij en verder weg. Dat kan gevoelens van onmacht en tegelijkertijd ook een sterk verlangen naar vrede oproepen. Meerdere gemeenteleden hebben initiatieven genomen voor deze vredesweek of waren er via een andere weg bij betrokken. Met het samenbrengen van al deze initiatieven en betrokken organisaties is er een mooi scala aan activiteiten tijdens de vredesweek in Meppel. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen.



Thema-viering op 15 september

Op zondag 15 september starten we in onze gemeente de vredesweek met een themaviering over vrede. Informatie van PAX voor de vredesweek en persoonlijke inspiratie van de diakenen zijn meegenomen in de voorbereiding van de viering.

Thema-avond over vrede, donderdag 19 september 20.00.

Op donderdag 19 september in de Vredesweek vindt er een thema-avond plaats. Spreker is Arjan Biel, voorzitter en aanjager van de Stichting MYzwolle die Oekraïne helpt. De stichting zet zich in voor een wij-gevoel in de vorm van activiteiten en projecten die er toe doen en zich richten op vrijheid, het verbeteren van de leefsituatie van anderen en een bijdrage levert in 'vraaggerichte' duurzame ontwikkelprojecten. Activiteiten of projecten worden alleen geïnitieerd op basis van een concrete hulpvraag van lokale of regionale partijen.

De thema-avond start om 20.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Witte de Withstraat 2 in Meppel. De inloop is vanaf 19.45 uur. Na de inleiding gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Het programma duurt tot 21.30 uur.

Stilstaan voor vrede, Stiltekring op 21 september

Op zaterdag 21 september om 12.00 uur wordt op het Kerkplein in Meppel een Stiltekring gehouden. Deze Stiltekring is een statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen en om aandacht voor vrede en vrijheid te vragen. In stilte wordt solidariteit betuigd met mensen die geraakt zijn door oorlog, slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen. Iedereen is van harte welkom om zich bij deze kring aan te sluiten.

De Stiltekring start om 12.00 uur met een korte inleiding. Daarna volgt 15 minuten van stilte. Na de stilte is er tot 14.00 uur gelegenheid om elkaar op het Kerkplein te ontmoeten onder het genot van Fairtrade koffie of thee en om een kaarsje te branden. Dit geldt ook voor passanten.

Samen zingen voor vrede, op 21 september

Op 21 september is het de internationale Dag van de Vrede. Wereldwijd wordt op die dag het 'Onze Vader' van de componist Frank Martin gezongen. Het lied is afkomstig uit het oratorium 'In Terra Pax' dat Martin 80 jaar geleden componeerde als eerbetoon aan vrede.

Het Meppeler Kamerkoor Cigale heeft het initiatief genomen om op 21 september dit 'Onze Vader' ten gehore te brengen en heeft alle leden van koren in Meppel en omgeving uitgenodigd mee te zingen.

Het gelegenheidskoor zingt het 'Onze Vader' direct aansluitend aan de Stiltekring in de Grote of Mariakerk in Meppel, van 12.15 – 12.30 uur. Iedereen is welkom om te komen luisteren.

Zelf meezingen met Cigale?

Ook zin om mee te doen? Iedereen kan zich aanmelden om mee te zingen.

Inschrijven kan tot 14 september via zingenvoorvredemeppel@gmail.com. Per deelnemer wordt 2 euro gevraagd.

Deelnemers ontvangen bladmuziek en een link naar een voorbeeld van de uitvoering om thuis te oefenen. Marieke Wapenaar zal dirigeren en Mannes Hofsink zal op het orgel begeleiden. Inzingen vindt plaats op 21 september om 11.00 uur in de Samenstroom, Groenmarktstraat 4 in Meppel.

Als er genoeg gemeenteleden zijn die mee oefenen, zingen we dit "Onze Vader" ook in de viering op 22 september.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
18 aug	Noodfonds	103,60
25 aug	St. Anders bekeken	100,70
1 sept	Kia Griekenland	114,40
1 sept	(Taizé) Hospice Eesinge	6,90

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
18 aug	88,80
25 aug	90,60
1 sept	(orgelfonds) 81,05

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

8 sept – Eigen diaconie

Voor eigen diaconale projecten en kosten die we maken collecteren we 1 keer per maand. Op deze wijze kunnen we enige reserve opbouwen voor diaconale projecten vanuit de gemeente.

15 sept – Vaartweek

Ieder jaar wordt er een vakantieweek voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Deze vakantie vindt plaats in het mooie zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn. De accommodatie is prachtig gelegen op een oud landgoed te midden van de Utrechtse Heuvelrug. Met deze collecte leggen we een voorziening aan om deelname voor iedereen mogelijk te maken.

Uit het college van kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden en vrienden van de oecumene,

Zoals u weet zijn er veel vrijwilligers actief binnen onze oecumenische gemeente Meppel. Daar zijn we al die vrijwilligers natuurlijk zeer erkentelijk voor, een gemeente kan immers niet bestaan als er geen mensen zijn die, hoe klein dan ook, de schouders er niet onder zetten. Binnen de kerkenraad is daarom voorgesteld om daar niet alleen met woorden maar ook op een andere manier aandacht aan te besteden. Als kerkrentmeesters zijn wij onder andere verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en hebben daarom het voorstel uit de kerkenraad nader uitgewerkt.

Het kan natuurlijk geen groots cadeau zijn maar wel iets wat onze kleurrijke gemeente symboliseert.

Omdat we dit presentje persoonlijk willen overhandigen hebben we de vrijwilligers, en dat zijn er best veel, in groepen ingedeeld. Per groep gaan we dit dan te uitvoer brengen zodat we alle vrijwilligers de aandacht kunnen geven die ze verdienen. We beginnen met de groep kosteren en koffieschenkers. Een groep die het zeker verdient om een waardering krijgen voor het werk zij verzetten binnen onze OGM. Een deel van hun activiteiten is wel zichtbaar maar er zijn er ook mensen die op de achtergrond veel werk verzetten.

Dus bent u koffieschenker(ster) of koster dan kunt u ons eind in september – begin oktober aan de deur verwachten. In de januari is de groep contactpersonen en coördinatoren aan de beurt t.z.t. meer hierover.

De kerkrentmeesters,

Bob Bolt, Roelie Schuuring en Jan Albert Kreuze

Vlinder

Scheppen is gewoonlijk voorbehouden aan goden en kunstenaars, maar mensen kunnen die beperking omzeilen als ze weten hoe.

Om een boom te planten, hoef je god noch kunstenaar te zijn; je hoeft alleen maar een schep te hebben.

(naar een uitspraak van Aldo Leopold)

Introductie tot het boek Leviticus

Het boek Leviticus is niet populair, zowel onder trouwe kerkgangers, als onder mensen die zonder kerkelijke stimulans de Bijbel lezen. Het boek is een verzameling regels en voorschriften met betrekking tot de eredienst en het dagelijks leven. Het bevat ook beschrijvende en verhalende gedeelten. Wie beschikt over de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 kan daarover meer lezen in de Inleiding op Leviticus.

Het bijzonder verrassend wat Jonathan Sacks allemaal beschrijft in zijn boek. Het zal menigeen verrassen en mogelijk ook wenkbrauwen doen fronsen. Het gaat er niet om alles voor zoete koek te slikken, ben je het oneens en zie je het anders is dat prima. Hou het niet voor je en deel je mening met de groep. Dat is het bijzondere van een leerhuis, we zijn in de leer bij elkaar. In een sfeer van respect en vertrouwen is dat tot op heden mogelijk gebleken.

Start van de bespreking van het boek Leviticus zal eind september plaats vinden.

Begin op tijd met de voorbereiding. Volg de video en de inleiding op het boek Leviticus. De deelnemers van het leerhuis ontvangen een uitgebreidere versie van de introductie.

Video over het boek Leviticus

Alle begin is moeilijk, dat is zeker ook van toepassing om het Bijbelboek Leviticus te lezen en te bespreken. Vaak zoek ik naar eenvoudige/basale uitleg, om er een beetje in te kunnen komen. Ik heb een video gevonden die daaraan voldoet. Bekijken van een video van het Bijbelproject: www.youtube.com/watch?v=Y0Nao4wOGMI

Hein van Heuvel

Agenda

8 september	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
9 september	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
11 september	koffiemorgen	10.00 uur	Mennozaal
15 september	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
16 september	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
19 september	Beemdgangers	10.15-11.30 uur	De Beemd
19 september	Thema-avond vrede	20.00-21.30 uur	Apost. Genootsch.
21 september	stiltekring voor vrede	12.00-12.15 uur	Kerkplein
21 september	Samen zingen voor vrede	12.15-12.30 uur	Grote Kerk
22 september	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
23 september	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak



**DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur
en vanaf 15 september om 11.00 uur**

8 september: mw. B. Groen

15 september: ds. Anneke van der Velde

22 september: mw. C. Winkler Prins



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Drie-en-twintigste zondag door het jaar  online uit Meppel						
Za. 7-9	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	Cantor	
Zo. 8-9	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Gemengd koor	
Zo. 8-9	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Samenzang	
Vier-en-twintigste zondag door het jaar  online uit Beilen						
Zo. 15-9	Meppel	10:00	Eucharistie	C. Cortés	J. Bouman	
Zo. 15-9	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	M. Mentink en R. Schoemaker	Samenzang	
Zo. 15-9	Beilen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor	

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente

Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de



bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail