



Bouwsteen#15

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 15
16 augustus 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 6 september 2024.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 september 2024 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 21 juli | <i>Corry Welbergen</i> |
| 28 juli | <i>Johannes Dijkstra</i> |
| 4 augustus | <i>Fam. Bouma</i> |
| 11 augustus | <i>Jolanda van der Kemp</i> |

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream om 11.00 uur, 1 september om 10.00 uur en vanaf 15 september en later om 9.30 uur via: https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 18 augustus, 11.00 uur, livestream 11.00 uur

negende zondag van de zomer

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Peter van de Peppel

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Marcus 7, 31-37

Thema: *Ga open*

Collectes: Noodfonds



Oecumenische Gemeente Meppel

De lezing is uit Marcus 7:31-17 Het thema is Effatha. Het is een woord als een zucht. In het genezingsverhaal gaat het over tot rust komen en opademen. We zullen in deze viering alles loslaten wat over de drempel van de kerkzaal mee naar binnen is gekomen. Effatha betekent ook: wordt geopend. Deze lezing uit Marcus waarin Jezus een dove man ontmoet is als een paasverhaal: wordt geopend zegt Jezus.

Zondag 25 augustus, 11.00 uur, livestream 11.00 uur
tiende zondag van de zomer

Voorganger: Tjimmie van der Wal

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Marcus 8, 9b-21

Thema: *Als zuurdesem ... waardoor laat je je beïnvloeden?*

Collectes: Stichting Anders Bekeken

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 1 september, 10.00 uur, livestream 10.00 uur
elfde zondag van de zomer

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: pastor Tineke Weidema-Bos

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Marcus 8, 22-26

Thema: *Je ogen geloven*

Collectes: Kerk in Actie Griekenland

Orgelfonds



Gezien worden...



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20



Zondag 8 september, 11.00 uur, livestream 11.00 uur
twaalfde zondag van de zomer

startzondag

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Organist: Albert Hoekerswever

Collectes: Eigen diaconie

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIERN

1 september, gezamenlijke viering

Op 1 september is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is pastor Tineke Weidema-Bos, voorgaand gemeentelid is Marja van Wieren. De viering begint om **10.00 uur**.

Taizé-vieringen in september

Op zondag 1 september starten de Taizévespers weer. Iedereen is van harte welkom om 19.00 voor een uurtje verstillings op de zondagavond. In de komende maanden is er elke 1e zondag van de maand een avondvesper in Taizésfeer.

Omdat we op zondag 29 september de ochtendviering verzorgen in Taizésfeer, zingen we op 1 september veel van de liederen die we ook op 29 september zingen. Zo kan iedereen die dat wil alvast kennis maken met deze liederen uit Taizé. Voor iedereen die wil meewerken aan de ochtendviering - door thuis alvast een stem in te studeren, met een instrument of met het zingen van een solo - zijn liedbladen, solopartijen en muziek beschikbaar. Interesse?

Neem contact op met Willemijn van Schilfgaarde (06 - 2004 9826).

We hopen jullie te ontmoeten

Taizé-groep

8 september, begintijd viering startzondag

Het streven is om de viering op de startzondag te laten beginnen om **11.00 uur**, zodat andere activiteiten daarop kunnen aansluiten zonder de DoRe-gemeente te hinderen. Let voor de definitieve begintijd op de Bouwsteen van 6 september.

8 september, startzondag

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken. Daarna volgt een pubquiz. Over de zorg voor de inwendige mens wordt nog nagedacht. Mocht hiervoor een aanmelding nodig zijn, dan lees je hier meer over in deze Bouwsteen onder Samen delen of krijg je binnenkort een extra mededeling via de e-mail. Als opgave tot deelname gewenst is, kun je ook gebruik maken van een intekenlijst op één of meer van de komende zondagen.

Begintijd vieringen vanaf 15 september

Vanaf 15 september beginnen de vieringen van onze gemeente om **9.30 uur**.

Uitzonderingen hierop zijn de gezamenlijke vieringen met de DoRe-gemeente op 13 oktober en 8 december. Die beginnen om 10.00 uur.

Biodiversiteit

Hij was duidelijk aanwezig, de boom aan de rand van onze pastorietuin in IJhorst. Een karakteristieke es, passend bij Reestlandschap. Maar er waren donkere plekken in gekomen en een bomendokter had het al snel in de gaten: essentakkenziekte: niets meer aan te doen. De es strekte zijn takken uit over onze tuin en over het hemels

uitzicht, zoals de plek tussen de pastorie, de kerk en de Reest wordt genoemd. Een vallende tak die mogelijk zou landen op één van ons of op één van de bezoekers van deze prachtige plek, dat was nou net niet zo hemels. Dus moest de es weg. Een grote machine zaagde de boom in stukken en liet de plek verlaten achter. Maar, er was een nieuwe boom op komst. Bewoners van een voormalige boerderij wilden hun rode beuk wel schenken. Een andere machine plaatste op een winterdag een kale boom op de plek waar eerst de es had gestaan.

Toen kwam de lente. Langzaam maar zeker kwamen er bladeren aan de boom. En wat wij al een beetje vermoedden werd nu duidelijk zichtbaar. De rode beuk was geen beuk, maar een esdoorn met schitterende rode bladeren.

Een esdoorn dus, eigenlijk nog beter, want onze tuin is een plek waar zoveel mogelijk gebiedseigen planten groeien. Dit tot onbegrip van de nette-tuinen-mensen. Bij ons groeit en bloeit van alles en daar vindt men nog wel eens iets van, zeker omdat we de pastorie bewonen.

Nu zijn wij de grapjes en stille hints over onze tuin al gewend. Zo ging het ook al in onze vorige pastorie aan de IJsseldijk aan de Gelderse kant. Verschillende kerkgangers hadden met liefde eens flink door onze tuin gespit, maar dat ging natuurlijk niet gebeuren. Wij hadden ons antwoord klaar: Onze tuin, zo zeiden wij, is nu eenmaal de laatste schakel in de ecologische hoofdstructuur tussen de Veluwe en de IJssel.

Daar moesten de geraniumliefhebbers het dan maar mee doen.

Wij zijn gelukkig met onze tuin, waar de bijen graag komen, de vogels een nestje maken, een eend zit te broeden en we regelmatig een lekker dik bosmuisje zien.

En als er weer eens iemand komt die klaagt over de rommel in onze tuin en in het



natuurgebied dat grenst aan de Reest, dan noemt mijn man geduldig de namen van alle planten die daar bloeien, de moerasspirea, de gele lis, de hondsdrif, de koekoeksbloem, de grote én de kleine weegbree en daar de salomonszegel, tot verbazing van de bezoekers: Huh, hebben die plantjes allemaal een naam? Jazeker, Adam heeft het er in het Paradijs maar druk mee gehad. En daarom genieten wij nu zo van ons hemels uitzicht.

ds. Betsy Nobel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Sinds jaren heb ik weer eens twee weken in een tent mogen slapen en ik vond dat heerlijk. Op weg naar dromenland hoorde ik het ritselen van muizen, het hippen van kikkers, het struinen van een egel en het roepen van uilen. 's Morgens werd ik gewekt door de geluiden van koolmezen, pimpelmezen, winterkoninkjes, roodborsten, boomklevers, boomkruipers en jonge kinderen, die enthousiast een stralende zomerdag begroetten.

Een tentdoek is maar dun. Zo werd ik wreed uit mijn slaap gehaald door een ruziënd echtpaar. Alles wat ze zeiden, kon ik letterlijk volgen. Het klonk niet goed. Ik begon me zorgen te maken en ik probeerde me voor te stellen wie deze man en vrouw

zouden zijn, twee van die vaders en moeders die vrolijk en blij met hun kinderen naar het waslokaal heen en weer liepen.

Twee dagen later hoorde ik bij het afwassen een meisje aan haar moeder vragen:

'Waarom is oma nu hier? Ik wil dat papa er weer is.' Haar moeder antwoordde: 'Papa komt heus wel weer, maar hij heeft even tijd voor zichzelf nodig.'

Een vakantie kan rust en ontspanning geven, maar blijkbaar ook onrust en spanning, beklemming en stress. En dan heb je even tijd voor jezelf nodig. Tijd om terug te komen bij jezelf en hopelijk ook tijd die je terugvoert naar mensen, wie zij ook zijn.

Kees Stroop

INSPIRATIE EN BEZINNING

Campagne red je het wel?



Op de camping raakten twee vakantiegasten tijdens de afwas aan de praat over het weer, de kinderen, de activiteiten van die dag en alles wat nog meer besproken kan worden tijdens de afwas. Alleen over geld werd niets gezegd al vertelde de ene mevrouw wel dat ze in de bijstand zat. De andere had toen het lef om te vragen: "Red je het wel"?

Bij SchuldHulpMaatje zijn de mensen getraind om op dat soort momenten het lef te ontwikkelen en de vraag te stellen voor een open gesprek over geld: "Mag ik je nog een vraag stellen? Ik hoor je vertellen dat je in de bijstand zit en alleenstaand bent. Ik kan me voorstellen dat dat financieel lastig is."

De campagne **Redjehetwel.nl** is een initiatief van schuldhulpmaatje samen met HipHelpt en de landelijke kerken en is bedacht om deze simpele vraag bij iedereen

onder de aandacht te brengen. Je moet over je drempel van aannames, onzekerheid en ongemak heen stappen om aan iemand te durven vragen naar zijn of haar financiële positie en mogelijke geldzorgen.

Wil je ook in jouw netwerk aan de slag met het omzien naar elkaar tijdens moeilijke momenten in het leven van iemand anders? Ga naar www.redjehetwel.nl

Klazien Lambregtse

SAMEN DELEN

Uit de kerkenraad

Kaarsje aansteken

We willen graag de kerk openstellen op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur. Rond kwart voor tien verplaatsen we de kaarsenbak uit het stiltecentrum naar de hal, hangen we de vredesvlag uit en zetten we de deur open. We willen dan voorbijgangers de gelegenheid geven om een kaarsje aan te steken of een moment van stilte te zoeken in de kerkzaal of eventueel een gesprek aan te gaan. Even na twaalfen ruimen we alles weer op en sluiten we de deur. We willen dit met twee vrijwilligers per keer bemensen.

We zoeken vrijwilligers die hierin 2x per jaar mee willen draaien. Ben je bereid om een

zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur mee te draaien, stuur dan een mail naar wilmaheeres@kpnmail.nl. Bij veertien of meer vrijwilligers gaan we dit plan uitvoeren en anders blijft het idee voorlopig nog even op de plank liggen.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

| <i>Datum</i> | <i>Doel</i> | <i>Opbrengst</i> |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 28 juli | Gabriela Cebu | 119,25 |
| 4 aug | Landbouw in Colombia (KIA) | 91,00 |
| 11 aug | Bashati, Stichting voor Bangladesh | 120,20 |

Eigen gemeente:

| <i>Datum</i> | <i>Opbrengst</i> |
|--------------|------------------|
| 28 juli | 117,10 |
| 4 aug | 75,80 |
| 11 aug | 101,00 |

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen.

De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

18 augustus - Noodfonds

Door een aantal keren per jaar te collecteren voor het noodfonds kunnen we vanuit de diaconie een bijdrage doen bij acute hulp in noodsituaties. Denk aan aardbevingen, overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten en hulp in oorlogsgebieden. Met uw bijdrage kunnen wij een 'spaarpot' aanleggen voor deze situaties en hoeven we niet ad-hoc het collecterooster aan te passen als nood zich voordoet.

25 augustus – Stichting Anders bekeken

Organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met een visuele beperking ter verbetering van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfacceptatie, zodat meer regie over eigen leven kan ontstaan. Camino anders bekeken is een van de projecten. Dit project richt zich op wandelen met een visuele beperking, een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

1 september – KIA Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen.

Vlinder

Het is alleen met het hart dat men goed kan zien;
wat er echt toe doet, is onzichtbaar voor het oog.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Slakken

Ook zo'n last van naaktslakken in de tuin, lees dan dit.

Kees Stroop is een verwoed tuinier en misschien zijn er onder ons wel meer mensen met een (moes)tuin. Velen hebben de afgelopen tijd de talrijke slakken vervloekt, figuurlijk dan want het zijn uiteraard ook schepselen Gods. De kranten stonden vol met goedbedoelde tips: koffiedik, fijngestampte eierschalen, parasitaire aaltjes, zout op de staart (sadistisch), vangen en over de schutting gooien bij de burens (ook sadistisch). Al deze middelen hadden één ding gemeen: ze werkten niet. Ik trof eindelijk een goede oplossing aan in de krant. Volgens Surinaams recept moet neem-olie (spreek uit: niem-olie) worden gebruikt. De olie, geperst uit een tropische vrucht, wordt gebruikt als insecticide in de biologische tuinbouw. Je gebruikt de olie als volgt: je giet een scheutje in een liter water en voegt wat groene zeep toe opdat de olie beter uitvloeit. Met een plantenspuit verstuif je de olie op de door naaktslakken bedreigde groente en planten en gegarandeerd komt er geen slak meer op af, volkomen natuurlijk. Veel succes ermee.

O ja, dat vergat ik nog even te vermelden: de groente is niet meer te vreten.



Eef Lugtmeier

**MIDDAGPAUZEDIENST
MEPPEL
13:00 UUR**

| | |
|---|--|
| DONDERDAG 1 AUG ANNEMARIE RODENBURG | DONDERDAG 22 AUG JOHAN OTTEN |
| DONDERDAG 8 AUG HENK VAN DAM | DONDERDAG 29 AUG KOOS TAMMINGA |
| DONDERDAG 15 AUG BETSY NOBEL | |

DE SAMENSTROOM
GROENMARKTSTRAAT 2
30-45 MIN - KOFFIE/THEE NA AFLOOP



WWW.MISSIEINMEPPEL.NL

Agenda

| | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------------|
| 18 augustus | viering aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 19 augustus | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 25 augustus | viering aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 26 augustus | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 1 september | viering aansluitend koffiedrinken | 10.00-11.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 1 september | Taizé-viering | 19.00-20.00 uur | kerkzaal |
| 2 september | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 8 september | startzondag aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| | overige activiteiten | 12.30-14.00 uur | Mennozaal |
| 9 september | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

en vanaf 15 september om 11.00 uur

1 september: **10.00 uur**, gezamenlijke viering met de Oecumenische Gemeente Meppel, pastor Tineke Weidema-Bos



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.paroche-drieenheid.nl/>

| Twintigste zondag door het jaar  online uit Hoogeveen | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------------|-----------------------------|----------------|--|---|
| Za. 17-8 | Beilen | 19:00 | Eucharistie | P. Wellen | Cantor | |  |
| Zo. 18-8 | Meppel | 10:00 | Eucharistie | P. Wellen | P. Belt-Verwey | | |
| Zo. 18-8 | Hoogeveen | 10:00 | Eucharistie | C. Cortés | Samenzang | |  |
| Een-en-twintigste zondag door het jaar  online uit Beilen | | | | | | | |
| Zo. 25-8 | Meppel | 10:00 | Eucharistie | C. Cortés | J. Bouman | | |
| Zo. 25-8 | Hoogeveen | 10:00 | D.O.L.P. | A. Klaassen en G. Klaassen | Samenzang | |  |
| Zo. 25-8 | Beilen | 10:00 | Eucharistie | P. Wellen | Cantor | |  |
| Twee-en-twintigste zondag door het jaar  online uit Hoogeveen | | | | | | | |
| Zo. 1-9 | Meppel | 10:00 | D.O.L.P. | R. Schoemaker en M. Mentink | J. Bouman | |  |
| Zo. 1-9 | Hoogeveen | 10:00 | Eucharistie | P. Wellen | Samenzang | |  |
| Zo. 1-9 | Beilen | 10:00 | Eucharistie | C. Cortés | Cantor | |  |
| Drie-en-twintigste zondag door het jaar  online uit Meppel | | | | | | | |
| Za. 7-9 | Beilen | 19:00 | Eucharistie | C. Cortés | Cantor | |  |
| Zo. 8-9 | Meppel | 10:00 | Eucharistie | P. Wellen | Gemengd koor | | |
| Zo. 8-9 | Hoogeveen | 10:00 | Eucharistie | C. Cortés | Samenzang | |  |

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de



bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail