



Bouwsteen#10

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 10
10 mei 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 24 mei 2024.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 22 mei 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Vanaf 24 mei tot 6 september verschijnen de Bouwstenen in de regel eens in de drie weken. Zie voor verschijningsdata en data voor het uiterlijk inleveren van de kopij: Uit de taakgroep Communicatie.

Bloemengroet

28 april Kees Stroop en familie
5 mei Hennie Weltevreden



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op 12 en 19 mei om 10.00 uur en daarna om 11.00 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 12 mei, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

zevende zondag van Pasen

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Organist: Jan Uiterwijk

Lezing: Handelingen 1, 15-17, 20-26

Thema: *Hoge ogen gooien*

Collectes: De Vakantiebank en het Orgelfonds



Zondag 19 mei, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

Pinksteren

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Anneke van der Velde

Overige informatie wordt in de viering bekend gemaakt.



Zondag 26 mei, 11.00 uur

diaconale zondag

Voorganger: ds. Betsy Nobel

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing(en) en thema: Deze worden bekend gemaakt in
Bouwsteen 11, 24 mei.

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIERN

Zondag 12 mei, gezamenlijke viering

Op zondag 12 mei is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is ds. Kees Stroop, voorgaand gemeentelid is Marja van Wieren. Deze viering begint om **10.00 uur**.

Zondag 19 mei, pinksterontbijt en gezamenlijke viering

Op zondag 19 mei, Pinksteren, is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is ds. Anneke van der Velde. Deze viering begint om **10.00 uur**.

Voorafgaande aan deze viering is er een pinksterontbijt. Zij die zich hiervoor hebben aangemeld, kunnen vanaf 8.45 uur een plek aan tafel kiezen. Het ontbijt is van 9.00 uur tot 9.45 uur in de Mennozaal. Een vrije gift is van harte welkom.

Voor opgave voor het [gelegenheidskoor](#) voor 19 mei graag een mail sturen naar: wilmaheeres@kpnmail.nl dus niet naar dit redactieadres.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

We denken aan de jongeren voor wie vanaf dinsdag 14 mei de eindexamens beginnen. Wij wensen hen sterkte en succes en het vertrouwen in een mooie toekomst voor henzelf en voor deze aarde waarop zij hun toekomstplannen en toekomstdromen mogen verwezenlijken. Ook denken we aan hen die in deze periode extra betrokken zijn op deze jongeren: hun vrienden en vriendinnen, ouders, broers en zussen, grootouders en iedereen bij wie zij een warme plek in het hart hebben.

Oproep chauffeurs

Op dit moment zijn wij met 4 chauffeurs voor het rijden van mevr. Stam en mevr. Hoekerswever. De chauffeurs zijn de fam. Spelt, Henk Elzing, Albert Oosterhof en Bert van Beijnum. De fam. Spelt helpt bij koffieschenken en Lia Spelt is gastvrouw. Albert heeft kosterdiensten. Dit betekent dat er één keer in de 4 weken gereden wordt. Albert maakt het rijschema met in achtneming van bovenstaande extra verplichtingen. Het zou prettig zijn als er een paar chauffeurs bij zouden komen, dat geeft ook meer ruimte in de vakanties zodat ritten van elkaar overgenomen kan worden of geruild. Bert van Beijnum bertvb65@gmail.com

Een lang weekend en studieverlof

Van 9 tot en met 15 mei heb ik eerst een lang weekend vrij en ga ik daarna weer met studieverlof in de Abdij van Berne. Deze week ben ik dus niet beschikbaar voor de gemeente.

Heeft u dringend pastorale hulp nodig neem dan contact op met één van de ouderlingen of met ds. Kees Stroop

Een hartelijke groet,
ds. Betsy Nobel

INSPIRATIE EN BEZINNING

Feest van de Geest

Op Hemelvaartsdag, 9 mei, is de tiende editie van Feest van de Geest van start gegaan. Het thema is: Troost. Deelnemende kerken in Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel zijn geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur op 11, 12, 18, 19 en 20 mei. Zie voor meer informatie: ozwd@feestvandegeest.nl

Lezing

Spreker: Monika Rietveld.

Onderwerp: Inhoud en rituelen van het Soefisme.

Datum: 22 mei.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: Mennozaal of kerkzaal, Vledderstraat 20, Meppel.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

De eerste week van mei is een week van gedenken en herdenken. Met welke herinneringen houd jij je geliefde levend in je herinneringen? Of voor wie sta jij 2 minuten stil. Het onderstaande gedicht zegt meer dan ik schrijven kan:

'Je komt en gaat
en laat
een spoor van je gelaat
op mijn netvlies achter.'

'Je gaat en komt
en laat
de woorden uit je mond
in mijn oren achter.

Je bent en spreekt
en laat
wat jouw hart breekt
zo maar bij mij achter.

Je zwijgt en wacht
en laat
wat je niet zeggen kunt
veilig bij mij achter.'

'Kom maar terug
ik wacht
mijn hart is zacht
om jou bewogen.'

- 'Welkom', uit Met zoveel liefde heb ik van je gehouden. Woorden bij persoonlijk verlies' van de twee dichters van het gedicht, Denise van Geelen en Jakob van Wielink



"Spelen" met en in verhalen.....

Spelen-derwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen is de kracht van bibliodrama.

En het kunnen oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken of inzichten geven op belangrijke momenten die bewust of onbewust spelen in je leven.

Open staan voor elkaars levens- en geloofservaringen is wenselijk.

Het aantal deelnemers is 8 tot 12.

Op donderdagavond 23 mei hopen we nog één keer bibliodrama te spelen.

Opgave bij Tjimmie van der Wal, 06-48765559 , of via de mail:

t.vanderwal.1@kpnmail.nl

start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45 u, in de DoRe-kerk, Vledderstraat.

SAMEN DELEN

Pinksterontbijt

Datum: zondag 19 mei.

Tijd: inloop vanaf 8.45 uur, ontbijt van 9.00 uur tot 9.45 uur.

Plaats: Mennozaal, DoRe-kerk.

Aantal deelnemers: Wegens de beschikbare ruimte is het maximum aantal deelnemers gesteld op 72 personen. *De uiterste datum om je aan te melden is dinsdag 14 mei.*

Kosten: Een vrijwillige bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten en voor een goed doel is van harte welkom.

Aanmelden door leden en vrienden van de Oecumenische Gemeente Meppel bij Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522- 256322.

Uit de kerkenraad

Afscheid van ds. Harmen Jansen

In onze eigen kring hebben we na de viering van 5 mei waarin ds. Harmen Jansen voorging, afscheid genomen en hem bedankt voor zijn werk in onze gemeente. Wij hebben hem voorzien van een appelboom en een blauwdruk van zijn portretfoto en een boek met reacties van gemeenteleden. Op 26 mei as gaat hij met emeritaat in een dienst in de kerk in Drachten. Enkele van ons zullen daar vertegenwoordigd zijn (voor meer foto's zie bijlage).



Inspiratieavond

In een terugblik op de inspiratieavond voor leden van de kerkenraad en leden van werk- of taakgroepen hebben we verschillende ideeën benoemd welke nader zullen worden uitgewerkt. Het gaat om:

- Opa/oma/ tante/oom-viering
- Walk- Inn diner
- Aansteken van het kaarsje
- Zin in Zondag
- Gesprek met mensen die moeite met de kerk hebben.

Gezamenlijke vergadering met de DoRe-gemeente

Een werkgroep van de DoRe en Oecumenische Gemeente Meppel, de liturgiecommissie , heeft een conceptliturgie opgesteld welke gebruikt kan worden in de gezamenlijke diensten in de nabije toekomst. De liturgiecommissie heeft het proces beschreven hoe zij tot de voorgestelde liturgie gekomen zijn en ook een concreet voorstel neergelegd.

De kerkenraad wil dit bespreken in de eerst volgende kerkenraadsvergadering in juni. Vervolgens wordt dit concept besproken in de gezamenlijke vergadering op 11 juni met de DoRe-gemeente.

Op de gemeenteavond van 10 juli willen we de opzet delen met de gemeente.

Afsluiten van het seizoen

Het vorig jaar hebben we het 'winterseizoen' afgesloten met een fietstocht in combinatie met een lunch. Voor gemeenteleden die niet konden fietsen, was vervoer met de auto geregeld naar de plaats van de lunch.

De algemene conclusie was dat het goed bevallen is en als waardevol gezien.

Wij zouden zo iets graag opnieuw willen doen op zondag 7 juli. Wie is er bereid om dit te organiseren? Graag een berichtje aan de scriba.

Inleiding op het Feest van de Geest.

Ik heb geen idee hoe lang het is geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met het Feest van de Geest, maar één kunstwerk ben ik nooit meer vergeten. Het was een kunstwerk gemaakt uit leer in verschillende tinten bruin. Er was een zaaier op afgebeeld en die zaaier zaaide tranen, in de vorm van diamantjes, geïnspireerd op Psalm 126.

Keer ook nu ons lot, Heer,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

“Wie in tranen op weg gaat, zal thuiskomen met gejuich.”

Tranen zijn veranderd in vreugde. Duidelijk is dat er onderweg iets is gebeurd. En dat wat onderweg is gebeurd, noemen we troost.

De mens die op weg is gegaan, is niet met lege handen gegaan. Hij of zij droeg een buidel met zaad bij zich, en dat zaad is tegelijk met de tranen gezaaid in de droge grond van de woestijn. De woestijn waarin we terecht komen wanneer een groot verdriet in ons leven komt.

Al ben ik geen beeldend kunstenaar. Ik kan het toch voor me zien. Bij elke korrel graan een traan. De weg is lang en het zal een groeiseizoen duren, maar dan staan daar de volle schoven. Het graan had niet kunnen groeien zonder de traan en alleen een traan was opgedroogd in het zand zonder iets voort te brengen. Maar kijk nu, nu ze samen zijn gebracht zijn ze de aanleiding voor vreugde bij de oogst. Er is iets nieuws ontstaan.

Troosten is een precaire bezigheid

Want er is troosten dat dichtsmeert, de pijn afdekt, de gaten weg liegt.

En er is troosten dat schuurt en optilt en wakker roept, klaarwakker.

Er is troosten dat in slaap sust en bezweert.

En er is troosten dat heelt en prikt tegelijk, dat geen verraad pleegt aan de pijn.

De Vlaams psychiater Dirk de Wachter, de verdrietdokter, zoals zijn nog jonge dochter het eens aan haar kleuterjuf vertelde, vertelt in zijn prachtige boek “vertroosting” over hoe beeldende kunst hem troost kan bieden. Kunst gaat voorbij aan de woorden, waar psychiaters en theologen mee schilderen. Het verrast, verrukt en verwondert je. Het zal jullie misschien verbazen, maar Dirk de Wachter vindt zelf troost bij het werk van Francis Bacon. U ziet de afbeelding hiernaast. De officiële titel van dit werk is Study after Velasquez's Portrait of Pope Innocent X, maar beter bekend als de

Screaming Pope, de schreeuwende Paus. Bacon's wereld is rauw en hard, afschrikwekkend. De Wachter schrijft: Dat werk toont voor mij de wanhoop. De ongelooflijke wanhoop. De uitschreeuw van de wanhoop en van het zijn zelf. Ik denk dat de Wachter in dit schilderij de wanhoop van een aantal van zijn patiënten herkende, maar ook de wanhoop die in eenieder van ons kan opdoemen. Het is de menselijk existentie in al zijn rauwe verschrikkingen.

Hoe kun je in zulk een aangrijpend werk troost vinden? Het is vooral de eerlijkheid over de grootheid van de verschrikkingen die ons kunnen overkomen. Hier geen dichtsmeren, afdekken, pijn weg liegen.

Maar toch, de zaaier gaat op weg met zijn buidel met zaad en plengt zijn tranen. Het leven is een verschrikking, maar de enige weg daar doorheen is daarin te leven en te gaan in tranen, terwijl je de zaden zaait op de dorstige grond. Midden in dit leven zoeken naar het goede, naar dat wat vrucht zal dragen.

Fundamenteel gaan wij deze weg alleen, want er is niemand die precies is zoals ik ben. Maar zoals de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas ons heeft geleerd, zijn wij niet, als wij niet in relatie staan tot de Ander. Hij schrijft Ander met een hoofdletter, maar niet omdat hij daar uitsluitend en alleen God mee wil aanduiden.

De Ander is voor hem zo belangrijk, dat een hoofdletter op zijn plek is, zodat wij nooit in de verleiding komen de ander in te sluiten in ons eigen gelijk of ons eigen belang. Daaruit voort vloeit de relatie tot God. Levinas weigert de relatie tot God te zien als een relatie naast en los van de relatie tot de *Ander*. De Oneindige openbaart zich uitsluitend in het gelaat van de *Ander*.

Alleen in het gelaat van de Ander, in beide betekenissen kunnen we troost vinden, want de Ander is in al zijn andersheid ook precies als ik. In het gelaat van de ander vind ik mijzelf. Daarom weten we ook hoe we troosten kunnen.

Nooit goedkoop, nooit met schrale woorden. Niet dichtsmeren, geen verraad plegen aan de pijn.

Het monster in de bek kijken en de schreeuwende paus in zijn gelaat.

Levinas stuurt ons op weg, zoals de zaaier gaat en zaait, terwijl hij zijn tranen plengt. Wie wil troosten moet zich engageren. Moet de verschrikkingen van de schreeuwende Paus onder ogen durven zien. Moet gaan en er zijn voor een ander, moet werken aan het kleine goede. Gaan en huilen en zaaieren totdat tranen diamanten worden en het zaad in volle schoven wordt binnengehaald. Zo zullen wij troosten en getroost worden en lachen en juichen als op de dag van de oogst.

ds. Betsy Nobel



Francis Bacon Study after Velasquez's Portrait of Pope Innocent X / Screaming Pope

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
28 april	Gabriela Cebu	184,30
5 mei	Bashati Bangladesh	112,70

Eigen gemeente:

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
28 april	145,55
5 mei	98,20

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

12 mei – *De vakantiebank*

Gratis vakantieweken in heel Nederland (en België) voor gezinnen die in armoede leven en zelf geen vakantie kunnen betalen.

19 mei – *Doelen van DoRe-gemeente*

Nieuws van de diakenen

Nieuwe diakenen gezocht

We vallen meteen met de deur in huis: **wij zijn op zoek naar mensen die de diaconie komen versterken**. Ik weet niet hoe we aan het imago komen dat diaken zijn zwaar(wichtig), tijdrovend en veel tijd vraagt - het is in onze gemeente net als bij alle andere taken een vraag om inzet naar vermogen! Ja, diakenen zijn ambtsdragers én hebben een eigen college. Én je kan meehelpen in de diaconie zonder ambtsdrager te worden. Als we met genoeg zijn kunnen we de taken verdelen en valt het echt wel mee. Om een idee van de taken te krijgen:

- collectegelden inzamelen in de viering
- de maaltijdviering
- vaststellen collecterooster (1 keer per jaar) op basis van speerpunten en aanbevelingen vanuit de gemeente en daarbuiten
- diaconale zondag (1 keer per jaar)
- organiseren van diaconale activiteiten (naar draagkracht)
- meedenken over de gemeente als geheel in de kerkenraad
- deelname aan een wijkteam
- financiële afwikkeling van collectegelden, collectebonnen en de verantwoording daarover.

Hiervoor komen we zo'n 6 keer per jaar bij elkaar. Wij zijn blij dat Annemarie van der Plaat ons komt versterken als collectant. Maar om met elkaar te zorgen dat "vele handen licht werk maken" zoeken we versterking.

Wie o wie wil 1 of 2 van de taken oppakken?

Op de vlucht, je zal het maar zijn.

Dit is het thema waar we vanuit de diaconie een aantal activiteiten organiseren. Nu ik dit schrijf is er een jaar voorbij gegaan sinds we met elkaar de film *The Swimmers* zagen en gingen wandelen in de nacht. Toen Nederland een half jaar later mocht gaan stemmen bleek dat "Nederland is vol" en "eigen volk eerst" beter in ons gehoor en dichterbij ons hart ligt, dan ruimte voor hen die huis en haard verlaten omdat zij in hun eigen stad of land vooral dood wacht. Het is toch wat de boventoon voert: "zij" stelen onze woningen, onze banen, onze rijkdommen.

Uiteindelijk stelen ze alles, behalve onze harten. En zolang het ons blijkbaar "slecht" gaat, is er geen ruimte voor observaties die een andere kant laten zien. Langdurige leegstand van woningen en kantoorpanden, het minimale aandeel van vluchtelingen bij onze migratie, de arbeidstekorten die er nu al zijn in ons land en onze voorkeur voor "gratis, twee voor de prijs van .. en weerstand tegen alles wat onze vermeende eerlijk verdiende welvaart en gemak in de weg staat". Een welvaart voor enkelen en blijkbaar onmogelijk om te delen.

Vanuit de diaconie blijven we aandacht vragen voor vluchtelingen in de wereld.

Daarvoor organiseren we, samen met anderen, activiteiten die ons bewust maken van situatie waarin je terecht komt als je op de vlucht moet. Niet omdat we de oplossing

weten maar omdat we onze harten willen openstellen voor mensen die alles achterlieten omdat zij in hun eigen stad of dorp er niet meer mochten of konden zijn.

Activiteiten

Op **zondag 26 mei** is er een diaconale viering samen met Betsy Nobel. Het thema van deze viering gaat over "zien". In deze viering zal stichting Anders Bekeken vertellen wat zij doen en zullen we onze collectiedoelen toelichten.

Van **1 tot 8 juni** is de Vaartweek. Uit onze gemeente zijn er zowel vakantiegangers als vrijwilligers de deelnemen. Vanuit de diaconie hebben we € 800,- overgemaakt om de organisatie financieel te steunen. Wij wensen iedereen een hele goede week toe.

Op **zondag 2 juni** zal in de viering aandacht zijn voor vrede en vrij zijn. Dit als een proloog op de activiteiten in de weken erna.

Op **vrijdag 7 juni** speelt Trio Wilde Eend het verhaal van Mika in "de Poppenspeler van Warschau". Het is het verhaal van de joodse tiener Mika Hernsteyn die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau probeert te overleven. In alle ellende weet Mika het verschil te maken. Want met zijn poppenspel brengt hij mensen wat vrolijkheid én biedt hij hoop. Levens van vriend en vijand in het getto verweven zich, door hun beider ogen bezien we de oorlog en de nasleep ervan. Dit grotendeels waargebeurde verhaal krijgt nog meer kleur door ontroerende Oost-Europese klezmermuziek en sfeervolle improvisaties. Je bent van harte welkom.

Op **zaterdag 15 juni** gaan we vanaf 22.00 weer wandelen voor vluchtelingen. Deze wandeltocht is ruim 12 km lang. Wij nodigen iedereen uit om mee te lopen.

Noodhulp

Wij besloten om twee donaties te doen uit de voorziening van noodhulp. Hiervoor keken we naar de "vergeten" misstanden in Moldavië en Soedan. Om te zorgen dat de bijdrage deel uitmaken van langlopende projecten in deze gebieden zijn de bedragen overgemaakt naar Kerk in Actie. Voor beide projecten maakte we € 300,- over.

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.

Door de economische situatie werken veel inwoners van Moldavië in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten om er voor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en helpt voorgangers bij hun diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om ouderen in hun dorp te helpen. Het mes snijdt aan twee kanten: jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen, ouderen bij dankbaar voor de aandacht en zorg die ze ontvangen. Een lichtpuntje in een eenzaam bestaan.

Noodhulp vluchtelingen Soedan

Sinds op 15 april 2023 hevige gevechten losbarstten in Soedan, zijn honderden mensen omgekomen, waaronder onschuldige burgers. Meer dan 2,1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Samen met partnerorganisaties ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp.

Partnerorganisaties van Kerk in Actie in de buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië zijn direct in actie gekomen om vluchtelingen uit Soedan op te vangen. Zij bieden noodhulp, waaronder keukengerei en hygiënepakketten met zeep, wasmiddel en maandverband. Ook zetten zij zich in voor de bescherming van meisjes en vrouwen: in de chaos van de vlucht en overvolle opvanglocaties zijn zij kwetsbaar voor (seksueel) misbruik en mensenhandel.

Vluchtelingen die op doorreis zijn krijgen geld, en kinderen krijgen zoveel mogelijk tóch onderwijs. Ook is er aandacht voor traumaverwerking en worden kinderen beschermd tegen (seksueel) geweld.

Uit de taakgroep Communicatie

Vanaf 24 mei tot 6 september verschijnen de Bouwstenen in de regel eens in de drie weken.

Bouwsteen 11, verschijningsdatum 24 mei, kopij inleveren uiterlijk 22 mei.

Bouwsteen 12, verschijningsdatum 14 juni, kopij inleveren uiterlijk 12 juni.

Bouwsteen 13, verschijningsdatum 5 juli, kopij inleveren uiterlijk 3 juli.

Bouwsteen 14, verschijningsdatum 19 juli, kopij inleveren uiterlijk 17 juli.

Bouwsteen 15, verschijningsdatum 16 augustus, kopij inleveren uiterlijk 14 augustus.

Vlinder

Aanschouw de schildpad,
hij gaat alleen vooruit
wanneer hij zijn nek uitsteekt.

(James Bryant Conant)

Agenda

9 mei	Feest van de Geest	start	
12 mei	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
13 mei	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
19 mei	pinksterontbijt	9.00-9.45 uur	op afspraak
19 mei	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
20 mei	Feest van de Geest	afsluiting	
week 21	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
22 mei	lezing	19.30 uur	Mennozaal of kerkzaal
26 mei	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
27 mei	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

12 mei: **10.00 uur**, gezamenlijken viering met de Oecumenische Gemeente Meppel, ds. Kees Stroop

19 mei: **10.00 uur**, gezamenlijken viering met de Oecumenische Gemeente Meppel, ds. Anneke van der Velde

26 mei: dhr. J. Vellekoop



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

	Zevende zondag van Pasen  online uit Hoogeveen						
Za. 11-5	Hoogeveen	19:00	Vesper	---	Samenzang		
Za. 11-5	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor		
Zo. 12-5	Meppel	10:00	D.O.L.P.	R. Schoemaker en M. Mentink	N. Nunnekens		
Zo. 12-5	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Nieuw koor		
	Hoogfeest Pinksteren  online uit Meppel						
Za. 18-5	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	LMW		
Zo. 19-5	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Gemengd koor		
Zo. 19-5	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	T. Hofland en Ans Wesselink	Samenzang		
	Parochiedag, Hoogfeest Drie-eenheid  online uit Beilen						
Zo. 26-5	Beilen	11:30	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	Koor	Aanvang om 11:30 uur	

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening NL16RAB00373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen,

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail