



## Bouwsteen#8

Informatieblad van de  
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk  
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 8  
**12 april 2024**

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 26 april 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 24 april 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

### Bloemengroet

31 maart

Mw. Benjamins

7 april

Herman Hendricks

### Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

#### Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur en later via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-bekijken>



#### Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

#### Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl) aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

#### Zondag 14 april, 9.30 uur

*derde zondag van Pasen*

**Voorganger:** Tjimmie van der Wal

**Voorgaand gemeentelid:** Wilma Heeres

**Pianist:** Hanneke of Gerrit van Werven

**Lezing:** Johannes 21, 15-24

**Thema:** *Herstellen, navolgen en getuigen*

**Collectes:** Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



#### Zondag 21 april, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

*vierde zondag van Pasen*

*gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente*

**Voorganger:** ds. Anneke van der Velde

**Organist:** wordt in de viering bekend gemaakt

**Lezing:** wordt in de viering bekend gemaakt

**Thema:** wordt in de viering bekend gemaakt

**Collectes:** worden in de viering bekend gemaakt



**Zondag 28 april, 9.30 uur**

*vijfde zondag van Pasen*

*bevestiging van Feikje Veenstra als buurtcoördinator*

**Voorganger:** ds. Betsy Nobel

**Voorgaand gemeenteleden:** Martijn Plas

en Yoeri Emmaneel

**Organist:** Jan Uiterwijk

**Koor:** Vrouwenkoor Meander uit De Wijk

**Lezing:** Deuteronomium 4, 32-40 en Johannes 15, 1-8

**Thema:** *Vrucht dragen*

**Collectes:** Gabriela-Cebu

Oecumenische Gemeente Meppel



## **BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel**

### **SAMEN VIEREN**

#### **Kruisweg Goede Vrijdag 2024**

Door omstandigheden is een korte inleiding op de kruisweg van dit jaar niet in de viering getoond. Op verzoek wordt deze informatie hierbij alsnog bekend gemaakt.

Het zijn citaten van Anna Troost, die deze kruisweg gemaakt heeft.

“Dit verhaal wordt al eeuwen van generatie op generatie verteld. Het is een onderdeel van onze cultuur en zit als het ware in je genen gegoten. Het ligt verankerd in onze taal, onze manier van kijken en beleven. Het blijft moeilijk om het onder woorden te brengen. Eigenlijk is het veel gemakkelijker om het te schilderen, om het te laten zien. Het uitgangspunt was dat de Christusfiguur een touw met een lus- een splits - erin zou zijn. Een touw met een splits erin gebruik je om je schip vast te leggen. Het staat voor veiligheid, voor houvast, voor controle hebben over de situatie - de touwtjes in handen hebben - voor vaste grond onder de voeten hebben. Aan de andere kant staat het touw voor vastgebonden zijn, voor vrijheidsberoving, voor een galg. Als je het doortrekt staat het touw symbool voor leven en dood.”

#### **Zondag 21 april, gezamenlijke viering**

Op zondag 21 april is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Voorganger is ds. Anneke van der Velde. Deze viering begint om **10.00 uur**.

### **OMZIEN NAAR ELKAAR**

#### **Meeleven**

Wij denken aan allen van wie veel tijd en energie gevraagd wordt bij ziekte en de gevolgen daarvan. Sommigen zijn bezig met steeds weer onderzoeken en wachten op uitslagen. Dit neemt veel onzekerheid en zorgen met zich mee. Anderen hebben te maken met uitslagen die teleurstellend zijn en weinig perspectief voor de toekomst bieden. Het verlies van gezondheid is rouwen en hard werken aan het zo mogelijk vinden van een nieuwe balans in het bestaan. Van weer anderen wordt het geduld zwaar op de proef gesteld bij herstel en revalidatie.

Woorden schieten vaak te kort of vallen – ondanks alle goede bedoelingen – verkeerd. Mogen zwijgende gebaren en stille wenken helpend en helend zijn.

### **INSPIRATIE EN BEZINNING**

## De Beemdgangers

Datum: donderdag 18 april.

Tijd: 11.00 uur, afsluiting seizoen met koffiedrinken en lunch.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee.

Begeleiding: Kees Stroop.

Informatie en nieuwe aanmeldingen bij Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522- 256322.

## 'Spelen' met en in verhalen

Begeleiding: Tjimmie van der Wal

Datum: donderdag 18 april.

Tijd: 14.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 13.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Groenekamer.

Aantal deelnemers: 8 à 12.

Informatie en aanmelden bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

## Freu dich Maria,



Al jarenlang zitten we op Paasmorgen al heel vroeg in de Dom van Aken voor het feest van de opstanding van de Heer (zo staat het op de liturgie). Het is een indrukwekkende liturgie met veel symboliek. Aan een groot deel van alles wat er wordt gezegd en gezongen kunnen we niet meedoen, want we herkennen de liturgie niet. Ik laat het altijd over me heen komen en kijk rond in de kerk vol mensen, wierook, bloemen en de klanken uit het orgel en het zingen van het koor onzichtbaar en hoog boven ons. Wat me dit jaar raakte was het refrein van het slotlied: *Freu dich Maria*. Ik heet namelijk zo en opeens voelde ik, dit gaat over mij, dit zingen ze voor mij. Nu mag u van mij daar ook uw eigen naam invullen. Wees blij Janny, wees blij Kees, wees blij Piet, want de dood heeft niet het laatste woord. De

Heer is opgestaan en Hij leeft. Tot aan Pinksteren vieren we 50 dagen Pasen. Wees blij met ik en jou en wij die bij onze naam worden genoemd.

*Klazien Lambregtse*

## SAMEN DELEN

### Uit de kerkenraad

*Uit de kerkenraad van 2 april 2024*

Op 11 april aanstaande is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering van ons en de DoRe-gemeente. Deze vergadering hebben we voorbesproken waarbij punten centraal staan:

1. Hoe zien wij de toekomst voor ons in gezamenlijkheid? Hierbij spelen materiele zaken een rol naast financiën, de organisatie maar vooral ook de liturgie en de vieringen. We kunnen hier alleen een goed droombeeld van

hebben als we weten wie we zelf zijn en wat we vanuit onszelf belangrijk vinden.

2. Als we het hebben over gezamenlijke vieringen, dan is het nu al noodzakelijk deze concreet af te spreken. Voor 2024 liggen de voorgangers al vast. Voor 2025 is het maken van afspraken nu al belangrijk.

- Op zondag 5 mei zal Ds. Harmen Jansen voor de laatste keer voorgaan. De aanwezigen kunnen met een handdruk bij de deur afscheid nemen van Harmen maar ieder is, als altijd, uitgenodigd om na de viering koffie thee te komen drinken waarbij we even stilstaan bij het afscheid van Harmen.
- De Kerkrentmeesters zullen samen met de kosters gaan nadenken hoe het best kan worden omgegaan met het vergroten van het aantal zitplaatsen of andere maatregelen die genomen moeten worden bij een grote belangstelling. De veiligheid en goede vluchtroutes zijn en blijven een uitgangspunt.

### **Mag ik nou een keer?**

Bij de wip, de schommel of de trampoline valt deze vraag regelmatig. Vaak is de reactie dan: even wachten tot je aan de beurt bent. Naar mate je ouder wordt en je je in andere omgevingen begeeft, verwaagt de drang om zo'n vraag te stellen. Je hebt al vaak genoeg op de schommel gezeten, het uitzicht vanaf de wip begint te vervelen en conditie van enkels en knieën beletten vroeg of laat dat je nog plezier beleeft aan de trampoline. Bovendien: je gaat op oudere leeftijd ook inzien dat je het plezier van een ander weleens flink kunt vergallen wanneer je iemand weg wilt krijgen omdat jij ook wel eens een keer diens positie wilt innemen.

Gelukkig hoor je binnen onze gemeente deze vraag niet. Iedereen geeft ruimte aan een ander. We hebben in ons beleidsplan zelfs staan dat we willen toegroeien naar een ruimzinnige gemeente in Meppel. Mooi hè?

We zijn als Oecumenische Gemeente te Meppel goed op stoom gekomen in ruim twee jaar tijd. Dat is vooral mogelijk geweest omdat we ons door velen "gedragen weten". In de komst van een nieuwe predikant mogen wij een bevestiging zien van onze bestaansmogelijkheid en ons toekomstpotentieel; dat we er mogen én kunnen zijn. Er is binnen onze gemeenschap veel waardering voor wat er is en georganiseerd wordt. Ook al kun je zelf niet altijd naar een viering of activiteit komen, er is wel waardering voor dat het er allemaal is. En dat is gelukkig bekend bij al die mensen die dat voorbereiden mogelijk maken; te weten dat jouw inzet gewaardeerd wordt, bevordert de voldoening over het gedane.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er zoveel mensen een actieve rol spelen, taken oppakken en functies bekleden, vrijwillig. Omdat wij als gemeenschap zijn "aangehaakt" bij de PKN, zijn er ook bestuurlijke kaders, waarbinnen wij kunnen werken. Eén van die kaders behelst de zittingstermijn van ambtsdragers. Bij de opbouw van onze gemeente hebben we ervoor gekozen die zittingstermijn 3 jaren te laten zijn (in plaats van 2 of 4). En om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijkertijd aftredend is, hebben we het in onze plaatselijke regeling zo beschreven dat elk jaar één derde van de functies vrijkomt. Ook dat een persoon maximaal 2x herkiesbaar is.

"Hè? Wat?", zul je misschien nu denken; ik begon toch in een speeltuin en nu lees ik "ambtsdrager"??? Ja, dat heb je met bestuurlijke regels; daar komt formeel taalgebruik bij.

Maar in feite is een kerkenraad of werkgroep gewoon een clubje van mensen die zich - nét als vele anderen - willen inzetten voor de gemeente, en de formele verantwoordelijkheid willen dragen en op papier willen laten zetten (dit laatste is nou eenmaal een vereiste van de PKN en ons reglement). Dat kan dus iedereen uit onze gemeente zijn. En dát is ook de bedoeling: dat we het samen doen, met elkaar en "omstebeurt". (Is daar toch die speeltuin weer!)

Ieder zal wel inzien dat wanneer iemand of een groepje langdurig bepaalde taken uitvoert of posities bekleedt, dat op den duur niet goed gaat. Degenen zelf kunnen uitgeblust raken of in de tredmolenstand komen. Dat gun je niemand. En het is bovendien niet goed voor het geheel; wij willen toch zeker niet dat een vast groepje hier "de dienst wel uitmaakt"? Rouleren is fijn. Net als het verplaatsen van de picknicktafel met acht personen (of met twee keer vier over 2 keer 10 meter). Vele handen maken licht werk. En een rooster van aftreden maakt het kerkenwerk licht. Omstebeurt! Of nog een keer. Gewoon rouleren met z'n allen.

Dus: wie wil toch weer eens die vraag stellen (sinds de schommel)? Het mag vast. (Of kom gerust eerst informeren bij één van de kerkenraadsleden.)

*Arnold Heijblom*

### **Vrijkomende plekken en gewenste aanvullingen in onze organisatie.**

Voor diegenen die zich bezinnen op het stellen van de vraag "Mag ik nou een keer?" is het wellicht goed te weten dat er binnen onze gemeente plaatsen vrijkomen voor: diaken, voorgaand gemeentelid (zie ook vorige Bouwsteen), contactpersoon, ouderling beleid en ouderling-kerkrentmeester.

De zittingstermijnen voor de (formele) "ambtsdragers" (= gewone mensen zoals u en jij) lopen bij onze gemeente van mei tot mei 3 jaar later. Aan het eind van een termijn kan iemand zich herkiesbaar stellen. Dat neemt niet weg dat anderen zich verkiesbaar mogen stellen. Bij onze gemeente zijn nog nooit verkiezingen geweest, omdat er altijd een (extra) plek beschikbaar was. Verkiezing is alleen nodig wanneer er méér kandidaten zijn voor een bepaald ambt.

Voor werk- en taakgroepleden geldt geen zittingstermijn, maar het is wel zo prettig, én ook praktisch t.b.v. vermelding in de gemeentegids, wanneer aanvulling of wisselingen in de werk- en taakgroepen ook rond mei/juni plaatsvinden.

Wij horen graag van uw / jouw belangstelling!!

Overigens kunnen wij in dit kader melden dat op in de viering van 28 april a.s. Feikje Veenstra bevestigd zal worden als lid van de Werkgroep Omzien en coördinator voor Buurt 1 (Oosterboer West met Blankenstein).

En we kunnen melden dat John van der Graaf als contactpersoon meedraait in Buurt 4 (Meppel Centrum en overige stadswijken).

*De Kerkenraad*

### **Geschiedenis Oecumenische Gemeente Meppel**

Op een buurtfeest vroegen de bewoners van de nieuwe wijk Oosterboer elkaar: "Ben jij ook van de kerk? We zullen toch niet allemaal verschillende kerkjes krijgen hier?"

Men wilde een oecumenische gemeente. De Meppeler moederkerken stonden er welwillend tegenover. Tegelijk werd de beweging van onderop sterker. Dat zou altijd de kracht blijven in de oecumenische gemeenschap en diezelfde beweging van onderop heeft er voor gezorgd dat in 2022 de Oecumenische Gemeente Meppel is ontstaan.

In 1978 heeft de Raad van Kerken in Meppel besloten dat de kerken samen stappen zouden ondernemen tot een vorm van oecumenische vieringen in Oosterboer. Deelnemers in dat overleg waren de: Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente, Doopsgezinde Gemeente, Remonstrantse Gemeente, Rooms-katholieke Parochie en het Leger de Heils als waarnemer. Al vrij snel werd in opdracht van de Raad van Kerken de Oecumenische Raad Oosterboer opgericht (ORO) waar afgevaardigden uit de diverse kerkenraden en voorgangers in zaten.

In het begin van de tachtiger jaren werd begonnen met vieringen, eens per 14 dagen, in een noodlokaal bij de oude Oosterboerschool. Op zaterdagmiddag werden alle stoelen in een lokaal klaar gezet en de spullen die opgeslagen waren bij de boer ernaast, werden opgehaald, zoals het koffiezetapparaat en het elektronisch orgeltje. Er werd begonnen met een groep van ongeveer 40 leden. Na verloop van tijd werd door de groei verhuisd naar de nieuwe Oosterboerschool en vervolgens naar de Anne Frankschool. De predikanten van de verschillende kerken gingen afwisselend voor in de vieringen: Van de Doopsgezinde Gemeente ds. Lieuwe Overweel en later ds. Lia Bloem, van de Remonstrantse Gemeente ds. Els van Steenis, van de Rooms-katholieke parochie pastoor De Bree en later Ben Dashorst, van het Leger des Heils Dieuwke van der Haak, van de Hervormd Gemeente ds. Arie Bijl en ds. Verheij en later ds. Bart Metselaar, van de Gereformeerde Kerk ds. Niemandsverdriet en later ds. Luijt Oomkes en ds. Wim Molenaar.

In 1990 werd duidelijk dat Vanboeijen een vestiging in Meppel-Oosterboer wilde realiseren waarbij men ook de bewoners wilde integreren in de wijk. Er werden contacten met Vanboeijen gelegd om te kijken of samenwerking mogelijk was. De oecumenische wijkgemeente in wording was op zoek naar een kerkelijk onderkomen en de net naar Meppel verhuisde bewoners van Vanboeijen zochten een "kerkelijk 'thuis'". Ze vonden elkaar in de kerkzaal van Het Erf en zo is in september 1997 de oecumenische gemeente Het Erfdeel met wekelijkse vieringen officieel van start gegaan met ds. Jarig de Vries en ds. Aty van Noort. Zij werd opgevolgd door ds. Femke Groen en ds. Kees Stroop.

Zowel de Hervormde Gemeente als de Gereformeerde Kerk zouden bijdragen aan de huur van de kerkzaal. Omdat in de Gereformeerde Kerk duidelijk werd dat men er niet voor voelde met dit proces door te gaan, hebben een aantal zeer betrokken Gereformeerde leden in juni 1993 de Stichting Oecumenisch Kerk-zijn (SOK) opgericht om de oecumenische vieringen in Het Erfdeel mogelijk te maken.

Via de oprichting in oktober 1993 van de Stichting Fondswerving Kerkzaal werd in drie jaar twee en een halve ton gulden bij elkaar gehaald voor de inrichting van de kerkzaal. Liturgisch meubilair van kunstenaar Coen Kaay, het orgel en de vleugel werden aangeschaft.

In de jaren van de opbouw was er een gemeenschap gegroeid, maar om die ook doordeweeks gestalte te geven ging de Rooms-katholieken, de Remonstranten en de Doopsgezinden te ver. Klein als deze gemeenten waren, konden de mensen uit de Oosterboer niet gemist worden. Wel bleven ze mee doen aan de zondagse vieringen. Ze waren ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Het Erfdeel.

Men wilde graag dat de vieringen toegankelijk voor iedereen zouden zijn, dus ook voor de bewoners van Vanboeijen. De lengte van de overdenking werd daarom aangepast. Maar dit betekende ook minder woorden en meer beelden. Zo ontstonden de pictogrammen in de liturgie en werden dia's gebruikt of voorwerpen bij de opstap. Hier komt het visualiseren in de vieringen door de voorgaand gemeenteleden vandaan.

Bewoners van Vanboeijen maakten kennis met gemeenteleden in de wijk door een avond samen aan bibliodrama te doen. Dat werd voor beide groepen een ervaring om nooit te vergeten. De brug was geslagen. Gemeenteleden haalden bewoners van Het Erf op om samen naar de kerk te gaan. Er ontstonden heel wat contacten onderling. Verschillende bewoners hadden een kerkvriend of -vriendin. Eén keer per maand waren er Speciale vieringen, bedoeld voor mensen voor wie de gewone vieringen te hoog gegrepen waren. Het accent werd daar gelegd op voelen, ruiken, horen, zien en proeven.

De oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel had naast Hervormde en Gereformeerde leden die later Samen op Weg gingen als PKN-leden, leden van Rooms-katholieke, Doopsgezinde en Remonstrantse huize ook mensen die principieel geen lid willen zijn van een kerk, maar wel actief meededen. Het voorgaand gemeentelid liet een afspiegeling zien van de veelkleurigheid binnen de gemeente met al deze leden. In het Erfdeel draaide iedereen volwaardig mee, dus ook de bewoners van Vanboeijen. Een aantal van hen is als diaken en ouderling bevestigd. De één verzamelde de voorbeden, de ander deelde liturgieën uit en hielp bij de collecte. Weer een ander hielp bij de Maaltijd en verkocht de koffiebonen. Ze waren ouderling en diaken ieder op hun eigen manier.

Vanuit de ORO ontstond in 1997 de kerkenraad van Het Erfdeel. Naast de gelden van de wijkkas voor pastorale zaken als een bloemetje en kleine zaken voor de viering was er behoefte aan meer geld om bijvoorbeeld de geluidsinstallatie te kunnen laten repareren e.d. Omdat de leden van de oecumenische gemeenschap hun kerkelijke bijdragen gewoon aan de kerken in de stad bleven voldoen, nam de Hervormde Gemeente het initiatief tot oprichting van de Stichting Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel (OKE), waar giften en legaten konden binnenkomen.

Doordat de Remonstranten landelijk niet mee wilden gaan in het SOW-proces, zijn zij na het overlijden van ds. Els van Steenis gestopt met voorgaan in de vieringen. Na het overlijden van ds. Lia Bloem zijn de Doopsgezinden gestopt met voorgaan in de vieringen vanwege personele problemen.

De kracht van onderop bewegen van Het Erfdeel heeft er voor gezorgd dat het betrokken en actieve deel van deze wijkgemeente verder gegaan is in de Oecumenische Gemeente Meppel.

*Wilma Heeres*

### **Uit de diaconie**

*Opbrengst collecte:*

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
31 maart	Amnesty	Do-Re
7 april	Bolivia	106,20

*Eigen gemeente*

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
31 maart	Orgelfonds Do-Re
7 april	92,60

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

### *Komende collectes*

14 april – *Noodfonds*

Door een aantal keren per jaar te collecteren voor het noodfonds kunnen we vanuit de diaconie een bijdrage doen bij acute hulp in noodsituaties. Denk aan aardbevingen, overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten en hulp in oorlogsgebieden. Met uw bijdrage kunnen wij een 'spaarpot' aanleggen voor deze situaties en hoeven we niet ad-hoc het collecterooster aan te passen als nood zich voordoet.

21 april – *wordt in de viering bekend gemaakt door de DoRe-gemeente*

### **Uit de werkgroep Vieren**

Graag laten we u vanuit de werkgroep vieringen weten dat de samenstelling van de werkgroep is gewijzigd.

Martijn Plas is onlangs afgezwaaid. Zijn inbreng als persoon en op inhoudelijk vlak was weergaloos.

We gaan hem daarom erg missen maar hebben natuurlijk begrip voor zijn keuze.

Heel blij zijn we met de wederkomst van Wout Silverberg. Zijn ervaring met vieringen is van grote meerwaarde.

Dit laat onverlet dat het toevoegen van extra menskracht aan de werkgroep gewenst is. Is er iemand in ons midden die dit als wenkend perspectief ziet? Bijvoorbeeld als voorzitter?

Laat het weten!

*werkgroep vieringen*

*henny weltevreden, betsy nobel, werner brinkman, wout silverberg, hans donkers*

### **Vlinder**

Stuk voor stuk zijn we een engel

met slechts één vleugel.

We kunnen alleen vliegen

als we elkaar omarmen.

*(Luciano De Crescenzo)*



### **Interview met Johanna Wijbenga**

*Waar ben je geboren en opgegroeid?*

Ik ben geboren in een dorpje in Friesland, in Veenwouden. Ik heb één oudere broer. In Veenwouden ben ik naar de lagere school geweest. Daarna naar de MAVO in Damwoude. Voor verdere studie ging ik naar de Laboratoriumschool in Leeuwarden. Dat was een hele omschakeling: "DE GROTE STAD". Elke schooldag fietste ik 17 km van huis naar school en weer terug.

Ik vond het niet ver, omdat iedereen uit het dorp op de fiets naar Leeuwarden ging naar de verschillende scholen.



*Wat voor werk deed je na je opleiding?*

Mijn eerste baan als analiste was in Den Haag. Ik kon daar niet aarden en na 7 maanden had ik het wel gezien en heb ik gesolliciteerd bij het ziekenhuis in Meppel en daar ben ik aangenomen in 1990.

Nu werk ik in de ambulante buitendienst. Ik ga langs verpleeghuizen en bij de mensen thuis om bloed af te nemen op verzoek van een huisartspecialist of mensen van de trombosedienst. Er zijn ook prikposten, maar ik ga dus naar mensen die daar niet naar toe kunnen. Vergeleken bij vroeger is er nu wel meer werkdruk. Alles moet vastgelegd worden en voor een praatje met een cliënt is zeer weinig tijd.

Nu werk ik tijdens kantoortijden. Hetgeen ook beter is voor mijn gezondheid.

*Hoe was je jeugd als je daar nu weer op terugkijkt?*

Ik ben erg beschermd opgevoed. Toch was het een plezierige tijd. Ik had altijd wel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen.

Het was heel anders dan nu. We waren altijd op straat. Bij ons was er geen verschil tussen de kinderen van de christelijke en de openbare school. We speelden altijd met elkaar.

Van mijn 4<sup>e</sup> tot mijn 20<sup>e</sup> heb ik geturnd. Ook heb ik veel gezwommen en heb in mijn tienerjaren nog extra diploma's gehaald. En als echte Fries heb ik geschaatst op natuurijs en bovendien getraind in Thialf. En nu boulder ik (op rotsen klimmen) met vrienden.

Ik mocht naar de muziekschool. Thuis hadden we een harmonium en ik leerde daarop spelen. Mijn vader zette nummertjes in het muziekboek en nummertjes op de toetsen en ik kon spelen.

Mijn vader was fabrieksarbeider, maar we kregen wel de kans ons te ontwikkelen. Mijn oudere broer en ik hadden in onze jeugd weleens onenigheid, maar op latere leeftijd was mijn broer heel trots op mij. Hij vertelde iedereen dat zijn kleine zusje zo stoer de hele wereld rondreisde.

*Jij hebt het nu over wereldreizen. Vertel eens.*

Ik ging mee met jongerengroepsreizen. Mijn oma zei: Kind doe wat je nu kunt doen, want later kan het wel eens anders zijn.

Ik begin in het oosten: o.a. India en China; Afrika; landen om de Middellandse Zee; Israël; Europa; Zuid Amerika; Midden Amerika; een wandelvakantie op Madeira; de Verenigde Staten. Mijn volgende reis staat ook al klaar: Cyprus

*Heb je veel aan je opa en oma gehad? Vertel een iets over je opa en oma.*

Ja heel veel. Ze woonden niet in hetzelfde dorp, maar in Bergum en dat was vlakbij. We hadden een hechte familieband. Als er iemand jarig was dan was ook iedereen er. Samen met mijn neefjes en nichtjes speelden we in de boerderij. Alles kon en mocht. Mijn oma werd jaarlijks geholpen met de grote schoonmaak door mijn moeder en tantes. Dat was een gezellige aangelegenheid.

*Leven je ouders nog?*

Mijn moeder leeft nog, mijn vader is in 2012 overleden. Mijn moeder en ik hebben hem de laatste weken van zijn leven verzorgd.

Mijn moeder is nog heel vitaal. Af en toe logeert ze hier een weekend. Ik kan nog veel leuke dingen met haar doen. Vorig jaar ben ik met haar naar de musical in Utrecht geweest en onlangs naar de musical De Tocht in Leeuwarden.

*Hoe ben je bij deze kerk terecht gekomen?*

Toen ik in de Oosterboer kwam wonen in een flat aan de Bouwkamp, kreeg ik een gestencild blaadje van de oecumenische kerk hier in de wijk. Dat blaadje heette ook toen de "Bouwsteen". Ze kerkten in de Anne Frankschool en omdat ik me niet zo thuis voelde in de kerk aan de Groenmarkt, sloot ik mij aan bij eerder genoemde kerk. Later Het Erfdeel.

Ik was in die tijd geen trouwe kerkganger.

Toch is het touwtje richting kerk heel strak geworden. In deze fase van mijn leven is het kerkzijn weer heel belangrijk.

Toen de oecumenische kerk zelfstandig werd, heb ik mij uitgeschreven uit de stad en hier ingeschreven.

Nadat ik vaste werktijden kreeg, ben ik naar het oecumenisch koor gegaan. Ik kon elke woensdagavond meezingen. Touwtjes worden dan ook weer strakker.

Terugkomend op de oecumene: je mag zijn wie je bent. Verantwoordelijkheden samen dragen. Ik ben gevraagd om de website mee te beheren.

*Waar word je blij van en wat vind je belangrijk?*

Vriendschap. Respect in gedrag, maar ook in bewoordingen naar elkaar is heel belangrijk. Vroeger zeiden ze : schelden doet niet zeer, maar schelden doet wel zeer. Sinds 1995 woon ik in dit huis. Hier kwamen allemaal jonge mensen wonen. We staan allemaal voor elkaar klaar. Met mijn buurvrouw deel ik lief en leed. Er is vertrouwen onderling.

*Waar word je boos om?*

De egoïstische maatschappij: ikke, ikke, ikke.

De oorlogen. Oekraïne en Rusland. Israël. Wat Hamas doet kan niet, maar wat Israël in Gaza doet? Israël mocht daar na de oorlog wonen, maar de Palestijnen hebben ook rechten.

Het interview met Claire Schutte, dat in het *Nederlands Dagblad* heeft gestaan en ook overgenomen is in de Bouwsteen, heeft mij diep ontroerd.

*Wat zijn je hobby's?*

De natuur. Vogeltjes spotten en bloemetjes fotograferen. Ik heb een kostbaar bezit in huis. (Johanna haalt twee opgezette vogeltjes tevoorschijn: een goudhaantje en een roodborstje met een officieel certificaat.

Die waren doodgevlogen tegen het raam van de apotheek achter het ziekenhuis).

Reizen en daaraan gekoppeld de cultuur en geschiedenis.

*Wat mag er op jouw tegeltje staan?*

Dit slaat ook op de vriendschap met mijn buurvrouw/vriendin.

Loop niet voor me

Misschien volg ik je niet

Loop niet achter me.

Misschien leid ik je niet.

Loop gewoon naast me

En wees mijn vriend

*Albert Camus*

*Wietske Hilberdink*

## Workshop druktechniek, thema Troost



Eens in de twee jaar stellen kerken hun deuren open voor 'Feest van de Geest'. Veel kunstenaars laten tijdens Hemelvaart en Pinksteren hun werk zien, dit jaar rondom het thema 'troost'.

In Meppel doet de Kruiskerk mee en ik ben een van de kunstenaars die daar mag exposeren. Naast het maken van eigen werk is het mijn passie en missie om mensen te betrekken in de wereld van maken, het creëren van iets wat uniek en van jou is. Daarom ben ik het thema troost met veel verschillende mensen aan het onderzoeken. Wat is voor jou troostend? Waar haal je kracht uit om door te gaan als je pijn of verlies tegenkomt in het leven? Met een mooie druktechniek ga je hier een eigen verbeelding van

maken. Bij deze druktechniek maak je eenvoudige beelden in vlakken. (goed kunnen tekenen is geen vereiste) Het is speels, zoekend en je maakt een kleine serie met verschillende afdrucken.

Erg leuk om te doen, dus houd je van iets nieuws en heb je zin om op een speelse manier beelden te maken, kom dan meedoen.

Ik zorg voor alle materialen, wat ik terugvraag is van iedere deelnemer 1 afdruk om te verwerken in een gezamenlijk kunstwerk waar de verschillende ideeën over troost een verbinding met elkaar aangaan.

Wanneer: woensdagavond 17 april van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in de Mennozaal  
Opgeven: graag opgeven via mail [marjelle@kunstmakerijk.nl](mailto:marjelle@kunstmakerijk.nl) of via app 06 83603737

Hartelijke groet, *Marjelle Barneveld*

### Agenda

14 april	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
15 april	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
16 april	inspiratieavond beleid	19.30 uur	op afspraak
18 april	Beemdgangers	11.00 uur	De Beemd
18 april	Spelen in verhalen	14.00 uur	Groenekamer
21 april	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
22 april	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
25 april	werkgroep Omzien		op afspraak
28 april	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
29 april	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak



## DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

21 april: gezamenlijken viering met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**, ds. Anneke van der Velde



## R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

Zon	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen 150 jaar begraafplaats			Lezingen:	Hand. 3,13-15.17-19, 1 Joh. 2,1-5, Lc. 24,35-48				
14-04	10.00	Eucharistie	C. Cortés	M. Mentink	Gemengd koor	E. Dusabe	Niels/Harjan	Aad/Annet	
Woe 17-04	14.00	Gezamenlijke ziekenzalving	C. Cortés	---	Samenzang	G. de Boer			
Zat	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen Roepingenzondag			Lezingen:	Hand. 4,8-12, 1 Joh 3,1-2, Joh. 10,11-18				
20-04	19.00	Eucharistie	P. Wellen	I. de Boer	Gemengd koor	G. de Boer	Nathan/Chizi	Emilien/Bosco	
Di.23-04	18.30	Eucharistie	C. Cortés	---	Joh. 10,22-30				
Zon	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen Zondag Oosterse Kerken			Lezingen:	Hand. 9,26-31, 1 Joh. 3,18-24, Joh. 15,1-8 (Zondag Oosterse Kerken)				
28-04	10.00	Woord+Comm.	T. Hofland en M. Mentink		Petra Belt-Verweij	J. Mentink	---	nbn	
Di.30-04	18.30	Eucharistie	C. Cortés	---	Joh. 14,27-31a				
Zon	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen			Lezingen:	Hand. 10,25-26.34-35.44-48, 1 Joh. 4,7-10, Joh. 15,9-17				
05-05	10.00	Eucharistie	C. Cortés	G. Klaassen	N. Kunnekes	E. Dusabe	Harjan/Léon	Aad/Annet	Str. Leo koffie
Don	Hemelvaart vd Heer Gezamenlijke viering in <b>Beilen</b>			Lezingen:	Hand. 1,1-11, Ef. 4,1-13, Mc. 16,15-20				
09-05	10.00	Eucharistie	P. Wellen	---		---	---	---	

### Colofon

**Website** Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

**Instagram** Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene\\_in\\_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

**Facebook** Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

**Informatieblad** Oecumenische Gemeente Meppel: [Bouwstenen](#)

### Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier ([bouwstenennog@gmail.com](mailto:bouwstenennog@gmail.com)) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

## **Diaconie**

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

[diaconienog@gmail.com](mailto:diaconienog@gmail.com) Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



## **Wie zijn wij**

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

## **Ouders met kinderen**

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar [martijn\\_plas@hotmail.com](mailto:martijn_plas@hotmail.com) (0623714762) of [wilmaheeres@kpnmail](mailto:wilmaheeres@kpnmail)