



Bouwsteen#6

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 6
15 maart 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 29 maart 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 maart 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

3 maart Mw. Alie Tjeerdsma
10 maart Roelie Schuuring

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur en later via:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken



Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:
<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vieringen bekijken en beluisteren in de Stille of Goede Week

Op donderdag 28 maart, vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart kunnen de vieringen bekeken en beluisterd worden op de aangegeven tijden bij deze vieringen via:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken
<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 17 maart, 9.30 uur

*vijfde zondag in de veertigdagentijd
viering door voorgaand gemeenteleden*

Voorgaand gemeenteleden

Pianist: Martijn Dijkstra

Thema project: *Op weg naar Pasen
langs de 7 hoofdzonden*

Thema van de zondag: *Wellust*

Collectes: Stichting Anders Bekeken
Oecumenische Gemeente Meppel



Hoofdzonde Wellust

Lezing: 2 Samuel 11:26

De viering is voorbereid door alle voorgaand gemeenteleden. Zij gaan in deze viering met elkaar voor.

Het thema wellust heeft ons, de VGL's in de gezamenlijke voorbereiding van deze viering, allemaal geraakt. Wellust gaat over mooie gevoelens voor een ander. Wellust is het woord voor liefde, lust en seks delen in de intimiteit van een relatie. Echter



wellust gaat ook over de indringende vragen die nu in het nieuws als grensoverschrijdend gedrag benoemd worden: de vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Waar denk je dat je recht op hebt? Sta je dan nog wel in verbinding met de ander of maak je misbruik van je macht? Wellust raakt aan vragen over loyaliteit en de rol van omstanders daarbij: Wie wist van situaties van (macht)misbruik en kneep een oogje toe? En wie droogt de tranen van het slachtoffer? Of durft hardop grenzen te stellen? Wellust, een woord dat de witte (of liever gezegd rozenrode) en zwarte kanten toont van driften in ieder van ons.

Luxuria, (de wellust) museum Boymans van Beuningen

Zondag 24 maart, 9.30 uur

zesde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar

Organist: Jan Uiterwijk

Thema project: *Op weg naar Pasen langs de 7 hoofdzonden*

Thema van de zondag: *Hoogmoed*

Collectes: Kerk in Actie Myanmar
Oecumenische Gemeente Meppel



Op 24 maart is het Palmzondag. Met het ezeltje uit het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem gaan we door de poort van de Stille Week en de Drie Dagen van Pasen. Van de zeven hoofdzonden hebben we de Hoogmoed voor het laatst bewaard. Arrogantie, eigendunk, grootheidswaanzin: noem de varianten op deze stoorzender maar op. In de oude lijstjes van hoofdzonden staat de Hoogmoed voorop: de ergste. Kunnen we deze en andere 'ondeugden' bij de poort achter laten? De nederige man op de ezel laat zien dat het niet uitsluit dat je af en toe applaus in ontvangst neemt.

Donderdag 28 maart, 19.30 uur, livestream 19.30 uur

Witte Donderdag

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Roelie Schuuring

Organist: Albert Hoekerswever

Thema van de week: *Laat ons niet alleen*

Lezing: Matthéüs 26, 17-56 in gedeelten

Collectes: geen collectes



Vrijdag 29 maart, 19.30 uur, livestream 19.30 uur

Goede Vrijdag

Kruisweg

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde

Pianist: Gerrit van Werven

Thema van de week: *Laat ons niet alleen*

Kruiswegstatie van Anna Troost

Collectes: geen collectes



Zaterdag 30 maart, 21.00 uur, livestream 21.00 uur

Paaswake

Intocht van het licht, doopgedachtenis, Maaltijdviering

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Roelie Schuuring

Pianist: Hanneke van Werven

Thema van de week: *Laat ons niet alleen*

Lezingen uit Thora, Profeten, Geschriften en Evangelie

Collectes: geen collectes



Let op: de uitgebreide gegevens van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake staan alleen in deze Bouwsteen nr.6. Bewaar deze Bouwsteen dus graag tot en met 30 maart. In Bouwsteen nr.7, die verschijnt op 29 maart, worden alleen de vieringen en de begintijden genoemd van Goede Vrijdag en de Paaswake.

Zondag 31 maart, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

Eerste Paasdag

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorgangers: pastor Tineke Weidema en Marry Oostijen

Overige gegevens, voor zover bekend, worden gepubliceerd in Bouwsteen nr.7.

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

Veertigdagentijdproject: Op weg naar Pasen langs de 7 hoofdzonden



In de Veertigdagentijd zijn we op reis langs de 7 hoofdzonden.

De voorgaand gemeenteleden bespraken de hoofdzonden.

Zonde als 'niet tot leven komen'. Wat roept het bij ons op en hoe gaan we er mee om?

Ook vragen over de maatschappelijke impact van het denken in of over zonden kwamen langs. Gaan jullie mee op reis langs de 7 hoofdzonden die we vaak ervaren als struikelstenen, maar die ons ook op weg kunnen helpen om elkaar tot levenszegen te zijn?

Bron: Werkgroep Vieren en taakgroep Voorgaand gemeenteleden

Groeischikking: een gebroken wereld



Eén van de gevolgen van de zeven hoofdzonden is een gebroken wereld in duisternis.

In de groeischikking worden de zeven hoofdzonden verbeeld met zeven brokken grind oftewel struikelstenen. Scherven van terracotta verwijzen naar een gebroken wereld en uitgebloeide toortsen naar duisternis.

Op 17 maart vormen kastanjetakken met de betekenis van deugdzaamheid en kuisheid een contrast met de hoofdzonde wellust. Op 24 maart symboliseren klein bloemige violen nederigheid. Zij contrasteren met de hoofdzonde hoogmoed.

Interkerkelijke avondgebeden in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt er iedere dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed gehouden. Deze interkerkelijke avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel. Het thema is: Ontmoeting met Jezus.

Avondgebed

Datum: 19 maart.

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur.

Plaats: De Samenstroom.

Vieringen in de Stille of Goede Week: Laat ons niet alleen

In zijn overdenking 'Het geheimenis van Jezus' zegt Blaise Pascal (1623-1662): 'Jezus zal in doodstrijd zijn tot aan het eind van de wereld: hij zal niet slapen tot die tijd.' Hij gaat uit van de principiële eenzaamheid van Jezus in Gethsemane, die tegelijk een universele verlatenheid aanduidt. Dit bracht de dichter J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) tot de bede: 'wij bidden, laat ons niet alleen in al het duister om ons heen, opdat ook wij, o Heer, u niet verlaten in uw diep verdriet, maar bij u zijn in al de pijn waarmee de mensen mensen zijn.'

Anna Troost zegt bij haar eigen interpretatie van een kruisweg in 2008: 'Het gaat niet alleen over lijden. Het gaat over angst en noodlot versus vrije wil en vrije keuze, lafheid en onvermogen en moed, macht en onmacht, rechtvaardigheid, opoffering, de dagelijkse ellende op de TV, zorg en medeleven en de grenzen daaraan, overgave en verdriet, woede, wanhoop, pijn en dood.'

We herkennen dit in onze tijd, in ons leven en in dat van de wereld. Er zijn zoveel oorlogen, crises, vragen en zorgen. Maken we het ons te zwaar door dit ook te noemen in de Stille of Goede Week? Daar mag ieder het hare en het zijne van denken. Wij kunnen ons ook laten leiden door een overweging van Anna Troost bij haar kruiswegstatie: 'Tenslotte gaat het over het feit dat je als mens niet de arrogantie moet hebben om te denken dat je het leven zou kunnen vernietigen. Uiteindelijk gaat het er over hoe mooi en de moeite waard het leven is.'

Op **Witte Donderdag** worden we uitgenodigd om mee te doen in het verhaal van de laatste nacht van Jezus. Dit doen we aan de hand van lezingen uit Matthéüs 26, 17-56. Hierdoor vindt de Maaltijd aan het begin van de viering plaats, indien mogelijk in een kring. We eindigen deze viering als het ware in de hof van Gethsemane.

Op **Goede Vrijdag** begint de kruiswegstatie van Anna Troost in Gethsemane. Haar interpretatie van de kruisweg wijkt hier en daar af van de klassieke kruiswegstaties.

Zij heeft geen staties van Jezus voor Pilatus, Jezus' tweede en derde val en Jezus en Veronica. Zo maakt zij ruimte voor Petrus en de haan, twee zogenoemde kruiswoorden van Jezus die haaks op elkaar lijken te staan, waarover ieder persoonlijk in stilte haar en zijn gedachten kan laten gaan, en een Pieta.

Naast muzikale momenten en samenzang horen we ook een lied van Meau en van Stef Bos. Tijdens de gebedsintenties mogen we blijven kijken naar de staties: we bidden met open ogen.

In de **Paaswake** delen we na de intocht van het licht het vuur van de nieuwe paaskaars aan elkaar uit. De paaswakekaarsjes waarmee we dit doen, mogen blijven branden tot en met de lezing uit het Evangelie. Je mag je kaarsje, om welke reden ook, eerder doven.

Bij de doopgedachtenis kun je je doop vernieuwen door het ontvangen van een waterkruisje. De Maaltijd vieren we in de vorm zoals die in de regel wordt gehouden. Bij het verlaten van het gebouw kun je in het voorportaal aan de kant van de Vledderstraat je paaswakekaarsje opnieuw aansteken aan het vuur van de nieuwe paaskaars en dit meenemen naar buiten. Je kunt op een tafel ook een waxinelichtje aansteken voor iemand die je licht toewenst of die je wilt gedenken.

Als je hiervan geen gebruik wilt maken, kun je het gebouw ook verlaten via de deur van 'Vledderinghe' aan de kant van het parkeerterrein.

Groeischikking in de Stille of Goede Week

In de Stille of Goede Week wordt de groeischikking van de Veertigdagentijd aangevuld met min of meer klassieke schikkingen in het Paas triduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Op Witte Donderdag verwijzen korenaren, druiven en judaspenning naar de maaltijd en het verraad. Op Goede Vrijdag symboliseren anemonen, indien verkrijgbaar, het lijden van Jezus. In de Paaswake wijzen voorjaarsbloemen op een bloeiende tuin rond het open graf.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Goede mensen van de OGM,

Het is ruim twee maanden geleden dat Johan heengegaan is. Het huis is leeg, de herinnering is er dagelijks. Mijn leven mag verder gaan en op mijn levensweg ben ik zeer gesterkt door de goede, troostende, poëtische en verbindende woorden die mij en de kinderen vanuit de OGM bereikten.

Dat deze woorden aan jullie mijn dank mogen uitdrukken,

Tineke Weidema

Lieve allemaal

Hein en ik volgden afgelopen zondag de viering thuis toen wij zeer geraakt werden door het feit dat onze jongste zoon voorbede voor ons had aangevraagd. Het heeft ons diep ontroerd, maar we beseften direct dat bijna niemand wist waarom. Ik had al een week zware hoofdpijn, gelukkig geen levensbedreigende situatie, maar wel een zeer ontregelende. Ondertussen gaat het met hulp van paracetamol, reflexzone behandeling en manuele therapie gelukkig de goede kant op.

Dank voor de prachtige bloemen; lieve appjes.

groet Roelie

Roelie Schuurin

Meeleven

De maand maart wordt naast ons eigen lief en leed gekenmerkt door twee ervaringen: in de natuur door de lente en in het kerkelijk jaar door de vastentijd. De lente wil in ons het leven uit alle verkilling en verstarring tevoorschijn lokken. Het leven dat we om ons heen zien ontluiken, mag ook in onszelf tot bloei komen.

Vasten nodigt ons uit om eenvoudig te leven, van het vele af te zien en ons te concentreren op wat er echt toe doet, zodat we in harmonie met onszelf kunnen leven en met de wereld om ons heen.

Vasten heeft een spirituele en een politieke dimensie. In onze persoonlijke zoektocht naar bezieling, inspiratie en geestkracht mag ook deze wereld een menselijker gezicht krijgen. Ieder van ons draagt met haar en zijn gevoelens en gedachten bij tot de vermenselijking van deze geglobaliseerde wereld. Alles wat we denken, zeggen en doen beïnvloedt niet alleen onze onmiddellijke omgeving, maar ook de hele wereld, ten goede of ten kwade.

We wensen elkaar toe dat we juist in de vastentijd ertoe bijdragen dat de wereld van haat en tweedracht wordt bevrijd en vervuld wordt van de Geest, die levend maakt.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 18 maart.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

De Beemdgangers

Datum: donderdag 21 maart.

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Kosten: € 1,- per persoon per keer voor koffie en thee.

Begeleiding: Kees Stroop.

'Spelen' met en in verhalen

Begeleiding: Tjimmie van der Wal

Datum: donderdag 21 maart.

Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Groenekamer.

Aantal deelnemers: 8 à 12.

Informatie en aanmelden bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

In het Groninger museum hangt nog tot 1 april 2024 een fototentoonstelling van



Joram Krol met de titel *can I be me?*

Met de 7 hoofdzonden in het achterhoofd is dat een interessante vraag: Kan ik mezelf zijn? Mag ik mezelf zijn? Als het over onszelf gaat willen we graag dat we onszelf mogen en durven zijn. De mensen die door Joram Krol op straat zijn gefotografeerd zijn voluit zichzelf, prachtige mensen in de bloei van hun leven

en mensen hartverscheurend ontluisterend in hun verval door middelengebruik.

Vooral die laatste mensen ontroerden mij. Als we iets kunnen leren van de periode waarin we de 7 hoofdzonden bespreken in de vieringen én van de foto's van Joram Krol is de vraag: "Zou ik die mens kunnen zijn?"

Klazien Lambregtse

Gespreksochtend

De laatste gespreksochtend Ouder worden in het licht van de Eeuwigheid is op 16 april om 10.00 uur in de Groene kamer. Tineke Weidema zal deze ochtend begeleiden.

SAMEN DELEN

Vastenmaaltijd



Datum: woensdag 20 maart.

Dagmenu: soep en pannenkoeken en een toetje.

Voor brood en een toetje wordt gezorgd.

Vraag: Wie maakt er een pan soep voor 6 personen?

Vraag: Wie bakt er pannenkoeken?

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor maandag 18 maart bij: kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322.

Uit de diaconie (indien van toepassing)

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
3 maart	Hospice Eesinge (Taizéviering)	18,00
3 maart	Vaartweek	98,63
10 maart	Eigen diaconie	114,55

Eigen gemeente

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
3 maart	114,30
10 maart	103,40

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

17 maart – *Stichting Anders bekeken*

Organiseert en ondersteunt activiteiten en projecten voor mensen met een visuele beperking ter verbetering van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfacceptatie, zodat meer regie over eigen leven kan ontstaan. Camino anders bekeken is een van de projecten. Dit project richt zich op wandelen met een visuele beperking, een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

24 maart – *Kerk in actie - Myanmar*

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie.

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar



Het is weer tijd voor de Paasgroet. Het beeld is deze keer gemaakt door Marjelle Barneveld en de tekst op de voorkant komt van Kees Stroop. Contactpersonen en buurtcoördinatoren brengen binnenkort bij alle leden en vrienden van onze gemeente deze paasgroet. Mocht u of jij de paasgroet niet hebben ontvangen voor 27 maart, kijk dan in de Gemeentegids najaar 2023 vanaf bladzijde 18 bij Buurtindeling en neem contact op met uw of jouw buurtcoördinator of contactpersoon. De paasgroet wordt dan alsnog bij u of jou thuis bezorgd.

Vlinder

Zie het leven om je heen,
bloeiend staat daar geel de narcis
die haar kleurige trompet blaast.
Hoor je eigen harteklop
die het levensritme meeslaat.
Diep geheim.
Dood en verrijzenis.

(Marijke de Bruijne, fragment uit: Licht, geluid, beweging, lied)

Interview met Willemijn van Schilfgaarde



Kun je wat over jezelf vertellen.

Oh, dat is wel een heel open vraag. Daar sla ik altijd een beetje van dicht. Wat is nou interessant voor anderen om van mij te weten, dat vind ik ingewikkeld. Nou, eh, ik kom uit een gezin met twee oudere broers en een jongere zus. Ik ben geboren in Mastwijkerdijk, gemeente Linschoten, maar opgegroeid vanaf mijn 5-de, in de buurt van Arnhem, in Oosterbeek. Ik was de oudste dochter en toen

mijn moeder uitviel heb ik veel overgenomen om het huishouden een beetje draaiende te houden. Mijn vader woonde toen doordeweeks in Den Haag en was alleen in de weekenden thuis. Mijn ouders zijn uiteindelijk, in stappen, gescheiden. Ik ben in Wageningen gaan studeren, cultuurtechniek, dat heet tegenwoordig landinrichtingswetenschappen. Maar toen ik klaar was ben ik meer in het beheer en onderhoud van de stedelijke gebieden terechtgekomen.

Relatie

Ik heb mijn ex-man Peter leren kennen op een boot, een zogenaamde platbodem. Zeilen en boten was al sinds mijn jeugd mijn passie. En voor een tocht met die platbodem, de Bruinvis, had hij was maat aan boord. We kregen een relatie en zijn in 1998 in Meppel gaan wonen. Ik werkte toen in Almere en Peter kwam uit Peize. Hij wou Drenthe niet uit dus het werd Meppel, het uiterste puntje van Drenthe haha.

Werk

Mijn eerste baan was bij de Gemeente Almere en na onze verhuizing ben ik begonnen bij de Gemeente Meppel als manager beheer en onderhoud. Ik had de reiniging, stratenmakers, plantsoenen, riolering en begraafplaats in mijn pakket. In 2007 is dit op een minder prettige manier gestopt en daarna ben ik coaching opleidingen gaan doen. Maar in het algemeen kun je zeggen dat ik erg goed ben in dingen organiseren, dat vind ik ook leuk om te doen. Ik organiseer nu allerlei activiteiten die bijdragen aan bewust en duurzaam (samen)leven. Dat is echt een drijfveer voor mij. Soms is dat

betaald, soms onbetaald. Ik ben momenteel aan het zoeken naar een juiste balans daarin, hoe ik zelf verder ga.

Wat is belangrijk in je leven?

Ik kom in beweging als ik onrecht zie, en dat zit dan in de manier waarop we met elkaar samenleven en hoe we onze omgeving exploiteren en leegroven. En mijn motivatie is dat we dat echt anders kunnen doen en dat we daar uiteindelijk allemaal gelukkiger van worden. Het gaat dan om meer oog hebben voor elkaars noden en behoeftes in plaats van het hele individualistische zoals onze maatschappij nu is. En het gaat dan om de bewustwording dat wij de natuur, de planten en de dieren, niet hebben gekregen om te exploiteren en uit te buiten maar dat wij als mens déél zijn van de natuur. Dat wij meer in verbinding met de natuur gaan leven.

Wat vind je een mooie eigenschap van jezelf?

Goh... eh, een sléchte eigenschap is dat ik mezelf niet zo heel erg waardeer. Een goede eigenschap, ik ben vrij analytisch, dat vind ik zelf wel prettig. Ik kan goed uitzoomen, om het grote verband te zien, en ook weer inzoomen naar praktische dingen/details, die dan concreet gedaan kunnen worden. Ik vind mijn nieuwsgierigheid ook wel een mooie eigenschap.

Kerkelijke betrokkenheid

Ik kom uit een gezin waar het geloof niet heel belangrijk was, dus ben eigenlijk niet-kerkelijk opgevoed. Zelf had ik wel interesse in de kerk, ging met vriendinnetjes mee naar de katholieke kerk en heb heel lang met Doopsgezinde kampen meegedaan. Toen we in Meppel kwamen wonen, kwam er iemand van het Erfdeel langs met een bosje bloemen en een welkom kaart, terwijl wij nergens ingeschreven stonden. Dat vonden wij wel heel mooi en besloten om eens te gaan kijken bij een viering. Daar werden we toen enorm hartelijk welkom geheten door Teun Knevel. De sfeer en de openheid sprak ons erg aan en we zijn eigenlijk nooit meer weggegaan. Wij zijn in 1999 ook getrouwd in het Erfdeel, in een zondagse viering. En onze beide kinderen zijn daar gedoopt, Merel in 2000 en Ruben in 2002. Ik ben zelf niet ingeschreven want ik heb nogal moeite met het instituut kerk. Daar liggen voor mij te veel dingen vast. Ik kijk graag met een open blik, ook naar de verschillende andere geloven. Ik denk dat we allemaal met dezelfde grondvragen bezig zijn.

Mijn rol binnen de OGM is een beetje complex, ik heb nogal wat taken. Ik ben diaken en dus ook kerkenraadslid. En vandaaruit hou ik me ook erg bezig met het samen op weg project naar een ruimzinnige gemeente, met de DoRe gemeente. Ik ben voorgaand gemeentelid (een vrolijk leerhuis van drie weken per keer) en ik organiseer samen met Klazien de Taizé vieringen. Verder ben ik nog lid van de taakgroep communicatie, doe de website, posters bij de deur etc. En wat praktische taken, beheer van de ruimtes, wat ik afstem met Trijntje, de voorraden van koffie en thee e.d.

Wat is jouw spreuk voor een tegeltje?

Ik heb er eigenlijk twee:

“Blijf dansen op de maat van het ogenblik” en

“Er is nooit een einde maar altijd een nieuw begin”

"Spelen" met en in verhalen.....

Spelen-derwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen is de kracht van bibliodrama.

En het kunnen oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken of inzichten geven op belangrijke momenten die bewust of onbewust spelen in je leven.

Open staan voor elkaars levens- en geloofservaringen is wenselijk.

Het aantal deelnemers is 8 tot 12.

Op donderdagavond 21 maart en 18 april is er nog bibliodrama.

Opgave bij Tjimmie van der Wal, 06-48765559 , of via de mail:

t.vanderwal.1@kpnmail.nl

start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45 u, in de DoRe-kerk, Vledderstraat

Ontmoeting met Mohammed Ahmed over zijn beleving als Moslim

Ineke Lommerts

Bij mij zit Mohammed, een 24-jarige jongeman uit Jemen. Helemaal precies op tijd stapt hij bij mij binnen voor een gesprek over de ramadan. Hij komt net uit Zwolle en vertelt vol enthousiasme dat hij een verblijfsvergunning voor vijf jaar heeft gekregen: 'I heard it today! Learning Dutch and study can start from now on!' Het is hartverwarmend hoe intens blij hij hiermee is. Ik vertel hem dat ik in dit gesprek vooral geïnteresseerd ben in zijn achtergrond, zijn moslim-zijn en zijn beleving van de ramadan. Ik leg uit dat dit artikel, dat hij eerst zelf nog te lezen krijgt, in ons kerkblad wordt geplaatst. Mohammed: 'Oh yes, I am agree.'

Een jaar en drie maanden geleden is Mohammed gevlucht uit Jemen. Zijn studie als oil- and gas-engineer moest hij stoppen, omdat er geen financiering meer voor was en de oorlogssituatie extreem onveilig voor hem werd.

Hij is opgegroeid in de moslimtraditie. Mohammed: 'It is so nice. I like it so much. There are so many problems and questions where the Islam helps me. Hij legt mij uit dat de Koran een systeem, een regime heeft. Een dag is daardoor systematisch, niet willekeurig. De regels, zoals vijf keer bidden per dag, helpt hem om 'in devotion and in respect' te leven. Het bepaalt zijn houding. Zijn problemen worden niet kleiner, maar hij ervaart kracht om verder te gaan. Daarbij is hij zich ervan bewust dat hij niet alles kan overzien wat Allah overziet. Dat zet zijn moeilijkheden in een ander perspectief. Naarmate het gesprek vordert, aarzel ik niet wat meer door te vragen over zijn persoonlijke geloof. Uit wat hij mij daarover vertelt, maak ik, met behulp van Google Translate Arabisch-Engels, op dat hij een sterke persoonlijke relatie met Allah ervaart. Hij gebruikt het beeld van de zwaartekracht: je weet zeker dat het er is, maar je ziet het niet. Tijdens de ramadan (van 10 maart tot 9 april) is er een patroon: vanaf zonopgang tot zonsondergang vasten en leven in geestelijke reinheid. Mensen die dat lichamelijk niet kunnen zoals zieken, ouderen en zwangeren, zijn uitgezonderd.

Mohammed vertelt mij dat het vasten bijzonder voor hem is. 'It is not only the process in the body but the process in my mind, that is important. I live as pure as possible. Als ik naar en concreet voorbeeld vraag, zegt hij: "When I am hungry I think about my people Jemen, who are hungry. And there comes a great gratitude over me. And then I feel the war from Allah.'

We besluiten het gesprek met nog een 'strong coffee with milk' voor Mohammed. Allebei, zeker, weer wat wijzer geworden.

(Uit *Gemeenteleven* februari maart 2024, Jan Wieringa zag dit interview in de kerk liggen toen hij wat tijd over had om te lezen.)

Kerk in actie?

Het lijkt een nobel gebaar, het kerkgebouw als uitgifte punt. Het is juist een positief signaal dat er minder voedsel beschikbaar komt vanwege het voorkomen van voedselverspilling. Tijd voor bezinning!



Vergeten wordt dat de overheid de belangrijkste veroorzaker is van armoede in Nederland. Het laatst gepresenteerde rapport is schokkend, van wetgever en rechter t/m uitvoerende ambtenaren zijn mede veroorzakers aan deze ellende. En de kerken? Het is alweer 14 jaar geleden dat ik als diaconaal-werker diakenen kon adviseren en we uithuiszettingen konden voorkomen. Als er een diaconale gift naar een voedsel uitgifte

punt ging, was daarbij gevoegd ook een brief "hulp onder protest". Ook stimuleerden we een koffietafel voor de bezoekers en tips om met de situatie om te kunnen gaan. Ook is er geen gedegen onderzoek naar het kostenplaatje van al dat vervoer en opslag van voedsel. En kun je ongezond voedsel wel voedsel noemen? Het is nu een bedrijfstak geworden die ook voor de vele vrijwilligers een zinvolle dagbesteding is, die daar veel waardering voor ontvangen.

Er zijn verschillende alternatieven zoals: een gemeentepas waarop geld wordt gestort die je kunt gebruiken in de supermarkt. Of bijna gratis voedselproducten die alleen te koop zijn voor de gemeentepas houder. Die hele voedselbank keten is aan herziening toe. Laten we als kerken niet automatisch meedoen aan deze vorm van liefdadigheid en de tijdelijke hulp koppelen aan heroriëntatie van deze bedrijfstak. Helpen onder protest moet de inzet blijven.

Hein van den Heuvel

Agenda

17 maart	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
18 maart	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
18 maart	meditatieavond	20.00-21.30 uur	kerkzaal
19 maart	avondgebed	19.30-20.00 uur	De Samenstroom
20 maart	vastenmaaltijd	18.00 uur	Mennozaal
21 maart	Beemdgangers	10.15-11.30 uur	De Beemd
21 maart	'Spelen' met verhalen	19.45 uur	Groenekamer
24 maart	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
25 maart	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
28 maart	viering	19.30 uur	kerkzaal
29 maart	viering	19.30 uur	kerkzaal
30 maart	viering	21.00 uur	kerkzaal
31 maart	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
week 14	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

17 maart: dhr. J. Van Belle

24 maart: dhr. Raang Iwema Boer

29 maart: Goede Vrijdag, **16.00 uur**, kerkdienst met Avondmaal



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

Datum	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koor/cantor	Koster	Misdienaar	Collectanten	Extra's
Zon	5 ^e zondag v.d. veertigdagentijd Lezingen: Jer. 31,31-34, Hebr. 5,7-9, Joh. 12,20-33								
17-03	10.00	Eucharistie	P. Wellen	H. vd Klaauw	Gemengd Koor	J. Mentink	Daniël/Nathan	nbn	Str. Aad
Di.19-03	18.30	Eucharistie	C. Cortés	---	Mt. 1,16.18-21.24a of Lc. 2,41-51a H. Jozef				
Zon	Palmzondag Lezingen: Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7, Fil. 2,6-11, Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39								
24-03	10.00	Eucharistie	P. Wellen	T. Hofland	De Stephannootjes	P. Krijnen	Harjan/Léon	Aad/Annet	
Don	Witte Donderdag Lezingen: Ex. 12,1-8.11-14, 1 Kor. 11,23-26, Joh. 13,1-15								
28-03	19.00	Eucharistie	C. Cortés	A. Klaassen	Gemengd Koor	G. de Boer	Mirthe/Simone	Emilien/Bosco	Str. Sab
Vrij	Goede Vrijdag Lezingen: Jes. 52,13 - 53,12, Hebr. 4,14-16; 5,7-9, Joh. 18,1-19,42								
29-03	15.00	Kruisweg	C. Cortés	H. vd Klaauw	P. Belt-Verweij	G. de Boer	Chizi/Nathan	---	
29-03	19.00	Kruishulde	P. Maes/M. Mentink/M. Lucassen		Gemengd Koor	E. Dusabe	Graag witte en gele bloemen meenemen		
Zat	Paaswake Verrijzenis van de Heer Lezingen: Gen. 1, Ex.14, Jes. 55, Rom. 6,3-11, Mc. 16,1-8								
30-03	21.00	Eucharistie	P. Wellen	M. Lucassen/ I. de Boer	Gemengd Koor	J. Mentink	Sophie/Niels/ Daniël/Simone	Aad/Annet	Str. Sab.
Zon	Eerste Paasdag Lezingen: Hand. 10,34a.37-43, Kol. 3,1-4, Joh. 20,1-9								
31-03	10.00	Woord+Comm	R. Schoemaker en T. Hofland		De Stephannootjes	G. de Boer	---	Emilien/Bosco	
Zon	2 ^e zondag van Pasen - Goddelijke Barmhartigheid Lezingen: Hand. 4,32-35, 1 Joh. 5,1-6, Joh. 20,19-31								
07-04	10.00	Woord+Comm	A. Klaassen en M. Overvliet		P. Belt-Verweij	P. Krijnen	---	nbn	KWD koffie

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl