



Bouwsteen#4

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 3, Nr. 4
16 februari 2024

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 1 maart 2024.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 28 februari 2024 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

4 februari Corrie Gertenbach
11 februari Ria en Hans Dunsbergen



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaarligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 18 februari, 10.00 uur, livestream 10.00 uur

*eerste zondag in de veertigdagentijd
gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente*

Voorganger: ds. Anneke van der Velde

Organist: wordt in de viering genoemd

Thema project: *Op weg naar Pasen
langs de 7 hoofdzonden*

Thema van de zondag: *Hebzucht en gulzigheid*

Collectes: worden in de viering genoemd



Zondag 25 februari, 9.30 uur

tweede zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: pastor Roelie Stevens

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Gerrit van Werven

Thema project: *Op weg naar Pasen
langs de 7 hoofdzonden*

Thema van de zondag: *Luiheid*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 3 maart, 9.30 uur

derde zondag in de veertigdagentijd

Voorganger: pastor Graddie Meijer

Voorgaand gemeenteleden: Wilma Heeres en Yoeri Emmaneel

Organist: Albert Hoekerswever

Thema project: *Op weg naar Pasen langs de 7 hoofdzonden*

Thema van de zondag: *Woede*

Collectes: Vaartweek

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

Bedankje

Zondagmorgen 11-02-2024 jl. werden wij verrast met een prachtig boeketje bloemen bezorgd door onze contactpersonen Jan Albert en Alie Kreuze naar aanleiding van een val van Ria op straat 13 januari jl. Met een gebroken bekken is het afzien. Hans doet wat hij kan en is daardoor ook beperkt in doen en laten. Dank voor uw meeleven. Hartelijke groet, Hans en Ria Dunsbergen

SAMEN VIJEREN

18 februari, gezamenlijke viering om 10.00 uur

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente. Deze viering begint om 10.00 uur. Op deze zondag begint ook het Veertigdagentijdproject.



Veertigdagentijdproject: Op weg naar Pasen langs de 7 hoofdzonden

De komende zes zondagen gaan we op reis langs de 7 hoofdzonden, eeuwen geleden door een paus geïntroduceerd. Het staat meestal niet op onze paklijst als we op reis gaan, maar als je het dan aangereikt krijgt, is het ook de uitdaging om de koe bij de horens te pakken. Geen omtrekkende bewegingen naar de deugden of verzachtingen door te spreken over ondeugden.

Als voorgaand gemeenteleden bespraken we de verschillende hoofdzonden. Zonde als 'niet tot leven komen'. Wat roept het bij ons op, zijn we het tegengekomen in onze persoonlijke ervaringen, hoe gaan we er mee om? Maar ook vragen over de maatschappelijke impact van het denken in of over zonden kwamen langs. Het waren mooie gesprekken, onderzoekend en open. Verrassend ook en soms gulzig en wellustig. Wij zullen er vast wat van terug horen en zien in de komende weken, bijvoorbeeld in de groeischikking en in de 'zondepaal' voorin de kerkzaal. Ook in de liturgie klinkt het door. Met een lied wat we nog niet zo vaak zongen.

Het refrein roept op om elkaar tot levenszegen te zijn:

*Gaan wij onze wondere wegen
door de wereld, door de tijd,
om elkaar tot levenszegen
zo nabij als God te zijn.*

Gaan jullie mee op reis langs de 7 hoofdzonden die we vaak ervaren als struikelstenen, maar die ons ook op weg kunnen helpen om elkaar tot levenszegen te zijn?

Werkgroep vieren en voorgaand gemeenteleden

(NB. Voor iedereen die het thuis wil oefenen is de basis liturgie als bijlage meegestuurd.)

Groeischikking: een gebroken wereld

Opnieuw heeft de taakgroep Liturgisch bloemschikken zelf een groeischikking mogen bedenken bij het Veertigdagentijdproject over de zeven hoofdzonden. Bij hoofdzonden kun je ook denken aan stoorzenders en struikelstenen. Eén van de gevolgen van de zeven hoofdzonden is een gebroken wereld in duisternis.

In de basis van de groeischikking worden de zeven hoofdzonden verbeeld met zeven brokken grind oftewel struikelstenen. Scherven van terracotta verwijzen naar een gebroken wereld en uitgebloeide toortsen naar duisternis.

Op 18 februari symboliseren judaspenning en hooi de hoofdzonden hebzucht en gulzigheid. Judaspenning verwijst ook naar verraad en hooi naar het tevergeefs streven naar rijkdom en overvloed.

Op 25 februari vormen korenaren met hun verwijzing naar het vele werk van zaaien, maaien en oogsten een contrast met de hoofdzonde luiheid.

3 maart, Taizéviering

Op zondag 3 maart is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

Huispaaskaars

Dit jaar kun je je huispaaskaars zelf bestellen bij Boca Kaarsen, www.boca.nl Klik op 'Producten – WEBSHOP' en maak een eigen keuze uit het volledige aanbod. Er zijn verschillende thema's, kleuren en maatvoeringen. Je bestelling wordt thuisbezorgd. De uiterste besteldatum van huispaaskaarsen is maandag 26 februari.

Interkerkelijke avondgebeden in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt er iedere dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed gehouden. Deze interkerkelijke avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel. Het thema is: Ontmoeting met Jezus. Deze interkerkelijke avondgebeden worden georganiseerd door Missie in Meppel.

Avondgebed

Datum: 20 februari.

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur.

Plaats: De Samenstroom.

Avondgebed

Datum: 27 februari.

Tijd: 19.30 uur-20.00 uur.

Plaats: De Samenstroom.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

We denken aan hen die door zorgen om gezondheid, financiën of toekomstperspectief het prille voorjaar wel zien ontluiken, maar er niet echt van kunnen genieten. Mogen zij en wij allen ervaren dat ons leven gedragen wordt door zachte krachten en thuis mag zijn in de liefde van elkaar en van de Ander.

Buurtgesprekken over thema gastvrijheid zijn goed verlopen

De Buurtgesprekken "nieuwe stijl" zijn de afgelopen weken gehouden op vier verschillende tijdstippen met elk een wat andere opzet: een ochtend met lunch, een avond met maaltijd vooraf, een middag met hapje en drankje en een avond met hapje en drankje. Voor elke bijeenkomst was een goede belangstelling; in totaal hebben zo'n 60 mensen aan de gesprekken deelgenomen. Hieruit spreekt opnieuw de betrokkenheid van velen bij onze gemeente.

Harmen Jansen leidde de gesprekken ook al was zijn formele aanstelling als interim-predikant net afgelopen. Hij had deze bijeenkomsten ook met de Werkgroep Omzien voorbereid en het is echt fijn geweest dat hij dit nog op zich heeft genomen. Dank Harmen! De gesprekken over gastvrijheid zijn ingeleid met het verkennen van de typering van de diverse generaties, de babyboomers, de generatie X (verloren generatie), de pragmatische of patatgeneratie, de generatie Y (millenials), de generatie Z (digital natives) en hoe verschillend door hen tegen de wereld, het leven en de kerk wordt aangekeken. Het was mooi dat er zoveel punten en typering herkend werden ook bij onszelf. Besef van verschillende houdingen en behoeften in onze gemeenschap drong door. Vervolgens is aan de hand van een tiental stellingen met elkaar in groepjes gesproken over hoe gastvrij wij als geloofsgemeenschap denken te zijn voor "de ander", iemand van een andere generatie dan wijzelf. Hoeveel ruimte willen en kunnen we bieden? Het is mooi en goed dat er de vrijheid en veiligheid bleek te bestaan dat het gesprek soms best prikkelend mocht zijn. In de Werkgroep Omzien zullen wij de opmerkingen en resultaten uit de buurtgesprekken verder bespreken en er plannen en suggesties uit destilleren voor de toekomst.

De waardering voor de buurtgesprekken in deze vorm was groot. En daaraan heeft niet alleen Harmen bijgedragen, maar zeker ook Attie en Jan Wieringa én hun dochter Elja; zij hebben op fantastische wijze de catering op zich genomen. Ook dank aan Gerda Otter voor haar bijdrage aan de avondmaaltijd.

We kijken met een goed gevoel terug op deze buurtgesprekken.

Vacature ingevuld

Via deze weg laten we weten dat de vacature voor buurtcoördinator in de Oosterboer weer is ingevuld. Feikje Veenstra is contactpersoon in deze wijk en neemt nu de taken van buurtcoördinator ook op zich.

De Werkgroep Omzien

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 19 februari.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Filmavond

Film: De acht bergen.

Datum: woensdag 28 februari.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Informatie bij Tjimmie van der Wal: tel. 06-48765559;

e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl

Meditatieavond

Datum: maandag 4 maart.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

SAMEN DELEN

Vastenmaaltijd



Datum: woensdag 21 februari.

Dagmenu: soepmaaltijd en een toetje.

Voor broodjes, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Vraag: Wie kookt er een pan soep voor 6 personen?

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd *voor maandag 19 februari* bij: kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322.

Vastenmaaltijd



Datum: woensdag 28 februari.

Dagmenu: stamppottenbuffet en een toetje.

Voor een toetje wordt gezorgd.

Vraag: Wie maakt er een stamppot voor 6 personen?

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd *voor maandag 26 februari* bij: kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322.

Vastenmaaltijd



Datum: woensdag 6 maart.

Dagmenu: pastamaaltijd en een toetje.

Voor pasta, salade en een toetje wordt gezorgd.

Vraag: Wie maakt een pastasaus voor 6 personen?

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor *maandag 4 maart* bij: kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322.

Uit de kerkenraad

Op 6 februari jl. hadden we een kerkenraadsvergadering waarbij ds. Betsy Nobel voor het eerst aanwezig was. Een nieuwe start voor haar en voor ons een soort 'door-start'. We hebben op 27 februari as. een inspiratieavond gepland met 'gastvrijheid' als thema. Deze avond is bedoeld voor werkgroep leden en voor de leden van de kerkenraad. Betsy zal deze avond ons begeleiden.

Afscheid ds. Harmen Jansen

Op 1 februari is ds. Harmen Jansen gestopt als interim-predikant in onze gemeente. Hij is opgevolgd door ds. Betsy Nobel. Op de gemeenteavond hebben we hierbij stil gestaan. Ook is toen aangegeven dat Harmen nog de buurtgesprekken zou begeleiden. Als dat is afgerond, is hij nog enkele keren voorganger in een viering waarbij de viering op 5 mei zijn laatste bijdrage zal zijn aan onze gemeente als gastpredikant. We hebben met Harmen afgesproken dat we op een passende manier hierbij stil staan, in ieder geval dat Harmen door de gemeenteleden kan worden bedankt bv. door middel van een handdruk. We komen er als kerkenraad op terug hoe we dat denken te organiseren.

Bevestigingsviering 11 februari 2024



Zondag 11 februari jl. is in de viering ds. Betsy Nobel aan onze gemeente verbonden als voorganger en is ze bevestigd door ds. Harmen Jansen, onze interim predikant.

De viering was voorbereid door Harmen Jansen en Betsy Nobel in samenspraak met Eric Moen. Eric was ook voorzitter van de beroepingscommissie en dat in combinatie met het voorgaand gemeentelid-zijn in deze viering, maakte de cirkel rond. Helaas moest Erik om gezondheidsredenen afzeggen en Wout Zilverberg heeft hem vervangen. *De Opstap* was deze keer een interview met Harmen. Op de vraag van Wout hoe Harmen terugkijkt op zijn periode

in onze gemeente vielen drie kernwoorden: Opluchting, dankbaar en uitdaging. Harmen lichtte dat als volgt toe: Opluchting dat er een nieuwe predikant gevonden is en ook nog in de periode dat hij, Harmen, definitief zou stoppen omdat hij met emeritaat gaat.

Dankbaar voor wat deze functie in onze gemeente hem gebracht heeft, de ontmoeting met onze gemeente. Uitdaging voor hemzelf en voor de gemeente waar beide nu voorstaan. Harmen in een andere levensfase en de gemeente doorgaan met een nieuwe voorganger.

Het interview van Wout en Harmen ging naadloos over naar de bevestiging van Betsy door de woorden van Harmen: "Nu het meest ambtelijke van de bevestiging". Betsy antwoordde volmondig met een "Ja, dat beloof ik" op de vraag aan onze gemeente gekoppeld te willen worden met alles wat daar al of niet vertrouwelijk bij hoort.

De viering ging verder met de liturgie waarbij Betsy waarbij de Evangelielezing in eerste aanblik niet meteen het ideale thema lijkt voor viering waarin een nieuwe voorganger wordt bevestigd; een man met huidziekte die buiten de gemeenschap geplaatst is. In de overdenking legt Betsy het accent op onze focus. Kijk, net als de zieke man, naar wat wel kan, wat haalbaar is. Maak het niet te breed. Soms moet je om iets te bereiken, even af te wijken van de bestaande gewoonten. In een Messiaanse geheimenis focus je op de ander, op wat je wil en dat hoeft niet breed uitgemeten. Samengevat: Raken en geraakt worden.

Na afloop van de viering konden we konden wij als gemeente zowel Harmen als Betsy de hand drukken.

Andere mededelingen

De jaarrekening van 2023, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is ondertekend. Op dit moment loopt de actie Kerkbalans nog.

De werkgroep 'Vieren' heeft mededeling gedaan over de plannen van de vieringen in het komende kalenderjaar. In de kerk-school vieringen, welke Meppel-breed op dezelfde zondag worden gehouden, zijn wij als Oecumenische Gemeente Meppel gekoppeld aan het Kindcentrum Kornalijn (Emmastraat). Deze viering is in het najaar gepland en ds. Betsy Nobel zal voorgaan.

Met een aantal kerken of kerkgenootschappen in onze Ring, praten we over het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon of personen. Het is een wettelijk verplichting om iemand hiervoor te benoemen. We zitten in de fase van verkennen van mogelijkheden omtrent aanstelling, bereikbaarheid, inhoudelijke taken en dergelijke. We komen hierop terug als er concrete duidelijkheid is.

Afgelopen dinsdag 13 februari zijn we als kerkenraden DoRe en OGM weer bij elkaar geweest. Het was een goede bijeenkomst. Gaandeweg verbreden we onze samenwerking en verkennen we het proces om te groeien naar een ruimzinnige gemeente.

Twee datums: Save the date.

Op **7 juni** is de voorstelling de Poppenspeler van Warschau georganiseerd.

In de nacht van zaterdag **15-16 juni** staat de Nachtwandeling op het programma.

Uiteraard volgt t.z.t. meer informatie, maar de datum mag alvast worden genoteerd.

Even voorstellen (2)

Nadat ik in de vorige Bouwsteen heb verteld hoe ik bij de OGM terecht ben gekomen en wat ik de komende twee jaar ga doen, is het nu tijd voor een wat meer persoonlijke kennismaking.

Ik werd op 12 februari 1963 geboren als oudste kind van het gezin. Na mij kwamen nog een zusje en een broertje. Helaas is mijn broertje al jong overleden. Het bijzondere was dat ik in een schippersgezin werd geboren, dat betekende dus ook dat ik toen ik leerplichtig werd, naar een internaat voor schipperskinderen ging in Vreeswijk (tegenwoordig Nieuwegein). Meppel was één van de plaatsen waar wij met het schip nogal eens kwamen en ik herinner me dan ook nog een Meppeldag van toen.

Na de HAVO ging in naar de Pedagogische academie, want ik wilde altijd al juf worden. Toen ik was afgestudeerd was er echter nauwelijks werk in het onderwijs en ging ik voorlopig als groepsleidster werken op het internaat waar ik zelf gewoond heb. Ik voelde me thuis in de Samen op Weg kerk in Nieuwegein Zuid. Er waren veel jongeren, onder andere op het jongerenkoor en op de soos. We hadden ook een leerhuisgroep, waar stevig werd gestudeerd. Hierdoor en door de godsdienstlessen op de PA werd ik steeds nieuwsgieriger naar theologie en ook het vak van dominee ging me steeds meer trekken, dus besloot ik na vijf jaar werken weer aan de studie te gaan. Inmiddels had ik Erik ontmoet en waren wij getrouwd.

Toen ik 34 was, rondde ik mijn studie af en hadden we inmiddels ook onze twee oudste dochters gekregen. Al gauw kreeg ik een beroep in Terwolde-De Vecht en daar ben ik 23 jaar gebleven. Hier werd ook onze derde dochter geboren. We hebben daar, met alle uitdagingen die er ook waren, zowel in het werk als in het gezin, een goede tijd gehad. De rol van dorpsdominee beviel me wel en in 2018 werd ik daarom ook dorpskerkambassadeur voor het midden van het land. In 2021 waren alle kinderen de deur uit en het leek me mooi om nog een keer naar een andere gemeente te gaan. Dat werd IJhorst en De Wijk, waar ik met veel plezier werk. Nu dus in combinatie met de OGM. Het woord "ruimzinnig" zoals dat binnen de OGM gebruikt wordt past ook bij mij. Ik vind het mooi om om te gaan met mensen van allerlei slag. Ik ben redelijk bekend met de breedte van de kerk en voor mij is het heel belangrijk dat we met respect omgaan met elkaars geloofsovertuigingen. Als dominee ben ik me door de jaren heen ook steeds vrijer gaan voelen om in dat veelkleurige palet mijn eigen positie in te nemen, zodat ik ook zelf kan zeggen wat voor mij belangrijk is in het geloof. Als mens en als theoloog wil ik graag met beide benen in het leven en in de samenleving staan. Ik hou van studeren en me te verdiepen in theologische boeken, maar ik zoek altijd naar de praktische verbinding. Ik ga graag voor in kerkdiensten en raak nooit uitgeluisterd naar de levensverhalen van de mensen die ik tegenkom en met wie ik een stukje mag oplopen. Zo zal ik in de komende jaren ook u ontmoeten. Spreek me gerust aan, als u vragen heeft of graag een bezoekje wilt.

Een hartelijke groet,

Ds. Betsy Nobel

betsynobel1963@gmail.com tel. 0522 785594

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
4 feb	Ziekenpastoraat Groningen	107,50
4 feb	(Taizé) Hospice Eesinge	13,50
11 feb	KIA Colombia	156,05

Eigen gemeente

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
4 feb	87,57
11 feb	136,35

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

18 februari – *onder verantwoording van DoRe*

Het doel wordt in de viering kenbaar gemaakt, ongetwijfeld een goed doel.

25 februari – *Noodfonds*

Door een aantal keren per jaar te collecteren voor het noodfonds kunnen we vanuit de diaconie een bijdrage doen bij acute hulp in noodsituaties. Denk aan aardbevingen, overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten en hulp in oorlogsgebieden. Met uw bijdrage kunnen wij een 'spaarpot' aanleggen voor deze situaties en hoeven we niet ad-hoc het collecterooster aan te passen als nood zich voordoet.

Uit het college van kerkrentmeesters

Beste gemeenteleden, vrienden van de oecumene,

In de dienst van 11 februari mochten wij de (voorlopige) opbrengst van de actie kerkbalans 2024 met u delen. De actie heeft een bedrag van 77.000 euro opgeleverd en hiermee zijn we, als kerkrentmeesters, ontzettend blij en dankbaar. Een prachtig resultaat waar we met z'n allen ook best trots op mogen zijn.

Door deze opbrengst kunnen alle op stapel staande plannen en activiteiten binnen onze oecumenische gemeente dit jaar worden uitgevoerd en dat is natuurlijk heel fijn. Als kerkrentmeesters zijn we ook veel dank verschuldigd aan onze contactpersonen want mede door hun inzet is de actie kerkbalans zo'n succes geworden.

De kerkrentmeesters

Uit de taakgroep Communicatie

De inleverdatum van kopij voor de Bouwsteen met informatie over vieringen en overige activiteiten in de Veertigdagentijd is woensdag 28 februari. De uiterste inleverdatum van kopij voor de Bouwsteen met informatie over de Stille of Goede Week en Pasen is woensdag 13 maart.

Vlinder

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

(Marijke de Bruijne)

Groet van een voorbijganger

Voor elke voorganger komt er een moment van afscheid. Waarschijnlijk is er nog niet vaak in de kerkgeschiedenis van Meppel een predikant al binnen twee jaar vertrokken. Maar bij een interim-aanstelling is dat de bedoeling. En het leek zelfs even dat dit moment al in het afgelopen najaar zou aanbreken. Nu is het echt zover. Langzaam maar zeker verdwijn ik uit beeld. En dat is niet erg! Het is fijn dat collega Betsy Nobel het stokje overneemt en dat ze het onder een ander voorteken mag doen. Want na twee jaar kunnen we gerust zeggen dat de Oecumenische gemeente Meppel geconsolideerd is op de nieuwe plek, in gewijzigde vorm, in een veranderde samenstelling en met een andere naam. De gemeente staat als een huis, in meer dan een betekenis van dit gezegde. U durft het avontuur aan te gaan van samenwerking met de DoRe-gemeente onder hetzelfde dak. De organisatie loopt soepel en er gebeuren veel mooie en goede dingen, dankzij de inzet van veel gemeenteleden. De acceptatie is ook gegroeid dat sommige dingen uit het verleden niet zomaar terugkomen, zoals veel kinderen of veel bewoners van het Erf in de kerk, of een klassieke liturgie in een prachtige oude kerk met monumentaal orgel.

Het was een mooie ervaring om in deze rol bijna twee jaar met jullie op te trekken. Ik heb me steeds heel welkom gevoeld, bij alle gesprekken aan huis en in de

vergaderingen en andere ontmoetingen. Er was veel vertrouwen en ik kon zijn die ik was. Bijzonder, om zoveel stevige motivatie te zien om de eigen 'missie in Meppel' gestalte te geven, in vieren en omzien, in diaconale betrokkenheid op de wereld dichtbij en ver, in ontmoetingen van inspiratie en meditatie, in evenementen samen met anderen. Ik heb dankzij het werk in Meppel de bundel 'Zangen van zoeken en zien' intensiever leren gebruiken. Het begrip 'voorgaand gemeentelid' begint in een andere gemeente waaraan ik nog verbonden ben nu ook ingeburgerd te raken. En de fantastische ontmoetingsmaaltijden blijven ook onvergetelijk.

Het is het lot van de voorbijganger dat ook de persoonlijke pastorale contacten weer worden verbroken. Sommige waren heel diepgaand. Dan voelt afscheid ook als verraad. Ik laat jullie in de steek. Maar daarom ben ik bij en dankbaar dat de gemeente vooralsnog geen last heeft van de toenemende schaarste aan voorgangers die daarvoor zijn opgeleid. Jullie gaan samen met Betsy vast een goede tijd hebben. 'Nu wij uiteen gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit.' A Dieu!

Harmen Jansen
dshjansen@gmail.com

Interview met Geert Welbergen



Iets over mijzelf en mijn werkzame periode

Ik ben in een eenvoudig gezin, in een duplexwoning, in 1947 in Meppel geboren. Na de Mulo brak een periode aan om werk te zoeken en om het gezinsinkomen te verbeteren. Ik begon met



Door Nids Karadrop - Eigen werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-05-20_20.45.40

eenvoudig administratief werk bij de busmaatschappij DVM (Drentse Vervoer Maatschappij). Met een onderbreking in 1967 door militaire dienstplicht, waar ik medisch verpleegkundige werd. Ik heb dit werk mogen

uitvoeren bij de stoottroepen in Ermelo tot mijn diensttijd er na 17 maanden op zat. Terug bij de busmaatschappij heeft ervaring op de werkvloer mij geleerd goed te luisteren naar de mensen (inspraak chauffeurs bij het maken van het dienstrooster). Ik volgde een hbo-opleiding bij het Nederlands Vervoer-wetenschappelijk Instituut. Na diverse functies zoals de planning en chef vervoer werd ik uiteindelijk Business Unit Manager Zuid (zuid Drenthe, noord Overijssel en de Noord Oost Polder) Bij het aantreden van een nieuwe directeur werd ik door verschil van inzicht met hem in 1998 bij een fusie met het bedrijf Arriva boventallig verklaard. Ik vermoedde dat mijn kritiek op deze directeur een reden was tot mijn ontslag. Ik startte een adviesbureau voor kleinschalig Openbaar Vervoer. Ik heb 1½ jaar in Zuid-Limburg gewerkt aan de opzet van beter openbaar vervoer. Op een gegeven moment werd ik op aandringen vanuit Arriva (met een andere directeur) in 2001 weer aangenomen. Na 2½ jaar commercie en aanbestedingen ging ik met de VUT in 2004.

Huwelijk

Ik heb Geke op het werk leren kennen in 1970. We zijn in 1976 getrouwd. Op het werk was onze relatie aanvankelijk niet bekend. Tot iemand buiten werktijd ons samen in de stad tegenkwam. In een uitgebreid Sinterklaasgedicht van de afdeling werd dat bekend gemaakt. We woonden eerst in Koedijklanden. In 1979 woonden we op de Bezettingslaan. We hebben ons toen bij het Erfdeel aangesloten. In 1989 zijn we verhuisd naar Engelgaarde. Vanaf 2020 wonen we in een appartement in de stad.

Kerk en samenleving

Ik heb als diaken van 1978 tot 2000 vele (hoofdzakelijk) bestuurlijke functies bekleed. In 1980 kwam ik als diaconaal vertegenwoordiger in het bestuur van het Diaconessenhuis terecht. Dat heb ik 8 jaar gedaan. Vervolgens werd ik bestuurder van het Hervormd Begrafenisfonds. Kleine begrafenisfondsen fuseerden tot grotere ondernemingen. Ik werd later diaken met een opdracht als penningmeester van het Irenehuis.

Er kwamen ook fusies van het Irenehuis, met Reestoord en het ABC huis tot de Stouwe. Ik ben toen een jaar teruggetreden en kwam daarin na een vacature weer terug in de raad van toezicht. Er was een tweehoofdige directie. Later werd ik voorzitter van de klachtencommissie.

Het Erfdeel

Rond 1999 (mijn werkloze periode) werd ik naast het diakenschap ook scriba van het Erfdeel. Wij hebben de hele geschiedenis van het Erfdeel meegemaakt.

Ik zat vanaf de oprichting van de stichting OKE (Oecumenische Kerk) in de kerkenraad. OKE was het financieel contact met de stadskerk(en).

In 2004 werd ik gevraagd bij de notaris te komen, vanwege de PKN-fusie. Daar werd bij de notaris de akte getekend, met behoud van de stichtingen.

Nadien is gebleken dat het bestaan van de stichtingen de Gereformeerde tak altijd onwelgevallig was. Dat bleek bijv. uit het feit dat de lening aan het Erf zonder overleg werd opgezegd. Ik heb altijd gewaarschuwd dat men vanuit de stad de poten onder onze stoelen aan het doorzagen was.

Mij zit dwars dat het legaat - eens geschonken aan Het Erfdeel - nog altijd niet ter bestemder plekke is beland.

Een verschil van inzicht hierover binnen PG Meppel en de Stichting OKE blokkeert de procedure die recht doet aan de Oecumenische Gemeente en de erflaters, die in het volste vertrouwen een deel van hun vermogen hebben geschonken aan het Erfdeel, c.q. de OGM en dat ook notarieel hadden vastgelegd.

Hoe ervaar je deze tijd veraf en dichtbij?

Met het klimaat gaat het niet de goede kant op.

De dreigingen die in de wereld een rol spelen, zoals Oekraïne, en Gaza geven geen goede vooruitzichten. Het is daar al jaren strijd en ellende. Ik word geraakt door wat de huidige machthebbers allemaal teweegbrengen.

Er gaan filmpjes rond waarin de mogelijke volgende president van Amerika gekenschetst wordt als Gods gezondene in deze wereld om ons te redden. Ik denk dan: "mensen, gebruik je verstand". Het is toch verschrikkelijk dat je op die manier wilt werken en daarmee bezig wilt zijn.

Kijk ook eens naar bepaalde populistische partijen in Nederland. De leiders hebben een heel grote mond over andersdenkenden.

Wij kunnen er niets aan doen. Maar je kunt wel op elkaar letten. Let op je medemens. Daarom ben ik ook penningmeester van de stichting Kleine Noden en het Hospice. Ik ben blij dat dit soort goede dingen hier ter plaatse door kunnen gaan.

Kerk zijn vroeger en nu

Ik was van huis uit Hervormd. Hervormd was overigens vrij strak in de leer. Geke was Gereformeerd. Haar ouders waren met onze vriendschap op dit punt niet zo happy. Ze hadden een bepaalde beeldvorming. We hebben het gelukkig goed met elkaar kunnen bespreken.

Daarom ben ik ook zo blij dat we nu de Oecumenische gemeenschap hebben. Geen aparte hokjes. Ik zie daarin voor de kerk de toekomst.

Wat staat er op jouw tegeltje?

Eerlijkheid duurt het langst

Jan Varkevisser

Agenda

18 februari	gezamenlijke viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
19 februari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
19 februari	meditatieavond	20.00-21.30 uur	kerkzaal
20 februari	avondgebed	19.30-20.00 uur	De Samenstroom
21 februari	vastenmaaltijd	18.00 uur	Mennozaal
25 februari	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
26 februari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
27 februari	avondgebed	19.30-20.00 uur	De Samenstroom
28 februari	vastenmaaltijd	18.00 uur	Mennozaal
28 februari	filmavond	19.30 uur	Mennozaal
29 februari	werkgroep Omzien...	19.30 uur	op afspraak
3 maart	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
3 maart	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
4 maart	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
4 maart	meditatieavond	20.00-21.30 uur	kerkzaal
5 maart	avondgebed	19.30-20.00 uur	De Samenstroom
6 maart	vastenmaaltijd	18.00 uur	Mennozaal



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

18 februari: ds. Anneke van der Velde, gezamenlijke viering met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**

25 februari: mevr. Visser

3 maart: dhr. J.T. Hertog



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>



Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl