

Inspiratie en Bezinning



Ga je mee ?

**Activiteitenprogramma 2023 – 2024
Meppel**

| Inhoud: | Pagina: |
|--------------------------|----------------|
| Inleiding | 3 |
| Inspiratie en bezinning | 4 |
| Lezingen | 9 |
| Leerhuis | 12 |
| Ontmoetingsbijeenkomsten | 13 |
| Filmavond | 17 |
| Contactgegevens | 20 |

Beste lezer,

Wat fijn dat je interesse toont voor het programma voor inspiratie en bezinning!

En met de uitnodiging “Ga je mee ?” hopen wij dat de thema’s en onderwerpen je inderdaad aanspreken om mee te doen in ontmoeten, met elkaar eten, met elkaar in gesprek komen, nadenken en meedoen of meekijken en luisteren. Ook willen wij je uitnodigen – misschien zelfs wel voorzichtig “oproepen” – om eens iets anders dan je gewend bent te gaan doen: Ga je mee om het eens van een ander gezichtspunt te bekijken? Laat je eens op “het andere been” zetten; ga mee om te ontdekken of het je verrijkt, met vragen of met antwoorden of met iets daar tussenin. En natuurlijk mag je de vraag “Ga je mee ?” ook zélf een ander stellen wanneer je van plan bent aan iets deel te nemen.

Bij gespreksgroepen kan de indruk bestaan dat als je daaraan wilt meedoen, dat je dan ook iets zinnigs “moet” kunnen inbrengen. Nou, die indruk is onjuist. Je mag bij ons ook meedoen door er gewoon te zijn en te luisteren, iets in je opnemen. Bovendien: wanneer je (dan toch) iets wilt zeggen, weet dan dat dat ook met veel onzekerheid mag. In een ander verband ben ik de uitdrukking “samen stamelen” tegengekomen en daar ben ik wel van gaan houden. Voor mij drukt het uit dat niemand het (beter) weet (of hoeft te weten) en dat je al zoekend mag spreken, zoekend en onderzoekend naar iets dat ruimte biedt, licht geeft, helderheid.

De activiteiten die je hier aantreft worden aangeboden door de Doopsgezinde, de Remonstrantse en de Oecumenische Gemeenten. Ook de R.K.-Parochie Heilige Drie-eenheid in Meppel is betrokken. Er zijn nog andere activiteiten in ontwikkeling en bovendien zal via de informatiebladen en websites van de gemeenten en parochie melding worden gemaakt van actuele programma’s of tentoonstellingen elders waaraan een gemeenschappelijk bezoek gebracht kan worden. Houd die dus ook in de gaten; ook voor eventuele wijzingen.

Namens de voorbereiders,
Arnold Heijblom

Inspiratie en bezinning

Gespreksgroep 'Het goede leven'

Op Harvard University werd 80 jaar lang onderzoek gedaan naar geluk. 'Het goede leven' beschrijft op een toegankelijke manier de resultaten en laat zien dat geluk afhankelijk is van andere dingen dan wij soms op het eerste gezicht denken.



Het boek, geschreven door Robert Schulz en Marc Waldinger bevat de onderzoeksresultaten van de Harvard Study of Adult Development, het langstlopende onderzoek ter wereld over de vraag waarom sommige mensen langer leven dan anderen.

Waldinger en Schulz laten zien wat goed leven is en leren ons hoe we ons geluk kunnen bevorderen. Geluk staat niet gelijk aan succes of hoeveel geld wij hebben, maar is van andere dingen afhankelijk.

We combineren dit boek met gedeelten uit het boek 'Troost' van Michael Ignatieff. Hierin lezen we hoe mensen door de eeuwen heen troost hebben gezocht voor wat hen overkomt in het leven. Wat zegt dat over 'het goede leven'?

We lezen gedeelten uit bovenstaande boeken, en relateren de bevindingen aan onze eigen ervaringen in het leven.

De gespreksgroep wordt geleid door Anneke van der Velde.

Data: 8 januari, 12 februari en 11 maart.

Tijd: 19.30 uur Mennozaal



Gespreksgroep “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid”

Ouder worden een gunst of een kunst. Dat was het onderwerp van de gespreksochtenden van het vorige seizoen. De groep heeft de wens uitgesproken om zich nog verder te verdiepen en te spreken over dit thema. Er is gekozen voor “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid”.

Aan de hand van boeken als “Tegen de zon in kijken” (Irwin D. Yalom) en “Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.” (Rene Gude) en teksten uit de Bijbel en uit poëzie gaan we in gesprek. De boeken hoeven niet zelf aangeschaft te worden.



Data: 10 oktober, 26 januari, 12 maart.

Tijd: van 9.45 uur tot ongeveer 12.00 uur

Wenselijk is een opgave voor deelname bij Tineke Weidema-Bos, tel.: 06 283 245 45; e-mail: tinekeweidema@kpnplanet.nl

Meditatie

Aan de hand van muziek, tekst, woord of beeld gaan we in de meditatiegroep met elkaar de stilte zoeken. Echte stilte kennen we niet zo goed. We ervaren stilte soms als leegte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we vaak de neiging hebben de stilte te ontvluchten. Stilte schept ruimte voor een andere aanwezigheid. God spreekt niet met stemverheffing, maar vaak zachtjes en subtiel. Stilte kan veel in beweging zetten. Wie langer stil is, merkt dat de weerstand tegen stilte omslaat in blijdschap en rust. Wie met ons mee wil mediteren is van harte welkom.

De bijeenkomsten zijn op maandagen van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kerkzaal aan de Vledderstraat 20. Iedereen is welkom, maar tevoren aanmelden is noodzakelijk. We vragen voor deze avond een kleine bijdrage van € 2,- per persoon.

De data voor dit najaar zijn: 4 en 25 september, 9 en 30 oktober en 13 november. Voor januari t/m april bepalen we later weer 5 avonden.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar de scriba Info@oecumenischegemeentemeppeel.nl

Taizé-vieringen

Taizé vieringen zijn vespers op zondagavond in de sfeer van Taizé. De vieringen die hebben het karakter van een vesper met liederen uit Taizé, een psalm, een korte tekst en stilte. Op deze manier ontstaat een moment van rust en inkeer. Een moment van thuiskomen bij jezelf. Stilte is belangrijk in deze vieringen. Vanuit Taizé wordt hierover gezegd: “God heeft een stem van zuivere stilte gekozen om te spreken. De stilte maakt ons klaar voor een nieuwe ontmoeting met God. In de stilte kan het woord van God doordringen in de verborgen uithoeken van ons hart. Op een nederige maar trefzekere manier brengt stilte ons tot liefde”.

Data 2023: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december

Data 2024: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april en 5 mei

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Willemijn van Schilfgaarde tel. 06-20049826 (Contactpersoon)

Klazien Tempelaar

Eucharistieviering Gregoriaans gezongen

Op 8 oktober 2023 is om 10.00 uur een Gregoriaans gezongen Eucharistieviering in de St. Stephanuskerk van de RK-parochie Heilige Drie-eenheid aan de Comm. de Vos van Steenwijkstraat 30. Er zal in de informatiebladen en lokale media nog aandacht voor komen.

“Spelen” met en in verhalen.....

Spelenderwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen, dat is de kracht van bibliodrama. Je ervaart en voelt dat die verhalen van zoveel eeuwen geleden vandaag nog steeds waar zijn, dat ze over jou en u en mij gaan, wijsheidsverhalen. En het kunnen oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken of drempelmomenten die bewust of onbewust spelen in je leven.

Tjimmie: “In het therapeutische centrum in Hattem heb ik jarenlang bibliodrama geleid. Daar zijn ook veel jonge mensen. Zij zeggen na een bibliodrama dat zij anders naar het bijbelverhaal kijken. Ze zeggen dat ze zichzelf er beter door leren kennen en ervaren hebben wat geloof voor hen betekent.

Ik zou zeggen: mis het niet!! “

Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk dat we open kunnen staan voor onze eigen innerlijke levens- en geloofs-ervaringen en die van de medespelers.

Bibliodrama kan gespeeld worden met 8 tot 12 deelnemers.

Aanvankelijk was er keuze uit de avond of de middag.

Omdat er weinig belangstelling was voor de middag zijn de bibliodrama's nu alleen op de donderdagavonden van 15 februari, 21 maart en 18 april. Opgave mag voor alle drie tegelijk, of per keer.

Data: donderdagavond: 15 februari, 21 maart en 18 april 2024
start 20.00 uur; inloop en koffie 19.45 uur

Aanmelden (per keer): Tjimmie van der Wal tel. 06-48765559
e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl

Wat doe jij voor vrede?

In de Vredesweek verzorgt de Diaconie van de Oecumenische Gemeente een inspiratiebijeenkomst met als thema: “Wat doe jij voor vrede?”

Datum: 20 september

Tijd: 19.30 uur

Contactpersoon: Willemin van Schilfgaarde, tel. 06-20049826

KERSTREIS 2023 op 23 december in het Wilhelminapark

Op zoek naar.....

Ga mee, op weg naar buiten, met Maria en Jozef mee, op zoek naar

Vanuit de werkgroep Inspiratie en bezinning van de Oecumenische Gemeente Meppel is het initiatief genomen om een Kerstreis te organiseren in Meppel, samen met andere kerken. Het is een mooie kans om Oecumene handen en voeten te geven nu we in het stadscentrum kerken. We zijn blij met de positieve respons van de kerken die meedoen (RK-parochie, DoRe en kerken van Missie in Meppel), terwijl dezelfde vraag ook al binnen een enkele andere kerk leefde.

Een werkgroep vanuit de deelnemende kerken in Meppel is intussen met veel enthousiasme bezig met het organiseren van deze Kerstactiviteit! Op zaterdag 23 december 2023 zullen Meppelaars, belangstellenden van één tot 80+, een Kerstreis kunnen maken door het Wilhelminapark. Langs een route van lichtjes zal in zo'n 10 onderdelen het kerstevangelie te zien en te beleven zijn. Voor kinderen is er iets te beleven of te zoeken, voor volwassenen zijn er doordenkertjes.

Via de diverse informatiebladen en de lokale media volgt nadere informatie over actuele ontwikkelingen rond deze activiteit. We hopen dat jij en dat u mee gaat op reis langs het kerstverhaal.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Jannie Schalen tel. 06-44504583 en/of

Tjimmie van der Wal tel. 06-48765559

Thema Vluchtelingen

In het kader van de landelijke Week van de Vluchteling, juni 2024, zal in Meppel en omgeving ook weer een activiteit en/of themabijeenkomst worden georganiseerd, waaronder het nachtwandelen.

Te zijner tijd wordt daarover nadere informatie gegeven via de informatiebladen en de websites van de gemeenten.

Contactpersoon: Willemin van Schilfgaarde tel. 06-20049826

Lezingen, Preek van de Leek, Muziek

Autisme

Hans Meijering (ASS-coach) gaat – mede aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden – in op de boeiende ASS-problematiek (Autisme Spectrum Stoornis). Specifieke kenmerken van autisme en de omgang ermee zullen de revue passeren.

Datum: 18 oktober 2023

Aanvang: 19.30 uur (inloop van af 19.15 uur)

Preek van de Leek

Annerie Kremer verzorgt de Preek van de Leek. Zij wil het vanuit haar ervaringen hebben over de verbinding naar het afscheid nemen van je leven. Afscheid nemen van je leven is belangrijk.

Annerie begeleidt families tijdens een bijzondere en emotionele periode van hun leven. Een week lang trekken zij intensief met elkaar op bij het voorbereiden van een uitvaart dat passend en persoonlijk is. “Het is een eer om dit te mogen doen.”

Datum: zondag 29 oktober, 15.00 uur

Muziek met een lach en een traan...

Jiddisch muziekgezelschap Samoosara

Samoosara vertolkt ‘de lach met de traan’. Vijf muzikanten vertolken authentieke klezmermuziek, Jiddische en Hebreeuwse muziek. Van weemoedig naar blijmoedig gaat het op viool, gitaar, contrabas, dwarsfluit en accordeon.

Zondag 12 november, 15.00 uur

De kruisweg als spiegel voor eigen lijden

Een lezing over de hedendaagse betekenis van de kruisweg met beelden van de kruisweg van Aad de Haas en de moderne kruisweg van Ruud Bartlema.



Een oude traditie

De kerkelijke traditie om op de Goede Vrijdag een rondgang langs de veertien staties van Jezus' kruisweg te maken is al heel oud. Men staat telkens een ogenblik stil en overdenkt het lijden van Jezus. In het begin werden de verschillende plaatsen waar men stil hield, de zogenaamde staties, met eenvoudige, genummerde kruisen aangegeven, weer later verving men deze kruisen door afbeeldingen in de vorm van schilderijen of reliëfs.

Meer dan voorheen misschien leeft het besef dat in het lijden dat mensen in grote delen van onze wereld ondergaan, de Christusgestalte opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak in de wijze waarop in zijn voetspoor, mensen zich het lijden en de vernederingen van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken. In die keuze wordt Jezus' kruisgang als het ware weer actueel voor ons.

Nieuwe kruiswegen

Het is deze bijzondere spirituele intentie van de kruisweg, - het lijden van Christus te verbinden met het eigen lijden -, die in onze eeuw moderne kunstenaars geïnspireerd heeft tot het maken van een eigentijdse kruisweg. Ik denk bijvoorbeeld aan de staties die Aad de Haas in 1946 maakte voor de kerk in het Limburgse Wahlwiller, al werden deze vanwege de onconventionele vormgeving in 1949 uit de kerkrimte verwijderd en pas in 1980 weer teruggeplaatst.

Wie de zestien(!) staties nu tot zich laat spreken, komt onder de indruk van de grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich meedragen.

Ruud Bartlema laat in zijn lezing deze kruisweg van Aad de Haas zien en vertelt er over evenals over de zeven schilderijen van zijn eigen Moderne Kruisweg, die hij indertijd in opdracht van de KRO maakte bij de Mattheuspassie van Willem Vogel.

Ruud Bartlema -beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek- studeerde theologie, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar. Hij is gefascineerd door het werk van o.a. Marc Chagall, Kandinsky en andere expressionisten. Hij geeft les aan de HOVO van Amsterdam en leidt reizen naar het werk van Chagall en Kandinsky in Frankrijk en Duitsland.

Datum: woensdag 13 maart 2024

Tijd: 19.30 uur Kerkzaal

Contactpersoon: Heleen Reitsma tel. 06-30429025

Universeel Soefisme

Een lezing van Monika Rietveld over de inhoud en rituelen van het Soefisme. Monika is zowel vrijzinnig predikant als actief (geweest) als voorganger binnen het soefisme.

Deze avond maken we kennis met de geschiedenis van het Soefisme, van de Soefi Beweging en haar grondlegger Hazrat Inayat Khan. Verder gaan we op reis door de poëzie en muziek van de soefi traditie.

Datum: 22 mei 2024

Tijd: 19.30 uur (Mennozaal of Kerkzaal)

Leerhuis

Leerhuis over Genesis

In het nieuwe seizoen 2023/2024 gaan we verder met de bespreking van het boek Genesis van J. Sacks. Met 10 vaste deelnemers gaan we in oktober verder met hoofdstuk vier uit het boek. Mogelijk komen er nog een paar deelnemers bij. Hoofdstuk 4 gaat over de verschijning van de Eeuwige aan Abraham. (blz.87) Nieuwe deelnemers doen er goed aan om, voorafgaande aan de 1e bijeenkomst, de blz. 9 t/m 24 uit het boek te lezen.

In het leerhuis zijn we allemaal leerlingen in het gelovig (of ongelovig) verstaan van de tekst uit het Bijbelboek Genesis en de Essays van J. Sacks. Elke deelnemer heeft voorafgaande aan de bijeenkomst de tekst gelezen en daarbij vragen en opmerkingen op papier gezet. Het valt niet te ontkomen en ook niet te verwachten dat het boek specifieke Hebreeuwse woorden bevat. Op heel veel plaatsen wordt dit in de tekst ook uitgelegd, voor het volgen van het betoog hoeft dit geen belemmering te zijn. Toelichting kan ook achteraf via een bijlage in een e-mail.

Voor uw agenda:

Datum: 26 september, aanvang 19.30 uur

Plaats: Het gebouw De Beemd, vergaderzaal is op de 1e verdieping.

Onderwerp: Hoofdstuk 4

Coördinator is: Hein van den Heuvel

Aanmelden nieuwe deelnemers: heinvandenheuvel@ziggo.nl

Hein van den Heuvel

Coördinator Oecumenisch Leerhuis in de Beemd

Ontmoetingsbijeenkomsten

Ontmoeting bij de koffie

Deze ochtend is bedoeld voor iedereen die op een ontspannen manier – zonder iets te moeten – elkaar wil leren kennen. Interesse in elkaars wel en wee en gewoonten draagt bij aan een prettige omgang met elkaar.

De koffie-ochtenden vinden plaats op elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur. (inloop vanaf 9.45 uur)

Data: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli en 14 augustus.

Contactpersoon OGM: Liesbeth Varkevisser tel. 0522-852132 en Geke Welbergen tel. 06-23374895.

Contactpersoon DoRe: Alie Meijering tel. 0522-256754 of 06-51238994

Gespreksgroep “De Beemdgangers”

De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag in de maanden september, oktober, november, januari, februari en maart. De gesprekken vinden plaats in de koffiekamer van De Beemd en een groot aantal bewoners doet ook mee aan de gespreksgroep, maar het is een groep die voor ieder open staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar. De gespreksonderwerpen hangen helemaal af van wat er ter tafel komt of wat één van de gespreksgroepsleden wil inbrengen.

Eerste bijeenkomst is donderdag 21 september om 10.15 uur daarna: 19 oktober, 16 november, 18 januari, 15 februari en 21 maart.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2

Begeleiding: Kees Stroop

tel. 0522-256322 e-mail: kees.stroop@gmail.com

Oecumenische gespreksgroep

Ook dit jaar komt de groep weer maandelijks bij elkaar bij één van de leden thuis.

Gaandeweg het seizoen worden er gespreksonderwerpen ingebracht, soms een artikel uit een krant of tijdschrift, soms een persoonlijk beleven van iemand. Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij Hennie Weltevreden.

Data: wordt telkens in overleg bepaald

Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur

Plaats: bij één van de leden thuis

Coördinatie: Hennie Weltevreden tel. 0522-261533

Dag van de Rechten van de Mens / Adventstijd

Elk jaar is 10 december internationale dag van de mensenrechten. Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen.

We willen weer aansluiting zoeken bij diverse activiteiten van gemeenten in en om Meppel in de adventstijd. Zoals bijvoorbeeld de stilte-kring en stilte-wandeling vorig jaar bij/rond het kerkje van Blijdenstein.

Concretere informatie volgt via de informatiebladen en de lokale media.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 7 januari 2024 zullen we samen elkaar kunnen ontmoeten en begroeten met het uitwisselen van wensen. Tijdstip en nadere invulling zult u vernemen via de informatiebladen van de gemeenten.

Vastenmaaltijden in de 40-dagentijd

Vasten heeft een wat nare bijmaak; de plicht om jezelf van alles en nog wat te ontzeggen. Zo is het niet bedoeld, maar zo is het in de loop van de tijd wel geworden. Oorspronkelijk, toen Nederland nog helemaal landbouwland was, was het vasten in het vroege voorjaar bittere noodzaak. De wintervoorraden waren geslonken en de eerste oogst bleef nog even uit. Carnaval, de dagen voor de vasten, betekent dan ook carne-vale, 'Vaarwel vlees'.

Nu, in onze tijd, is voor de meeste mensen vasten geen noodzaak meer. Vasten krijgt dan een andere betekenis: jezelf iets onthouden om de betekenis en waarde opnieuw te ontdekken. Dat kan met allerlei genotsmiddelen die in je dagelijkse patroon zijn gaan zitten. Maar je kunt ook denken aan de sociale media, smartphone, facebook, apps die je leven bepalen. Een poosje zonder maakt je opmerkzaam voor heel andere dingen en je hebt weer tijd voor een gewoon gesprek.

In de zondagse liturgie komt dit vasten tot uitdrukking in het niet zingen van het Gloria na het Kyrië. Dat betekent niet dat de veertigdagentijd een treurige tijd is waarin we met sombere gezichten door het leven gaan. We onthouden ons een tijdje van het Gloria om het in de Paaswake en Paasmorgen extra vrolijk en voluit weer te kunnen zingen. Je moet de dingen een poosje onderbreken om de waarde weer te herkennen.

Bij de vastenmaaltijden in de veertigdagentijd op de woensdagavond eten we van een goede en eenvoudige pot. Samen eten is gezellig en de onderlinge gesprekken zijn heel geanimeerd.

We vragen koks/kokkinnen die voor 6 mensen willen koken. We hopen dat mensen zich in groten getale aanbieden in de eerste helft van februari.

We eten samen in de Mennozaal.

Woensdag 21 februari soepmaaltijd. Voor broodjes, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Wie kookt een pan soep voor 6 personen?

Woensdag 28 februari stampottenbuffet.

Wie maakt een stampot voor 6 personen?



Woensdag 6 maart pastamaaltijd. Voor de pasta wordt gezorgd.

Wie maakt een pastasaus voor 6 personen?

Woensdag 13 maart bonenschotels. Voor de rijst wordt gezorgd.

Wie maakt een bonenschotel voor 6 personen?

Woensdag 20 maart soep en pannenkoeken. Wie kookt een pan soep voor 6 personen en wie bakt pannenkoeken? Voor brood, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Je kunt je aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd bij:

kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322

De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

De koks krijgen uiteraard de kosten van de gekookte maaltijd vergoed.

Het geld dat overblijft gaat in de 'vastenpot' naar een project dat is uitgezocht door de diakenen.

Pinksterontbijt

Op Pinksterochtend willen wij de dag beginnen met een gezamenlijk ontbijt voorafgaand aan de viering.

Aanmelding is tevoren nodig i.v.m. de voorbereidingen. T.z.t. volgt hierover meer informatie.

Aanvangstijd: 9.00 uur

Contactpersonen: Trijntje Wind e-mail: trijntje-wind@kpnmail.nl
en Alie Meijering tel. 0522-256754 of 06-51238994

Filmavond

Filmavonden

Het jaarthema is 'Ga je mee' probeer eens vanuit de ander te kijken en de ander te respecteren. Welnu, twee films die uitnodigen om vanuit het gezichtspunt van een ander te kijken. De eerste heel letterlijk, niet een film 'over' dementie. Nee, de film kruipt letterlijk in het hoofd van iemand die moet leven met dementie en neemt ons mee in de verwarring. De tweede film gaat over mensen die heel verschillende werelden vertegenwoordigen.

Na een korte inleiding kijken we naar de film en sluiten we de avond af met een nagesprek en een hapje en drankje.

Informatie;

Tjimmie van der Wal: tel. 06-48765559;

e-mail: t.vanderwal.1@kpnmail.nl

Donderdag 9 november 2023, 19.30 uur.



In zijn regiedebuut *The Father* onderzoekt Florian Zeller (regisseur) de verwarrende ervaringen van iemand met dementie. Hij durft daarmee diep in het chaotische, vervreemdende effect van deze ziekte te duiken. De veelgeprezen acteurs zorgen voor een indringende film maar ook het desoriënterende decor van de almaar veranderende kamers. Daardoor ervaar je als kijker de verwarring van iemand met dementie.

De kleine veranderingen binnen de flat van de vader tonen de achteruitgang van zijn waarnemingsvermogen en maken de film tot een beklemmende ervaring.

Anthony Hopkins zet de acteerprestatie van zijn leven neer als een vader die worstelt met dementie. Ook zijn dochter Anne (Olivia Colman) heeft het moeilijk met de zorg voor haar vader. Zij wil hem helpen en zoekt een verzorgster voor hem, maar hij wijst alle hulp af.

Ontroerend herkenbaar is de film voor iedereen die weleens te maken heeft (gehad) met (groot)ouders of andere vrienden of geliefden die langzaam hun grip op de realiteit verliezen. Tegelijk maakt de film voelbaar hoe hartverscheurend het is voor de naaste maar ook wordt diens onmacht en schuldgevoel zichtbaar.

Woensdag 28 februari, 19.30 uur.

De acht bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno, een jongen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Een prachtige en visueel overdonderende ode aan vriendschap en de relatie tussen mens en natuur (die prachtig in beeld is gebracht).



Pietro is een stadsjongen uit Milaan, zijn vader scheikundige en gefrustreerd door zijn werk. Zijn ouders delen de liefde voor de bergen, waar ze ook de liefde voor elkaar vonden. Dankzij deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, ook wanneer tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult hen vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse Valle d'Aosta, waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen.

De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno die voor de koeien zorgt. Hun zomers brengen ze door met eindeloze wandelingen door de bergen en de omgeving. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijnlijk onverwoestbaar.

Een film over liefde tussen mensen, eenzaamheid, houvast, familie-relaties en de verknochtheid aan een streek.

Op het Filmfestival van Cannes werd de film bekroond met de juryprijs.
Regisseur Felix van Groeningen, schreef samen met Charlotte
Vandermeersch het scenario.
Het is een verfilming van de Italiaanse bestseller Le Montagne, van
Paolo Cognetti.

Contactgegevens:

DoRe-gemeente

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente

Vierplek: DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Website:

<https://www.doremeppel.nl/>

Secretariaat:

doremeppel@gmail.com

Tineke Weidema, tel. 06 - 28324545



Oecumenische Gemeente Meppel

Vierplek: DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Website:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/>

Secretariaat:

info@oecumenischegemeentemeppel.nl

Wilma Heeres, tel. 06 – 20567324



**Geloofsgemeenschap St. Stephanus
van RK-parochie Heilige Drie-eenheid**

Vierplek: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30

Website:

<https://www.parochie-drieenheid.nl/st-stephanus-meppel/>

Secretariaat:

rkkerkmeppel@parochie-drieenheid.nl

tel. 06 – 18403933 Marloes Vennix

(voorzitter Lokatieraad)