



Bouwsteen#25

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 25
15 december 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 5 januari 2024.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 3 januari 2024 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

3 december

Marjan Roosjes

10 december

Gerda Elzing



Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen op **17** en **31 december** om **11.00** uur en later
en 's morgens op **24** en **25 december** en **7 januari** om **10.00** uur en later via:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die
uitgeprint voor u klaarligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier
behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 17 december, 11.00 uur

derde zondag van advent

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Wout Zilverberg

Organist: Hendrik Snel

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop

Lezing: Filippenzen 3, 1-17

Thema: *Doelgericht*

Collectes: Tent of Nations

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 24 december, 10.00 uur

vierde zondag van advent

Taizé-viering met de DoRe-gemeente

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Pianist: Marieke Wapenaar

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop

Lezing: Filippenzen 4, 4-9

Thema: *Vreugde*

Collectes bij de uitgang: Inlia

Oecumenische Gemeente Meppel



**Zondag 24 december, 21.00 uur,
livestream 21.00 uur**

kerstavond

viering met de Do-Re gemeente

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Filippenzen 2, 5-11

Thema: *Van donker naar licht*

Collectes: De arme kant van Meppel
Oecumenische Gemeente Meppel



Maandag 25 december, 10.00 uur

eerste kerstdag

gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente

Voorganger: ds. Anneke van der Velde

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar

Organist: niet bekend

Lezingen: Jesaja 9, 1-6 en Lucas 2, 1-21

Thema: *Licht*

Collecte: Orgelfonds

Collecte bij de uitgang: gezamenlijke kerken



Zondag 31 december, 11.00 uur

zondag na kerst

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Prediker 3, 1-8

Thema: *Tijd*

Collectes: Ghana

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 7 januari, 10.00 uur

eerste zondag na Epifanie

*gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente
en nieuwjaarsbijeenkomst*

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Marcus 1, 1-11

Thema: *Begin*

Collectes: Hospice Eesinge
gezamenlijke kerken



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel



Adventsproject 'Vanuit gevangenschap naar hoop'

Tijdens de adventsperiode staan lezingen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen centraal. Paulus schreef de brief vanuit de gevangenis in Rome of Efeze. De gevangenschap bepaalt de toon en de inhoud van de brief. Hoop en verwachting spelen een grote rol, iets wat past bij de periode van advent. De onzekerheid over wat er met hem gebeurt, helpt hem en de christenen in Filippi om zich te richten op wat echt belangrijk is in het leven.

Hij wijst op een alternatieve gemeenschap van mensen die andere waarden hanteren dan de Romeinse cultuur van kracht, competitie en macht. Hij kijkt vooruit en roept de christenen in Filippi op Jezus na te volgen. 'Laat die gezindheid heersen die Christus Jezus had' en 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.'

Dit is fundamentele cultuurkritiek. Daarmee is een link met kerst te maken: de messiaanse belofte vinden we niet in het paleis van Herodes, waar de wijzen zoeken, maar in een voederbak. Ook het kerstverhaal is principiële cultuurkritiek. In de advent leven we daar met de brief aan de Filippenzen naar toe.

Bron: Werkgroep Vieren

Groeischikking

De taakgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de adventsperiode zelf een groeischikking mogen bedenken in verband met het alternatieve spoor van de brief van Paulus aan de Filippenzen.



De basis van deze groeischikking is de adventskandelaar en een vierkante accubak met lisdodde en bamboe: een verwijzing naar de gevangenis waarin Paulus zijn brief aan de Filippenzen schrijft.

Op 17 december verbeelden diagonaal geplaatste accubakjes met planten op een spiegel doelgericht leven en zelfreflectie. Op 24 december verwijzen bloesemtakken naar vreugde. In de kerstavond en op eerste kerstdag zijn een grote witte kaars en een ster van twijgen symbool van licht in de duisternis en de morgenster. Als er met kerst geen ruimte is voor de groeischikking in het liturgisch centrum, dan staat deze bij binnenkomst in de kerkzaal rechts onder de galerij van het orgel.

Avondgebeden in advent

In de tijd van advent wordt er iedere maandag om 19.30 uur een avondgebed gehouden in De Samenstroom. Deze interkerkelijke avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel.

Avondgebed

Thema: *gebroken en hersteld*.

Datum: 18 december.

Tijd: 19.30-20.00 uur.

Plaats: De Samenstroom.

Voorgangers: Sarien Horinga (Legers des Heils) en Johan Otten (Baptistengemeente)

24 december, vierde advent in Taizé-sfeer

Op zondag 24 december om 10.00 uur is de viering in Taizé-sfeer. De liturgie van deze viering is geïnspireerd door de stijl van de getijdendiensten in de Oecumenische Gemeente van de broeders in Taizé (Frankrijk). De opbouw van de liturgie wijkt af van de gebruikelijke liturgie. Zo zal er geen welkom van de gastvrouw of gastheer

zijn, zullen de mededelingen gedaan worden voor de zegen en is de collecte bij de uitgang. De viering begint met een lied en loopt aan een stuk door tot de mededelingen vlak voor de zegen. Tijdens de viering worden de teksten en gebeden gelezen vanuit de gemeente. Er zullen alleen liederen uit Taizé gezongen worden met muzikale omlijsting en solozang. We zetten de stoelen anders en er is ruimte voor iedereen die graag gebruikt maakt van een meditatie-krukje. Dit is in Taizé zeer gebruikelijk. Wij nodigen iedereen uit om zich op te laten nemen in de zang en stilte van deze viering vanaf het moment van binnenkomst tot het laatste lied.

Na afloop drinken we koffie in de Groenekamer.

Namens de voorbereidingsgroep, Willemijn van Schilfgaarde

24 december, kerstavond, 21.00 uur

Een klein gelegenheidskoor o.l.v. Gerrit en Hanneke van Werven zingt een aantal liederen in de viering.

25 december, gezamenlijke viering om 10.00 uur

De lezingen op 25 december zullen zijn uit Jesaja 9: 1-6 'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht' en Lucas 2: 1-21, het geboorteverhaal van Jezus. We zullen stilstaan bij wat er met dat aangekondigde licht wordt bedoeld, en hoe dat betekenis kan hebben in deze tijd. Er zingt een 'gemengd koortje' van de Oecumenische Gemeente Meppel en de DoRe-gemeente. Het zingt enkele Carols. Maarten Tempelaar zal de lezingen doen.

ds. Anneke van der Velde

7 januari, gezamenlijke viering om 10.00 uur en nieuwjaarsbijeenkomst

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar begint een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente om 10.00 uur. Na de viering is er een nieuwjaarsbijeenkomst. Meer informatie volgt in Bouwsteen 1 op 5 januari.

7 januari, Taizéviering

Op zondag 7 januari is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

14 januari, begintijd viering 9.30 uur

Vanaf zondag 14 januari tot en met zondag 28 april beginnen de vieringen van onze gemeente om 9.30 uur.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

De dagen en de feesten naderen, die ieder van ons op een eigen manier zal beleven en ervaren. De één ziet er al weken naar uit, de ander zou willen dat ze al voorbij waren. Veel hangt af van onze persoonlijke omstandigheden en perspectieven, van gezondheid en ziekte, vreugde en verdriet, ruime of krappe financiële middelen, zorgeloosheid of bezorgdheid om de wereld om ons heen, in het klein en in het groot, dichtbij en ver weg. Mogen we ons in deze tijd, één voor één en samen, gedragen weten door de vrede van God, die alle verstand te boven gaat en die onze harten en gedachten zal bewaren in Christus Jezus (Filippenzen 4, 7).

We denken aan hen die thuis hard werken aan herstel. Voor sommigen zijn er gunstige vooruitzichten. Voor anderen is het herstel beperkt mogelijk.

We denken ook aan hun mantelzorgers, ook al wil menig een zichzelf niet zo zien of kan een naaste het gevoel hebben hierin tekort te schieten. We wensen hen allen geduld met zichzelf en met elkaar, wijsheid en uithoudingsvermogen, draagkracht en veerkracht en als de situatie het maar enigszins toelaat, een vleugje humor.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 10 januari.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.



INSPIRATIE EN BEZINNING

Gespreksgroep 'Het goede leven'

Datum: maandag 8 januari.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Informatie en aanmelden bij Anneke van der Velde

SAMEN DELEN

Uit de beroepingscommissie

De beroepingscommissie heeft de afgelopen periode gebruikt om na te denken over de invulling van het predikantschap voor de OGM. Gezien het feit dat het lastig is om op korte termijn een predikant te vinden en mede door de ontwikkelingen in het samenwerkingsproces met de DoRe-gemeente heeft de beroepingscommissie, in overleg met de kerkenraad, besloten om advies uit te brengen voor een predikant met een tijdelijke aanstelling van in principe 2 jaar. We zijn blij dat ds. Betsy Nobel bereid is gevonden om deze functie in te vullen. Ds. Betsy Nobel is predikant van de gemeente IJhorst/De Wijk. Zij wordt dus daarnaast predikant bij ons. Zij zal op 1 februari beginnen onder voorbehoud van de toestemming van het Breed Moderamen van de Classis. Maar we hebben daar alle vertrouwen in. U kunt op de komende gemeenteavond op 24 januari 2024 kennis met haar maken.

Groetjes, Wilma

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 12 december.

De Kerkenraad is akkoord met zowel de begroting van de Diaconie als die van het College van Kerkrentmeesters.

In overleg met een vertegenwoordiger van de werkgroep Vieren is het rooster van voorgangers doorgesproken. Het gaat dan om de vieringen welke gezamenlijk zijn, om vieringen waar op dit moment nog geen concrete afspraken liggen en/ of om vieringen met een speciaal karakter.

Op zondag 20 oktober is de school- kerk dienst gepland. In het overleg Meppel breed zijn wij als Oecumenische Gemeente Meppel gekoppeld aan de basisschool Kornalijn (Emmastraat).

Zondag 3 november zal Trijntje Oosterhuis aan onze viering een bijdrage leveren. In oktober jl. hebben we voor de kerkenraad een inspiratieavond gehouden. We gaan daar mee door in februari in samenspraak met onze nieuwe voorganger. Het actief bezig zijn en (door-) ontwikkelen van het voorgenomen beleid van elke werkgroep of van elk gremium voor dit jaar '23- '24 staat dan weer op de agenda. De gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de kerkenraad van de DoRe-gemeente is voorbereid. Deze avond is vastgesteld op donderdag 14 december. Voor informatie uit deze vergadering verwijzen we naar de eerstvolgende Bouwsteen.

Gemeenteavond

Op woensdag 24 januari is er een gemeenteavond. Meer informatie volgt in Bouwsteen 2 op 19 januari. De datum kan alvast genoteerd worden in de agenda of op de kalender.

Om elkaar beter te leren kennen...

Het idee is ontstaan om wat meer over onszelf en onze manieren van vieren te vertellen. In Bouwsteen 23 stond het Remonstrantse verhaal en in Bouwsteen 24 het eerste deel van het verhaal van de Oecumenische Gemeente Meppel. Nu het 2^e verhaal van de OGM en later volgt dat van de Doopsgezinden.

Redactie Bouwsteen

Eigen-aardigheden van vieren, deel 2

Eigen-aardigheden van vieren

Onder eigen-aardigheden verstaan we een aantal elementen voorafgaande aan en in een viering die bij een eerste kennismaking kunnen opvallen als 'anders dan anders' of 'afwijkend van wat men gewend is'. Deze elementen hebben te maken met het ontstaan van de oecumene in Meppel in de tijd van de Oecumenische Raad Oosterboer (1978-1997) en van de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997-2021). Kenmerkend zijn onder andere de vele taken van vrijwilligers rond en in een viering, de functie en rol van een voorgaand gemeentelid, het binnendragen van de paaskaars en de bijbel, de opstap en de woorden bij het aanreiken van het brood en de beker tijdens de Maaltijd van de Heer. De aanwezigheid van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking zijn van grote invloed geweest op een aantal van deze elementen.

Twee brandende kaarsen op tafel

Bij binnenkomst in de kerkzaal branden op de tafel twee kaarsen. De herkomst van 'waarom' twee kaarsen is moeilijk te achterhalen. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar de twee sabbatskaarsen uit de joodse huisliturgie of naar de twee kaarsen op het altaar tijdens de Stille Mis uit de rooms-katholieke traditie. Zij kunnen ook geduid worden als licht dat dag en nacht aanwezig is, in goede tijden en in slechte tijden, voor aanwezigen en niet-aanwezigen.

In de Oecumenische Gemeente Meppel verwijzen deze kaarsen naar de Thora en de Profeten als grondslag van heel de bijbel.

Binnendragen van paaskaars en bijbel

Aan het begin van een viering worden de paaskaars en de bijbel naar binnengedragen. Dit gebeurt door een diaken, voorgaand gemeentelid, voorganger en gastvrouw of gastheer. Het ritueel om de paaskaars in elke viering door een diaken naar binnen te laten dragen verwijst naar het binnendragen van de paaskaars in de paasnacht. Elke zondag is een paasdag. In het verleden werd in de oecumenische beweging de paaskaars naar binnengedragen door een diaken en een gemeentelid met een verstandelijke beperking. De bijbel werd door een kind of een jongere naar binnengedragen.

Op de drempel

Om zichtbaar en hoorbaar te maken dat een viering een gebeuren is van en door en met leden, vrienden en gasten van de gemeente en dat zij allen mee mogen gaan in een beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten en dat zij allen stem mogen geven aan de beweging van woord en antwoord, wordt 'op de drempel' uitgesproken door het voorgaand gemeentelid, de voorganger en allen.



Opstap

De opstap is in het verleden in het leven geroepen door de deelname van kinderen en later ook van mensen met een verstandelijke beperking aan de vieringen. De opstap is bedoeld om kort en krachtig in 3 à 4 minuten het thema van de viering of een aspect daarvan te belichten. Vaak vindt hier ook een actualisatie in het hier en nu plaats. De opstap kan ingevuld worden door het laten horen van een lied of muziek, het tonen van een filmpje of filmfragment en het houden van een verhaal. De opstap wordt in de regel verzorgd door het voorgaand gemeentelid.

Overdenking

Wat betreft de keuze voor verhalen en teksten uit de bijbel is bewust gekozen voor het volgen van een leesrooster, bij voorkeur het oecumenisch leesrooster. Dit verbindt ons met kerken en geloofsgemeenschappen die op eenzelfde zondag dezelfde teksten en verhalen lezen en horen.

Het oecumenisch leesrooster geeft met enige regelmaat suggesties voor een periode met alternatieve lezingen. Deze suggesties worden in onze gemeente vaak gevolgd. Naast een uitleg over de gelezen tekst of het gelezen verhaal zijn we gehecht aan een actualisatie hiervan in het hier en nu.

Projecten zijn er in de periode van advent en kerst en van de veertigdagentijd en Pasen. Projecten kunnen ook ontwikkeld worden in een periode met alternatieve lezingen en rond de uitwerking van een (jaar)thema.

Door de deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de vieringen – vanaf 1997 – is het advies gegeven om de viering niet langer te laten duren dan een uur en een overdenking niet langer te laten duren dan tien minuten.

De overdenking wordt in de regel verzorgd door een voorganger.

Geloofsbelijdenis

Met de geloofsbelijdenis begint de beweging van binnen naar buiten en de beweging van antwoord op woord. Hierbij past een eigentijdse geloofsbelijdenis of een geloofsbelijdenis in eigen woorden. Dit geeft ook de mogelijkheid om de actualisatie van teksten, verhaal of thema van de zondag mee te nemen.

De geloofsbelijdenis wordt in de regel verzorgd door een voorgaand gemeentelid.

Maaltijd van de Heer

In de oecumenische beweging in Meppel is regelmatig nagedacht hoe bij het aanreiken van brood en wijn of druivensap de woorden 'lichaam van Christus' en 'bloed van Christus' klinken in de oren van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking en hoe deze woorden door hen verstaan kunnen worden. Om het misverstand van een letterlijke betekenis te voorkomen is gekozen voor 'brood voor onderweg' en 'de beker van vrede'. Deze woorden doen ook veel anderen goed.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
3 dec	st. l'Accolade	103,20
10 dec	Oekraïne	147,75

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
3 dec	92,20
10 dec	96,55



Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

17 december – Tent of Nations

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar.

24 december – Inlia

Inlia geeft hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland

24 december (kerstavond) – De arme kant van Meppel

Bij u allen bekend.

25 december – Orgelfonds

Behoeft geen nadere toelichting, we genieten er allen van.

31 december - Chana

Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Stichting Arme Kant van Meppel

Arme Kant Kerstactie 2023

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar de Meppelers met een laag besteedbaar inkomen met kerst ondersteunen. De cadeaukaarten voor supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Coöp, die we bij deze gezinnen bezorgen zijn een welkome aanvulling in de portemonnee voor de kerstboodschappen. Het gaat om ongeveer 700 huishoudens en als we bonnen verstrekken van € 35,00 dan is daarvoor zo'n € 25.000,00 nodig. Daarvoor doen we weer een beroep op de hulp en solidariteit vanuit de samenleving, door sponsoring van bedrijven, instellingen, scholen, fondsen en door particuliere giften. Maar gelet op het succes van de kerstactie in de voorgaande jaren hebben we er alle vertrouwen in dat we ook bij de kerstactie 2022 onze doelstellingen kunnen waarmaken. U kunt uw bijdrage storten op onze bankrekening. Alvast onze hartelijke dank!

Ook U kunt deze Kerstactie financieel ondersteunen:

Stort uw bijdrage op rekeningnummer:

**NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant Meppel,
elk bedrag is welkom.**

Solidariteit Voor en Door Meppelers

De stichting Arme Kant van Meppel is al sinds 1992 actief om de armoede te helpen bestrijden. En ook in 2023 zijn we weer op allerlei manieren behulpzaam geweest. Zo zijn er zwembadkaartjes verstrekt en kaarten voor Ogterop, Luxor bioscoop en het Stedelijk museum Meppel. Zeer gewild waren ook de kaartjes voor Attractiepark Slagharen en Dierentuin Wildlands.

Uit het college van kerkrentmeesters

2024  De eerste voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2024 zijn gestart. In de week **15 – 21 januari** zullen de contactpersonen u de bekende enveloppe, indien mogelijk, persoonlijk overhandigen. **Actie Kerkbalans** De opzet is gelijk aan die van vorig jaar. In bouwstenen van 5 januari leest u meer over de actie kerkbalans 2024. De actie kerkbalans is de enige financiële actie die onder de verantwoording van de kerkrentmeesters wordt uitgevoerd. We zullen in 2024 dus geen beroep op u gaan doen via quotum collectes.

Namens de kerkrentmeesters, Jan Albert Kreuze.

Inspiratie en Bezinning.



Kerstwandeling

ZATERDAG 23 DECEMBER 2023
IN HET WILHELMINAPARK MEPPEL

Reis je mee door het kerstverhaal?

Starten tussen:
16:00 - 18:00 uur

START Parklaan bij het Harm Smeenge-monument
bij het station (P+R)
in de buurt van het Harm Smeenge-monument



Kerstwandeling

Zaterdag 23 december 2023
tussen 16.00 en 18.00 uur

Reis je mee door het kerstverhaal?

De wandeling neemt je mee op een reis van ongeveer 45 minuten door het kerstverhaal in tien scènes, die met elkaar verbonden zijn door prachtige lichtjes.

Begin je reis bij de inschrijving bij de poort, waarna je in groepjes de reis door het park maakt en verschillende personages uit het kerstverhaal ontmoet.

Misschien reis je wel met hen mee!
Ondertussen zijn de kinderen op zoek naar sterren.

Tegenwoordig gaan veel mensen op reis, sommigen zelfs noodgedwongen op de vlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de wandeling beleef je samen met Jozef en Maria, de herders en de wijzen het verhaal opnieuw en leef je je in in de situatie van toen en nu. Is er plaats in de herberg, of misschien zelfs in een stal?

De reis eindigt bij de herberg, waar iedereen welkom is en gezelligheid en ontmoeting centraal staan.
Geniet hier van een warm drankje en/of wat lekkers.

De wandeling is gratis en geschikt voor jong en oud.

START Parklaan bij het Harm Smeenge-monument
bij het station (P+R)
in de buurt van het Harm Smeenge-monument

Georganiseerd door samenwerkende kerken in Meppel
www.kerstwandelingmeppel.nl



Kerstwandeling 2023.

Bijna is het zover, de kerstwandeling in het Wilhelminapark op 23 december, vormgegeven door maar liefst 12 kerken die ieder een scene voor hun rekening nemen. Het vroeg een lange voorbereidingstijd, we ontmoetten groot enthousiasme en wat zijn er veel mensen bij betrokken. Denk alleen al aan het verzamelen van de potten waarvoor dank. Intussen zitten we op zo'n 1000 potten die de route met licht markeren dus we hebben nu genoeg. Veel mensen uit onze gemeenten zijn actief als wijzen achter de echte sterrenkijkers of als koning Herodes met zijn Schriftgeleerden bij de scenes 7 en 8. Posters zijn op veel plekken zichtbaar, facebook zorgt voor verspreiding, flyers zijn rondgebracht, we zijn er bijna klaar voor.

Vanwege de nattigheid is het verstandig als de (klein)kinderen laarzen aantrekken en zij mogen verkleed komen. Starten kan tussen 16.00 en 18.00 uur zodat iedereen, jong en oud, om 19.00 de herberg heeft bereikt. We hopen u en jullie daar te zien. Uitgebreidere en actuele info is te vinden op de site www.kerstwandelingmeppel.nl Namens de kerngroep, Jannie en Tjimmie

Uit de taakgroep Communicatie

Een paar leden van de taakgroep hebben enthousiast samengewerkt met de werkgroep *Omzien naar elkaar* bij het verzorgen van de kerstgroet. Vanaf volgend jaar zullen de paas-, zomer- en kerstgroet gezamenlijk worden uitgebracht met de DoRe-gemeente.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

ONTMOETINGSBIJEENKOMST "JONGERE" GEMEENTELEDEN

Save the date: 14 januari 2024, high tea

Op 14 januari a.s. 's-middags van 15.00 – 16.30 uur bieden we de jongere gemeenteleden (<60) een "High Tea" in de Groenezaal.

Met deze bijeenkomst willen we aan de hand van een thema de onderlinge band bevestigen en/of versterken. De concrete uitnodiging zullen we nog voor de jaarwisseling toezenden. Noteer alvast de bijeenkomst in je agenda!



Uit de werkgroep Omzien naar elkaar

Contactpersonen en buurtcoördinatoren hebben bij alle leden en vrienden van onze gemeente een kerstgroet rondgebracht. Mocht u of jij per ongeluk deze niet hebben ontvangen, kijk dan in de Gemeentegids najaar 2023 vanaf bladzijde 18 bij Buurtindeling en neem contact op met uw of jouw buurtcoördinator of contactpersoon. De kerstgroet wordt dan alsnog bij u of jou thuisbezorgd.

Vlinder

In het donker licht zien schijnen van de sterren duizendvoud,
dat ik nimmer zal verdwijnen, dat een arm zich om mij vouwt,
dat ik groot ben in het kleine, aan het licht ben toevertrouwd
alle dagen van mijn leven.

(fragment uit Lied van belofte, uit: De verhalen, een kerstoratorium)

Kees Stroop

Groenkamer

Beste OGM'ers,

Ongeveer drie jaar geleden laaiden de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Meppel hoog op. Inzet: in welke kerk gaan wij onze diensten houden. Vrij eenzijdig is het besluit genomen om dan maar door te gaan in de gereformeerde kerk aan de Groenmarkt en die voor veel geld aan te passen aan de huidige wensen.

In dat verlengde werd de deur in de Oosterboer van de OGM dicht gedaan. Simpelweg door de huur op te zeggen. Ze konden wel aanschuiven in de stadskerk.

Als geboren en getogen Meppeler deed mij dat ongelooflijk veel pijn omdat er wereldwijd al zo veel oorlogen hun oorsprong vinden in het verschillende inzicht over geloof.

Ik heb Femke Groen een brief geschreven dat ik kennis had genomen van deze situatie. Ik wilde er wel iets van vinden maar mij er niet inhoudelijk mee bemoeien.

In die brief heb ik namens de DoRe-gemeente (op zich een federatie van Doopsgezind en Remonstrant) het aanbod gedaan om eens na te denken of wij huisvesting konden bieden aan de mensen uit de Oosterboer.



Daar zijn gesprekken uit voort gekomen en ik heb Femke en Wilma (Heeres) een middag meegenomen op de boot en onder een mooi zonnetje hebben wij de mogelijkheden besproken. Voor de goede orde, ik heb ze dus niet in de boot genomen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik van het begin af voornemens ben geweest om te komen tot een Vrijzinnige Gemeente Meppel, die met respect voor ieders persoonlijke geloofsbeleving vorm zou kunnen krijgen. Kort voor het overlijden van Femke heb ik daar nog een heel mooi en diepgaand gesprek over gevoerd met haar. Ik heb haar beloofd mij daar sterk voor te maken.

Morgenochtend, ik schrijf dit op woensdagmiddag, de sluitingsdatum, wordt de zonwering aangebracht in de Groenekamer en daarmee is de fase

huisvesting afgesloten. De diensten op de zondagmorgen houden wij om en om half tien en elf uur en kijkend op de ladderagenda zijn er veel bijeenkomsten van velerlei samenstelling en inhoud waarbij we elkaar beter leren kennen. Dat is allemaal vrij soepel verlopen. Ik licht er even uit de invulling van de Groenekamer.

Marjelle deed de ogen dicht en vormde zich een beeld van een nieuwe ruimte met een nieuwe inrichting en kleuren. Wat een vakvrouw. Ik hoor veel positieve reacties op de nieuwe Groenekamer en daar wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt. De eerste keer dat ik met haar ging winkelen, liep ze rechtstreeks naar de mooiste keukens in de showroom. Ik zag de deurwaarder al de opening verrichten. Maar ook dat is goed gekomen. Dankzij, en dat zeg ik met nadruk, de vrijwillige inzet van veel OGM-leden, domweg omdat de DoRe-gemeente niet over de benodigde menskracht beschikt, ligt er nu een mooie ruimte in de binnenstad van Meppel die uitnodigt tot gesprek met andere mensen. Cruciaal daarbij is dat wij elkaars beleving van geloof respecteren. Ik kan met ieder van u in gesprek gaan over wat u en ik geloven. Dat loopt heel lang gelijk op, maar er komt een punt met verschil van inzicht. Nu wordt het spannend. Zet ik die ander een pistool op de borst en dwing hem te geloven wat ik geloof, dan kiest hij voor zijn hachje en zegt dat hij het met mij eens is. Vervolgens loopt hij naar buiten, koopt een pistool en schiet mij overhoop, want in zijn hart was hij het niet met mij eens. Zie daar de oorzaak van heel veel wereldoorlogen. Mijn motivatie om te komen tot een echt vrijzinnige geloofsgemeenschap in Meppel ligt daaraan ten grondslag. Morgenavond vergaderen wij (Do en Re en OGM) over het vervolg. Dat wordt nog best lastig. De installatie van een liturgiecommissie moet de basis vormen voor een verdere samenwerking. Dan dient zich de vraag aan: wat is belangrijk voor ieder. Zullen wij erin slagen een vorm te vinden die voor ieder acceptabel is. Laten wij er in ieder geval de tijd voor nemen.

Rest mij ieder die zich heeft ingezet om op welke manier dan ook tot dit in mijn ogen prachtige resultaat te komen heel hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Als zoon van een kruidenier zeg ik, bent u ontevreden zeg het ons, bent u tevreden zeg het anderen.

Ik wens u allen bijzondere kerstdagen en een goed en gezond 2024. Proost!

Dirk Krikke

Agenda

17 december	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
18 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
18 december	avondgebed	19.30-20.00 uur	De Samenstroom
23 december	kerstreis	16.00-19.00 uur	Wilhelminapark
24 december	viering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Groenekamer
24 december	kerstavondviering	21.00-22.00 uur	kerkzaal
25 december	kerstviering aansluitend koffiedrinken	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
week 52	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
31 december	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
week 1	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
7 januari	viering aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
7 januari	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
8 januari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
8 januari	groep 'Het goede leven'	19.30 uur	Mennozaal
10 januari	koffiemorgen	10.00-12.00 uur	Mennozaal



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

17 december: **16.30 uur**, adventsdienst Zustercontact (inloop 16.00 uur)

24 december: viering met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**

24 december: viering met de Oecumenische Gemeente Meppel om **21.00 uur**

25 december: gezamenlijke viering met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**

31 december: geen dienst

7 januari: gezamenlijke viering en nieuwjaarsbijeenkomst met de Oecumenische Gemeente Meppel om **10.00 uur**



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koor / Cantor	Bijzonderheden	Extra
	3 ^e zondag van de Advent			online uit Meppel				
Za. 16-12	Hoogeveen	19:00	Vesper			Samenzang		
Zo. 17-12	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	I. de Boer	Gemengd koor	Boeteviering en Kinderwoorddienst	
Zo. 17-12	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	M. Mentink en R. Schoemaker		Samenzang		👤
Zo. 17-12	Beilen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	G. Verwijjen	Cantor	Boeteviering	👤
	4 ^e zondag van de Advent							
Za. 23-12	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	I. Kroon	Cantor		👤
	Kerstavond			online uit Beilen				
Zo. 24-12	Meppel	19:00	Woord- en communie- viering	L. Hoeijmakers	M. Mentink	De Stephannootjes	Gezinsviering	
Zo. 24-12	Meppel	22:00	Eucharistie	C. Cortés	A. Klaassen	Gemengd koor		
Zo. 24-12	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	H. Strikkers	Nieuw koor		
Zo. 24-12	Hoogeveen	22:30	Eucharistie	P. Wellen	J. Belt	Gemengd koor		
Zo. 24-12	Beilen	20:00	Eucharistie	P. Wellen	A. Wesselink	LMW		
	1 ^e Kerstdag			online uit Hoogeveen				
Ma. 25-12	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	H. vd Klaauw	Kerstkoor		
Ma. 25-12	Hoogeveen	09:30	Eucharistie	C. Cortés	W. Bulthuis	Nieuw koor		👤
Ma. 25-12	Beilen	11:00	Eucharistie	C. Cortés	G. Jutten	LMW		👤
	Oudejaarsdag			online uit Beilen				
Zo. 31-12	Meppel	10:00	Eucharistie	C. Cortés	H. vd Klaauw	P. Belt-Verwey		
Zo. 31-12	Beilen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	I. v. Kesteren	Cantor		👤
Zo. 31-12	Hoogeveen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	R. de Leeuw	R&T koor	Aanvang 19:00 uur	👤
	Nieuwjaarsdag			online uit Hoogeveen				
Ma. 01-01	Hoogeveen	11:00	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	D. Brügemann	Samenzang		👤
	Openbaring van de Heer			online uit Meppel				

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [ocumene_in_meppel](https://www.instagram.com/ocumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via

de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl