



Bouwsteen#23

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 23
17 november 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 1 december 2023.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 29 november 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

5 november Evert Halma
12 november Joke de Groot

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later via:

https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-
liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij
wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij
hoeveel wij er klaar moeten leggen.



Zondag 19 november, 11.00 uur

negende zondag van de herfst

Voorganger: pastor Graddie Meijer

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Titus 3

Thema: *Vertrouwen*

Collectes: Egypte

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 26 november, 11.00 uur

tiende zondag van de herfst

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Matthéüs 24, 14-35

Thema: *Voltooide tijd?*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel

Met de helm van de hoop



Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we Mattheus 24: 14-27, 32 en 33 en 1 Thessalonicenzen 5:4-8. Op deze zondag is er ook maaltijdviering.

De lezing van deze zondag is weerbarstig en vol van crises. De beelden die we nu zien op de televisie sluiten daar pijnlijk bij aan. De lezingen zijn actueel te noemen. In de viering willen we niet in de crisissfeer blijven, want de Bijbel en het liedboek staan vol liederen van hoop, zoals lied 772:

God, geef dat op aarde gebeurt wat U wilt,
Maak een eind aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
Waar uw volk gelukkig kan zijn.

Zondag 3 december, 11.00 uur

eerste zondag van advent

Voorganger: Reina Schoemaker

Voorgaand gemeentelid: Eric Moen

Pianist: Gerrit van Werven

Project: Vanuit gevangenschap naar hoop

Lezing: Filippenzen 1, 1-11

Thema: *Verlangen*

Collectes: Stichting L' accolade

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

Titus op 5, 12 en 19 november

In navolging van een alternatieve lezing van het Oecumenisch Leesrooster lezen wij uit de brief van Paulus aan Titus. De hoofdlijn in deze brief is dat voor de opbouw van de gemeente niet de organisatiestructuur bepalend is, maar de geloofwaardigheid van degenen die de organisatie dragen. Dit wordt verbreed naar een betrouwbare omgang met elkaar binnen de gemeente en met anderen in de samenleving.

Bron: Oecumenisch Leesrooster

Adventsproject 'Vanuit gevangenschap naar hoop'

Tijdens de adventsperiode staan lezingen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen centraal. Daarmee volgen we het alternatieve spoor in het leesrooster. We richten ons dus niet op de gebruikelijke adventslezingen uit bijvoorbeeld Jesaja of Micha of uit de evangeliën. De brief aan de Filippenzen wordt gedateerd in de jaren 61-63 na Christus. Paulus schreef de brief vanuit de gevangenis, waarschijnlijk in Rome, maar mogelijk in Efeze. In de brief klinkt Paulus niet wanhopig over zijn situatie. Hij heeft goede hoop en spreekt zijn vertrouwen uit in God, hoewel hij zich ervan bewust is dat het niet zeker is dat hij het zal overleven. Hij spreekt meermalen zijn dankbaarheid over de gemeente in Filippi uit en zijn verbondenheid met de mensen daar. De gevangenschap bepaalt de toon en de inhoud van de brief. In de brief speelt de verwachting een grote rol, iets wat past bij de periode van advent.

De onzekerheid over wat er met hem gebeurt, helpt hem en de christenen in Filippi om te focussen op wat echt belangrijk is in het leven.

In de brief is op meerdere plekken de context van het Romeinse Rijk te herkennen. In het Romeinse Rijk was het Romeinse burgerrecht zeer belangrijk. Paulus' stelling dat christenen het 'burgerrecht in de hemel' hebben, moeten we tegen deze achtergrond lezen. Hij doelt op een alternatieve gemeenschap van mensen die andere waarden hanteren dan de Romeinse cultuur van kracht, competitie en macht. Wij zouden misschien zeggen: een cultuur van mannelijke testosteron.

Hij kijkt vooruit en roept de christenen in Filippi op Jezus na te volgen: 'Laat die gezindheid heersen die Christus Jezus had', is een centrale zin in deze brief. En: 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.'

Dit is fundamentele cultuurkritiek! En daarmee is de link met kerst voor ons eenvoudig te maken: de messiaanse belofte vinden we niet in het paleis van Herodes, waar de wijzen zoeken, maar in een voederbak. Daarmee is ook het kerstverhaal principiële cultuurkritiek. In de advent leven we daar met de brief aan de Filippenzen naar toe.

Werkgroep Vieren

Groeischikking

De taakgroep Liturgisch bloemschikken heeft voor de adventsperiode zelf een groeischikking mogen bedenken in verband met het alternatieve spoor van de brief van Paulus aan de Filippenzen. De basis van deze groeischikking is een bak met paarse stof. Hierop staan de adventskandelaar en een vierkante bak met lisdodde en bamboe: een verwijzing naar de gevangenis waarin Paulus zijn brief aan de Filippenzen schrijft. Elke week wordt aan de groeischikking iets toegevoegd dat raakt aan de zondagse lezing.

3 december, Taizéviering

Op zondag 3 december is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

24 december, Gezamenlijke kerstnachtviering

Op 24 december om 21 uur is de kerstnachtviering. We zouden het erg leuk vinden om hier een koor bij te hebben, liefst ook met DoRe-leden. Het repertoire is deels bekend, deels nieuw. Hanneke en Gerrit zullen begeleiden en gaan met het koor oefenen op een aantal vrijdagavonden. Tijd en locatie volgen na aanmelding.

Wie zingt er mee? Je kunt je tot en met dinsdag aanstaande (21 november) aanmelden via info@oecumenischegemeentemeppel.nl

Je kunt je ook via datzelfde mailadres opgeven of je maandag 25 december om 10 uur wilt meezingen in de (DoRe-)viering van eerste kerstdag. Er worden dan wat eenvoudigere kerstliederen gezongen.

Harmen en Martijn (de oproep van kerstochtend ook namens Anneke van der Velden)

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wij gedenken Hendrika Bernarda Zweep-Agelink, Henny

Henny is overleden in Zwolle op 4 november 2023 in de leeftijd van 90 jaar. Het afscheid, voorafgaande aan haar crematie, was op 11 november in de kerk van IJhorst.

Ze werd geboren op 21 april 1933 in Doetinchem.

Als oudste kind in het gezin nam zij veel verantwoordelijkheden op zich; zeker na het overlijden van haar moeder toen Henny 21 was. In 1959 trouwde ze met Enno Zweep. Zij kregen vier kinderen en negen kleinkinderen. Na hun vervroegd pensioen hebben ze veel reizen gemaakt tot Enno tien jaar geleden overleed.

In lief en leed wilde Henny, energiek, optimistisch en positief in het leven staan en als het maar enigszins mogelijk was, daarvan genieten.

Naar haar eigen zeggen kon zij niet buiten het geloof. Voor haar was het geloof een werkwoord. Geloven mag je doen. Ze mocht er ook graag over zingen. Met name de liederen van Huub Oosterhuis inspireerden haar voortdurend op zoek te zijn naar nieuwe woorden en beelden voor een oud verhaal en een eigentijdse manier van geloven. Henny wist zich in leven en sterven gedragen door mensen en door God. De kracht om te dragen is de liefde. Voetje voor voetje, soms met lood in de schoenen en soms met vleugels van licht, trekt zij de horizon open.

Moge liefde de reisgenoot zijn van haar kinderen en kleinkinderen en van iedereen bij wie Henny een warm plekje in het hart had, door de dalen van leegte en gemis en op de bergen van omzien in verwondering en dierbare herinneringen.

Kees Stroop

Meeleven

We denken aan hen die verblijven in een hospice, revalidatiecentrum en ziekenhuis. Ook denken we aan hen die thuis ziek zijn of werken aan herstel. Eenieder van hen is bezig met vragen rond de kwaliteit van bestaan, samen met allen die hem en haar lief zijn.

Meta Rous is geopereerd aan haar heup, maar de ingreep werd groter dan gedacht. In plaats van snel weer thuis betekent dit zes weken opname voor revalidatie.

Ook Peter Hogewoning moet extra weken 'bijtekenen' voor herstel van zijn wond, een hersteloperatie daarvan werd afgeblazen.

We noemen ook opnieuw Tonie Kempe, in goede handen het Riemkehuis in Steenwijk.

Het al of niet hebben van gunstige perspectieven en het al of niet aanslaan van behandelingen of medicatie zijn van grote invloed op hoe verder te gaan. We wensen hen en allen die hen met liefde en zorg omringen, veel wijsheid en geduld en de gave om mild te kunnen zijn voor zichzelf en de naasten.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 4 december.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

SAMEN DELEN

Om elkaar beter te leren kennen...

Het idee is ontstaan om wat meer over onszelf te vertellen. Dit keer het Remonstrantse verhaal, volgende keer het verhaal van de Oecumenische Gemeente Meppel en van de Doopsgezinden.

De redactie

'Remonstrants... wat is dat eigenlijk?' Deze vraag wordt Remonstranten vaak gesteld. In de vergadering van de gezamenlijke kerkenraden van DoRe en OGM, kwam aan de orde dat het mooi zou zijn als de verschillende kerkgenootschappen zich eens aan elkaar voor zouden stellen. Hieronder een tekst over de Remonstranten.

Anneke van der Velde
Predikant Remonstranten

Remonstranten: 'Veel talen, in alles de liefde'

Geschiedenis

De Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de 16e eeuw. De kerk is ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse stroming binnen de Reformatie. De remonstranten staan voor een vrijzinnig-liberaal christendom, gebaseerd op waarden als liefde, vrijheid en verdraagzaamheid.

In januari 1610 formuleerden in Gouda 44 hervormde predikanten bezwaren tegen de leer van de Nederduits Gereformeerde Kerk, de bevoorrechte kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Zij verzetten zich tegen de opvattingen van Calvijn, met name de leer van de predestinatie — de leer die ervan uitgaat dat God van eeuwigheid heeft uitverkoren of verworpen. Een belangrijke theoloog aan het eind van de 16de en het begin van de 17de eeuw die deze opvattingen van een tolerant christendom verkondigde was Jacobus Arminius (1560-1609).

De opvattingen van de remonstranten werden in 1610 vastgelegd in een 'verweerschrift' of 'remonstrantie'.

De remonstrantse standpunten werden door de Synode van Dordrecht (1618-1619) verworpen. De volgens de synode juiste leer werd verwoord in de Dordtse Leerregels. Na afloop van de synode werden enkele honderden remonstrantse predikanten uit de Republiek verbannen. Johan van Oldenbarnevelt, de tot dan machtigste politicus van de Republiek en sympathiserend met de remonstranten, werd twee maanden vooraf aan de synode gearresteerd en vlak voor het einde ervan onthoofd. De rechtsgeleerde Hugo de Groot werd op dezelfde dag gearresteerd en kreeg een levenslange gevangenisstraf, maar wist uiteindelijk in een boekenkist te ontsnappen.

De gevluchte remonstranten keerden na het overlijden van Maurits van Oranje in 1625 geleidelijk terug naar de Republiek. Daar was de remonstrantse kerk officieel verboden, maar ze werd in de praktijk gedoogd. De remonstranten stichtten vele schuilkerken. De eerste was De Rode Hoed, een voormalig pakhuis aan de Keizersgracht in Amsterdam, de grootste schuilkerk in Nederland.¹ Pas na de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 werd het kerkgenootschap officieel erkend.

In de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw beleefde de Remonstrantse Broederschap haar grootste bloei.

Veel vrijzinnigen die zich losmaakten van de Nederlandse Hervormde Kerk sloten zich bij de remonstranten aan. Zo ook in Meppel en Hoogeveen.

Al sinds het begin van de vorige eeuw kent de Broederschap ook vrouwelijke predikanten en kerkenraadsleden. Duurzame levensverbintenissen van mannen met vrouwen, vrouwen met vrouwen en mannen met mannen worden ingezegend. De Remonstrantse Broederschap kent de kinder- en de volwassenendoop.

Samenwerking PKN

In het laatste kwart van de 20e eeuw werd getracht om in Nederland tot één Protestantse Kerk in Nederland te komen, het zogenaamde Samen op Weg-proces. Aanvankelijk deden de remonstranten hieraan mee, Toen bleek dat ook de Dordtse Leerregels van 1619 in de Kerkorde van de nieuwe kerk als belijdenisgeschrift erkend bleven, besloten de Remonstranten zich terug te trekken. Er is nog wel samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland op het terrein van werelddiakonaat, in Kerk-in-Actie.

Remonstrantse geloofsbeleving

De Remonstrantse Broederschap bepleit een vrij en verdraagzaam christendom. Iedereen is vrij het geloof op zijn eigen manier te beleven. De remonstranten kennen geen doopleden, hoewel er wel gedoopt wordt. Hierdoor laat het ledental zich niet goed vergelijken met dat van grotere kerken, die dit type leden wel kennen. Het Avondmaal is open. Men wordt lid door in te stemmen met de *Beginselverklaring*. De kandidaat wordt gestimuleerd zijn of haar eigen geloofsbelijdenis te formuleren. De remonstranten kennen ook 'vrienden'; personen die zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap, maar niet willen overgaan tot het instemmen met de Beginselverklaring of tot het doen van belijdenis.

Belangrijkste waarden

Vrijheid van Denken

Remonstranten benadrukken de vrijheid van denken en geloven. Ze moedigen het stellen van vragen aan en omarmen diverse theologische opvattingen binnen hun gemeenschap, wat bijdraagt aan een voortdurende theologische dialoog.

Oecumene

De Remonstranten streven naar oecumenische samenwerking en dialoog tussen verschillende christelijke tradities. Ze geloven in het belang van samenwerking en begrip tussen diverse geloofsgemeenschappen als een uiting van christelijke eenheid.

Individuele Verantwoordelijkheid

Het benadrukken van de individuele verantwoordelijkheid van gelovigen vormt een kernpunt binnen het Remonstrantisme. Ze worden aangemoedigd tot persoonlijke reflectie en een actieve rol in het vormgeven van hun geloofsleven.

Inclusiviteit

Remonstranten streven naar een inclusieve geloofsgemeenschap. Ze verwelkomen mensen van diverse achtergronden, seksuele oriëntaties en geloofsopvattingen, wat bijdraagt aan een rijke en tolerante gemeenschap.

Ethiek van de Liefde

Liefde en rechtvaardigheid staan centraal in de ethiek van de Remonstranten. Ze benadrukken het belang van liefdevolle relaties en streven naar een rechtvaardige samenleving, waarbij ethische principes leidend zijn in hun dagelijkse handelen.

Remonstrantse geloofsbelijdenis (2006)

Wij beseffen en aanvaarden

dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest

die al wat mensen scheidt te boven gaat

en hen bezielt tot wat heilig is en goed,

opdat zij, zingend en zwijgend,

biddend en handelend,

God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.

Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid

Amen

Uit de OGM Kerkenraadsvergadering 7-11-23

Toekomst van de gemeente

Er is een brief binnen gekomen van een gemeentelid waarbij het volgende wordt gedeeld:

"Voor mij is het belangrijke van Oecumenisch kerk- zijn dat we onderdeel zijn van de samenleving. Deze verbinding houdt onze gemeenschap levend, vraagt dat we ons blijven/ gaan aanpassen en dat er toekomst is voor de gemeente. Hier mis ik steun van een wezenlijk deel van de gemeente."

Binnen de kerkenraad hebben we hierover gesproken en herkennen het probleem. Laten wij zien dat we achter de activiteiten van onze gemeente staan? Of het nu gaat om de vieringen met de voorgaande gemeenteleden in combinatie met een voorganger of waarbij er enkele gemeenteleden voorgaan? Als het gaat om de week van de vluchteling of het samen koffie drinken en in gesprek gaan met onze eventuele gasten of onbekenden?

In de kerkenraad is de tijd genomen of we dit herkennen. En waar het ons verlangen naar een ruimzinnige geloofsgemeenschap - met het oog op de hele bewoonde wereld die open staat voor zinzoekers vanuit de Bijbelse verhalen - raakt. Zijn we met elkaar een geheel van mensen die in zijn vieringen, activiteiten en samenwerkingsverbanden open staat voor eenieder die de oecumene een warm hart toedraagt of respecteert? Een geloofsgemeente die open staat voor vernieuwende vormen en die herkenbaar is voor zijn omgeving? Staan we daar als gemeenteleden voor open en dragen we met elkaar de inzet die daar op wordt gegeven? We kwamen tot de conclusie dat dit wel de essentie van ons ruimzinnig karakter van de geloofsgemeenschap raakt. Het is een gesprek dat binnen de gemeente aandacht verdient. Vanuit respect voor de verschillen en met oog op de plek die we willen innemen in Meppel, nu en in de toekomst.

We hebben besloten dit onderwerp op enig moment binnen onze gemeente in groter verband aan de orde te stellen.

Op zoek naar een voorganger



In deze periode is iedereen uitgenodigd om mee te denken over voorgangers die vanuit de beroepingscommissie benaderd kunnen worden. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid voor een tijdelijke aanstelling of interim-periode. Namen kunnen gedeeld worden met de beroepingscommissie.

De interim periode met ds. Harmen Jansen is eindig. Op enig moment (mei 2024) zal Harmen met emeritaat gaan. Daarnaast zijn we met de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente op verkenning naar een verdere samenwerking. Dit betekent dat we ook onderzoeken of een tweede interim voorganger mogelijk is.

Activiteiten inplannen

Elk college, werk- en taakgroep wordt gevraagd om de voorgenomen plannen en activiteiten in tijd te zetten en dit te delen met de kerkenraad. Dit voor zover nog niet opgenomen in de ladderkalender van activiteiten. Zo ontstaat een compleet beeld van ons gemeentelieven en kunnen we met elkaar in- en bijspringen als een plan of activiteit niet gerealiseerd wordt maar wel als belangrijk voor ons gemeentelieven wordt gezien.

Uit de gemeente:

De begroting van het College van Kerkrentmeesters is vastgesteld. We doen in het begin van 2024 weer mee aan de actie Kerkbalans. De begroting van de Diaconie is reeds gedeeld met de gemeenteleden en wordt in december ter vaststelling aangeboden aan de kerkenraad.

We willen de taakgroep "techniek" de complimenten meegeven voor het realiseren van een optimaal geluid en een goede beeldverbinding tijdens de vieringen.

Er is op 17 oktober jl. een gezamenlijke vergadering geweest tussen onze gemeente en de DoRe-gemeente. In deze vergadering is afgesproken dat we onze eigen 'eigenaardigheden' delen met elkaars gemeenteleden. Wij doen dat op koffieochtenden, in de buurtgesprekken en daaraan voorafgaand op een gemeenteavond. Daarnaast vinden we het belangrijk dat gemeenteleden elkaar beter leren kennen. Hiervoor gaan we 'tweegesprekken' organiseren. Ook is er gesproken over samen vieren. In 2024 zijn we nog bij elkaar te gast zijn. Hiervoor zijn er 11 vieringen afgesproken. Voor 2025 willen we toewerken naar een gezamenlijke liturgie. Hiervoor is een liturgiecommissie samengesteld vanuit beide gemeenten. De gezamenlijke activiteiten, die er nu al zijn buiten de vieringen om, zullen blijven. De beide kerkenraden zullen om de twee maanden samenkomen om elkaar beter te leren kennen en om stapsgewijs de samenwerking verder uit te werken.

Om alvast te noteren: op 24 januari 2024 is er een *gemeenteavond*.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

Datum	Doel	Opbrengst
5 nov	Bashati	108,45
12 nov	De Vaartweek	155,00
12 nov	Orgelfonds	104,75
12 nov	(Taizé viering) Hospice Eesinge	3,70

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
5 nov	86,90

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

19 november – Egypte (Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen)

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

26 november - Noodfonds

Ons eigen OGM Noodfonds. Daaruit kunnen we snel op actuele calamiteiten reageren.

Verzoek binnengekomen via de Arme Kant van Meppel

Gevraagd:

1 2-persoonsbed afmetingen 200 cm * 140 / 160 cm.

Voor iemand, die geen geld heeft om deze spullen zelf aan te schaffen.

Je kunt hierover contact opnemen met Klaas Stoer, tel. 0622398233

Uit het college van kerkrentmeesters

Begroting Oecumenische Gemeente Meppel (OGM) 2024.

In de bijlage, die separaat wordt meegezonden, vindt u de concept begroting van de Oecumenische Gemeente Meppel voor 2024 zoals is vastgesteld in het college van Kerkrentmeester. Het bestaat uit een summiere toelichting op onze inzet op kerkelijke activiteiten en een prognose van de inkomsten en uitgaven. Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten vindt u in de al eerder verspreide activiteitenkalender 2023/2024. Als u vragen heeft over de conceptbegroting kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, Bob Bolt of Jan Albert Kreuze. De begroting is in november in de kerkenraad voorgelegd en conceptueel vastgesteld.

Uit de taakgroep Communicatie

Overzicht van uiterlijke inleverdata van kopij voor de Bouwstenen met informatie over vieringen en overige activiteiten in november en december.

Woensdag 29 november: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 1, 2 en 3, kerstgroet, kerstreis.

Woensdag 13 december: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, kerstreis, kerstnacht, kerstmorgen, oudejaarsdag, eerste zondag in het nieuwe jaar.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

Inspiratie In Gods naam (1)

Op vrijdag 10 november zaten we met veel gemeenteleden in Schouwborg Ogterop voor de voorstelling In Gods naam. Met dank aan de PKN die het mogelijk maakte om met korting kaartjes te kopen.

Een losstaand verhaal uit de voorstelling wil ik graag met u delen omdat het duister op deze aarde om goddelijk licht vraagt. Licht dat ook wij kunnen ontsteken.

Een vader voelde zijn einde naderen en hij riep zijn drie kinderen bij zich: "Degene die de hele ruimte van de boerderij weet te vullen, wordt mijn nieuwe opvolger".



Zijn kinderen gingen op pad. Een kind kwam terug met een olifant, duwde die naar binnen in de stal. Er bleef nog ruimte over. Het tweede kind haalde de grootste vracht stro, maar er bleef ruimte over in de stal. Het derde kind sloot de ramen en deuren van de stal en ontstak een kaars. Het licht vulde de hele ruimte.

Aansluitend zongen we met alle aanwezigen het lied uit Taizé: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

De voorstelling *In Gods naam* wordt door het hele land op verschillende locaties gespeeld. Kijk voor speellocatie [hier](#) Het boek Jezus waarom? [Het boek een ontdekkingsreis door de bijbel](#) van Bas Ragas met zijn vriend theoloog Ad van Nieuwpoort ligt in de boekwinkels, of kijk [hier](#)

In Gods naam (2)



Vrijdagavond heeft een gelegenheidskoor een bijdrage aan het theaterstuk *In Gods naam* geleverd. Dat optreden heeft mensen geraakt, hoorden we. In de voorstelling kwam het 'Sta op' een aantal keren voor en ook dat daarna de beweging wordt ingezet om iets te veranderen. Het koor zette het lied 'You never walk alone' kracht bij door zingend op te staan en naar het podium te lopen. In het stuk passeerden veel elementen uit de bijbel. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen als je de voorstelling hebt bezocht. Wat heeft je geraakt en waarom? Wat heeft je tot nadenken aangezet? Je kunt je reactie naar ons mailen (j.schalen@kpnplanet.nl).

Wil je een uurtje ervaringen uitwisselen en doorpraten over het stuk? Ook dat kan. Op maandagavond 20 november is daarvoor om 20.00 uur de gelegenheid in de DoRe-Kerk, Vledderstraat 20 in Meppel. Je bent welkom! Opgeven hoeft niet. Er staat koffie en thee met wat lekkers in de Groene kamer voor je klaar. Benieuwd naar de gezongen liederen? Je kunt ze beluisteren via de playlist [In Gods naam - Bastiaan Ragas - playlist by Rixt E | Spotify](#)



Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie en bezinning van de Oecumenische Gemeente Meppel,

Arnold Heijblom, Klazien Lambregtse, Tjimmie van der Wal en Jannie Schalen

Wie wil ons helpen bij de Kerstwandeling in het Wilhelminapark op 23 december?

U zag het al vaker langs komen en u zult nog veel meer van ons horen want we zijn druk bezig met de voorbereidingen.

Elke kerk neemt één van de scènes uit het kerstverhaal voor zijn/haar rekening.

Als Oecumenische gemeente vervullen we de rollen van de 'wijzen' die een ster hebben gezien en daarnaar op zoek gaan. We hebben enkele verrekijkers, maar ook

twee echte sterrenkijkers, telescopen. Wie wil daar als wijze bij gaan zitten om met de

kinderen in het heelal te speuren en te kijken naar die ene of naar meer sterren? Wij hebben bijpassende kleding. Om in meerdere tijdsblokken te kunnen werken (16.00 – 19.00 uur) hopen we dat meerdere mensen mee willen doen en misschien mee willen lopen met een groepje reizigers. Verder zijn we op zoek naar een partytent van minimaal 3 X 3 m, met drie dichte zijkanten, en mensen die die tent willen opzetten en later op de avond weer inpakken? U kunt zich voor 20 november aanmelden of informatie vragen bij de contactpersonen voor deze scene bij Esmé Oosterveen:

esme@oosterveen.info

Telefoon: 0522-241239

De werkgroep, Esmé, Jannie en Tjimmie

Nieuwe headsets en microfoons

Vanaf zondag 5 november jl. kunnen we genieten van een beter geluid in onze kerkzaal. Op verzoek van de Commissie van Kerkrentmeesters hebben we nieuwe headsets en microfoons aangeschaft. De oude apparatuur begon na al die jaren steeds storingen te vertonen, daarom was het nodig om een deel van de apparatuur te vernieuwen. De apparatuur is opnieuw ingesteld. Het geluid komt nu een stuk helderder door. Eén van de oude headsets is nu aangesloten in de Mennozaal. Daarnaast is de vaste microfoon gerepareerd. Fijn om bij bijeenkomsten in de Mennozaal nu ook gebruik te kunnen maken van een vaste microfoon en headset. Wij wensen u veel luister en kijkplezier toe met de vieringen die komen gaan. De Technische Commissie,
Jan Varkevisser, Gerrit van Werven en Klaas Stoer

Uit de werkgroep Vieren

(Op verzoek de Opstap van Martijn Plas van 5 november.)

Er zijn besturen en voorzitters die het leiderschap zien als de baas zijn. Een visie die in Nederland langer geleden heel gewoon was. Een fabriek met arbeiders zie ik voor me die gewoon moesten doen wat de baas zei.

Iemand die dat idee omverwierp was Stephan Covey in de jaren '80 van de vorige eeuw. Hij beschreef 7 fasen voor succesvolleiderschap, waaronder het vijfde punt: "Eerst begrijpen, dan begrepen worden."

Er kwamen meer theorieën over leiderschap, waaronder gedeeld leiderschap.

Kortgezegd ga je samen de verantwoordelijkheid aan om bepaalde doelen te halen. Het is nuttig als je weet wie welke rol vervult maar deze rol kan je ook wisselen per onderwerp. Sowieso gaat het leiderschap tegenwoordig meer uit van de inbreng van elke deelnemer. Deze ruimte voor eigen inbreng schept ook verplichtingen voor alle deelnemers. Gewoon achterover hangen en de baas de schuld geven van wat er misgaat is er dan niet meer bij. Je kan ten slotte zelf een voorstel doen ter verbetering als iets anders zou moeten naar jouw idee. Ieder is medeverantwoordelijk. Deze visie kan ook iets voor ons als gemeenschap betekenen. Als we niet willen dat we top-down bestuurd worden, dan vraagt dat dus iets van ons allemaal. We bepalen samen de doelen en hoe we daar gaan komen. Als we dan dat vijfde punt van Covey erbij pakken: *eerst begrijpen, dan begrepen worden*, vraagt dat om continu in gesprek te zijn met elkaar. Te luisteren naar wat andermans drijfveren zijn. Juist van belang als je verschillende achtergronden hebt zoals bij ons. Juist van belang voor een jonge gemeenschap met oude wortels. Juist van belang als je verwacht samen te gaan met een andere gemeente. En juist van belang als we de richting bepalen voor de komende jaren. Het is een uitdaging die ik mezelf heb meegegeven en waartoe ik jullie ook uitnodig (voor zover je dat al niet doet): wat vaker even stil zijn en luisteren naar wat voor de ander van belang is. Erop vertrouwen dat de ander dat ook doet en zo samen verder komen. Gezamenlijk bouwen aan onze gemeenschap.

Vlinder

nog nooit is van omhoog
van boven iets gegroeid naar onder
de vrucht van zaad en grond
en schoot groeit op
dat is het wonder

(Herman Verbeek, fragment uit 'nog nooit is van omhoog')

Kees Stroop

Interview met Yoeri Emmaneel



Kun je wat over jezelf vertellen.

Ik ben Yoeri Emmaneel, 34 jaar en geboren en getogen in Emmen. Inmiddels 8 jaar samen met mijn vrouw. In 2018 zijn we getrouwd. We hebben een kat en drie kippen, haha. Mijn vrouw komt uit Friesland en na 5 jaar in Emmen te hebben gewoond besloten we om ergens halverwege Friesland en Emmen een woonplek te zoeken. Dat is Meppel geworden. We wonen inmiddels 2 jaar hier en dat bevalt goed. Meppel is centraal gelegen en de omgeving is mooi. Ik loop graag hard en dan is het hier buitenaf ook mooi lopen. Ook lees ik veel en ben ik erg geïnteresseerd in theologie, geschiedenis en de werken van J.R.R. Tolkien.

Werk

Ik werk al 10 jaar in de zorg, in een verzorgingstehuis in Emmen. Op een afdeling met dementerenden, waarbij ik vooral op de huiskamer werk. Ik zorg dan voor de dagstructuur en activiteiten. We koken zelf, al dan niet met hulp van vrijwilligers, en merken dat de bewoners daardoor ook beter eten.

Wat vind je een mooie eigenschap van jezelf?

Eh, ja, misschien openheid en vriendelijkheid. Ik sta open voor dingen die op mijn pad komen. Ik heb wel ideeën maar kijk ook graag hoe iets zich ontwikkelt. Ik probeer met een vriendelijke blik naar de mensen en naar de wereld te kijken, zonder vast oordeel. Ook in mijn werk. En dat lukt niet altijd maar ik probeer het wél, om vanuit deze houding naar mijn omgeving te kijken.

Waar kun je boos of geïrriteerd over raken?

In mijn werk in de zorg is mijn motto:

'Zie de mens en probeer zijn levensverhaal te eren'.

Je kunt dat op het persoonlijke vlak zien; ik heb zelf in mijn leven periodes gehad dat ik wat verlegen was, faalangstig en niet zo positief over mezelf dacht. Maar ook in breder verband, naar hoe je met elkaar omgaat in deze maatschappij. Als iemand niet gezien wordt, niet geaccepteerd of gewaardeerd wordt voor wie hij of zij is dan kan ik daar geïrriteerd over raken. Als bij kwetsbare mensen niet de persoon -de mens- achter de ziekte of achter het gedrag gezien wordt dan vind ik dat teleurstellend en onrechtvaardig. Soms kan ik wel boos worden als in mijn optiek geschiedenis of geloof wordt gebruikt voor egoïstische doeleinden, ik heb het dan over een politieke of maatschappelijke context.

Kerkelijke betrokkenheid

Ik ben zelf opgegroeid in een Samen op Weg gemeente in Emmen. Vanuit deze gemeente worden er al vanaf 1992 reizen naar de gemeenschap van Taizé georganiseerd. Binnen de gemeente werden ook veel Taizé liederen gebruikt en was

er veel ruimte voor oecumene. Tijdens zo'n reis heb ik daar ook mijn vrouw ontmoet. Zij is van oorsprong katholiek. Onze huwelijksdienst was een Taizé viering met een priester en een predikant. Voor mij is oecumene heel logisch, de ruimte, de openheid, dat past mij beter dan zekerheden en starheid.

We huurden in Emmen een kerkzaal bij een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Mijn moeder was koster en ik hielp mee de stoelen klaarzetten en weer opruimen. In de vieringen kwamen ook veel verstandelijk beperkte mensen en dat gaf een wat lossere manier van kerkzijn. Dat vond ik mooi. Ik raakte meer betrokken en heb ook in een beroepingscommissie gezeten, ben onderdeel geweest van de commissie vorming en toerusting en uiteindelijk heb ik ook anderhalf jaar als pionier gewerkt voor de Protestantse Gemeente Emmen. Dus toen ik hier in Meppel in de Erfdeelvieringen kwam waren er al een aantal raakvlakken en voelde het meteen heel vertrouwd en goed. Mediteren spreekt mij persoonlijk ook erg aan dus ik was ook blij met de meditatiegroep die hier actief is. Ik ben inmiddels samen met Joke Berendsen en Eduard Korpel een van de begeleiders van deze groep.

Wat is jouw spreuk voor een tegeltje?

Be curious not judgemental (Wees nieuwsgierig niet veroordelend)

Theo Pereboom

Agenda

19 november	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
20 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
23 november	toerusting Omzien		op afspraak
26 november	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
27 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
3 december	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
3 december	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
3 december	oefenen morgenviering op 24 december	vanaf 20.00 uur	kerkzaal
4 december	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
4 december	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

19 november: mw. Y.J. Hiemstra

26 november: pastor Tineke Weidema-Bos, gedachteniszondag

3 december: ds. Anneke van der Velde



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik [hier](#) en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de

diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de

bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per

vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter

attention van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere

aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de

gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen

dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor

diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op

bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat

wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving

en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere

bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van

vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het

vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen,

open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat

iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor

mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij

samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de

Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente

Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland

als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden

en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar

martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl