



Bouwsteen#21

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 21
20 oktober 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 3 november 2023.

Kopij inleveren uiterlijk woensdag 1 november 2023 bij: bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

8 oktober Henk en Meta Rous

15 oktober Femmy Pereboom

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur en later
via:

https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:

<https://oecumenischegemeentemeppeel.nl/viering-beluisteren/>



Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.



Wintertijd

In de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober gaat de klok één uur achteruit.

Zondag 22 oktober, 11.00 uur

vijfde zondag van de herfst

Voorganger: Leddy Karelse

Voorgaand gemeentelid: Marja van Wieren

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Matthéüs 22, 15-22

Thema: *Wie komt wat echt van waarde is toe?*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 29 oktober, 11.00 uur

zesde zondag van de herfst

gedachteniszondag

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Maarten Tempelaar
met medewerking van de werkgroep Omzien naar elkaar

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Matthéüs 22, 23-33

Thema: *een God van levenden*

Collectes: Stichting Kleine Nodenhulp
Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 5 november, 11.00 uur

zevende zondag van de herfst

Voorganger: pastor Graddie Meijer

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Organist: Hendrik Snel

Lezing: Titus 1

Thema: *Binnen en buiten*

Collectes: Bashati
Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur
DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIERN



29 oktober, gedachteniszondag

Rond Allerzielen houden wij in de oecumenische gemeente een viering waarin wij onze overledenen van het afgelopen jaar gedenken. Daarin noemen wij de namen van hen die uit de kring van de gemeente zijn weggevallen. Er bestaat ook in de tweede kring de mogelijkheid om een overledene uit uw eigen familie of vriendenkring te gedenken. Als u wilt dat zijn of haar naam wordt genoemd, dan graag van

tevorens de naam doorgeven samen met overlijdensdatum en leeftijd, aan de scriba, Wilma Heeres, info@oecumenischegemeentemeppel.nl. Dit kan tot en met zaterdag 21 oktober.

ds. Harmen Jansen

Op zondag 29 oktober gedenken wij mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In de eerste kring noemen wij de namen van leden en vrienden van de Oecumenische Gemeente Meppel. In de tweede kring kunnen de namen genoemd worden van familieleden en vrienden van hen die delen in de kring van de Oecumenische Gemeente Meppel. In de derde kring kan eenieder die dit wil, naar voren komen om een lichtje aan te steken.

Titus op 5, 12 en 19 november

In navolging van een voorgestelde alternatieve lezing van het Oecumenisch Leesrooster lezen wij op drie achtereenvolgende zondagen uit de brief van Paulus aan Titus. 'Uit de brief aan Titus worden volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster alleen in de Kerstnacht enkele verzen gelezen. Als voorbeeld van gemeenteopbouw en pastoraal beleid van christelijke gemeentes aan het einde van de eerste eeuw verdient de 'pastorale' brief aan Titus eigen aandacht.

Meteen in hoofdstuk 1 valt al op dat voor de opbouw van de gemeente niet de organisatiestructuur bepalend is, maar de geloofwaardigheid van degenen die de organisatie dragen. Dat wordt in de volgende hoofdstukken verbreed naar een betrouwbare omgang met elkaar binnen de gemeente en met anderen in de samenleving.'

Bron: Oecumenisch Leesrooster

5 november, Taizéviering

Op zondag 5 november is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Meeleven in onze gemeente gebeurt op veel manieren. We weten elkaar te vinden in ons wel en wee. We laten iets van ons horen met een telefoontje of bij een ontmoeting in de kerk of op straat. We laten iets van ons zien met een app, mail of kaart. Er zijn stille woorden en veelzeggende gebaren.

Wat maakt dat mensen dan liever niet bij name genoemd willen worden in een Bouwsteen? Is het de korte duur van een ziekenhuisopname of de ingreep op een dagbehandeling? Is het de lange duur van een revalidatie of een opeenvolging van klachten en onderzoeken? Is het je eigen verlegenheid of machteloosheid met een ziekte, een burn-out, een depressie?

Hier wordt niet verteld wat er aan de hand, tenzij je dat zelf wilt. Hier wordt genoemd dat we aan jou denken en dat denken aan gebeurt ook op veel manieren. Officieel moet jezelf toestemming geven om met je naam genoemd te worden in een Bouwsteen. Neem je deze drempel, laat dat dan 'even' weten aan Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 8 november.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Preek van de Leek door Annerie Kremer

Thema: Verbinding naar het afscheid nemen van je leven.

Datum: zondag 29 oktober.

Tijd: 15.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

(zie ook poster verderop)

Meditatieavond

Datum: maandag 30 oktober.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Film 'The Father'

Datum: donderdag 9 november.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Informatie: Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

Inspiratie kwetsbaarheid



Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de voorgaand gemeenteleden hebben we na de openingswoorden altijd een waardevolle ronde: "Hoe zit je erbij?" In deze ronde delen we persoonlijk lief en leed en delen we hoe het leed van de wereld ons raakt. We geven en delen met elkaar de kwetsbare inkijkjes in elkaars leven en in elkaars hart. Niet alles hoeft gezegd, wel alles mag gezegd worden. We namen de tijd voor persoonlijke vragen;

teleurstelling; soms boosheid en irritatie; en er was ruimte voor het delen van vreugde en geluk.

Bert Daelemans, een Jezuïtische theoloog schreef over kwetsbaarheid als kracht.

'Kwetsbaarheid is door de jaren heen een steeds krachtiger begrip geworden', zegt hij. Vanuit de christelijke traditie kunnen we leren, hoe wij onze gekwetstheid kunnen aanvaarden en omvormen tot kwetsbaarheid, tot brug naar een ander, vaak ook een mens in wie iets gekwetst, gebroken of geknakt is. "Vanuit onze sterkte kunnen wij geven; enkel vanuit onze kwetsbaarheid ervaren wij dat wie geeft, krijgt."

De essentiële vraag die in een open gemeente gesteld dient te worden is de vraag: Hoe ga ik om met mijn eigen gekwetstheid? Kan ik die onder ogen zien? Waar komen voor mij de beschermende handen vandaan? En hoe ga ik om met de gekwetstheid van een ander, ook als die schuil gaat achter een hard, kwetsend masker? Als we de muren rondom ons eigen hart willen neerhalen, is het belangrijk dat we ervoor kiezen ons kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaarheid als kracht.

Meer lezen over het artikel <https://igniswebmagazine.nl/spiritualiteit/kwetsbaarheid-als-paradoxe-bron-voor-meer-leven/>

Klazien Lambregtse

SAMEN DELEN

Uit de kerkenraad

Op 30 juni en 1 juli hebben we met drie afgevaardigden van de Oecumenische Gemeente Meppel en drie van de Doopsgezinde Gemeente en drie van de Remonstrantse Gemeente een ontmoeting gehad onder begeleiding van twee adviseurs van het landelijke bureau van de Remonstrantse kerk.

Het doel was een nadere kennismaking met elkaar en om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om door te groeien naar één ruimzinnige gemeente.

We zijn in gesprek met elkaar als drie gelijkwaardige gesprekspartners ongeacht de grootte onze achterban. We hebben met elkaar besproken wat we met elkaar wel en niet willen en kunnen doen. Hoe kunnen we letterlijk en figuurlijk de ruimte met elkaar benutten, rekening houdend met de leeftijd van de gemeenteleden?

Verder kwam aan de orde wat we onder ruimzinnigheid verstaan. Daarna hebben we gekeken wat ons met elkaar verbindt en welke activiteiten we al samen doen. De conclusie is dat de activiteiten die we samen doen goed bevallen zoals:

- bezinnings- en inspiratieactiviteiten
- gezamenlijke viering. We zijn te gast bij elkaar
- koffieochtenden
- Pinksterontbijt
- Nieuwjaarsreceptie
- elkaar helpen (muziek, klussen, techniek)
- het samen eten en vergaderen als kerkenraden
- inrichting en aankleding van het kerkgebouw
- buurten bij elkaars vieringen

Het is nu tijd om te kijken hoe we die samenwerking kunnen intensiveren door bijvoorbeeld meer gezamenlijke vieringen. Kunnen we tot één gezamenlijke viering komen in plaats van alleen te gast te zijn bij elkaar?

Ons beider toekomstperspectief is een ruimzinnige plek in kerkelijk Meppel behouden. Ons plan voor de komende tijd is:

- Samen doen wat samen kan.
- Elkaar vertellen over elkaars tradities in de Nieuwsbrief en de Bouwstenen, bij koffieochtenden, op gemeentebijeenkomsten enz., zodat we van elkaar weten waarom we bepaalde zaken op een bepaalde manier doen.
- De Oecumenische Gemeente Meppel verlengt de huur.
- Onderzoeken of we kunnen komen tot een gezamenlijke viering met een gezamenlijke liturgie als we een gezamenlijk viering hebben.

We kijken terug op een prettige bijeenkomst met een fijne sfeer. Dit smaakt voor ons allen naar meer!

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
8 okt	Kinderen in de knel	197,40
15 okt	Ghana	110,00

Eigen gemeente

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
8 okt	127,52
15 okt	87,40

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

22 oktober – Noodfonds

Het staat met enige regelmaat op het scherm, de diaconale collecte voor het noodfonds. Zo kunnen we een bijdrage doen aan organisaties die bijspringen als er in de wereld noodsituaties zijn. En die nood wordt helaas steeds groter.

29 oktober – stichting Kleine Noden

Kunt u niet meer alles zelf doen door bijvoorbeeld ziekte handicap of leeftijd? Of heeft u een enkele keer vervoer nodig naar het ziekenhuis of de arts? Dan is het een hele geruststelling als u een beroep kunt doen op familie of burens. Maar wat te doen als dat niet mogelijk is? De vrijwilligers van Kleine Nodenhulp Meppel staan voor u klaar. Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie die in Meppel al 40 jaar actief is voor hulp aan mensen thuis. De hulp is in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor bijvoorbeeld autovervoer. Indien u niet geholpen kunt worden weet de organisatie de weg naar andere instanties. Hulp kunt u aanvragen via telefoon: 06 - 53 70 68 75 of e-mailadres: kleinenodenhulp@gmail.com

Uit de taakgroep Communicatie

Overzicht van uiterlijke inleverdata van kopij voor de Bouwstenen met informatie over het advent- en kerstproject, groeischikking, kerstgroet, kerstvieringen, de eerste zondag in het nieuwe jaar en overige activiteiten in november en december.

Woensdag 15 november: advent- en kerstproject, groeischikking.

Woensdag 29 november: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 1, 2 en 3, kerstgroet, kerstreis.

Woensdag 13 december: advent- en kerstproject, groeischikking, advent 3 en 4, kerstreis, kerstnacht, kerstmorgen, oudejaarsdag, eerste zondag in het nieuwe jaar.

Uit de taakgroep Liturgisch bloemschikken

De taakgroep Liturgisch bloemschikken heeft een vergadering gehad op 16 oktober. Met een goed gevoel is teruggekeken op de groeischikking bij het zomerproject van Hooglied. Met enthousiasme en plezier is een begin gemaakt met het nadenken over een groeischikking in de tijd van advent en kerst. De keuze voor een alternatief leesrooster in die periode maakt dat we niet over voorbeelden kunnen beschikken. We mogen het zelf bedenken.

Bij de bespreking van de begroting voor volgend jaar hebben we het er uitvoerig over gehad of we het budget moeten verhogen vanwege de sterk toegenomen prijzen van bloemen en plantaardige materialen. Het contract met een plaatselijke bloemist is best redelijk en dat heeft ons doen besluiten binnen de huidige afspraken te blijven. Verder doen we onze uiterste best om de bos bloemen of een bloemstuk – ook met toevoeging van materialen uit eigen tuin of de natuur – van goede kwaliteit te laten zijn en 'representatief' als bloemengroet.

De uitgaven voor bijzondere gelegenheden en tijden hebben we uitgesplitst en wél verhoogd. Voor de groeischikkingen kunnen wij met enige regelmaat in tuin en natuur terecht. Dat gaat niet op voor de gedachteniszondag met veel witte rozen op lange stelen en andere materialen.

Tenslotte menen we er niet onder uit te kunnen komen om nu echt een oproep te doen om transparante schalen en vazen, die gebruikt zijn bij de bloemengroet, terug te brengen naar de kerk of een contactpersoon of iemand van onze taakgroep. Het gaat met name om acht ronde glazen schalen met een doorsnee van ongeveer vijftien centimeter en een hoogte van zes à acht centimeter, en een aantal glazen vazen, die bij leden van onze taakgroep een emotionele waarde hebben. Bij voorbaat zeggen we u en jou hartelijk dank.



Vlinder

Als de dag niet meer glanst
en de nacht ons geen rust brengt,
het zonlicht voor anderen schijnt,
wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen,
de eenzaamheid blijft:
wie draagt ons en hoedt ons,
wie troost ons, omarmt ons,
wie anders dan Jij, Geest van God.
Tot het duister verdwijnt
en de ballingschap eindigt,
wij door rouw en verdriet zijn gegaan
en in huiver en vreugde opnieuw leren leven,
tot dan en daarna:
wie draagt ons en hoedt ons,
wie troost ons, omarmt ons,
wie anders dan Jij, Geest van God.
*(Marijke de Bruijne, fragmenten uit
'Als de dag niet meer glanst')*

Kees Stroop

Ruinerwold: avondlezing en workshop VerduurSamen.

"Er is niets leukers dan met elkaar ontdekken dat een groene leefstijl plezier geeft!"

aldus Corinne Groenendijk, auteur van VerduurSamen met Franciscus (2023).

Op donderdagavond 2 november komt Corinne Groeneweg naar Ruinerwold om een boeiende lezing met workshop te geven voor iedereen die nieuwsgierig is naar een groene en geïnspireerde leefstijl. De avond over dit zeer actuele thema staat uitdrukkelijk open voor jong en oud: op 26 september jl. bleek dat de helft van de jongeren van 16-30 jaar gebukt gaat onder zorgen over de klimaatverandering en hun aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Uitnodiging

Avondlezing en workshop VerduurSamen

"Er is niets leukers dan met elkaar ontdekken dat een groene leefstijl plezier geeft!"
aldus Corinne Groenendijk, auteur van VerduurSamen met Franciscus (2023).

Op donderdagavond 2 november komt Corinne Groenendijk naar Ruinerwold om een boeiende lezing met workshop te geven voor iedereen die nieuwsgierig is naar een groene en geïnspireerde leefstijl.

De avond over dit zeer actuele thema staat uitdrukkelijk open voor jong en oud: op 26 september jl. bleek dat de helft van de jongeren van 16-30 jaar gebukt gaat onder zorgen over de klimaatverandering. Hun aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

De avond wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente Blijdenstein en de Protestantse Gemeente Kookange, die met de open uitnodiging uiting geven aan hun visie om kerk voor en van het dorp te zijn.



Inloop vanaf 19.30 uur

de avond start om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur
in de Munnekeweer, Blijdenstein 3 te Ruinerwold (naast de kerk).

Opgave is niet nodig en voor koffie en thee wordt gezorgd. ☺

De avond wordt georganiseerd door de Hervormde kerken van Blijdestein en Koekange, die met de open uitnodiging uiting geven aan hun visie om kerk voor en van het dorp te zijn.

Inloop vanaf 19.30; de avond start om 20 uur en duurt tot ca. 21.30 uur in de Munnekeweer, Blijdestein 3 te Ruinerwold (naast de kerk).

Opgave is niet nodig en voor koffie en thee wordt gezorgd.

Schoolkerkviëring 2023



We kijken terug op een mooie viëring, zo kregen we veel terug. De Kruiskerk was zeer gastvrij en velen van de Oecumenische Gemeente Meppel hebben hard gewerkt om alles goed te laten verlopen. Wij bedanken hierbij dan ook graag iedereen die meehielp om deze viëring tot een succes te maken. De oppas, koffieploeg, de sjouwers, de afstemming tussen de kosters in de kerken. We vonden het erg fijn dat we dit allemaal met een gerust hart uit handen konden geven en dat de grote inzet en een vrolijke lach als het even niet helemaal goed liep de warmte van onze gemeente liet zien.

We hebben in de viëring geprobeerd een vertaalslag te maken voor kinderen en hun ouders, zonder drempels op te werpen. We legden uit hoe de liturgie is opgebouwd en hadden samen met de Akker voor afwisseling gezorgd om de aandacht van de kinderen vast te houden. Meerdere ouders zeiden na afloop dat ze overwogen toch maar (weer) eens een viëring te bezoeken. Of dat ze nog nooit zo'n soort viëring hadden meegemaakt en dat positief bedoelden.

Uiteraard viel er ook nog wel wat te verbeteren. De communicatie met het koor bijvoorbeeld. En dat de paaskaars zonder houder niet blijft staan. Dit nemen we weer mee voor volgende gelegenheden. Naar ons idee mogen we trots zijn op hoe we het als gemeente hebben gedaan.

Willemijn en Martijn



Interview met Hans Donkers

Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben geboren en getogen in Schiedam en grootgebracht in wat je kunt noemen een degelijk gereformeerd gezin. Vader, moeder, vijf kinderen en een orgel. Mijn vader was een echte antirevolutionair. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was gemeente ambtenaar die zich inzette voor de burgers en kerkelijk actief als diaken. Mijn moeder was een zorgzame en lieve vrouw. Moeder is in haar laatste jaren nog regelmatig in Het Erfdeel geweest en voelde zich daar thuis. De wijze van viëren en de sfeer sprak haar zeer aan en heeft ze erg gewaardeerd.

Broers en zussen

Ik was de jongste van 5 kinderen, twee zussen en twee broers hebben het pad voor mij in het gezin geëffend, waardoor ik het makkelijk heb gehad, qua vrijheid.

Een van mijn broers is helaas overleden aan een slepende ziekte waarvan de prognose was dat hij niet oud zou worden. Maar door zijn positieve instelling en vechtlust om te leven en doelen te bereiken heeft hij toch nog uitzonderlijk lang geleefd.

Mijn zwager is in het begin van de Corona periode ziek geworden. Corona explodeerde als een pandemie waardoor hij en vele anderen in eenzaamheid en isolatie stierven. Ook was het niet mogelijk een goede uitvaart te organiseren.

Muziek in mijn leven

Als kind ben ik de trompet gaan bespelen en verder muzikaal gegroeid vanuit klassieke muziek naar het lichtere genre en heb gespeeld in een "big band".

Mijn muziekdocent heeft mij geadviseerd naar het conservatorium te gaan. Na daar goed over nagedacht te hebben, heb ik besloten geneeskunde te gaan studeren, maar dat wel te blijven combineren met de muziek. Dat is iets dat ik tot op de dag vandaag nog steeds doe. Vanwege de drukte van de studie was het niet langer mogelijk een instrument te blijven bespelen ("embouchure") en heb ik via een koor van mijn broer de vocale richting in de muziek gekozen. Ik kwam in de kamermuziek terecht, kerkmuziek en cantatediensten. Ik kwam in aanraking met kerkmusicus Arie Eikelboom en Willem van der Zee en met de oude muziek en ben daarbij in het counterrepertoire terecht gekomen en heb daarin zangles genomen bij verschillende docenten. Ik zing nu in een mannenensemble The Gents o.l.v. een professionele dirigent. We zijn 8 oktober jl. ons nieuwe project "Sound of Light" gestart met een uitzending via radio 4 vanuit de Spiegelzaal in het concertgebouw te Amsterdam. En verder ben ik in deze regio verbonden aan het ensemble Consequens, gericht op muziek uit met name de tijd van (vroeg)barok, begeleid door een klein instrumentaal ensemble. Soms werk ik mee met vieringen bij Mannes Hofsink.

Hoe kwam je in Meppel?

Toen onze kinderen nog klein waren hebben mijn vrouw en ik bewust een keus gemaakt om in een rustiger deel van het land te willen gaan wonen. Het werd Ruinerwold, een plek met rust en ruimte om je heen. We hebben daar nooit spijt van gehad. Inmiddels zijn onze 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes bijna allemaal de deur uit.

Dagelijks werk

Ik werk als bedrijfsarts en als verzekeringsarts, die beide vallen onder de sociale geneeskunde. Mijn vrouw werkt op een basisschool in Meppel met een grote diversiteit aan kinderen vanuit allerlei landen afkomstig, waarbij taalproblemen een rol spelen en veel kinderen uit een kansarm milieu komen.

Beide zoons werken inmiddels, waarvan één in Berlijn. De oudste dochter studeert pedagogische wetenschappen en de jongste studeert nog in Zwolle.

Mijn kerkelijke betrokkenheid

Vanuit de inspirerende leiding van ds. Roel Bos vond in de Schiedamse jaren een geleidelijke liturgische vernieuwing plaats, zoals kinderen aan het avondmaal. Ik heb daar ook jarenlang als ouderling geparticipeerd. Roel Bos is toen naar Maastricht vertrokken en daarna in Zeist terecht gekomen. We hebben af en toe nog contact met elkaar.

Toen wij in Ruinerwold kwamen wonen heeft de predikant van Berghuizen mij opgezocht voor een kennismaking. Nadat wij een poos in gesprek waren geweest adviseerde hij mij open en eerlijk contact op te nemen met de door mij zeer gewaardeerde ds. Jarig de Vries. Zo ben ik in het Erf terecht gekomen en zijn onze kinderen daar gedoopt.

In Schiedam speelde jaren geleden al kerkelijk min of meer dezelfde problematiek als in Meppel wat de krimp betreft. Diverse kerkgebouwen, waaraan mensen een emotionele binding hadden moesten successief worden afgestoten. Zoiets geeft allerlei ellende. Gevoel en verstand wringen dan vaak.

Ook in Meppel hebben we als wijkgemeenten de afgelopen jaren het nodige moeten doorstaan. In de laatste periode waarin zich een escalerende problematiek afspeelde heb ik geprobeerd als voorzitter van de wijkkerkenraad Het Erfdeel op een zo open mogelijke en onafhankelijke manier de contacten tussen de 'partijen' te onderhouden. Helaas bleek een scheuring uiteindelijk onontkoombaar.

Ik heb de keuze gemaakt mij aan te sluiten bij de Oecumenische Gemeente omdat ik daar al zo lang geaard was en mij daar altijd thuis heb gevoeld.

Ik vind de kerk een van de instituties die bijdraagt aan een mogelijkheid om zingeving te ontwikkelen en eenzaamheid te voorkomen. Onze gemeente biedt die mogelijkheid in ruime mate. Ik hoop van harte dat dit aspect ook gaat groeien bij jongere generaties.

Wat staat er op mijn tegeltje?

Ga op zoek naar de deugd van de mildheid (naar jezelf en anderen).

Jan Varkevisser

**ZONDAG
29 OKTOBER**
AANVANG 15.00 UUR

**PREEK
VAN
DE LEEK**



Annerie Kremer

*"Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden"*

**doops
gezinden**

Amonstranten
GELOOF BEGINT BIJ JOU

Afscheid nemen hoort bij het leven. Van je ouderlijk huis, je werk, vrienden van vroeger. Maar ook afscheid nemen van het aardse leven. En hoe zwaar dit ook is, iedereen krijgt ermee te maken. Tijdens de Preek van de Leek wil ik graag met u delen waarom het juist zo belangrijk is om op een goede manier afscheid te nemen. Wat het betekent voor het rouwproces. En ik hoop u te inspireren om er vooral ook met uw dierbaren over te praten.

DORE KERK MEPPEL
VLEDDERSTRAAT 20

**GRATIS
TOEGANG**

VRIJWILLIGE BIJDRAGE
WORDT OP PRIS
GESTELD

Agenda

22 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
23 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
26 oktober	werkgroep Omzien		op afspraak
29 oktober	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
29 oktober	Preek van de Leek	15.00 uur	kerkzaal
30 oktober	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
30 oktober	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
5 november	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
5 november	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
5 november	oefenen morgenviering op 24 december	vanaf 20.00 uur	kerkzaal
6 november	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
8 november	koffiemorgen	10.00-12.00 uur	Mennozaal
9 november	filmavond	19.30 uur	Mennozaal



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

22 oktober: dhr. Jehannus Regnerus

29 oktober: **15.00 uur**, Preek van de Leek door Annerie Kremer

5 november: mw. B. Groen-Mol



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger	Lector	Koor / Cantor	Bijzonderheden	Extra
28 ^e zondag door het jaar				online uit Hoogeveen				
Za. 14-10	Beilen	19:00	Eucharistie	C. Cortés	I. van Kesteren	Cantor		☺
Zo. 15-10	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	I. de Boer	De Stephannootjes		
Zo. 15-10	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	D. Brügemann	Samenzang		☺
29 ^e zondag door het jaar				online uit Hoogeveen				
Za. 21-10	Hoogeveen	13:00	Eucharistie	P. Aiden	Irakeze viering			
Za. 21-10	Hoogeveen	19:00	Vesper					
Za. 21-10	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	A. Visscher	Cantor		☺
Zo. 22-10	Meppel	10:00	D.O.L.P.	R. Schoemaker en M. Mentink		Gemengd Koor		
Zo. 22-10	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	P. Wellen	M. Rychert	Nieuw koor		☺
30 ^e zondag door het jaar				online uit Hoogeveen				
Zo. 29-10	Hoogeveen	13:30	Jubileumviering van pastoor P. Wellen: 25 jaar priester. Voorgangers C. Cortés en P. Stiekema			Project koor	Jubileum pastoor P. Wellen	☺
Zo. 29-10	Meppel	Zie	Hoogeveen					
Zo. 29-10	Beilen	Zie	Hoogeveen					
Allerheiligen				online uit Meppel				
Wo. 01-11	Meppel	19:00	Eucharistie	P. Wellen en C. Cortés	A. Klaassen	De Stephannootjes		
Allerzielen				geen online viering				
Donderdag 2 november	Meppel-begraafplaats	14:30	Gebedswake	P. Wellen en C. Cortés			Begraafplaats Meppel	

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden.

Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende.

U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op:

diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samedoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl