



Bouwsteen#17

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

DoRe-kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 17
25 augustus 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 8 september 2023.
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 september 2023 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

6 augustus	Fam. Hoen
13 augustus	Mevr. Pia Voerman
20 augustus	Mevr. Annie Hoekerswever

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 9.30 uur of later via:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering_bekijken

Vieringen beluisteren

Beluisteren van de vieringen kan via:
<https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/>

Vergroot liturgieblad

Voor slechtzienden maken wij voor elke viering een grootletter-liturgieblad die uitgeprint voor u klaar ligt. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 27 augustus, 9.30 uur

tiende zondag van de zomer

Voorganger: pastoor Peter Wellen

Voorgaand gemeentelid: Martijn Plas

Organist: Hendrik Snel

Lezing: teksten uit Hooglied 5 – 8

Thema: *Ik deed open voor mijn lief*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 3 september, 9.30 uur

elfde zondag van de zomer

Voorganger: ds. Anneke van der Velde

Voorgaand gemeentelid: Klazien Lambregtse

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Hooglied 8, 5b – 14 en 1 Korintiërs 13, 4-13

Thema: *Draag mij als een zegel aan je hart*

Collectes: Egypte

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Zondag 10 september, 9.30 uur

twaalfde zondag van de zomer

startzondag

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Efeziërs 3, 14 – 4, 5

Thema: *Ga je mee op zoek naar tekenen van geloof, hoop en liefde?*

Collectes: Tent of Nations

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIEREN

Hooglied in de zomer

Vanaf 6 augustus tot en met 3 september 2023 volgen wij in de vieringen vijf zondagen de mystieke tekst uit het Hooglied.

In Hooglied wordt de liefde tussen twee mensen in paradijselijke woorden beschreven. Hooglied is ook een visionair scheppingsverhaal waarin de relatie tussen God en de geliefde klinkt. In het donker wordt gedroomd hoe het zijn zal. En het is een geboorteverhaal over tevoorschijn komen, geroepen worden om op te staan, om samen uit de woestijn te komen.

In de vieringen komt lied 536 uit Zangen van Zoeken en Zien alle vijf zondagen terug: Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht, als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.

De lezingen uit Hooglied zijn in tweespraak, een woord en een antwoord vol verlangen en passie. De vlam van hoop brandt.

De afbeeldingen bij de zondagen zijn ontleend aan een serie schilderijen over Hooglied van Marc Chagall met uitzondering van de afbeelding bij 3 september.

Klazien Lambregtse

Groeischikking bij Hooglied



Wanneer uit Hooglied gelezen wordt, klinken veel namen van bloemen en bomen, fruit, kruiden en specerijen. De taakgroep liturgisch bloemschikken komt dan ook met een groeischikking in deze periode.

Op 27 augustus verwijst een mandje met fruit naar de geurende liefdesappels uit Hooglied 7, 14: *Allerlei fruit, speciaal bewaard voor jou, mijn lief*. Op 3 september symboliseren twee rode rozen de liefde en passie en hartstocht die bezongen wordt in Hooglied 8, 6 en 7: *Liefde slaat in als een flits, vlamt als een brand door je heen, is niet te blussen*.

3 september, Taizéviering

Op zondag 3 september is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826.

10 september, startzondag

Zie onder.

17 september, 11.00 uur

Vanaf 17 september begint de viering op zondagmorgen om 11.00 uur. Na de viering is er koffiedrinken in de Mennozaal op de tweede verdieping. Denk er aan bij het verlaten van de kerkzaal al je spullen mee te nemen en ook je jas uit de garderobe.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Eerder deze maand is Tonie Kempe begonnen aan een reeks bestralingen. Het is een tegenvaller dat dit nodig bleek te zijn na de behandelingen van dit voorjaar. Maar we hopen met hem mee op gunstig resultaat.

Vorige week is Adalien Steen opgenomen in het Isala in Meppel, afd. 3 neurologie, deze week gevolgd door een behandeling in Zwolle. Door een infectie is ze ernstig ziek. Er zijn tekenen van vooruitgang, maar ze kan nog geen bezoek ontvangen buiten haar naaste familie.

ds. Harmen Jansen

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijft Kees Stroop voorlopig beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 13 september.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 4 september.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Beemdgangers

Hoewel het nog even duurt tot de eerste bijeenkomst op donderdag 21 september, laten wij nu alvast weten dat de gespreksgroep van de Beemdgangers ook het komend seizoen doorgaat. Deelnemers krijgen kort van tevoren een schriftelijke uitnodiging. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com of 0522-256322.

SAMEN DELEN

Startzondag 10 september 2023

Zo langzamerhand komen we uit de "zomer- of vakantie-stand" en krijgen de contouren van een nieuw kerkelijk seizoen steeds meer vorm. Op 10 september a.s. hebben wij voor onze gemeente de "Startzondag" gepland staan.

Onze Startzondag begint met een viering om 9.30 uur die in het teken staat van het thema "Ga je mee op zoek naar tekenen van Geloof, Hoop en Liefde?"

Na de viering – om 10.30 uur is zoals gebruikelijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee. Om 11.00 uur beginnen we met een activiteit in kleine groepjes, buiten in de binnenstad, waarvoor een uur beschikbaar is. Voor degenen die minder mobiel zijn, zorgen we voor een binnen-activiteit in de Mennozaal.

Instructies over de activiteit krijgen jullie tijdens het koffie/theedrinken, maar we willen alvast wel vragen om – voor zover in bezit – de mobiele telefoon met fotofunctie mee te nemen. (Ook zonder telefoon kan worden deelgenomen hoor.)

Om 12.00 uur worden alle deelnemers weer in de Mennozaal verwacht, alwaar we gezamenlijk kunnen lunchen. Tijdens deze lunch kijken we terug op de resultaten van de groepsactiviteiten en zal ook informatie beschikbaar zijn over het nieuwe programma voor Inspiratie en Bezinning 2023 – 2024.

De Startzondag willen we afronden rond 13.30 uur.

Voor deelname aan de lunch vanaf 12.00 uur, is tijdige aanmelding dringend gewenst. Intekenlijsten daarvoor liggen na de vieringen voor u klaar, maar aanmelden kan ook door het sturen van een e-mail naar: info@oecumenischegemeentemeppeel.nl of door een telefoon- of whatsapp-bericht naar 06-20567324, met vermelding van: lunch startzondag en het aantal personen waarvoor je reserveert.

Nog even in tijdblokken:

- 09.30 Viering
- 10.30 Ontmoeting bij koffie/thee
- 11.00 Buitenactiviteit in kleine groepjes (activiteit binnen voor wie níet naar buiten kan)
- 12.00 In Mennozaal voor lunch (aanmelden)
- 13.30 Einde

Graag tot ziens op de Startzondag!

Ga je mee op zoek naar tekenen van Geloof, Hoop en Liefde?!?!?!?

Uit de beroepingscommissie

We waren als beroepingscommissie mooi op weg, maar helaas heeft de kandidaat die we wilde voordragen aan de kerkenraad zich om persoonlijke redenen moeten terugtrekken.

We hebben met elkaar vergaderd hoe we nu verder willen gaan. We blijven hoopvol gestemd, en zullen u via De Bouwsteen op de hoogte houden.

Uit de diaconie

Opbrengst collecte:

<i>Datum</i>	<i>Doel</i>	<i>Opbrengst</i>
6 aug	Oekraïne	157,50
6 aug	Orgelfonds	126,00
13 aug	Bashati	82,91
20 aug	L'Accolade	110,50

Eigen gemeente

<i>Datum</i>	<i>Opbrengst</i>
13 aug	73,90
20 aug	92,25

Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.

Komende collectes

27 augustus – Noodfonds

Ons eigen OGM Noodfonds. Daaruit kunnen we snel op actuele calamiteiten reageren, denk aan Oekraïne of een milieu- of natuurramp waar geld voor nodig is om acute hulp te bieden.

3 september – Egypte

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

Vredesweek 2022



Jaarlijks organiseert PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland, de Vredesweek. Dit jaar is het Vredesweek van zaterdag 16 t/m zondag 24 september 2022.



Op de eerste dag van de Vredesweek zullen mensen om 12.00 uur op een aantal plaatsen in Nederland een Stiltekring vormen om zo samen stil te staan voor de vrede.

Deze Stiltekringen zijn een statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflicten te stoppen. In stilte wordt solidariteit betuigd met mensen die lijden als gevolg van geweld, dichtbij en ver(der) weg. Dit initiatief legt de nadruk op geweldloos verzet, steun voor democratiseringsbewegingen en leven in vrede en vrijheid.

Ook bij de Bartholomeuskerk op Blijdenstein wordt een Stiltekring georganiseerd, bij goed weer rond de Apostelboom, bij minder goed weer in deze Middeleeuwse kerk. De Hervormde Gemeente van Ruinerwold en wij vanuit de Nieuwe Oecumenische Gemeente uit Meppel verzorgen samen de organisatie.

De Stiltekring start om 12.00 uur met een korte inleiding. De 15 minuten stilte wordt voorafgegaan en besloten met klokgelui. Ter afsluiting van de stiltekring volgt nog een korte bijdrage. Daarna is er is er gelegenheid om na te praten.

Iedereen die stil wil zijn is van harte welkom. Opgeven hoeft niet.

Stiltekring 17 september 2022 om 12.00 uur bij de Bartholomeüskerk op Blijdenstein, Blijdenstein 3, 7961 LH Ruinerwold

Voor meer informatie:

Hervormde Gemeente Ruinerwold: Tetsje Zijlstra, tetsje@hetnet.nl of 0522 481616

Nieuwe Oecumenische Gemeente Meppel: Jannie Schalen, j.schalen@kpnplanet.nl of 06 44504583

<https://paxvoorvrede.nl>

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

Inspiratie Lied voor jouw hart

In deze zomerperiode is in onze geloofsgemeenschap Hooglied aan de orde geweest. Al verstond ik regelmatig 'het hoge lied', dat bij mij en wellicht ook bij u een associatie oproept met 'het hoge woord'. Zowel het hoge lied en het hoge woord passen allebei bij Hooglied. Als je diepe verbondenheid voelt, stroomt je hart daarvan over en rollen er woorden over je lippen die uiting geven aan dat wat er zingt en klinkt in jou voor de ander of de Ander.

Je hart zal barsten als je het niet uit. Dat wat je voelt, wil eruit. De herdersjongen en het meisje uit Hooglied hebben het ons wekenlang voorgedaan. Nu is het aan ons om het lied van de Liefde voort te zetten en voort te zingen in alle toonaarden die wij in ons repertoire hebben.



Sigrid Hart (zang) en Robijn Tilanus (piano) geven af en toe een intiem concert dat zij 'Lied voor jouw hart' noemen. Het is een uniek concept: mensen worden persoonlijk toegezongen, recht vanuit het hart van Sigrid en Robijn. Ook krijgen de bezoekers bij dat kleinschalige concert de kans om – alleen als je dat wilt – te delen wat er in je leeft: iets vreugdevols, iets pijnlijks. Dat verhaal is een inspiratiebron voor een lied dat Sigrid en Robijn voor jou zingen en spelen. De overige aanwezigen herkennen zich in elkaars verhaal of lied. We zijn allemaal mensen en we kennen allemaal de vreugde en de pijn van het leven. Lied voor jouw hart kan je troost, inzicht en richting geven, of gewoon blij maken. Het verbindt mensen op een liefdevolle, intense manier.

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar

De werkgroep heeft de eerste vergadering na de zomervakantie alweer gehad. We hebben nagedacht over het programma voor komend kerkelijk jaar. Wilt u of wil jij ook meedenken of meedoen met deze werkgroep, dan zijn we daar heel blij mee. Meld je aan bij Joke Berendsen joke.berendsen@gmail.com of vraag gerust om meer informatie.

Vlinder

Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop.
Je moet het als een goddelijke drukfout lezen
dat de liefde de meeste zou wezen.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop,
omdat de hoop altijd weer zijn weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is toch
hoop op geloof in de liefde.
(Liselore Gerritsen, fragmenten uit: *Geloof, hoop en liefde*)

Kees Stroop

Woordenboek voor bijbellezers

Via de Landelijke Bibliotheek Centrale heb ik ter inzage het Woordenboek voor bijbellezers geleend. Hoe zit het naslagwerk in elkaar, is het gemakkelijk in gebruik? Is het toegankelijk voor gemeenteleden die actief betrokken zijn bij vieringen?



Een kort verslag

In de inleiding en verantwoording lees ik dat het aansluit op de huidige inzichten inzake woordonderzoek en bijbelwetenschap en het een vervanging/vernieuwing is van het veelgebruikte boek van ds. F.J. Pop, *Bijbels woorden en hun geheim*.

Het is een degelijk naslagwerk zowel voor theologen als voor gemeenteleden die betrokken zijn bij de voorbereiding van vieringen, kerkelijk vormingswerk of voor persoonlijke studie.

De opzet is dat elk lemma (woord/begrip) volgens een vaste structuur wordt besproken. Waardoor het gebruiksgemak, even snel iets opzoeken, een verbetering is in vergelijking met andere woordenboeken bij de bijbel. Het bevat een overzichtelijk register.

Vanwege het samenvallen van de NBV-vertaling van 2004 en het uitgeven van dit Woordenboek in 2005 is men uitgegaan van de tekst van de NBG 51 en is er een conversietabel toegevoegd zodat het naslagwerk ook aansluit bij de NBV. Bijvoorbeeld in de NBG-51 worden twee woorden: leerling en discipel in de NBV vervangen door 1 woord nl. leerling.

Een project

Het Woordenboek is een project, o.a. ook met een catechetisch/missionair doel om een aansluiting te vinden en te leggen tussen de huidige cultuur &en geloofstaal en het taalgebruik van de Bijbel. Zo heeft het woord *zachtmoedigheid* in het gewone taalgebruik een softe inhoud, terwijl het oorspronkelijk ook een sociaal -economisch begrip was voor: *nederig/ armoedig/ monddood*. Uitleg van het woord zachtmoedigheid uit het Woordenboek is te vinden via het internet:

<https://www.theologie.nl/zachtmoedigheid/> Zie ook de preek van ds. Cees Stroop in de viering van 9 juli 2023.

Onder redactie van dr. A. Noordegraaf, dr. G. Kwakkel, dr. S. Paas, dr. H.G.L Peels, dr. A.W. Zwiap, hebben 40 auteurs uit verschillende kerkgenootschappen daaraan meegewerkt. De auteurs zijn geselecteerd enerzijds op basis van hun deskundigheid en op hun aanvaarding om de Heilige Schrift als gezaghebbende getuigenis te aanvaarden. M.a.w. men zal er geen bijdrage in vinden van vrij- en ruimzinnige theologen. Dat wil niet zeggen dat het niet voor een breed publiek is geschreven. Wel is de orthodoxe - en dogmatische invloed herkenbaar in het gedeelte van de tekst uit een bespreking wat valt onder **Betekenis in context** en in de tekst van de **Kern**.

De doelgroep

Deze uitgave is (volgens de achterflap) bedoeld voor bijbellezers -zowel theologen als niet theologen – en geïnteresseerden in de taal en cultuur van de Bijbel. Het is zowel een toegankelijke hulp bij het persoonlijk Bijbellesen als een gedegen naslagwerk bij de voorbereiding van een Bijbelstudie of cursusavond, meditatie, preek, vergaderopening, catechese – of godsdienstles.

Woordenboek voor bijbellezers bevat 800 pagina's is in 2005 uitgegeven bij Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer en is te koop voor € 59,99.

Hein van den Heuvel

Agenda

27 augustus	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
28 augustus	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
3 september	viering aansluitend koffiedrinken	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
3 september	Taizé-viering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
4 september	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
4 september	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
10 septemb.	viering startzondag aansluitend koffie drinken en lunch	9.30-10.30 uur	kerkzaal Mennozaal
11 septemb.	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
13 septemb.	koffiemorgen	10.00 uur	Mennozaal



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 11.00 uur

27 augustus: hr. J. Van Belle

3 september: geen dienst, buitendag

10 september: mv. pastor J. Molenaar



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieenheid.nl/>

21 ^e zondag door het jaar  ook online uit Meppel						
Za. 26-8	Hoogeveen	13:00	Eucharistie	P. Alden	Irakeze viering	
Za. 26-8	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor	
Zo. 27-8	Meppel	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Organist	
Zo. 27-8	Hoogeveen	10:00	D.O.L.P.	A. Wesselink en T. Hofland	Samenzang	
Zo. 27-8	Hoogeveen	18:00	Eucharistie	B. Malys	Poolse viering	
22 ^e zondag door het jaar  ook online uit Hoogeveen						
Za. 2-9	Beilen	19:00	Eucharistie	P. Wellen	Cantor	
Zo. 3-9	Meppel	10:00	Eucharistie	P. Wellen	Gemengd koor	
Zo. 3-9	Hoogeveen	10:00	Eucharistie	C. Cortés	Samenzang	
Zo. 3-9	Hoogeveen	18:00	Eucharistie	B. Malys	Poolse viering	

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](https://www.instagram.com/oecumene_in_meppel)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie



Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste

collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samedoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.