



Bouwsteen#4

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

Do-Re kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 4
17 februari 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 3 maart 2023
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 1 maart 2023 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

5 februari Herman Hendricks
12 februari Roelf en Adeliën Steen



Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op **woensdag 22 februari om 19.30 uur** in de Mennozaal van de DoRekerk. Wij als kerkenraad vinden het fijn als er veel gemeenteleden aanwezig zijn op een gemeenteavond, omdat het verbondenheid uitstraalt en het fijn is dat gemeenteleden met ons mee willen denken. We staan er als kerkenraad niet alleen voor, gemeentezijn en de koers die we willen varen is een zaak van ons allemaal. Voordat we als kerkenraad besluiten nemen, willen we graag met u in gesprek over: het beleidsplan, de beroepingsprocedure, het functieprofiel voor een nieuwe voorganger en de samenwerking met de DoRe-gemeente. Wij stellen uw mening zeer op prijs. Daarnaast worden de jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie toegelicht. Wees welkom!

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen_beluisteren/

Vergroot liturgieblad

Om slechtzienden tegemoet te komen maken wij voor elke viering een grootletter liturgieblad dat uitgeprint voor u klaarligt voor de viering. Wilt u bij wilmaheeres@kpnmail.nl aangeven of u hier behoefte aan heeft? Dan weten wij hoeveel wij er klaar moeten leggen.

Zondag 19 februari, 11.00 uur

*zevende zondag na Epifanie
diaconale viering*

De viering is voorbereid door de diakenen (Eelke, Henk, Willemijn en Eef) en **voorgaand gemeentelid:** Eric Moen

Pianist: Hanneke van Werven

Thema: *Barmhartigheid*

Lezing: Lucas 21, 1-3

Collectes: Amnesty International
Oecumenische Gemeente Meppel

Tijdens deze viering verkennen we met elkaar het diaconale werk in onze gemeente.



De foto's bij de zondagen in de veertigdagentijd zijn details van de hongerdoek.

Zondag 26 februari, 11.00 uur

eerste zondag in de veertigdagentijd

viering voor jong en oud

Voorganger: Graddie Meijer

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Gerrit van Werven

Project: *Geen einde verhaal*

Lezing: Matthéüs 4, 1-11

Thema: *Kiezen*

Collectes: Eigen diaconie

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 5 maart, 11.00 uur

tweede zondag in de veertigdagentijd

maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Harmen Jansen

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar

Organist: Albert Hoekerswever

Project: *Geen einde verhaal*

Lezing: Matthéüs 17, 1-9

Thema: *Topervaring*

Collectes: Groene wensboot

Oecumenische Gemeente Meppel



Taizé vieriing

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIJREN

22 februari, Aswoensdag

Op 22 februari is er om 18.00 uur een Aswoensdagviering in de Sint Stephanus, Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30. Voor wie wil, kan in deze viering het askruisje en de eucharistie worden ontvangen. Voorganger is pastor César Cortés. Iedereen is van harte welkom.

26 februari, viering voor jong en oud



Op de eerste zondag van de 40 dagentijd is er een viering voor jong en oud en deze keer speciaal voor oma's en opa's met hun kleinkinderen. Natuurlijk mogen hun ouders ook komen. Naar aanleiding van het Bijbelverhaal over Jezus' verzoeking in de woestijn, hebben we het over dilemma's en keuzes. Er is een kinderevenviering.

Dinsdag 28 februari, van 14.00-18.00 uur zijn er leuke activiteiten voor (klein)kinderen en hun oma's en opa's in de ruimtes van de DoRe-kerk, Vledderstraat 20. De toegang is gratis. Je kunt samen creatief bezig zijn met verf, of samen toneelspelen.

Er zijn allerlei Oudhollandse spelen en een kinderkookcafé.

Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere maaltijd die is klaar gemaakt in het kinderkookcafé.

Het is handig om te weten hoeveel mensen er komen, dus oma's en opa's kunnen zich tot en met maandag 27 februari met hun kleinkinderen aanmelden bij Wilma Heeres tel. 06-20567324 of wilmaheeres@kpnmail.nl

Project in de veertigdagentijd: Geen einde verhaal

Het thema van het project in de veertigdagentijd is 'Geen einde verhaal'. In veel van de bijbelse verhalen die wij in deze periode lezen, lijken wegen van mensen te verzanden of dood te lopen. Toch is er elke keer een wending, een perspectief, een verandering. De weg ligt open, meestal niet als een rechtlijnige route, maar als een pad dat kronkelt met onverwachte windingen. Wij worden uitgenodigd om mee te bewegen en om wegen te gaan waar nu nog geen wegen gaan, overal heen.



De verhalen zijn in beeld gebracht op een hongerdoek, gemaakt door leden van onze gemeente met begeleiding van Marjelle Barneveld. (zie collage) Hierover lees je meer in de Bouwsteen van 3 maart.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd kijken wij naar verleidingen voor mensen in deze tijd en stellen wij ons de vraag hoe de keuzes die wij maken, kunnen bijdragen aan een bewoonbare wereld voor iedereen.

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd

De taakgroep Liturgisch bloemschikken maakt voor de schikkingen in de veertigdagentijd gebruik van suggesties uit de brochure 'Symbolisch bloemschikken, Veertigdagentijd 2023' van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dit jaar is er geen groeschikking, waarin zondag aan zondag meer materialen en planten worden toegevoegd. De schikkingen maken geheel of voor een deel gebruik van de basis die bestaat uit diverse bundels kronkelige takken. Met deze takken wordt elke zondag een andere vorm zoals een boog, ellips, lijn of cirkel gemaakt. Voor elke viering wordt er iets van plantensymboliek aan de schikking toegevoegd, passend bij de lezing.

Het 'tafelblad' is bekleed met jute. Deze stof verwijst met zijn structuur en kleur naar bezinning en ommekeer.

Bij de keuze voor plantaardige materialen en niet plantaardige materialen wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de milieubelasting die de productie van het materiaal met zich meebrengt, en hun ecologische voetafdruk.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd staan de bundels kronkeltakken in twee bogen, die verwijzen naar diepgang en perspectief. De stenen staan voor beproeving en verleiding. Een witte bloem symboliseert leeftocht en vergezicht in de woestijn.

Oecumenische avondgebeden in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd wordt er iedere dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel.

Avondgebed

Datum: 28 februari.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: De Samenstroom.

Avondgebed

Datum: 7 maart.

Tijd: 19.30 uur.

Plaats: De Samenstroom.

Huispaaskaars

Dit jaar kun je je huispaaskaars zelf bestellen bij Boca Kaarsen, www.boca.nl Klik op 'Producten – WEBSHOP' en maak een eigen keuze uit het volledige aanbod. Er zijn verschillende thema's, kleuren en maatvoeringen. Je bestelling wordt per post thuisbezorgd. De uiterste besteldatum van huispaaskaarsen is maandag 6 maart.

5 maart, Taizéviering

Op zondag 5 maart is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale omljsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Wij denken aan Willy Jansen, Jan Steenstraat 130, 7944 TP Meppel, die begonnen is aan een serie bestralingen. De hoop is dat deze bestralingen het ziekteproces kunnen vertragen. Door tegenslagen kan Hans Pastoor, Zuideinde 82-02, 7943 GK Meppel, nog niet beginnen aan zijn chemotraject. Met hem denken wij aan allen die in spanning wachten op een behandeling of een uitslag van onderzoeken. Mogen zij en wij allen met alles wat in onze hoofden en harten niet tot rust komt, de nabijheid van elkaar en van de Ander ervaren.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijven Femke Groen en Kees Stroop beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 8 maart.

Tijd: 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

INSPIRATIE EN BEZINNING

Gespreksgroep 'Een zinvol leven'

Boekbespreking: Fokke Obbema, 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'.

Thema: De te bespreken teksten worden van tevoren toegestuurd.

Datum: maandag 27 februari.

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Informatie en aanmelden bij ds. Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl of 06-52680894

Meditatieavond

Datum: maandag 27 februari.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

28 februari, samen-doe-middag

Dinsdag 28 februari zijn er van 14.00-18.00 uur er leuke activiteiten voor (klein)kinderen en hun oma's en opa's in de ruimtes van de DoRe-kerk, Vledderstraat 20. De toegang is gratis. Je kunt samen creatief bezig zijn met verf of samen toneelspelen. Er zijn allerlei Oudhollandse spelen en een kinderkookcafé.

Om 17.00 uur gaan we aan tafel voor een lekkere maaltijd die is klaar gemaakt in het kinderkookcafé.

Het is handig om te weten hoeveel mensen er komen, dus oma's en opa's kunnen zich

tot en met maandag 27 februari met hun kleinkinderen aanmelden bij Wilma Heeres, tel. 06-20567324 of wilmaheeres@kpnmail.nl

Wilma Heeres



Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd



Vasten heeft een wat nare bijmaak; de plicht om jezelf van alles en nog wat te ontzeggen. Zo is het niet bedoeld, maar zo is het in de loop van de tijd wel geworden. Oorspronkelijk, toen Nederland nog helemaal landbouwland was, was het vasten in het vroege voorjaar bittere noodzaak. De wintervoorraden waren geslonken en de eerste oogst bleef nog even uit. Carnaval, de dagen voor de vasten, betekent dan ook carne-vale, 'Vaarwel vlees'. Nu, in onze tijd, is voor de meeste mensen vasten geen noodzaak meer. Vasten krijgt dan een andere betekenis:

jezelf iets onthouden om de betekenis en waarde opnieuw te ontdekken.

Dat kan met allerlei genotsmiddelen die in je dagelijkse patroon zijn gaan zitten. Maar je kunt ook denken aan de sociale media, smartphone, facebook, apps die je leven bepalen. Een poosje zonder maakt je opmerkzaam voor heel andere dingen en je hebt weer tijd voor een gewoon gesprek.

Bij de vastenmaaltijden in de veertigdagentijd op de woensdagavond eten wij van een goede en eenvoudige pot. Samen eten is gezellig en de onderlinge gesprekken zijn heel geanimeerd. Wij eten in de Mennozaal van de DoRe-kerk. De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Wij vragen koks die porties voor zes personen willen koken. De koks krijgen uiteraard de kosten van de gekookte maaltijd vergoed. Het geld dat overblijft, gaat in de 'vastenpot' naar een project dat wordt uitgezocht door de diakenen.

Je kunt je aanmelden – in één keer voor alle vijf maaltijden of per keer – als kok en als deelnemer aan de maaltijd bij: femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.

Geef ook aan als je vervoer nodig hebt. Dan zoeken wij een chauffeur.

Femke Groen

Vastenmaaltijden

Dit vastenproject wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Divina Commedia in Azione.



Datum: woensdag 1 maart.

Dagmenu: soepmaaltijd en een toetje.

Voor broodjes, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Vraag: Wie kookt er een pan soep voor 6 personen?

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor *maandag 27 februari* bij: femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.



Datum: woensdag 8 maart.
Dagmenu: stampottenbuffet en een toetje.
Voor een toetje wordt gezorgd.
Vraag: Wie maakt er een stampot voor 6 personen?
Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.
Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.
Kosten: Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

Aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd voor *maandag 6 maart* bij:
femke.g.groen@gmail.com of tel. 0522-256322.

Uit de diaconie

Noodfonds

Regelmatig komt het noodfonds langs op het collecterooster. De collecteopbrengsten reserveren om bij te kunnen staan in noodsituatie, zoals de aardbeving in Turkije en Syrië. Uit wat we tot nu toe hebben opgebouwd is € 150,- overgemaakt naar giro 555. Het is vast een druppel op de gloeiende plaat maar alle beetjes helpen als de wereld om je heen letterlijk in elkaar stort.

Energiefonds Meppel

De gemeente Meppel heeft aangegeven dat zij zelf de aanvragen voor extra ondersteuning bij hoge energiekosten zal afhandelen binnen haar eigen budgetten. Tot nog toe zijn er een beperkt aantal aanvragen binnengekomen en doorgespeeld aan de burgerlijke gemeente. In de loop van het jaar zal blijken of er aanvragen binnenkomen die de burgerlijke gemeente afwijst. Dan kan het energiefonds mogelijk bijspringen. Op dit moment staat de door de diaconie ontvangen bijdrage voor het energiefonds startklaar voor als er beroep op wordt gedaan.

Kleine nodenhulp Meppel: vrijwilligers gezocht.

Als je het (even) niet meer zelf kan doen, kun je een beroep doen op de Kleine nodenhulp in Meppel. Bijvoorbeeld als je iemand zoekt die boodschappen voor je kan doen, of als je niet zelf naar een arts of ziekenhuis kunt komen. Kleine klusjes in de huis en tuin die te zwaar zijn geworden. Het zijn zo wat voorbeelden waarvoor je terecht kan bij de Kleine nodenhulp. De diaconie steunt de Kleine nodenhulp in Meppel zodat zij kunnen helpen. Nu zijn ze op zoek naar vrijwilligers, want het aantal aanvragen is behoorlijk toegenomen. Misschien iets voor jou? Heb je zelf hulp nodig of wil je jezelf opgeven als vrijwilliger bel dan 06 - 53 70 68 75 of stuur een mail naar kleinenodenhulp@gmail.com.

Project Thuisgevers

Het begon in Kampen en ondertussen zijn er in heel Nederland mensen die een tijdelijke plek hebben gegeven aan statushouders die in AZC' s wachten op een woning. Hoe dat werkt?

Wanneer een asielaanvraag wordt erkend wordt de aanvrager statushouder. Iedere statushouder wordt direct aan een gemeente gekoppeld in Nederland. En dan is het wachten tot die gemeente ook een woning beschikbaar heeft. Dit kan maanden duren. In veel gemeentes is vaak wel tijdelijke woonruimte beschikbaar, een omgebouwde pastorie, een leegstaand huis, een vakantiewoning die tijdelijk gebruikt kan worden. Binnen het project Thuisgevers wordt dergelijke woonruimte voor 6 tot maximaal 9 maanden vrijgemaakt voor een statushouder die op de wachtlijst staat van een dergelijke gemeente. In die periode stroomt de statushouder door naar een permanente woning. Ondertussen kan begonnen worden met taallessen, inburgering etc. Jullie begrijpen, dit gaat in nauw overleg met de Gemeente Meppel (in ons geval). Heb jij woonruimte waar een statushouder zelfstandig kan wonen (het is nadrukkelijk geen B&B-opzet), of weten je een leegstaand pand waar tijdelijk voorzieningen in kunnen komen (zoals ook gerealiseerd is in het leegstaande ziekenhuis voor vluchtelingen uit de Oekraïne) dan kunnen we met elkaar ook thuisgever worden. Alleen als er een aantal enthousiastelingen dit willen oppakken gaan we als diakenen ook mee-organiseren.

Opbrengst collecte:

| Datum | Doel | Opbrengst |
|--------|---------------|-----------|
| 5 feb | St. Bartiméus | 96,60 |
| 12 feb | De Vaart | 126,80 |

Eigen gemeente

| Datum | Opbrengst |
|--------|-----------|
| 5 feb | 90,35 |
| 12 feb | 132,70 |

(Bovengenoemde collectes zijn tellingen van de vieringen. De bedragen die per bank binnenkomen voor specifieke doelen zijn hierin niet verwerkt. Die kunt u vinden op de website. Het totale bedrag wordt overgemaakt naar de collectedoelen.)

Komende collectes

De collecte voor zondag 17 februari: **Amnesty International**

Allen wel bekend.

De collecte voor zondag 24 februari: **Eigen diaconie**

Om een buffer(tje) op te bouwen voor voorkomende gevallen.

Uit de werkgroep Inspiratie en bezinning

Maandag 13 februari hebben twee leden van de werkgroep Inspiratie en bezinning een gesprek gehad met het Pastoresconvent over twee initiatieven vanuit de Oecumenische Gemeente Meppel. Deze zijn een kerstwandeling in het centrum van Meppel en een gezamenlijke uitgave van het aanbod 2023-2024 op het gebied van inspiratie en bezinning. Beide initiatieven zijn enthousiast ontvangen. De pastores en voorgangers van gemeenten en geloofsgemeenschappen in Meppel zullen proberen ook hun raden enthousiast te maken.

Uit de werkgroep Omzien naar elkaar

De Paasgroet is klaar om gedrukt te worden. Ulie van Ittersum heeft de voorkant verzorgd en aan de gegevens en de lay-out van het geheel heeft een aantal leden van de taakgroep Communicatie gewerkt. De werkgroep Omzien naar elkaar is ook bezig met het uitzoeken van kaarten bij verschillende gelegenheden. Voor contactpersonen en ontvangers is zo'n teken van meeleven een mooi gebaar.

Vlinder

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
(*Marijke de Bruijne*)

Kees Stroop

Een lied, voor verstilling

(*bewerking van psalm 92 door Willemijn, op verzoek in de Bouwsteen*)

Ik ben verblijd van de wondere wereld,
ik zal zingen van al het goede wat het bergt.
Als de zon opgaat,
zing ik van goedertierenheid,
in de nacht van trouw.
Want groots is de scheppingskracht op aarde,
en verfijnd - het Woord in het begin.

Harten worden koud zonder dit zingen,
zielen bleek en monotoon,
als vensters naar het ongeziene sluiten,
als het verhaal dat met ons gaat - verstomd.

In verstillings bespeelt mijn ziel haar klankschaal,
vindt het lied wat gezongen wil.
Woord omgezet in scheppingszin,
over vruchten voor wat komen gaat,
opklinkend uit de Bron.

Dit lied zal resoneren in de zielen,
en groeien tot een sabbatpsalm.

Interview met Tonie Kempe



Iets over mezelf

Ik woon nu ruim 30 jaar in Meppel en ben masseur van beroep na een opleiding in Zwolle en Groningen. Ik begon daarmee toen ik 45 jaar oud was. Mijn eerste baan was bij een sauna in Peize. Ik heb daar in zo'n 2 à 3 jaar tijd heel veel ervaring opgedaan. Daarna ben ik voor mezelf begonnen, ook met cursussen in masseren in huis. Daarna ben ik in de sportwereld als masseur gaan werken bij diverse sportverenigingen (voetbal en volleybal). Ik had daar een klik mee, omdat ikzelf ook had gevoetbald en actief was met hardlopen. Tijdens de wedstrijden kon ik de spelers zo nodig behandelen. Ik was hiervoor alle weekenden op stap.

Gezin

In de jaren 80 ben ik in Meppel komen wonen en heb ik mijn (ex)vrouw leren kennen. Uit dit huwelijk heb ik een zoon die nu voorgoed in Amerika woont en heb daar 2 kleinkinderen. Ik ga elk jaar een drietal weken naar ze toe.

Vrijwilligerswerk

Ondertussen ging door de week vrijwilligerswerk doen. Ik ging bijvoorbeeld in (het oude) Reggersoord spelletjes met de mensen doen.

Mijn fysieke mogelijkheden werden door heupproblemen zo'n 8 jaar geleden beperkt. Dat hield in dat ik het veldwerk voor de sportverenigingen niet meer kon doen.

Maar het massagewerk thuis blijf ik nog steeds doen. Inmiddels kan ik na een lange periode van revalidatie weer gewoon functioneren.

Muziek

Muziek maakt deel uit van mijn leven. Ik zing met gitaar begeleiding. In de beginperiode in Meppel speelden een vriend en ik samen. We begonnen met optredens in de Schiphorst en hadden daar veel plezier in. Toen mijn muzikvriend was overleden, ben ik met Hein vd Heuvel als zanger gaan optreden. We hebben dat zo'n 2½ jaar samengedaan. Ik had Hein via de kerk ontmoet en heb hem gevraagd samen met mij op te treden. We traden op in de dagopvang Argusvlinder, het Anker en de Schiphorst. Op dit moment speel ik óf alleen óf met een gitaarvriend uit Rouveen 1 keer in de maand ook in het Irenehuis.

Als ik speel vraag ik altijd of er ook iemand van de verzorging bij komt zitten, zodat ik me volledig op het spelen en zingen kan concentreren. Ik deel dan een liedbundel uit met de teksten - met al die bekende liedjes van vroeger - zodat ieder mee kan zingen of lezen. Op dit moment treed ik meestal 2 maal per week op, ook in Reestoord.

Betrokkenheid bij de kerk

Mijn betrokkenheid bij het Erfdeel kwam voort uit mijn vriendschap met Jan van Dijk die nu helaas zo'n 4 jaar geleden is overleden. Jan en ik ontmoetten elkaar tijdens het hardlopen. Op een avond kwamen we elkaar tegen en raakten in gesprek. Via Jan ben ik bij de kerk gekomen: bij het Erfdeel. In het Erfdeel kende ik ook al veel mensen door mijn werk. Wat mij aantrok in het Erfdeel was en is nog steeds de openheid die er heerst. Vanuit mijn katholieke roots zag ik in de oecumene ook die verbinding. Heel belangrijk is het contact met elkaar tijdens het koffiedrinken.

Ik ben ook heel blij hoe we nu in de stad weer de draad kunnen oppakken en heb veel respect voor degenen die dat bewerkstelligd hebben.

Hoe zie je toekomst van onze gemeente?

In het Erfdeel hadden we nog kinderdiensten en mijn hoop is dat dit weer mag terugkomen. De hoop is dat ouders met kinderen weer betrokken raken bij de kerk. Ik heb kortgeleden in een gespreksgroep gezeten dat over dit onderwerp ging: hoe kun je mensen weer betrokken krijgen bij de kerk? Met zo'n 8 à 9 mensen hebben we hierover gebrainstormd. Die gespreksresultaten gaan naar de kerkenraad.

Muziek in de kerk

Mijn wens is dat mensen die op muzikaal vlak iets toe kunnen voegen ook de kans krijgen dat in de viering te laten horen. Als ik gevraagd zou worden, zou ik met plezier een bijdrage kunnen leveren. Het is dat ik nogal druk was in de periode voor kerst, anders had ik graag een muzikale bijdrage willen leveren aan het kerstoratorium.

Mijn tekst voor een tegeltje

Met elkaar oud worden in goede gezondheid.

Jan Varkevisser

Het Leerhuis over Genesis iets voor jou?



Een boek lezen over het Bijbelboek Genesis? "Nee mij niet gezien, de catechisatie was al erg genoeg." Er is al zoveel ruzie en meningsverschillen over de juiste uitleg, dat gezeur over schepping en evolutie, over man en vrouw verhoudingen etc."

Er zijn heel veel gegronde redenen aan te voeren om niet deel te nemen aan een leerhuis. Er zijn ook genoeg redenen aan te voeren om wel eens een seizoen mee te doen.

Als lees -studiegroep hebben we geen leider of bijbelleraar die alles uitlegt en wij als deelnemer voornamelijk luisteren en ijverig notities maken.

Er wordt verwacht dat de deelnemers zelf thuis de bladzijdes lezen met de verwijzingen naar de tekst in de Bijbel.

We gaan niet woord voor woord of zin voor zin de betekenis achterhalen van het Bijbelboek. We volgen de lijn van het boek van J. Sacks.

Een globaal overzicht van een bijeenkomst

- Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur met de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
- Er is gelegenheid om iets te vertellen wat je opdat moment kwijt wil.
- Daarna beginnen we met het te bespreken gedeelte, omdat structuur te geven heeft een deelnemer het thuis voorbereid. En bewaakt tevens dat de gesprekken erover wel steeds terugkeren naar de inhoud van de tekst uit het boek.
- Halverwege de bijeenkomst is er een koffie/thee pauze.
- Het streven is om 21.30 de zaal te verlaten. We proberen op tijd af te ronden en gaat er een doosje rond voor de bijdrage aan de zaalhuur en koffie of thee.

Is je belangstelling gewekt en wil je een keer een avond bijwonen? Kom dan op dinsdag 14 februari om half acht (19.30 uur) naar het gebouw van De Beemd in de Oosterboer. We bespreken hoofdstuk 1 uit het boek.

Om toegang te krijgen is het nodig om op de zaal bel te drukken. We beginnen om half acht. Om de zaalhuur en koffie/thee te betalen is een bijdrage van € 3,0 pp nodig.

Hein van den Heuvel

Agenda

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 18 februari | workshop Taal delen | 10.00-13.30 uur | Keizersgrachtkerk |
| 19 februari | viering aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 20 februari | laatste dag kerkbalans | | |
| 20 februari | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 22 februari | Aswoensdagviering | 18.00 uur | Sint Stephanus |
| 22 februari | gemeenteavond | 19.30 uur | Mennozaal |
| 26 februari | uitslag kerkbalans 2023 | | |
| 26 februari | viering aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 26 februari | reünie projectkoor | 19.30 uur | Mennozaal |
| 27 februari | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 27 februari | groep 'Zinvol leven' | 19.30- 21.00 uur | Mennozaal |
| 27 februari | meditatie | 20.00-21.30 uur | kerkzaal |
| 28 februari | samen-doe-middag | 14.00-18.00 uur | DoRe-kerk |
| 28 februari | avondgebed | 19.30 uur | De Samenstroom |
| 1 maart | vastenmaaltijd | 18.00 uur | Mennozaal |
| 5 maart | viering aansluitend koffiedrinken | 11.00-12.00 uur | kerkzaal Mennozaal |
| 5 maart | Taizé-viering | 19.00-20.00 uur | kerkzaal |
| 6 maart | voorbereiding viering | 19.00-20.00 uur | op afspraak |
| 7 maart | kerkenraad | 19.00 uur | Mennistenhoek |
| 7 maart | avondgebed | 19.30 uur | De Samenstroom |
| 8 maart | koffiemorgen | 10.00 uur | Mennozaal |
| 8 maart | vastenmaaltijd | 18.00 uur | Mennozaal |
| 8 maart | werkgroep vieren | 19.30 uur | Mennistenhoek |



DoRe-gemeente, kerkdiensten om 9.30 uur

19 februari: ds. Anneke van der Velde

26 februari: dhr. J. Vellekoop

5 maart: dhr. J. Van Belle



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen wij naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over onder andere de vieringen.

<https://www.parochie-drieeenheid.nl/>

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: [oecumene_in_meppel](#)

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com

Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat Wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samedoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl
Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.