



Bouwsteen#1

Informatieblad van de
Oecumenische Gemeente Meppel

Do-Re kerk
Vledderstraat 20

Jaargang 2, Nr. 1
6 januari 2023

Het volgende nummer verschijnt vrijdag 20 januari 2023
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 januari 2023 bij:
bouwstenennog@gmail.com

Bloemengroet

25 december Tjitske van der Schaaf

Vieringen Oecumenische Gemeente Meppel

Vieringen bekijken

Livestream op zondagmorgen om 11.00 uur, www.erfdeelkanaal.nl
Bekijken vanaf maandag kan ook via www.erfdeelkanaal.nl

Vieringen beluisteren

Het beluisteren van de vieringen kan via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel. Ga naar https://oecumenischegemeentemeppel.nl/vieringen_beluisteren/



Zondag 8 januari, 10.00 uur, livestream om 10.00 uur
eerste zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Femke Groen

Voorgaand gemeenteleden:

Eric Moen (OGM) en Alie Meijering (DoRe-gemeente)

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Mattheüs 3

Thema: *Ik wil er ook doorheen.*

Collectes: worden tijdens de viering bekend gemaakt.



Taizé viering

19.00 uur – 20.00 uur

DoRe-kerk, Vledderstraat 20

Zondag 15 januari, 11.00 uur

tweede zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Kees Stroop

Voorgaand gemeenteleden:

Wilma Heeres en Marja van Wieren

Organist: Albert Hoekerswever

Project: Eenvoudig leven

Lezing: Spreuken 11, 19-21, 23-28

Thema: *Praktische wijsheid*

Collectes: Exodus

Oecumenische Gemeente Meppel



Zondag 22 januari, 11.00 uur

derde zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Peter van de Peppel

Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Matthéüs 4, 12-22

Thema: *Wie volg je?*

Collectes: Noodfonds

Oecumenische Gemeente Meppel



BERICHTEN Oecumenische Gemeente Meppel

SAMEN VIERN



8 januari

Op zondag 8 januari is er een gezamenlijke viering met de DoRe-gemeente om 10.00 uur. Daarna is er een Nieuwjaars ontmoeting in de Mennozaal, waar wij elkaar kunnen ontmoeten met het uitwisselen van de beste wensen.

Taizéviering

Op zondag 8 januari is er een Taizéviering om 19.00 uur in de DoRe-kerk. Met deze vieringen willen we een moment bieden voor stilte, luisteren en zingen. Dit doen we samen. In de voorbereiding, in de muzikale

omlijsting en door er te zijn. Het is een stilteviering met liederen uit Taizé. Er is ruimte om even thuis te komen bij jezelf. En daarmee ook bij elkaar. Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Willemijn van Schilfgaarde, 06-20049826



Vieringen om 11.00 uur

Vanaf zondag 15 januari beginnen de vieringen van onze oecumenische gemeente 's morgens om 11.00 uur met aansluitend koffiedrinken in de Mennozaal.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Meeleven

Ondanks vaccinaties heeft een behoorlijk aantal mensen griep of corona gehad. Hierdoor waren de feestdagen rond kerst en oud en nieuw voor hen anders dan gepland en verwacht. Gezondheid is kwetsbaar en kostbaar. Wij denken aan hen die herstellende zijn van een zware ingreep of van een lelijke val en wij wensen hun veel geduld en doorzettingsvermogen toe als dit herstel langer duurt dan gehoopt. Ook denken wij aan hen die door blijvende beperkingen steeds opnieuw een balans moeten zien te vinden met zichzelf en met anderen en wij wensen hun veel kracht en wijsheid toe om het leven te durven en te kunnen omarmen. Dit wensen wij ook jongeren en ouderen toe die zich grote zorgen maken over de crises in deze wereld en in hun eigen bestaan en die geraakt worden door gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid.

Bijstand in interim-tijd

Interim-predikant: Harmen Jansen, 06-49618985, dshjansen@gmail.com

Heb jij behoefte aan een luisterend oor van een predikant, neem dan contact op met Harmen Jansen of Femke Groen, 0522 – 256322, femke.g.groen@gmail.com of Kees Stroop, 0522 – 256322, kees.stroop@gmail.com

Ook voor uitvaarten blijven Femke Groen en Kees Stroop beschikbaar.

Voor een gesprek of bezoek kun je ook een beroep doen op je contactpersoon of buurtcoördinator of buurtouderling.

Koffiemorgen

Datum: woensdag 11 januari.

Tijd: vanaf 10.00 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennozaal.

Iedereen is van harte welkom.

Buurtgesprekken



Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de buurtgesprekken. Het jaarthema 'Aan tafel' biedt de mogelijkheid om de gesprekken aan tafel te houden. Op 19 januari wordt er gesproken over de maaltijd van de Heer met ds. Harmen Jansen. Op maandag 23 januari en woensdag 25 januari spelen wij ganzenbord over je eigen levensweg onder leiding van

respectievelijk Joke en Berendsen en Ina Hoekerswever. Op dinsdag 24 januari gaat het gesprek over muziek in de kerk onder leiding van Arnold Heijblom en Albert Hoekerswever. Deze buurtgesprekken vinden 's avonds plaats om 20.00 uur op een nader aangegeven plaats. Op donderdag 26 januari is er 's morgens om 10.00 uur een gesprek met vragen en stellingen die met geloven te maken hebben onder leiding van Elly van Sas. De plaats wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 6 januari met vermelding van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aantal personen, voorkeur 1 en voorkeur 2, beschikbaarstelling van huis ja/nee en wens om gehaald en gebracht te worden ja/nee bij Klaas Heeres, klaasheeres@kpnmail.nl

INSPIRATIE EN BEZINNING

Meditatieavond

Datum: maandag 16 januari.

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, kerkzaal.

Kosten: € 2,- per persoon per keer.

Informatie en aanmelden bij Joke Berendsen: joke.berendsen@gmail.com

Lezing: Autisme Wat?

Lezing over autisme door Hans Meijering.

Datum: woensdag 18 januari.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20.

Contactpersoon: Hans Meijering tel. 0522-256754

De Beemdangers

Datum: donderdag 19 januari.

Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2, koffiekamer, eerste etage.

Bij het bellenpaneel bij de ingang druk je op 'zaalbel'.

Begeleiding: Femke Groen.

Informatie en aanmelden bij Femke Groen,
femke.g.groen@gmail.com of 0522 - 256322.

Spelen met verhalen, bibliodrama

Datum: donderdag 19 januari.

Tijd: 20.00 uur, inloop van 19.45 uur met koffie en thee

Plaats: DoRe-kerk, Vledderstraat 20, Mennistenhoek.

Begeleiding: Tjimmie van der Wal.

Aantal deelnemers: acht à twaalf.

Informatie en aanmelden bij Tjimmie van der Wal, t.vanderwal.1@kpnmail.nl of 06-48765559.

SAMEN DELEN

Uit de diaconie

Meppel deelt warmte, doet u mee?

Zoals u allemaal weet stijgen de energieprijzen enorm. Dit betekent voor heel veel mensen echte financiële problemen.

Gelukkig doet onze overheid ook iets om de pijn te verzachten. Elk huishouden krijgt in november en december € 190,00 korting op de energierekening en er komt een prijsplafond in 2023.



Voor sommigen zal deze tweemaal € 190,00 niet voldoende zijn om hun problemen op te lossen. Anderen zullen dit bedrag niet echt nodig hebben.

Wat zou het mooi zijn als de mensen die het niet echt nodig hebben iets kunnen betekenen voor de degene die in de problemen raken.

Stichting Leenfonds Meppel, diverse welzijnsorganisaties, de Gemeente Meppel en diverse kerken willen samenwerken en in Meppel uitvoering geven aan deze regeling. Deze regeling wordt het Energiefonds Meppel genoemd

Aan u de vraag: wanneer u denkt de energiebijdrage van € 380,00 (of een gedeelte hiervan) niet echt nodig te hebben, wilt u dan een gift overmaken op de diaconierekening NL 16 RABO 0373746199 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. van Bijzondere aard Meppel o.v.v. Bijdrage Energiefonds.

Weet dat uw gift aftrekbaar is bij de belasting.

De uitvoering van het Energiefonds Meppel ligt bij stichting Leenfonds Meppel. Stichting Leenfonds Meppel zorgt ervoor dat uw bijdrage voor 100% ten goede komt aan huishoudens in onze gemeente die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien.

Financiële problemen?

Komt u zelf in financiële problemen door de stijgende (energie)kosten? Neem dan gerust contact op met uw diaken. Uw diaken gaat dan met u in gesprek en bespreekt samen met u wat de eventuele mogelijkheden zijn. Nu is het voor niemand makkelijk om hulp te vragen... toch hopen wij dat u niet schroomt om contact met ons op te nemen wanneer het lastig lijkt te worden.

Namens de diaconie,
Oecumenische gemeente Meppel.
Mailadres: diaconienog@gmail.com
Telefoonnummer: 06 1300 1771

Opbrengst collecte:

Datum	Doel	Opbrengst
24 dec	Amnesty Int.	233,40
25 dec	Kinderen in de knel	215,85

Eigen gemeente

Datum	Opbrengst
24 dec	135,70
25 dec	150,10

Komende collectes

De collecte voor zondag 8 januari:

De collecte voor zondag 15 januari: St. Exodus Nederland

Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. Sinds 1 januari 2022 zijn alle regionale stichtingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting: Stichting Exodus Nederland. Wij versterken hiermee onze eenheid en ons gezamenlijk handelen. We werken naar dezelfde doelen: perspectief bieden aan onze deelnemers en een veiligere samenleving creëren met onze ketenpartners, lokaal en landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, volhardend, samen, moedig.

Terugblik Kerst

We kijken terug op een mooie periode van Advent en Kerst waar heel veel mensen aan mee hebben gewerkt. Iedereen heeft medio december een Kerstgroet ontvangen, met dank aan alle contactpersonen die deze weer hebben rondgebracht.

De bloemengroep heeft gezorgd voor mooie bloemstukken, een prachtig groeistuk waar kerstmorgen vijf kaarsen mochten branden. Kerstavond heeft het projectkoor tezamen met alle muzikanten, verteller en dirigent het hele Kerstverhaal in een moderne versie ten gehore gebracht. Op nieuwjaarsdag was er geen viering in de kerk, maar konden we luisteren naar een digitale nieuwjaarswens die Jelle Hofenk voor ons heeft gemaakt. Die is hier nog terug te kijken:

<https://youtu.be/QG5ZdmRTLFO>

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de vieringen of andere zaken om deze periode zo goed te laten verlopen.



Uit het college van kerkrentmeesters



Actie kerkbalans 2023

Als Oecumenische Gemeente Meppel doen we dit jaar ook weer mee aan de actie kerkbalans. De actie kerkbalans is erop gericht om inzage te krijgen in onze financiële mogelijkheden.

Hoe ziet de actie kerkbalans er voor u uit?

In de **week 5 (maandag 30 jan. t/m 5 februari)** krijgt

u van uw contactpersoon persoonlijk een enveloppe overhandigd. In deze enveloppe zit een brief waar we ingaan op het hoe en waarom van de actie kerkbalans, tevens een antwoordstrook plus retourenveloppe.

Net als vorig jaar zijn er een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de antwoordstrook op de juiste plaats terecht komt. De contactpersoon speelt een centrale rol tijdens de actie kerkbalans.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de antwoordstrook bij uw contactpersoon in te leveren:

- Uw contactpersoon spreekt met u af wanneer de antwoordstrook weer wordt opgehaald;
- U doet de antwoordstrook in de bijgesloten enveloppe en doet deze bij uw contactpersoon in de brievenbus;
- U stuurt de antwoordenvolpette op naar uw contactpersoon;
- U scant uw ingevulde antwoordstrook en mailt deze naar: kerkrentmeesterNOG@gmail.com en geeft bij uw contactpersoon aan dat u de antwoordstrook gaat mailen.

En gaat er onverhoopt iets fout, neem dan (telefonisch) contact op met uw contactpersoon of een van de kerkrentmeesters. De gegevens staan in de (digitale) gemeentegids.

Het is de bedoeling dat uw reactie, ongeacht op welke manier u dat doet, **uiterlijk zondag 19 februari** in ons bezit is.

In de viering van zondag 26 februari hopen we de opbrengst van de actie met u te kunnen delen en zal het ook in de eerstvolgende Bouwsteen, in maart, vermeld staan. Mogen we op uw steun rekenen?

Namens de kerkrentmeesters,
Bob Bolt voorzitter

Vlinder

Als een kind, zo klein en kwetsbaar,
teer, maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

(Marijke de Bruijne, fragment uit 'In de harten van de mensen')

Kees Stroop

Agenda

8 januari	viering aansluitend Nieuwjaar ontmoeting	10.00-11.00 uur	kerkzaal Mennozaal
8 januari	Taizéviering	19.00-20.00 uur	kerkzaal
9 januari	voorbereiding viering		op afspraak
11 januari	koffiemorgen	vanaf 10.00 uur	Mennozaal
11 januari	werkgroep vieren	19.30 uur	Mennistenhoek
15 januari	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	kerkzaal Mennozaal
16 januari	voorbereiding viering	19.00-20.00 uur	op afspraak
16 januari	meditatie	20.00-21.30 uur	kerkzaal
17 januari	diaconie	19.30 uur	Mennistenhoek
18 januari	lezing	19.30 uur	
19 januari	Beemdgangers	10.15-11.30 uur	De Beemd
19 januari	bibliodrama	19.45 uur	Mennistenhoek
19 januari	buurtgesprek	20.00 uur	op afspraak
22 januari	viering aansluitend koffiedrinken	11.00-12.00 uur	Kerkzaal Mennozaal

Interview met Lia Spelt



Waar speelde jouw jeugd zich af?

Ik ben in 1944 in Woerden geboren. Dankzij de contacten van mijn vader - die kaashandelaar was - kwamen we in de hongerwinter niets tekort. Zo'n 6 jaar later kreeg ik er tot mijn vreugde nog een broertje bij. Mijn vader en moeder zijn altijd in Woerden blijven wonen en hebben daar een hoge leeftijd bereikt.

We waren aan de Hervormde kerk verbonden.

Na de lagere school ben ik in Woerden 2 jaar lang naar de huishoudschool gegaan. Dat vond ik het beste bij mij passen. Daarna ging ik naar Utrecht Oudenoord voor een opleiding kinderverzorging en opvoeding.

Wat ging je na de schooltijd doen?

Daarna liep het toch wat anders. Vanwege het feit dat mijn oom in Zwolle Tandarts was en er toevallig in Woerden een vacature bleek te zijn voor tandartsassistente ging mijn interesse daar meer naar uit en werd ik daar ook aangenomen. De opleiding daarvoor kreeg ik in de praktijk. Ik heb dat tot bijna aan mijn trouwen met veel plezier gedaan. In augustus 1960 heb ik Wim leren kennen tijdens een Woerdense vakantieweek. Wim woonde ook in Woerden en had een grafische opleiding gevolgd in Rotterdam. Na 3 jaar tandartspraktijk stopte ik om thuis bij mijn vader en broer de taken van mijn moeder over te nemen die voor een half jaar (met haar moeder) naar familie in Zuid-Afrika vertrok.

Hoe zag je gezin eruit?

Tegen mijn 21^e jaar wilden we wel trouwen en lukte het om een baan voor Wim en een eengezinshuis in Noordwijk te vinden. In september 1965 zijn we getrouwd. Na bijna een jaar werd onze eerste zoon Gertjan geboren en 3 jaar later onze jongste zoon Arno. Woerden bleef altijd trekken. Zo verhuisden we na 5 jaar terug naar Woerden en daar ging Wim - vanwege de vereiste economische binding - tijdelijk bij mijn vader in de kaashandel werken. Het lukte na enige tijd om een eigen huis te kopen en Wim ging in Bodegraven bij zijn broer en compagnon in de drukkerij werken. In die drukkerij heeft Wim tot zijn VUT-leeftijd gewerkt. In die Woerdense tijd zijn beide zonen getrouwd en zijn er 4 kleinkinderen geboren en is er nu ook een achterkleinkind.

Hoe ging het met je geloofsleven?

Rond het jaar 1980 hebben wij Belijdenis gedaan, heel bewust en goed voorbereid bij Ds. van der Geer, die daarna ook onze vriend is gebleven. En van daaruit zijn we in het kerkelijk werk terecht gekomen in allerlei voorkomende werkzaamheden zoals diaconie, kerstmaaltijden, bloemendienst, ouderling

Wat deed je verder voor vrijwilligerswerk?

Ik deed op de basisschool van de kinderen vrijwilligerswerk zoals leesmoeder en oversteekmoeder.

Ik heb heel veel voor mijn ouders gezorgd. Ik kwam in de vrouwenvereniging terecht - wat tegenwoordig "Vrouwen van Nu" heet - en heb veel bestuurlijk werk gedaan. Ik heb daar heel veel geleerd en ben daarin gegroeid en meer tot ontwikkeling gekomen. Ik ben bijvoorbeeld 11 jaar lang presidente geweest van deze vereniging.

Nu wonen jullie in Meppel. Hoe kwam dat zo?

Na die werkzame periode wilden we verhuizen met het doel om in de buurt van een van de kinderen te gaan wonen. De keus viel uiteindelijk op Meppel, vanwege het feit dat Arno een boerderij bewoont in de naaste omgeving.

Nu wonen we alweer 6 jaar in Meppel.

Hoe kwamen jullie in de oecumenische gemeente terecht?

We gingen op zondag naar het Erf en werden daar zo vriendelijk en gastvrij ontvangen en met name ook aan de koffietafel na de viering, dat er voor ons geen aanleiding meer was om nog elders te gaan kijken. Bovendien trok de oecumene ons bijzonder aan. We hopen dat deze gemeente verder mag gaan groeien en bloeien in samenwerking met de Do-Re mensen.

Wat doen jullie nu?

Ondertussen neem ik een paar bij mij passende taken op me, zoals koffieschenken en gastvrouw. We hebben hier ook veel mensen leren kennen en voelen ons helemaal thuis. Wim kreeg via een cadeau van zijn jongste kleindochter: een verrassingsbezoek aan het drukkerij museum. Daar aangekomen bleek het een feest van herkenning te zijn, wat is uitgemond tot een aanstelling als deskundig gids in dit museum, een taak die hij wekelijks met veel plezier uitvoert.

Ik heb als hobby borduren. Ik ben lid van de Nederlandse merklappenvereniging met de naam "MerkWaardig". Ik ga graag naar bijeenkomsten van die vereniging.

Verder hebben boeken en reisverhalen mijn voorkeur en hebben we ook daadwerkelijke reizen gemaakt, bijvoorbeeld Bijbelse reizen met onze vriend Ds. van der Geer (†) naar Israël, Egypte en Turkije.

Wat staat er op jouw tegeltje?

Vrede voor ieder op deze aarde.

Jan Varkevisser



R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid

Op deze plaats verwijzen we naar de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid. Als u op onderstaande link klikt, ziet u informatie over o.a. hun vieringen.

<https://www.paroche-drieeenheid.nl/>

Colofon

Website Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/>

Instagram Oecumenische Gemeente Meppel: oecumene_in_meppel

Facebook Oecumenische Gemeente Meppel: klik **hier** en volg ons op Facebook

Informatieblad Oecumenische Gemeente Meppel: Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen is een informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (bouwstenennog@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor de Bouwstenen.

De Bouwstenen zijn ook te lezen via de website van de Oecumenische Gemeente Meppel: <https://nogmeppel.nl/nieuwsbrieven/>

Diaconie

Voor vragen en opmerkingen betreffende diaconale zaken kunt u terecht op: diaconienog@gmail.com

Aankopen van de collectebonnen loopt vanaf nu via de diaconie. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen. Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,- per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd. Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.



Wie zijn wij

Binnen onze oecumenische gemeente vinden wij het belangrijk dat Wij respectvol omgaan met en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging, ruimzinnig met elkaar zoeken hoe bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag, een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak, het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar samen invullen, open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten, en dat iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn, er ruimte is voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij wij ervan uitgaan dat wij samendoen wat samen kan. De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978 – 1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997 – 2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland als een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl
Dit informatieblad van de Oecumenische Gemeente Meppel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische gemeente van belang kunnen zijn. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.